



Hướng tới một Hội Thánh hiệp hành  
hiệp thông | tham gia | sứ vụ

## **NỘI SAN LỬA MẾN THÁNG 10-2022**



**Xin gửi về địa chỉ**

[noisanluamen@gmail.com](mailto:noisanluamen@gmail.com)

**Thư từ, bài vở:** Gửi về BBT  
trước ngày 10 mỗi tháng

**Tin tức:** Gửi về BBT  
trước ngày 15 mỗi tháng

**\*\* Điện thoại liên lạc gửi bài vở**

**Anh Chiến: 0913.868691**

**\*\* Điện thoại liên lạc mua báo:**

**Chị Thủy: 0933.577870**

# Mục Lục

<b>Đề tài</b>	<b>Trang</b>
❖ Mục lục	01
❖ Sống bác ái lúc này	02
❖ Suy niệm Lời Chúa	04
❖ Bồi dưỡng đức tin	14
❖ Nguồn gốc kinh Mân Côi	18
❖ Hoa Mân Côi	21
❖ Học hỏi: Sống chứng nhân	22
❖ Người vợ hiền	24
❖ Sức mạnh kinh Mân Côi	27
❖ Chuỗi Mân Côi	32
❖ Xâu chuỗi tình yêu (tt)	35
❖ Trang Thanh niên	39
❖ Trang Thiếu nhi	41
❖ Trang sức khỏe gia đình	44
❖ Tin sinh hoạt GĐPTTTCG khắp nơi	46
❖ Tin sinh hoạt GĐPTTTCG TGP SG	57
❖ Trang ân nhân, bác ái	68
❖ Công tác bác ái tại Gx. Khánh Vĩnh	70
❖ Hiệp ý cầu nguyện	71

**TÀI LIỆU HỌC TẬP CỦA GĐPTTTCG VN**  
Lưu hành nội bộ

# SỐNG BÁC ÁI LÚC NÀY

ĐGM GB. Bùi Tuần

**1.** Hôm nay là thứ Bảy. Tôi thường nhìn thứ Bảy hằng tuần là ngày Kính Đức Mẹ.

Tự nhiên hôm nay tôi nghe lòng tôi được Đức Mẹ đốt lên một ngọn lửa, mà tôi gọi là ngọn lửa thao thức về sống bác ái thời điểm này.



**2.** Đức Mẹ cho tôi thấy cảnh một Hội Thánh tung bừng sống bác ái dưới nhiều hình thức.

**3.** *Có những người cho đi những gì mình có, họ hãnh diện.*

**4.** *Có những người lại xin người khác nâng đỡ mình. Họ khiêm tốn.*

**5.** Họ khiêm tốn, không phải khi họ chỉ xin được người Công giáo nâng đỡ, mà cũng xin cả những người ngoài Công giáo nâng đỡ họ.

**6.** *Và thực sự, họ được nhiều người ngoài Công giáo nâng đỡ họ, cả vật chất lẫn tinh thần.*

**7.** Nhìn cảnh đó, tôi được Đức Mẹ cho tôi nhớ tới những trường hợp xưa. Chính Chúa Giêsu đã khen những người ngoại đạo.

**8.** *Thí dụ, về gương biết ơn Chúa, thì Chúa nêu gương mười người bị phong cùi được Chúa chữa khỏi, thì chỉ có một người ngoại giáo trở lại cảm ơn Chúa. (Lc 17,17-19)*

**9.** *Về gương khiêm nhường và tin vào Chúa, thì Chúa nêu gương ông sĩ quan ngoại giáo có người đầy tớ bệnh, xin Chúa chữa: Ông nói ông không xứng đáng được Chúa đến nhà ông, mà chỉ xin Chúa phán một lời. (Lc 7,6-7)*

**10.** *Riêng tôi, khi thấy cảnh sống bác ái đang diễn ra tại nhiều nơi tại Việt Nam này, tôi thấy rất phức tạp.*

Đức Mẹ khuyên dạy tôi đừng lạc quan, mà cũng đừng bi quan. Nhưng hãy khiêm tốn tin tưởng ở Chúa.

**11.** *Vâng lời Đức Mẹ, tôi đang sống tin tưởng tuyệt đối vào Chúa.*

*Từng bước đi, từng hơi thở, tôi phó thác tôi cho Chúa.*

**12.** *Đối với tôi, sống bác ái là biết cho đi và cũng biết lãnh nhận. Biết cho kẻ xin tôi, và tôi cũng biết xin người khác, bất chấp kẻ ấy là ai.*

**13.** *Chính như vậy, mà nhiều người đã gặp được Chúa.*

**14.** *Sống bác ái hôm nay là một bài ca rộn ràng khiêm tốn.*

**15.** *“ĐK: Xin thương đỡ nâng con suốt cuộc đời, vì ngoài Chúa con đâu có ai nương nhờ.*

*a. Chúa biết con đây bao yếu đuối. Đường đời muôn gian nguy giăng lối. Chúa là đường dẫn soi trên trần. Xin dắt dìu về ánh Thiên nhan.*

*b. Chúa biết tâm tư con héo úa. Ngày và đêm con kêu van Chúa. Chúa là nguồn sáng tươi hy vọng. Xin cứu hồn khỏi chốn hư vọng.*

*c. Hãy giúp con kiên trung đọan hứa. Trọn đời con xin dâng hiến Chúa. Dưỡng nuôi con sống trong thánh tịnh. Kính tiến Người bài hát tôn vinh.”*

*Long Xuyên, ngày 17.9.2022*

## **THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐĂNG TIN SINH HOẠT TRÊN TRANG WEB (gdptttvn.org) và NỘI SAN LỬA MẾN**

Kính thưa toàn thể quý đoàn viên GDPTTTCG Việt Nam,

Kể từ tháng 09.2022, sinh hoạt của đoàn thể các cấp trong cả nước, sẽ được Ban Truyền thông GDPTTTCG Việt Nam **đăng trên** trang web **gdptttvn.org** và báo **Nội san Lửa Mến**.

Vì thế, các sinh hoạt của đoàn thể ở các nơi, đề nghị gửi bản tin và một số hình ảnh về Ban Truyền thông GDPTTTCG VN theo **địa chỉ email mới (thay cho địa chỉ email cũ)** sau đây:

1/ Trang web gdptttvn.org      Email: [webgdptttvn@gmail.com](mailto:webgdptttvn@gmail.com)

2/ BCH GDPTTTCG VN              Email: [bchgdptttvn@gmail.com](mailto:bchgdptttvn@gmail.com)

3/ Nội san Lửa Mến                Email: [noisanluamen@gmail.com](mailto:noisanluamen@gmail.com)

*Thông tin trên được in trên bìa 4 **Nội san Lửa Mến** hàng tháng*



## CHÚA NHẬT XXVII THƯỜNG NIÊN KINH TRỌNG THỂ ĐỨC MẸ MÂN CÔI (Kb 1,2-3;2,2-4 ; 2Tm 1,6-8.13-14; Lc

Chúa nhật 02.10.2022

## SỨC MẠNH CỦA LÒNG TIN

Lm. Giuse Hoàng Văn Hòa, OP

Khi nghe Chúa Giêsu tiên báo về cuộc thương khó của Người sắp xảy ra tại Giêrusalem, các tông đồ đâm ra hoang mang lo sợ, chao đảo đến nỗi muốn mất niềm tin. Do vậy, các ông vội vã xin Chúa Giêsu ban thêm đức tin cho mình để có thể đối phó với những khó khăn và vượt thắng những trở ngại đó. Trước yêu cầu của các môn đệ, Chúa Giêsu đã dạy cho các ông một bài học về sức mạnh của lòng tin: 'Nếu anh em có lòng tin lớn bằng hạt cải, thì dù anh em bảo cây dâu này: 'Hãy bật rễ lên, xuống dưới biển kia mà mọc', nó cũng sẽ vâng lời anh em' (Lc 17,5-6).

Theo Tin Mừng, hạt cải là loại hạt giống nhỏ nhất để gieo trồng. Ấy vậy, khi nó lớn lên, nó sẽ phát triển rất nhanh và mạnh. Khi mô tả về Nước trời, Chúa Giêsu đã dùng hạt cải để so sánh hầu giúp người đương thời dễ dàng hiểu được thực tại cao siêu đó. Người nói: 'Nước Thiên Chúa



giống như hạt cải, lúc gieo xuống đất, nó là loại hạt nhỏ nhất trên mặt đất. Nhưng khi gieo rồi, nó mọc lên lớn hơn mọi thứ rau cỏ, cành lá xum xuê, đến nỗi chim trời có thể làm tổ dưới bóng' (Mc 4,31-32). Hình ảnh hạt cải diễn tả sự lớn mạnh của Nước trời. Nước Thiên Chúa có một sức mạnh nội tại, không gì có thể ngăn cản hay dập tắt được. Theo kiểu nói của các Rabbi lúc bấy giờ thì cây dâu là cây có rễ bám chặt mặt đất và rất khó bật rễ. Như vậy, theo Chúa Giêsu, sức mạnh của đức tin có thể làm được tất cả mọi sự, ngay cả những gì mà con người không



thể ngờ được. Đặc biệt, đức tin có một sức mạnh vô song, nó có thể khiến cây dâu bật rễ lên, xuống biển mà mọc.

Thoạt nghe, độc giả cảm thấy như một nghịch lý, khó có thể chấp nhận. Tuy nhiên, Chúa Giêsu lại nhấn mạnh đến sự đối nghịch giữa cái vô cùng nhỏ bé nhưng lại mang một sức mạnh lớn lao. Qua hình ảnh hạt cải, được ví như đức tin, Chúa Giêsu muốn các môn đệ của người nhận biết tầm quan trọng và hiệu năng của đức tin.

Nhờ đức tin, các môn đệ sẽ 'không phải hổ thẹn vì phải làm chứng cho Chúa chúng ta' (2Tm 1,8). Quả thực, sau khi Chúa Giêsu phục sinh, đức tin giúp các tông đồ trưởng thành và lớn lên. Với sức mạnh của niềm tin, từ những người nhút nhát, các ông đã can đảm ra đi loan báo Tin Mừng phục sinh. Từ những người sợ sệt và kém cỏi, các ông mạnh dạn làm chứng cho Đức Kitô để thay đổi bộ mặt thế giới. Nói cách khác, nhờ đức tin, nhóm Mười Hai đã làm cho Tin Mừng được lan tỏa khắp nơi như ngày hôm nay.

Nhờ đức tin, các tông đồ chấp nhận 'đồng lao cộng khổ với tôi để loan báo Tin Mừng'. Vì

lẽ đó, các ông chấp nhận thập giá Đức Kitô như một bảo chứng tình yêu. Các ông hiên ngang bước lên pháp trường vì danh Đức Kitô. Cũng thế, các thánh là những chứng nhân anh hùng tử đạo, đã không ngần ngại đón nhận cái chết trong Đức Kitô để Danh Người được tỏa sáng. Trong thời kỳ cấm đạo, các vua chúa, quan quyền cũng không thể hiểu tại sao các thánh dám hy sinh thân mình vì đạo và vì Đức Kitô như thế. Họ đón nhận cái chết vì Thiên Chúa trong niềm hân hoan, phấn khởi mà không sợ hãi. Chỉ có đức tin của các chứng nhân có thể trả lời cho vấn nạn.

Ngày nay, mỗi Kitô hữu được mời gọi tiếp tục công việc lớn lao của các môn đệ. Để làm được điều này, cũng như các tông đồ khi xưa, chúng ta hãy xin Chúa ban thêm đức tin cho chúng ta trên hành trình ơn gọi của mỗi người. Lòng tin sẽ giúp chúng ta dẫn thân phục vụ Thiên Chúa, phục vụ tha nhân trong đức ái. Mong sao các anh chị em trong GDPTTTCG luôn thể hiện đức tin của mình bằng những việc làm bác ái giữa đời thường, bởi lẽ 'đức tin không có việc làm là đức tin chết' (Gc 2,17).



## CHÚA NHẬT XXVIII THƯỜNG NIÊN (2V 5,14-17; 2Tm 2,8-13; Lc 17,11-19)

Chúa nhật 09.10.2022

### LÒNG BIẾT ƠN

Lm. Giuse Hoàng Văn Hòa, OP

Lòng biết ơn là một trong những đức tính cao đẹp của con người. Khi người khác giúp đỡ hoặc trao tặng chúng ta điều gì đó, chúng ta nói lời 'cám ơn', một đàn đĩn tả lối sống nhân bản Kitô giáo, đàn khác gia tăng tương quan mật thiết trong xã hội. Ấy vậy, Tin Mừng hôm nay lại cho thấy sau khi mười người bệnh phong được chữa lành, duy chỉ có một người trở lại tỏ lòng tri ân Thiên Chúa. Buồn thay trước sự vô tâm của con người, Chúa Giêsu thẳm trách 'Thế chín người kia đâu?'

Theo luật Môsê, những người mắc bệnh phong sẽ bị loại trừ khỏi cộng đồng Do Thái và không được tham dự những nghi lễ. Tất nhiên, họ sẽ phải sống bên ngoài xã hội, ở một nơi riêng biệt và bị mọi người xa tránh, để khỏi lây nhiễm và ô uế. Do vậy, người bị bệnh phong không những đau đĩn về thể xác mà còn khổ nhục về tinh thần vì bị xã hội dày vò, khinh bỉ, thành



kiến và cho rằng bệnh phong là hậu quả của tội lỗi.

Sống trong tâm trạng khĩn khổ, những người bệnh phong mong tìm được một người chữa lành. Thế nhưng, trong xã hội, chẳng có ai chữa trị cho họ. Ngay cả các tư tế hay những người nắm giữ quyền phán quyết thanh sạch hay ô uế cũng chỉ khiến họ thêm mặc cảm về căn bệnh của mình. Do vậy, cả mười người bệnh phong chủ động đĩn gặp Chúa Giêsu và xin Người chữa lành. Họ biết rõ luật cấm nên đứng từ xa mà cất tiếng van xin 'Lạy Thầy Giêsu, xin đủ lòng thương chúng tôi!' Hành động

khẩn thiết này diễn tả tâm trạng đau đớn của căn bệnh và nỗi khốn cùng của những con người đang bị xã hội đẩy vào con đường bế tắc. Tuy vậy, khi gặp Thầy Giêsu, họ tin rằng Thầy là Đấng sẽ chữa lành cho họ, cho họ được trong sạch về thể xác và phục hồi tinh thần, hầu thoát khỏi cái nhìn miệt thị của người đời. Với lòng tin của họ, Chúa Giêsu ra tay chữa lành.

Chúa Giêsu trở thành Tin Mừng tình thương cho mười người bệnh phong. Tin Mừng đụng chạm đến con tim của người được chữa lành. Nhưng chỉ có một người duy nhất quay trở lại để tỏ lòng biết ơn Thầy Giêsu đã chữa lành cho anh ta. Tiếc thay người ấy lại là ngoại bang, người Samari. Phải chăng chín người còn lại vô tâm đến thế sao? Họ là những người tuân giữ lề luật chặt chẽ, nhưng không nhận ra ai là người đã giúp họ trở nên thanh sạch. Giữa hai việc, người làm ơn cho mình và đi trình diện các tư tế, đâu là việc cần làm trước tiên. Người Samari sớm nhận ra lòng biết ơn với Đấng đã chữa lành cho mình là trên hết, rồi sau đó đi gặp các

thầy tư tế theo luật định. Tấm gương của lòng biết ơn.

Biết ơn đối với Thiên Chúa không thêm gì cho Người, nhưng đó là bổn phận của những người làm con, của các tín hữu. Thiên Chúa ban cho chúng ta hơi thở để sống. Sự sống còn của con người phụ thuộc vào tình yêu của Thiên Chúa. Người không ngần ngại đón nhận chúng ta ngay khi chúng ta phạm tội bất trung. Do vậy, được tạ ơn Thiên Chúa là một hồng ân lớn lao như lời kinh tiền tụng chung IV đã khẳng định: 'Tuy Chúa không cần chúng con ca tụng, nhưng việc chúng con cảm tạ Chúa lại là một hồng ân Chúa ban, vì những lời chúng con ca tụng chẳng thêm gì cho Chúa, nhưng đem lại cho chúng con ơn cứu độ'.

Tóm lại, mỗi ngày sống của chúng ta là một lời tạ ơn Thiên Chúa. Xin cho Lời Chúa ở lại và soi sáng cho tâm hồn, để anh chị em chúng ta luôn cảm nghiệm tình thương bao la của Thiên Chúa, ngay cả khi chúng ta tội lỗi, vì Người muốn chúng ta được sống và được hạnh phúc trong tình yêu của Người.





## CHÚA NHẬT XXIX THƯỜNG NIÊN (Xh 17,8-13; 2Tm 3,14-4,2; Lc 18,1-8)

Chúa nhật 16.10.2022

### TIN TƯỞNG VÀ CẦU NGUYỆN

Lm. Giuse Hoàng Văn Hòa, OP

Đại dịch Covid-19 chưa hoàn toàn chấm dứt, thế giới lại đối diện với nguy cơ chiến tranh. Kinh tế quốc gia chưa kịp hồi phục, thiên tai, bão lũ lại ủa ủa kéo đến. Khó khăn chồng chất khó khăn, nhiều người cảm thấy cuộc sống chỉ toàn gian khổ. Họ bắt đầu kêu trách Thiên Chúa và chẳng còn tin vào Đấng Tối Cao.

Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu dạy các môn đệ hãy tin tưởng và cầu nguyện luôn mãi. Vì Thiên Chúa là Đấng nhân từ và hằng xét xử công minh, Người nâng đỡ những ai biết trông cậy nơi Người. Nếu chúng ta biết đến với Chúa và khẩn xin ơn Người, thì chính Người sẽ ra tay cứu giúp.

Hình ảnh bà góa trong dụ ngôn nhắc nhở chúng ta về việc kiên trì kêu khẩn, chứ không ngã lòng trông cậy. Thực tế, cuộc sống của bà gặp



bao trắc trở vì hoàn cảnh đơn thân góa chiếc, bị xã hội miệt thị bỏ rơi và bị người đời đối xử bất công. Tiếng nói của kẻ nghèo hèn không được chú ý và đón nhận, thế nên nhiều lần bà phải ngậm ngùi trước cửa quan. Mấy ai hiểu cho nỗi thống khổ của một người góa bụa đơn côi như bà.

Thế nhưng, bà đã không nản chí trước sự yên lặng của quan quyền. Bà vẫn đến kêu xin với niềm hy vọng rằng người ta sẽ phán xử công minh cho kẻ ngay chính. Quả thật, trông mong và hy vọng thế nào, bà được đáp trả như vậy. Cuối cùng, quan tòa cũng lên



tiếng, xét xử theo ước vọng của kẻ đã bao lần khăn gói đến nài xin và kêu cầu.

Nét đẹp nơi bà góa chính là sự kiên trì cầu xin với thái độ cậy trông. Qua đó, dụ ngôn Tin Mừng dạy chúng ta “phải cầu nguyện luôn mãi và không được nản chí”. Đức Giêsu không muốn các môn đệ bỏ cuộc hay thoái lui trước những gian nan, thử thách. Ngay khi Thiên Chúa chưa đáp lời chúng ta nguyện xin, người môn đệ cũng không nên thất vọng hay buông xuôi. Trái lại, chúng ta được mời gọi vững vàng tin tưởng trong mọi hoàn cảnh, vì Thiên Chúa vẫn luôn hiện diện và Người yêu thương chúng ta mãi mãi.

Lời cầu nguyện chân thành sẽ đưa chúng ta đến gần Thiên Chúa, và chính Người là Đấng phù trợ chúng ta. Ai lãng quên Thiên Chúa và không cầu xin ơn Người là tự mình chối bỏ sức mạnh thần linh. Còn ai nương tựa vào Chúa sẽ được trợ lực để vượt qua giông tố cuộc đời. Càng những lúc khó khăn, chúng ta càng cần đến

ơn Chúa nhiều hơn. Thay vì chỉ oán trách và thở than, chúng ta được mời gọi hãy tin tưởng và thành khẩn kêu xin vì “chính Chúa là sức mạnh và là ơn cứu độ của tôi”.

Mẹ Têrêsa Calcutta khuyên nhủ chúng ta hãy liên lỉ cầu nguyện, vì “hoa trái của lời cầu nguyện chính là lòng tin”. Lời cầu nguyện củng cố đức tin, làm cho chúng ta càng ngày càng gắn bó mật thiết hơn với Thiên Chúa. Khi xác tín có Chúa đồng hành trên đường đời, chúng ta không ngại ngần đối diện với những khó khăn. Gian khổ không thể ngăn cản bước chân người môn đệ Đức Kitô, nhưng là cơ hội để chúng ta trưởng thành hơn trong đức tin và lớn lên trong lời cầu nguyện.

Mong sao các anh chị em trong GDPTTTCG luôn tin tưởng và gắn bó với Thánh Tâm Chúa Giêsu, suối nguồn của tình yêu, để không bao giờ thất vọng hay nản chí trước những thử thách gian nan trong cuộc đời.



Suy Niệm Lời Chúa  
Chúa Nhật

## CHÚA NHẬT XXX THƯỜNG NIÊN

(Hc 35,12-14.16-18; 2Tm 4,6-8.16-18, Lc 18,9-14)

Chúa nhật 23.10.2022

## THÁI ĐỘ KHI CẦU NGUYỆN

Lm. Giuse Hoàng Văn Hòa, OP

Cầu nguyện là yếu tố cần thiết của đời sống người tín hữu. Nếu không có đời sống cầu nguyện, người tín hữu sẽ mất đi tương quan mật thiết với Thiên Chúa. Bằng ngược lại, nếu ai chuyên chăm cầu nguyện, người ấy sẽ kín múc được tình yêu bao la của Thiên Chúa. Thế nhưng, điều quan trọng là chúng ta có thái độ như thế nào trong khi cầu nguyện.

Dưới ngòi bút mô tả chi tiết bằng lối viết tương phản, Thánh Luca cho độc giả nhận ra hai thái độ cầu nguyện hoàn toàn trái ngược của người Pharisêu và người thu thuế. Trước tiên, tư thế đứng thẳng của người Pharisêu để cầu nguyện cho thấy thái độ kiêu hãnh và tự mãn về bản thân. Việc ông đứng thẳng người như chuẩn bị khoe khoang một điều gì đó trước mặt Thiên Chúa. Trái lại, người thu thuế đứng từ đằng xa, không dám đứng gần hay nhìn trực diện vào cung thánh. Điều ấy



chúng tỏ người thu thuế ý thức về thân phận tội lỗi cũng như thực trạng yếu đuối của mình.

Kế đến, người Pharisêu, trước mặt Thiên Chúa, tự cho mình là người công chính vì đã thực thi cách nghiêm minh lề luật của Thiên Chúa. Khi cầu nguyện, ông chỉ nhìn vào bản thân chứ không cậy trông vào Thiên Chúa. Ông tự cho rằng mình đã lập được công đức bởi đã tránh những điều xấu và làm những gì đã quy định. Trong khi đó, người thu thuế thành khẩn đến nỗi không dám ngược mắt nhìn lên trời. Ông tự thấy mình là tội nhân trước mặt Thiên Chúa với những lỗi lầm và khiếm khuyết.

Sau khi kể những công đức của mình, người Pharisêu còn chỉ trích, chê bai người thu thuế. Thái độ lên án hay chê trách người khác không thuộc thẩm quyền của ông. Công trạng ông đã làm sẽ giúp ông sớm trở nên con cái của Thiên Chúa, chứ không phải để phán xét người khác. Bằng ngược lại, người thu thuế lại đấm ngực ăn năn thông hối. Cử chỉ 'đấm ngực' của ông như muốn nói tất cả tội của ông do ông gây nên chứ không phải người khác. Hành động tự thú trước mặt Thiên Chúa của người thu thuế sau này được các tín hữu đấm ngực trong kinh Cáo Minh, khởi đầu Thánh lễ.

Cuối cùng, độc giả cũng nhận ra thái độ kiêu căng tự phụ của người Pharisêu đến độ ông không ý thức mình là tội nhân. Cho nên, trong lời cầu nguyện của ông, chúng ta không thấy có lời van xin hay khẩn cầu một điều gì đó. Nói cách khác, người Pharisêu tự nâng mình lên vì cho rằng những gì ông đã làm vượt quá mức bắt buộc hay quy định. Ấy vậy, người thu thuế hoàn toàn ngược lại. Ông thốt lên cùng Thiên Chúa với lời thành khẩn van xin 'Lạy Thiên Chúa, xin rủ lòng thương con là kẻ có tội' (Lc 14,13). Lời cầu

nguyện của ông tuy ngắn gọn, nhưng diễn tả tất cả tấm lòng ăn năn hối cải. Ông không có gì để khoe khoang với Thiên Chúa như người Pharisêu. Ông chỉ cúi đầu thú nhận tội lỗi của mình và xin Thiên Chúa tha thứ.

Tóm lại, Thánh Luca mô tả hai thái độ cầu nguyện hoàn toàn khác nhau giữa người Pharisêu và người thu thuế. Bức tranh tương phản toát lên từ nhiều gam màu khác nhau về nội dung lẫn hình thức. Người Pharisêu càng tự mãn bao nhiêu thì người thu thuế càng khiêm nhường bấy nhiêu. Kết cục, lời cầu nguyện của người thu thuế được Thiên Chúa nhận lời và ông trở nên công chính, trong khi người Pharisêu trở về tay trắng, thậm chí còn mắc thêm tội nói hành người khác.

Trước mặt Thiên Chúa, chúng ta luôn là tội nhân. Thế nên, khi cầu nguyện, chúng ta không nên cậy dựa vào sức mình, cũng đừng khinh chê người khác. Trái lại, hãy có thái độ tin tưởng vào tình yêu của Thiên Chúa, cậy trông vào sức mạnh của Người cũng như khiêm nhường thú nhận tội lỗi vào lòng thương xót của Đấng nhân lành để được đón nhận và tha thứ.



## CHÚA NHẬT XXXI THƯỜNG NIÊN (Kn 11,22-12,2; 2Tx 1,11-2,2; Lc 19,1-10)

Chúa nhật 30.10.2022

### GẶP GỠ VÀ BIẾN ĐỔI

Lm. Giuse Hoàng Văn Hòa, OP

Trong Tin Mừng, có rất nhiều câu chuyện và dụ ngôn mang chủ đề 'gặp gỡ và biến đổi'. Hai hành động 'gặp gỡ' và 'biến đổi' cho thấy lòng khao khát của người tội lỗi muốn trở nên người công chính. Nhưng tiên vàn, Chúa Giêsu chính là Người đi bước trước để mời gọi họ hoán cải và trở nên chứng nhân của ơn cứu độ

Câu chuyện ông Dakêu rất quen thuộc đối với chúng ta. Thánh Luca, với văn phong giản dị kết hợp lối viết tương phản, đã dẫn dắt độc giả đi từ những nghịch lý này đến nghịch lý khác. Thiên Chúa chủ động đến gặp Dakêu, trong khi Dakêu, với khát vọng thành tâm, cũng muốn tò mò xem thầy Giêsu là ai, là người như thế nào. Và phút gặp gỡ đã biến đổi tâm hồn Dakêu.

Dakêu là người đứng đầu những người thu thuế, giàu sang và có địa vị trong xã hội. Địa vị, quyền bính và tiền bạc đã tạo



nên thế lực và sự nghiệp của Dakêu. Thế nhưng, trong mắt người đời, Dakêu chỉ là người tội lỗi vì cấu kết với đế quốc Roma lúc bấy giờ để bóc lột dân chúng qua việc đánh thuế. Uy thế của một người trong xã hội, nhưng lại có một chiều cao thể lý thấp bé, nên tầm nhìn của Dakêu bị hạn chế. Dường như sự giàu có chưa mang lại đủ hạnh phúc cho Dakêu, nên khi nghe tin Chúa Giêsu đi ngang thành phố của mình, ông đã tìm cách để thấy được Chúa Giêsu.

Giây phút hội ngộ bắt đầu. Có thể Dakêu nghĩ rằng Chúa Giêsu không biết ông trèo lên cây sung, nhưng Chúa Giêsu biết tỏ tường điều ông muốn và mời



gọi ông 'Này ông Dakêu, xuống mau đi, vì hôm nay tôi phải ở lại nhà ông' (Lc 19,5). Cuộc tìm kiếm và gặp gỡ giữa hai con người thật đẹp: Chúa Giêsu tìm kiếm những gì đã mất, còn Dakêu tìm kiếm Chúa Giêsu. Điều này chứng tỏ sứ vụ của Chúa Giêsu được tỏ hiện và Dakêu trở thành chứng nhân của ơn cứu độ.

Sau khi gặp gỡ Chúa Giêsu, Dakêu đã biến đổi con người của mình. Từ một người tội lỗi, ông đã trở nên người công chính. Từ một người sai đường lạc lối, ông đã trở về đường ngay nẻo chính. Từ một người bị miệt thị trong xã hội, ông đã trở thành con cháu của tổ phụ Apraham. Sự đổi đời của Dakêu được cụ thể bằng hành động 'Tôi xin lấy phân nửa tài sản của tôi mà cho người nghèo, và nếu tôi đã chiếm đoạt của ai cái gì, tôi xin đền gấp bốn' (Lc 19,8).

Chúa Giêsu là ai? Giờ đây, Dakêu đã được cảm nghiệm. Thế nên, ông đã mở lòng ra để đền bù những gì ông đã gây thiệt hại cho người khác. Hành động 'đền gấp bốn' vượt quá yêu sách của luật Do Thái lúc bấy giờ, thay vì đền gấp đôi hoặc ít hơn. Quả là tình thương của Thiên Chúa đã

biến đổi tâm hồn người tội lỗi. Ánh mắt, lời nói và thái độ của Chúa Giêsu thay đổi tận căn con người của Dakêu. Có thể lúc này Dakêu trở nên nghèo hơn trước, nhưng ông lại hạnh phúc hơn xưa vì tìm được cái điều mà ông đang thành tâm tìm kiếm. Hạnh phúc, với Dakêu, không còn là tiền tài, danh vọng hay địa vị trong xã hội, mà là trở nên con cái của Thiên Chúa và là anh em của những người nghèo.

Tóm lại, câu chuyện giữa Chúa Giêsu và ông Dakêu là một cuộc gặp gỡ tốt đẹp vì đã thay đổi hoàn toàn cuộc đời của một người tội lỗi. Dakêu chính thức trở nên chứng nhân của nguồn ơn cứu độ và là mẫu gương sống động về tình huynh đệ anh em. Ông sẵn sàng chia sẻ và đền bù để mua lấy hạnh phúc Nước Trời.

Ngày nay, Thánh lễ là nơi chúng ta gặp gỡ Chúa Giêsu hằng ngày. Sau khi rước lễ, Chúa Giêsu đích thực ngự trong tâm hồn chúng ta. Mong sao chúng ta cảm nghiệm được tình thương của Thiên Chúa để mỗi người có thể thay đổi cuộc sống của mình cho tốt hơn như tấm gương của Dakêu.

# GIA ĐÌNH PHẬT TẠ THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU BỒI DƯỠNG ĐỨC TIN



Lm. Giuse Nguyễn Hữu An  
Giáo phận Phan Thiết

## LỊCH SỬ ƠN CỨU ĐỘ PHẦN II: BAN ƠN CỨU ĐỘ Chương XII: THỂ MẠT



### I. Giáo hội lữ hành

#### 1. Chúa Kitô đồng hành với Giáo hội

Trước khi lên trời, Chúa Giêsu đã hứa với các môn đệ rằng: “Thầy sẽ ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế” (Mt 28,20). Lời hứa đó đã làm phấn khởi và nâng đỡ Giáo hội trong sứ mạng suốt cuộc lữ hành trần thế.

Sự hiện diện và đồng hành của Người giữa Giáo hội được thể hiện dưới nhiều hình thức. Trước hết trong bữa tiệc ly trước khi chịu khổ nạn, Người đã thực hiện một việc lạ lùng, nhờ đó Người có thể đi về cùng Cha (Ga 16,16) lại vừa có thể ở lại với những kẻ Người yêu mến hết tình cho đến tận thế (Mt 28,20): đó là Bí tích Thánh Thể.

Trong hiến chế phụng vụ, Công Đồng Vaticanô II dạy rằng, Chúa Kitô đặc biệt hiện diện bên cạnh Giáo hội trong việc phụng vụ. Người hiện diện trong các bí tích, đặc biệt là Bí tích Thánh Thể, và qua các thừa tác viên cử hành các bí tích. Quả thế, chính Người dùng miệng và tay các thừa tác viên để cử hành các bí tích hầu ban ân sủng, tha thứ và thánh hóa các tín hữu. Người còn hiện diện khi Giáo hội cầu nguyện, vì chính Người đã hứa: nơi nào có hai ba người tụ họp nhau nhân danh Người thì có Người ở đó.

Ngoài sự hiện diện trong các bí tích, Chúa Giêsu còn có một cách thể hiện khác bằng Thánh Thần. Trong Hiến chế Lumen Gentium, số 48, Công Đồng Vaticanô II dạy rằng, sau khi về Trời, Chúa Giêsu đã ban Thánh Thần của Người xuống trên Giáo hội để biến Giáo hội thành bí tích cứu độ đại đồng. Bằng Thánh Thần, Người không ngừng hoạt động trong trần gian để dẫn đưa mọi người về cùng Hội Thánh, kết hiệp họ với Người cách khăng khít hơn. Ngoài ra, chính

Thánh Thần của Đức Kitô hiện diện trong sứ vụ rao giảng của Giáo hội và trong các hành động của giáo quyền (ĐGH Phaolô VI trong thông điệp *Mysterium Fidei*). Nhờ Chúa Thánh Thần, Giáo hội thực hiện vai trò nhân chứng cho đến ngày tận thế.

## ***2. Chiều kích không gian và thời gian của Giáo hội lễ hành.***

Giáo hội với sự hiện diện hữu hình của Đức Kitô đang tiến lên trong cả thời gian lẫn không gian, vì mọi người đều được mời gọi nên thành phần dân Thiên Chúa. Dân này có sứ mạng phải phát triển đến chiều kích của vũ trụ (LG 13). Về không gian, Giáo hội có sứ mạng phải đem Tin mừng đến tận cùng thế giới, biến cả thế giới này thành một dân tộc duy nhất. Không gian của Giáo hội không hẳn là các lãnh thổ địa lý mà là các tâm hồn. Nó bao gồm trước hết là những người được hoàn toàn sáp nhập vào Giáo hội, tức là những ai có Thánh Thần của Đức Kitô, những ai chấp nhận đầy đủ tổ chức và mọi phương

tiện cứu độ được lập ra trong Giáo hội, những ai đứng trong cơ cấu hữu hình của Giáo hội, liên kết với Đấng thay mặt Chúa Kitô và các Đấng kế vị các tông đồ. Mỗi dây liên kết họ là: đức tin, bí tích, giáo quyền và hiệp thông (LG 14).

Ngoài ra, Giáo hội của Chúa, một cách vô hình cũng bao trùm cả những người nhìn nhận Đấng Tạo Hóa (LG 16), thờ phượng một Thiên Chúa độc nhất, nhân từ lại vừa là Đấng phán xét loài người trong ngày tận thế. Hơn nữa, Giáo hội vô hình còn bao trùm cả những người thành tâm thiện chí đang tìm Chúa trong bóng tối và sống theo tiếng lương tâm (LG 16).

Về thời gian, Giáo hội theo đuổi một mục đích cứu rỗi có tính thế mạt, nghĩa là chỉ đạt đến cách hoàn toàn trong đời sau. Giáo hội chỉ thực sự trở thành Nước Trời trong cuộc sống mai hậu sau ngày chung thẩm.

### ***3. Giáo Hội đồng hành với thế giới.***

Dù hướng về mục tiêu đời sau, nhưng Giáo hội vẫn luôn

chú trọng đến con người trong thực tại trần gian và coi đó là cách để giúp con người thực hiện ơn cứu rỗi ở đời sau. Giáo hội phục hồi và nâng cao phẩm giá của con người, củng cố tình đoàn kết trong xã hội, đem lại cho sinh hoạt thường ngày của Giáo hội một ý hướng và ý nghĩa sâu xa hơn (Gaudium et Spes 40). Giáo hội bày tỏ cho con người biết ý nghĩa đời sống, sinh hoạt và sự chết và cho họ thấy rằng chỉ có Thiên Chúa mới đáp ứng những khát vọng sâu xa nhất của con người.

Giáo hội có sứ mạng đem ánh sáng Tin mừng chiếu soi vào đời sống chính trị, kinh tế, xã hội của nhân loại, nhưng Giáo hội tuyệt đối không dấn mình vào việc quản trị xã hội trần gian và không thể bị đồng hóa với bất kỳ một thể chế chính trị nào (GS 76).

Tóm lại, Giáo hội góp phần vào sự tiến bộ của nhân loại, vì sự tiến bộ đó giúp con người tìm được hạnh phúc đích thực của mình. Nhưng, như Thánh Phaolô dạy, Giáo



hội không được rập khuôn theo thế gian này.

## **II. Giáo hội đón chờ ngày Chúa quang lâm**

Giáo hội lữ hành đang hướng về ngày Chúa quang lâm như đích điểm của lịch sử cứu độ. Ngày Chúa quang lâm đã được các Thiên Thần báo trước trong ngày Người lên trời: “Chính Chúa Giêsu, Đấng vừa lìa các ông, sẽ trở lại cũng một cách như các ông đã mục kích Người lên trời” (Cv 1,9-11).

Chính Chúa Giêsu cũng phát họa ngày đó như ngày Người trở lại trong vinh quang của Thiên Chúa Cha để xét xử muôn dân: “Khi con người ngự đến trong uy linh, có các Thiên Thần hầu cận, thì Người sẽ ngự trên ngai vinh hiển, muôn dân sẽ tập hợp trước mặt Người và Người sẽ phân chia họ ra, như mục tử tách chiên ra khỏi dê” (Mt 25,31-35).

Lúc bấy giờ, lịch sử cứu độ mà chúng ta đã duyệt qua những nét chính sẽ chấm dứt. Ý định của Thiên Chúa Cha sẽ được thực hiện hoàn toàn. Lúc

đó tất cả những người công chính từ Adam cho đến người được tuyển chọn cuối cùng sẽ sống lại và tề tựu về với Chúa Cha trong Nước Trời, còn những kẻ không kết hiệp với Đức Kitô sẽ bị loại ra ngoài.

Về thời điểm cuộc quang lâm ấy, Chúa Giêsu không cho biết (Mc 13,32-33). Vì thế, mỗi tín hữu sống trên trần gian này phải mang tâm trạng tỉnh thức và sẵn sàng, vì số phận của chúng ta trong ngày quang lâm tùy thuộc vào thái độ của chúng ta trong giờ chết. Chúng ta phải tỉnh thức và sẵn sàng một đức tin sống động, được thể hiện qua cách sống tốt lành, tức là thi hành ý Chúa chứ không phải nói suông. Tỉnh thức và sẵn sàng cũng là luôn đề cao cảnh giác trước những nguy cơ tách rời chúng ta ra khỏi Đức Kitô.

Tóm lại, một chân trời mới, một cuộc sống mới, đó là điều chúng ta chờ đợi. Và Thánh Phêrô dạy rằng, trong khi chờ đợi, chúng ta hãy sống trong sạch, để xứng đáng được vào dự tiệc Nước Trời.

# NGUỒN GỐC KINH MÂN CÔI

Pet Võ Tá Dương, OP



Hàng năm, Giáo hội Công giáo dành trọn tháng mười làm tháng Mân Côi, tháng kính Mẹ Maria cách đặc biệt. Trong tháng này, Giáo hội khuyến khích và kêu gọi các Kitô hữu siêng năng cầu nguyện bằng việc đọc kinh Mân Côi. Để qua kinh Mân Côi, xin Mẹ cầu bầu cùng Chúa cho thế giới được ơn sám hối, trở về cùng Thiên Chúa, canh tân đời sống theo Tin mừng; để khỏi những tai hoạ do tội lỗi của nhân loại gây ra. Đọc kinh Mân Côi để cầu cho thế giới được hoà bình, gia đình được hạnh phúc, con người biết yêu thương nhau...

Bởi vì, chuỗi Mân Côi là dây ràng buộc người Kitô hữu

với Mẹ Maria. Chính Đức Mẹ đã ban cho loài người chuỗi Mân Côi, trong đó chứa đựng sứ điệp của Mẹ với những tiếng đơn sơ mà ý nghĩa thâm thúy.

Tháng Mân Côi về, chúng ta cùng tìm hiểu sơ qua đôi nét về nguồn gốc, ý nghĩa và giá trị của kinh Mân Côi.

## - Nguồn gốc kinh Mân Côi [1]

Ngày xưa, các giáo sĩ và tu sĩ đọc 150 Thánh vịnh. Đến năm 1906, các tu sĩ không hiểu biết tiếng La Tinh nên có thói quen đọc 150 kinh Lạy Cha thay thế cho các Thánh vịnh. Sang thế kỷ XIII, họ đọc 150 kinh Lạy Cha tôn kính Thiên Chúa và thêm 150 kinh Kính Mừng kính Đức



Mẹ. Năm 1300, sau mỗi chục kinh, người ta thường thêm một mầu nhiệm tôn kính Chúa và Đức Mẹ. Năm 1400, các mầu nhiệm được đúc kết thành 15 mầu nhiệm chính. Năm 2002, Đức Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II thêm vào 5 mầu nhiệm sự sáng.

Từ thế kỷ 16, do sáng kiến của các tu sĩ dòng Đa Minh ở Rôma, khi đọc kinh Mân Côi, người ta thường đọc lên ý nghĩa của các mầu nhiệm suy gẫm, một kinh Lạy Cha, mười kinh Kính Mừng và kết thúc bằng kinh Sáng Danh... Nhờ đó mà

chúng ta có được một gia sản vô cùng quý giá là kinh Mân Côi.

Thời trung cổ, các tín hữu Tây Phương phát triển việc đọc kinh Mân Côi như một hình thức bình dân thay thế cho các giờ kinh Phụng vụ.

Năm 1569, Đức Giáo Hoàng Piô V đã quy định rõ ràng hình thức đọc kinh Mân Côi [2]. Và năm 1572, cũng chính Đức Giáo Hoàng Piô V đã lập lễ kính Đức Mẹ thắng trận trên vịnh Nêpan, sau này đổi thành lễ Đức Mẹ Mân Côi vào ngày 07 tháng 10 hằng năm.

### - Ý nghĩa kinh Mân Côi

Chuỗi Mân Côi chính là bản tóm lược toàn bộ Tin mừng. Chuỗi kinh này tóm gọn Phúc Âm thành các mầu nhiệm chính yếu. kinh Mân Côi khởi đầu bằng lời chào của sứ thần Gabriel và Đức Maria khiêm tốn nhận lời.

Quả thế, lời kinh Mân Côi chiêm niệm các mầu nhiệm cứu độ, giúp chúng ta tôn thờ, chiêm ngưỡng và suy niệm những mầu nhiệm của Chúa Giêsu, nhờ đó dâng lên Chúa Cha lời ca ngợi, tạ ơn và cầu xin vì Người đã ban Đấng cứu độ cho nhân loại.

Kinh Mân Côi nhắc nhở chúng ta kính nhớ mầu nhiệm Nhập Thể, Chúa Giêsu chấp nhận thân phận con người nơi cung lòng Đức Trinh Nữ Maria, để biểu lộ trọn vẹn tình yêu của Chúa Cha và phục hồi bản tính nhân loại cho con người vì đã đánh mất do tội lỗi (Xc Lc 2,6-7).

Kinh Mân Côi nhắc chúng ta kính nhớ mầu nhiệm cứu chuộc. Ngôi Hai Thiên Chúa làm người đã sống một đời sống nhân loại với tất cả sự thiếu thốn, đau thương, ưu phiền, buồn vui... và kết thúc bằng cái chết nhục nhã trên thập giá để cứu chuộc nhân loại (Xc Ga 19,18).

Kinh Mân Côi đồng thời cũng nhắc nhở chúng ta kính nhớ mầu nhiệm Phục Sinh, Chúa Giêsu chiến thắng tử thần, sống lại khải hoàn và lên trời vinh hiển (Xc Lc 24, 51). Mầu nhiệm này khơi dậy niềm tin, niềm hy vọng phục sinh cho nhân loại chúng ta, điều mà Mẹ Maria đã tin, đã hy vọng và đã được Chúa ban đặc ân lên trời cả hồn lẫn xác.

[1] *Phêrô Nguyễn Bá Ân OP, Tu đức học, tr.10*

[2] *Trong sắc chỉ Consueverunt Romani Pontifices ngày 17.09.1569*

Hơn nữa, kinh Mân Côi chiêm niệm mầu nhiệm Mẹ Maria trong lịch sử cứu độ nhân loại. Mẹ Maria được tiền định làm Mẹ Thiên Chúa cùng một lúc với việc nhập thể của Ngôi Lời Thiên Chúa. Bởi thế, Mẹ trở nên cao trọng với tước hiệu là Mẹ Thiên Chúa và là Mẹ của mỗi chúng ta.

Ngày nay, trước những cám dỗ của thời đại, trước sóng gió cuộc đời, trước mọi biến động xã hội và trước những khó khăn gian nan, thử thách của cuộc đời, chúng ta hãy chạy đến với Mẹ Maria qua kinh Mân Côi để xin Mẹ cứu giúp nâng đỡ ủi an.

Thật vậy, trong cơn nguy biến, trong lúc ngặt nghèo, trong lúc gian nguy và trong mọi hoàn cảnh éo le khác của cuộc đời, chúng ta đừng quên nhìn lên và kêu cầu Mẹ Maria qua chuỗi Mân Côi. Có Mẹ chở che, chúng ta không sợ chi và có Mẹ dẫn lối, chắc chắn chúng ta sẽ đạt đến bến bình an.

(Nguồn: daminhvn.net)



# HOA MÂN CÔI

GB. Trần Minh Chính

*Nữ Trinh Mẹ đẹp tuyệt vời  
Trời cao bóng Mẹ, cây sồi hiện ra  
Năm xưa ở Fa-ti-ma  
Hiện ra với trẻ như hoa trên trời  
Bóng Mẹ, ôi đẹp tuyệt vời  
Lung linh mờ ảo rạng ngời kiều sa  
Hiện ra Mẹ nói chúng ta:  
Siêng năng lần hạt vui ca hát mừng  
Cùng nhau sốt sắng không ngừng  
Sự Thương, sự Sáng, sự Mừng, sự Vui  
Gẫm suy màu nhiệm Chúa tôi  
Từ khi xuống thế đến hồi lâm chung  
Ăn năn sám hối khôn cùng  
Việc làm đền tạ muôn trùng không ngại  
Để cho vạn kiếp thánh thoi  
Bình an hồn xác nước trời hiển vinh  
Chờ ngày Chúa đến quang minh  
An vui hạnh phúc cung nghinh vua trời  
Cùng nhau hưởng phúc đời đời  
Hoan ca Chí Thánh muôn lời tung hô.*



# SỐNG CHỨNG NHÂN

Ban Huấn luyện Tông đồ

## DẪN NHẬP

Sống chứng nhân là làm chứng cho Tin mừng Ơn Cứu Chuộc, Tình Yêu và Lòng Thương Xót của Chúa Giêsu Kitô trước anh em và tha nhân bằng chính đời sống của mình và bằng việc duy trì sinh hoạt nền tảng tông đồ của đoàn thể



*“Tôi tin đạo chứ không tin người có đạo”*. Là người Kitô hữu, khi nghe câu nói này ai trong chúng ta lại không cảm thấy xót xa, ngại ngùng và phải dấm ngực ăn năn. Bởi vì, trong đời sống làm con Chúa, đã bao lần chúng ta sống chưa xứng đáng với danh hiệu Kitô hữu. Chúng ta vẫn tự hào mình là người Công giáo, nhưng nhiều khi cuộc sống của chúng ta lại không minh chứng cho niềm tin của mình. Làm sao người ta có thể nhận ra gương mặt của Chúa Kitô, khi đời sống của người Kitô hữu chưa thể hiện được niềm xác tín vào Đức Kitô và chưa diễn tả đúng cốt lõi của Tin mừng. Thánh Giacôbê khẳng định: “Đức tin không có việc làm là đức tin chết” (Gc 2,17). Lời nhận định đó đã, đang và sẽ còn đặt vấn đề mỗi người Kitô hữu, cách riêng cho bản thân chúng ta những người đang sống trong ơn gọi tông đồ giáo dân.

## PHẦN THỨ I:

### KIÊN ĐỊNH VÀ KIÊN TOÀN ĐỜI SỐNG ĐỨC TIN

#### A - Học hỏi, tuyên xưng, cử hành và rao giảng Lời Chúa.

1. Học hỏi: Tham gia các lớp giáo lý, kinh thánh, phụng vụ do giáo xứ hoặc đoàn thể tổ chức để nâng cao kiến thức và đào sâu đức tin.

2. Tuyên xưng: bằng lời nói và việc làm cách thiết thực. Làm gương sáng cho mọi người trong gia đình, khu xóm được nhận biết Chúa. Tham dự Thánh lễ, giờ kinh Tôn vương, Đền tạ Thánh Tâm Chúa Giêsu. Lãnh nhận các Bí tích...

3. Cử hành và rao giảng Lời Chúa trong gia đình, trong giáo xứ. Mỗi gia đình cần có cuốn sách kinh thánh để đọc và suy gẫm trong giờ kinh tối hằng ngày.

### **B - Trang bị, thực thi giáo lý của Giáo hội Công giáo:**

Luôn luôn tìm hiểu và thực thi giáo lý, giáo huấn của Giáo hội Công giáo trong cuộc sống thường ngày. Quan tâm đến thế hệ con cháu, nhắc nhở hướng dẫn và tạo mọi điều kiện cho con cháu đi học giáo lý phổ cập tại giáo xứ từ lớp Khai tâm đến lớp Vào đời.

**Nói tóm lại**, nếu con người thời nay cần chứng nhân, thì người Kitô hữu phải là những chứng nhân: “đem yêu thương vào nơi lạng nhục, đem an hòa vào nơi tranh chấp, đem chân lý vào chốn lối lầm” (Kinh hòa bình).

Như thế, qua lối sống, suy nghĩ, cách hành động của con người thời nay, **gương sống của người Kitô hữu sẽ là dấu chứng để truyền đạt nội dung Tin mừng một cách sinh động và có hiệu quả nhất.** Các Thánh tử đạo ngày xưa phải đổ máu đào để minh chứng niềm tin và để gieo hạt giống Tin mừng khắp thế giới. Ngày nay, tuy không phải đổ máu, nhưng qua việc sống trung thành với niềm tin, trung thành với lời tuyên hứa, với việc bổn phận trong gia đình, trong xã hội, người Kitô hữu sẽ là một nhân chứng cho Đức Kitô và dấu chỉ cho niềm hy vọng của con người hôm nay. Muốn làm được tất cả những điều trên, mỗi người chúng ta phải luôn liên kết mật thiết với Thánh Tâm Chúa Giêsu, phải siêng năng cầu nguyện với niềm tin tưởng phó thác cho Thiên Chúa và để cho Thiên Chúa soi sáng, hướng dẫn trong mọi sự.

### **CÂU HỎI GỢI Ý**

Hiện nay người đoàn viên GDPTTTCG cần phát huy điểm nào để kiện toàn đời sống đức tin?

Kỳ sau: **Phần thứ II: YÊU THƯƠNG**

# NGƯỜI VỢ HIỀN

Giuse Nguyễn Văn Quỳnh

*“Người vợ hiền trong cửa nhà ngăn nắp,  
đẹp như vàng hồng trên chốn cao xanh của Đức Chúa”. (Hc 26,16)*

## Các chị thân mến!

Thiên Chúa dựng nên người nam trước, nhưng ở trong tình trạng “*ở một mình không tốt*”. Do đó, Thiên Chúa đã làm cho người nam đầu tiên trên trái đất này “*ngủ mê, bèn lấy một xương sườn... làm nên một người nữ*” để làm vợ. Kể từ đó, trong giai đoạn đi kiếm vợ, chàng trai nào cũng ở trong tình trạng “*mê*” không nhiều thì ít. Những chàng trai không kiếm được vợ chỉ vì quá... sáng suốt!



Vì thế, người nữ sinh ra là để “*giúp đỡ*” người nam. Khi tạo dựng người phụ nữ, Thiên Chúa đã phán: “*Đàn ông ở một mình không tốt. Ta hãy tạo cho nó một người nội trợ giống như nó*” (St 2,18). Cho nên, người ta gọi người nội trợ là người trợ giúp.

Tiếng Việt gọi nữ giới là phụ nữ thật chẳng sai chút nào. Xưa nay, người vợ lúc nào cũng đóng vai trò “*phụ*” với chồng. Nếu an phận thì “*nâng khăn sửa túi*” như trong chuyện Nhị Độ Mai. Khá hơn thì trở nên người “*tay hòm chìa khoá*” như Phạm Công Cúc Hoa. Khá nữa thì lên đến “*nội tướng*”, là “*vợ ngoan làm quan cho chồng*”.

Thi sĩ Hồ Dzếnh đã ca ngợi người phụ nữ Việt Nam về sự hy sinh cho chồng con như sau:

*“Cô gái Việt Nam ơi!  
Nếu chữ hy sinh có ở đời,  
Tôi muốn nạm vàng muôn khổ cực,  
Cho lòng cô gái Việt Nam tươi”.*



Bà vợ của thi sĩ Tú Xương là một trong những người phụ nữ đảm đang:

*“Quanh năm buôn bán ở ven sông  
Nuôi đủ năm con với một chồng  
Lặn lội thân cò khi quãng vắng  
Eo sèo mặt nước buổi đò đông”.*

Sách Huấn Ca viết: *“Người vợ hiền trong cửa nhà ngăn nắp, đẹp như vàng hồng trên chốn cao xanh của Đức Chúa”* (Hc 26,16).

Giờ đây, chúng ta hãy cùng nhau giải thích và áp dụng câu Kinh Thánh đó vào đời sống hôn nhân:

## **1. Một người vợ hiền**

Người vợ hiền lúc nào cũng tươi cười với chồng con, biết làm cho gia đình được hít thở không khí an vui, đầm ấm. Sợ nhất là người đàn bà lúc nào cũng sẵn sàng gây gỗ, tức giận; thà ở độc thân còn hơn có người vợ dữ dằn. Kinh Thánh dạy: *“Ai tìm được vợ hiền là tìm thấy hạnh phúc, và tìm thấy được ơn Đức Chúa ban”* (Cn 18,22).

Thật vậy, khi chấp nhận từ bỏ cuộc sống tự do và thoải mái của đời độc thân để đến với chị, chẳng phải anh mong được chia sẻ cùng chị những khó khăn, vất vả hay sao? Mà sự chia sẻ đôi khi chỉ đơn giản là một bữa cơm ngon, một chiếc khăn treo sẵn trong phòng tắm, một đôi tay dịu dàng của chị xoa tan bao nỗi ưu phiền... Tất cả những điều đó sẽ làm cho anh được hạnh phúc mà chị cũng được tràn ngập niềm vui!

Hơn nữa, khi anh trở về nhà sau một ngày dài bận rộn với công việc, cả chị và anh đều mệt mỏi. Lúc này, không gì tốt hơn là cùng chăm sóc cho nhau. Hãy hỏi han nhau về những khó khăn trong ngày, cũng đừng quên một lời khen tặng động viên khi anh thành công. Vào những lúc khó khăn thử thách, sức mạnh của một vòng tay ôm, hay một bờ vai tựa, sẽ làm cho hai người cảm thấy gần gũi và gắn bó với nhau nhiều hơn.

## **2. Nhà cửa ngăn nắp**

Người ta nói *“Đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm”*. Một cái “tổ lạnh” thì ai còn muốn trở về? Không gian căn nhà sạch sẽ, thơm mát sẽ như ly nước mát giúp người chồng thanh thản sau những lo toan, vất vả bên

ngoài. Căn phòng gọn gàng, ngăn nắp là nhờ đôi bàn tay đảm đang của chị. Một ít hoa tươi, với chút hương thơm phảng phất sẽ khiến căn phòng của vợ chồng thêm tươi mát, thơ mộng và lãng mạn.

Có khi do công việc không trôi chảy, anh về nhà với bộ mặt nhăn nhó, rồi gắt vợ, mắng con. Đó là lúc anh “ôm thuốc nổ” về nhà. Chị hãy bình tĩnh để “tháo ngòi nổ” ấy. Hãy mở một bản nhạc êm dịu rồi đến ngồi bên anh, bình tĩnh nghe anh thổ lộ tâm tư.

Không gian đầm ấm, không phải là yếu tố quan trọng nhất đem lại sự lãng mạn cho cuộc sống hôn nhân, mà chính là bản thân của chị. Nhiều người vợ tự cho phép mình dễ dãi sau khi kết hôn, mà không biết đó là điều vô cùng tai hại! Khi lập gia đình rồi, người phụ nữ càng cần chú ý chăm sóc bản thân hơn. Có như thế, chị mới đem lại hạnh phúc cho mình và cho phu quân. Đừng như ai đó:

*“Chưa chồng nón thúng, quai thao,  
Chồng rồi áo rách quai nào thì quai”.*

### **Các chị thân mến!**

Đàn ông như con đại bàng, thích bay cao, bay xa. Bay càng cao, càng xa càng kiếm được nhiều mồi. Song bay cao xa mấy rồi cũng phải về tổ, chứ tổ chim không có ở giữa tầng mây.

Công việc của anh không phải lúc nào cũng với tâm trạng vui vẻ. Chị cần hiểu điều đó để chuẩn bị tâm tình hồ hởi đón chim về tổ.

Nếu tổ ấm gia đình luôn có người vợ hiền đang mong chờ người chồng về với nụ cười tươi, lẽ nào anh lại không hăm hở quay về sau một ngày căng thẳng làm việc?

Các chị hãy dâng lời tạ ơn lên Thiên Chúa, vì đã cho gia đình các chị có một tổ ấm bình an. Lời tạ ơn tốt đẹp nhất chính là hãy quyết tâm sống với nhau thật vui tươi, thuận hòa và hạnh phúc, trong vòng tay yêu thương của Thiên Chúa. Chúc các chị thực hiện được quyết tâm đó trong cuộc sống gia đình.



# SỨC MẠNH CỦA KINH MÂN CÔI

**Phaolô Trang Lập Quang**  
**Xđ. Tùng Lâm, GP Đà Lạt**

Bóng chiều đã nhuộm vàng mọi cảnh vật, cỏ cây hoa lá như tươi tỉnh hẳn lên sau buổi trưa hè nóng bỏng, báo hiệu một ngày sắp tàn để nhường chỗ cho hoàng hôn. Dưới gốc thông già, đôi trai gái đang ngồi tâm sự với vẻ mặt u buồn, thiếu náo.

Trong đôi mắt đỏ hoe ngấn lệ, người con gái nói.

- Nếu bị lão ta làm nhục chắc em tự vẫn.

- Hay mình trốn đi nơi khác. Em đừng nghĩ đến chuyện tự vẫn, đó là tội trọng sẽ mất linh hồn đó.

Cô gái có vẻ thất vọng lắc đầu.

- Em không còn cách nào nữa. Đời em thế là hết! Còn trốn đi thì nợ đâu có trả được. Lão ta sẽ thuê xã hội đen làm cho ba em tàn phế.

Anh thanh niên nhận thấy mọi chuyện đang đi vào bế tắc, không còn cách nào cứu vãn nữa, nên ôm đầu đau đớn nài van.

- Lạy Mẹ Maria xin cứu giúp chúng con!

Hơn một tuần nay anh cùng cô gái luôn lần hạt Mân Côi thật thiết tha để cầu xin Đức Mẹ ra tay cứu giúp, nhưng mọi chuyện vẫn bế tắc và bế tắc. Cách đây một tháng, cha của Thúy - tên cô gái- là người rất mê cờ bạc, ông đã thua cá độ đá banh đến hai trăm triệu nhưng không có khả năng chi trả. Lão nhà giàu cùng mấy tên xã hội đen đến nhà ông đòi nợ. Khi thấy một cô gái vừa tròn đôi mươi rất xinh đẹp làm ý tà dâm trong lòng lão ta trỗi dậy, nên muốn bắt bí con nợ. Lão nhà giàu liền quay sang nói với cha của Thúy:

- Mà biết luật chơi rồi chứ! Có chơi thì có chịu! Khi nào mà trả nợ tao đây?

- Xin ông cho tôi thêm vài tháng nữa! Ông thấy đó nhà tôi rách nát, gia cảnh tôi cũng đang gặp khó khăn.

- Tao cho mà gần một tháng rồi! Mà muốn dỡ nhà người ta làm chuồng heo thì người ta cũng vậy thôi. Chuyện

của mày tao không cần biết còn nợ thì phải trả. Không trả chuyện gì mày cũng biết rồi đó!

Vừa nói lão nhà giàu vừa đảo mắt nhìn quanh căn nhà rồi nói tiếp:

- Tao định giá căn nhà và đất là hai trăm hai mươi triệu. Tao đưa mày hai mươi triệu rồi giao nhà cho tao.

- Không có nhà vợ con tôi biết ở đâu? Xin ông thương tình cho tôi thêm vài tháng tôi sẽ trả đủ cho ông!

- Tao không nói nhiều! Không giao nhà thì mày để con gái mày làm việc cho tao, mỗi năm tao sẽ trừ đi bốn mươi triệu. Tao cho mày thêm mười ngày để suy nghĩ rồi trả lời.

- Làm cho ông là làm những việc gì?

- Nhà tao đã có hai người giúp việc. Con gái mày chỉ làm những việc nhẹ nhàng thôi. Những việc khi tao cần!

Trước khi ra về, lão nhà giàu còn nhắc lại một lần nữa những lời răn đe.

- Không trả nợ chuyện gì mày cũng biết rồi đó!

Tối hôm ấy, cả nhà Thúy ngồi lại bàn tính với nhau và cũng nhận thấy rằng căn nhà ván bé tí mà lại mục nát này

chắc gì vay ngân hàng được hai trăm triệu, mặc dù giá đất hiện nay đang cao, nhưng ngân hàng còn phải nghĩ đến chuyện gia chủ có đủ khả năng trả nợ không. Nếu như có vay được thì cũng phải trả lãi hằng tháng. Hiện nay, cơm còn không đủ no lấy tiền đâu mà trả lãi, chắc chắn lãi mẹ sẽ đẻ lãi con nợ càng chồng thêm nợ. Mặc dù ngân hàng vẫn cho đáo hạn, nhưng đến một lúc nào đó số nợ đã vượt quá định mức căn nhà và đất thổ cư thì ngân hàng sẽ tịch thu và phát mại, chỉ còn một cách duy nhất là để Thúy làm việc cho lão nhà giàu.

Mọi chuyện đã đi vào bế tắc và ông cũng không muốn để Thúy làm việc cho lão nhà giàu, vì ông biết lão ta là một tên dâm tặc, rất côn đồ và gian xảo thuộc loại người lưu manh hung dữ. Nếu giao Thúy cho lão có khác nào giao trứng cho ác. Càng nghĩ ông càng đau khổ và hận chính bản thân mình rồi quyết tâm từ nay sẽ bỏ thói cờ bạc để chăm lo làm ăn, nhưng mọi sự đã muộn màng, chỉ có bà dì ghẻ là hả hê nhất, vì từ lâu bà cũng muốn tống Thúy ra khỏi nhà.

Lúc này, đôi trai gái im lặng ngồi dưới gốc thông già không ai nói với ai một lời nào để tập



trung tinh thần vào việc lần chuỗi Mân Côi và nài van Đức Mẹ ra tay cứu giúp.

Một lúc sau, người thanh niên hỏi

- Bây giờ em tính sao?

- Em cũng không biết tính sao nữa. Chỉ biết phó thác vào tay Mẹ.

Hai người uể oải đứng lên chuẩn bị chia tay ra về, thì một phụ nữ có vẻ giàu sang bước tới.

- Cháu có phải là Thúy không?

- Dạ!... Cháu là Thúy. Có việc gì không cô?

- Hỏi thăm mãi mới tìm được. À! Anh này là gì của cháu?

- Dạ!... Dạ là bạn trai của cháu.

- Tốt quá!... Cô là em của bà Trần. Chị cô muốn gặp cháu để bàn một việc chỉ tốt cho cháu thôi. Nếu không có gì bất tiện, mời cả bạn trai cháu đi cùng, mình sẽ gặp nhau lúc tám giờ sáng mai ở nhà hàng Thủy Tạ, bên bờ hồ Xuân Hương được không?

Thúy có vẻ ngạc nhiên vì không hiểu sao vợ lão nhà giàu lại muốn gặp cô để bàn chuyện gì đó. Biết đâu đây là một tia sáng ở cuối đường hầm tăm tối,

một chút hy vọng mong manh trong cơn bế tắc. Nghĩ thế, Thúy đồng ý ngay. Hôm sau, đúng hẹn, Thúy cùng bạn trai đã đứng trước nhà hàng Thủy Tạ nhưng chưa dám bước vào. Bỗng một chiếc xe bốn bánh đời mới chạy đến rồi dừng lại gần hai người. Một bà có vẻ quý phái bước xuống với vòng vàng đeo đầy người, nổi bật hơn cả là sợi dây chuyền to tướng được phơi bày trước ngực. Cùng xuống xe với bà là cô hôm qua cũng ăn diện rất sang trọng.

Sau khi nói chuyện với nhau một lúc, ít nhiều gì Thúy cũng đoán được ý của vợ lão nhà giàu. Có lẽ bà ta cảnh giác trước sắc đẹp thiên phú đang độ xuân thì của Thúy sẽ làm lão nhà giàu say đắm, có thể dẫn đến cuộc sống gia đình bà trở nên xáo trộn rối ren. Tốt nhất là bà nên ngăn chặn từ đầu

- Nói thật với cháu, hai trăm triệu đối với cô không là gì cả. Nhưng cô biết cháu không có khả năng chi trả. Vì thế, cô cho cháu luôn để giải quyết mọi chuyện được êm xuôi. Cô thật lòng giúp cháu là muốn để đức cho con cái sau này. Theo cô nghĩ, cháu nên để người yêu cháu mang tiền đến để giải quyết mọi chuyện và nói những

gì cần nói với ba cháu, nhưng đừng để chuyện này cho ai biết, nhất là ông nhà cô.

Những ngày sau đó, Thúy về sống chung với người yêu của mình thoát khỏi sự đay nghiến của bà dì ghẻ, còn ba Thúy cũng đã tỉnh ngộ nên lo làm ăn chân chính và bỏ thói cờ bạc. Qua đó, ta thấy Đức Mẹ luôn yêu thương con cái mình một khi biết chạy đến cùng Mẹ để tha thiết cầu xin. Cho dù những chuyện ta cho rằng đã hoàn toàn bế tắc và vô vọng, nhưng biết thành tâm lần chuỗi Mân Côi, Mẹ sẽ ban những ơn thiêng mà nhiều lúc trí khôn loài người không thể nghĩ tới và khoa học cũng không sao giải thích được. Hay nói một cách ngắn gọn hơn, đó là sức mạnh của tràng chuỗi Mân Côi

Nhưng có người cho rằng, lần chuỗi Mân Côi sao mà lạ lùng, đơn điệu quá, làm sao có thể thu hút được mọi người. Chỉ một câu kinh mà cứ lặp đi lặp lại mãi. Nhất là trong thời đại hiện nay, khi nhịp sống của con người đang trở nên xô bồ, hối hả. Không ít người chỉ tính toán đến hiệu quả của thời gian làm ra của cải vật chất và cho rằng việc lần chuỗi Mân Côi vừa mất thời gian mà chẳng mang lại lợi ích gì. Với sự tính toán này dễ

đưa người ta đến chỗ đánh mất cảm thức thánh thiện trong nội tâm và của cải vật chất đã lấp đầy khoảng trống trong tâm linh. Nếu ta biết đi vào chiều kích của chiêm niệm ta mới thấy hiệu quả không ngờ của việc lần chuỗi Mân Côi. Tuy chỉ là một câu kinh cứ lặp đi lặp lại, nhưng tay người ta lần hạt, miệng lại đọc lâm râm, thân và khẩu kết hợp mật thiết với nhau sẽ giúp tâm hồn người ta đi vào trạng thái tĩnh lặng và bình an nên dễ dàng nghe tiếng Chúa hơn.

Kinh Mân Côi rất đơn sơ bình dân, phù hợp với mọi tầng lớp trong xã hội, dù là người ít học hay trí thức, dù là người lao khổ hay quan chức cấp cao đều có thể lần chuỗi ở bất cứ nơi đâu, trong mọi nơi, mọi lúc. Tuy rất đơn sơ, nhưng kinh Mân Côi lại là bản tóm gọn cả lịch sử cứu độ và có một sức mạnh thần thiêng chiến thắng mọi kẻ thù. Vào những thế kỷ trước có biết bao bè rối và các thế lực chống phá Giáo hội, nhưng nhờ sự thành tâm lần chuỗi Mân Côi của các tín hữu đã chiến thắng được mọi thế lực thù địch và hoán cải được nhiều bè rối trở về với chân lý Phúc âm. Đằng sau những chiến thắng ấy là hình bóng của Mẹ Maria luôn che chở,

cứu giúp và yêu thương con cái mình là những kẻ tin biết thành tâm lần chuỗi Mân Côi và bóng dáng của một Hội Thánh cầu nguyện

Kinh Mân Côi luôn suy gẫm về đời sống và nhân đức, cùng với cuộc khổ nạn và vinh phúc của Chúa Giêsu. Không có việc đạo đức nào để tôn vinh Chúa Giêsu hơn là việc suy gẫm các vết tích đau khổ của Ngài. Vì yêu thương nhân loại mà Chúa đã chấp nhận cái chết khổ đau đầy ô nhục trên cây thập giá để cứu chuộc nhân loại. Suy gẫm kinh Mân Côi cũng là học tập các nhân đức của Chúa để những tư tưởng, tâm tình của Ngài thấm sâu vào tâm hồn của ta, đồng thời cũng xin ơn trợ giúp, xin ơn tha tội cho nhân loại, cho các linh hồn nơi luyện ngục. Một Kitô hữu mà không lần chuỗi Mân Côi để suy gẫm hai mươi mầu nhiệm, là một sự vô ơn và đứng đưng với tình yêu sâu thẳm mà Chúa đã hy sinh thật đau đớn đến tột cùng trên cây thập giá

Lần chuỗi Mân Côi sẽ đưa tâm hồn ta vào trạng thái tĩnh lặng của sự bình an, rất dễ nghe tiếng Chúa và cảm nhận được

bóng dáng của Đức Mẹ, luôn đi cùng với ta trên mọi nẻo đường dương thế để nâng đỡ, để ban ơn và thêm sức mạnh cho ta lướt thắng những lạc thú trần gian, những đam mê tội lỗi. Không những thế, mỗi hạt trong tràng chuỗi Mân Côi dâng lên Mẹ là một đóa hồng có sức mạnh thần thiêng chiến thắng mọi kẻ thù như xưa kia David đã dùng những viên sỏi để chiến thắng Goliat, thì mỗi hạt trong tràng chuỗi Mân Côi cũng là một viên sỏi có thể khuất phục được quỷ Satan. Chính Đức Giáo Hoàng Bênêdictô IX cũng nói rằng “Nếu cho tôi một đạo quân biết lần chuỗi Mân Côi, tôi sẽ chinh phục cả thế giới này”. Tất nhiên, không phải ngài nói chinh phục thế giới bằng bạo lực của chiến tranh mà bằng lời cầu nguyện để nhân loại hoán cải, trở về với chân lý Phúc âm trong sự trợ giúp của Chúa và Đức Mẹ.

Điều đó cũng nói lên rằng, chuỗi Mân Côi và suy gẫm những mầu nhiệm có một sức mạnh vô song, luôn có Chúa và Đức Mẹ phù giúp, để chiến thắng mọi cuộc chiến ngay cả những cuộc chiến cam go nhất.

# CHUỖI MÂN CÔI

**Jos. Hoàng Mạnh Hùng**



Mân Côi còn có tên gọi là Mai Khôi, Văn Côi. Nghĩa là một thứ ngọc đỏ hoặc hoa hồng do tích truyện một thầy tu khi đọc kinh Kính Mừng, Đức Mẹ đã lấy những nụ hoa hồng trên môi của thầy tu ấy kết thành vòng hoa đội lên đầu mình.

Sự hình thành chuỗi Mân Côi có một lịch sử lâu dài. Vào những thế kỷ đầu tiên của Kitô giáo, các tu sĩ trong vùng sa mạc Ai Cập có thói quen dùng những hạt cây hay những hòn sỏi nhỏ để đếm số kinh đã đọc.

Đến thời Trung Cổ, các tu sĩ có thói quen đọc 150 bài Thánh Vịnh mỗi ngày trong giờ kinh phụng vụ. Nhưng có nhiều người không biết đọc và viết tiếng Latinh nên họ không hiểu và đọc 150 kinh Lạy Cha để thay thế. Để đếm các kinh ấy, người ta dùng những hạt gỗ xâu vào nhau nhờ một sợi dây và gọi đây là tràng hạt kinh Lạy Cha.

Thế kỷ thứ 7, là thế kỷ khởi sắc của việc sùng kính Đức Mẹ, giáo dân bắt đầu phổ biến việc đọc 150 kinh Kính Mừng thay cho 150 kinh Lạy Cha và gọi các kinh này là "sách Thánh Vịnh của Đức Mẹ".

Sau cùng, các màu nhiệm tương ứng với một sự kiện về cuộc đời Chúa Giêsu và Đức Mẹ Maria theo Tân Ước đã được thêm vào trước mỗi chục kinh Kính Mừng. Một "màu nhiệm" (suy niệm), được hiểu là một bộ mười kinh bắt đầu là một kinh Lạy Cha nhắc nhở chúng ta rằng, Cha của Đức Giêsu là người khởi xướng sự cứu chuộc. Sau đó là mười kinh



Kính Mừng nhắc nhở chúng ta hãy cùng với Mẹ Maria suy niệm về những màu nhiệm này và kết thúc bằng một kinh Sáng Danh, nhắc nhở chúng ta rằng mục đích của mọi sự sống là để vinh danh Thiên Chúa Ba Ngôi.

Năm 1917, Đức Mẹ đã hiện ra với 3 em nhỏ tại Fatima. Và qua 3 em nhỏ, Mẹ đã truyền dạy: hãy tôn sùng Trái tim Mẹ, hãy cải thiện đời sống và hãy siêng năng lần hạt Mân Côi. Từ đó lời nguyện *“Lạy Chúa Giêsu, xin tha tội chúng con, xin cứu chúng con khỏi sa hỏa ngục, xin đem các linh hồn lên Thiên Đàng, nhất là những linh hồn cần đến lòng Chúa thương xót hơn”* được đưa vào sau mỗi chục kinh Mân Côi.

Các màu nhiệm được chia theo 50 kinh. **Vui** trong màu nhiệm nhập thể, Đức Giêsu xuống thế làm người sống cho mọi người. **Thương** trong màu nhiệm tử nạn, Đức Giêsu chịu chết chuộc tội cho cả nhân loại. Và **Mừng** trong màu nhiệm phục sinh, Đức Giêsu bước vào vinh quang mở ra tương lai cho mọi sinh linh. Màu nhiệm **Sáng** mới có từ năm 2002 dưới thời Thánh Giáo hoàng Gioan

Phaolô II, dành để suy niệm cuộc đời Chúa Giêsu khi ra đi giảng đạo từ lúc chịu phép rửa trên sông Jordan tới khi lập phép bí tích Thánh Thể.



Nhờ việc siêng năng lần hạt, chúng ta biểu lộ được lòng tôn sùng kính mến đối với Mẹ, đồng thời sẽ tìm thấy những tiêu chuẩn hướng dẫn cho việc cải thiện đời sống để mỗi ngày một trở nên tốt lành thánh thiện hơn. Chính vì thế, Thánh Giáo hoàng Gioan XXIII đã gọi kinh Mân Côi là hơi thở của mọi tâm hồn, là bông hồng thiêng liêng dâng kính Mẹ, là việc đạo đức thích hợp cho mọi người ở mọi nơi và trong mọi lúc.

Giáo hội cũng có quy định cho những ai lần chuỗi Mân Côi trong nhà thờ, nhà nguyện hoặc trong gia đình, trong cộng đoàn tu trì, trong hiệp hội đạo đức, hoặc khi có nhiều người họp

nhau nhằm mục đích tốt thì được hưởng một ơn đại xá. Còn đọc trong những hoàn cảnh khác thì được hưởng một ơn tiểu xá.

Về hình thức, chuỗi Mân Côi gồm năm mươi kinh Kính Mừng kết thành tràng hạt và cả tràng hạt được kết thúc bằng tượng Chúa Giêsu chịu chết treo trên Thánh giá. Về nội dung đây là phương thức tụng niệm tức là vừa đọc vừa suy niệm các mầu nhiệm của kinh Mân Côi. Những lời kinh dâng qua Đức Mẹ tới Chúa Giêsu để người đọc được vững bước đi trên đường thánh hóa - thật diệu kỳ được Đức Mẹ dẫn tới Chúa Giêsu!

Đức Giáo Hoàng Piô XII và Thánh Giáo hoàng Phaolô VI đã không ngừng nhắc đến kinh Mân Côi là một kinh bản chất Tin mừng, là kinh Tin mừng, là bản tóm lược Tin mừng. Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II cũng giới thiệu kinh Mân Côi cho toàn thế giới như là “lời kinh diệu kỳ” - đơn giản trong hình thức, đơn sơ trong nội dung.

Vì vậy, ta không thể lần chuỗi Mân Côi cách máy móc và chỉ chú trọng đến số lượng. Chính Chúa Giêsu đã nói: *“Khi cầu nguyện, anh em đừng lải nhải như dân ngoại; họ nghĩ rằng: cứ nói nhiều là được nhận lời.”* (Mt 6,7). Lần chuỗi Mân Côi với tinh thần của Tin mừng, cũng chính là tâm tình của Đức Maria: *“Còn bà Maria thì hằng ghi nhớ mọi kỷ niệm ấy, và suy đi nghĩ lại trong lòng.”* (Lc 2,19).

Mỗi lần chúng ta đọc kinh Mân Côi sốt sắng trong giờ kinh đèn tạ bằng việc lắng nghe, suy niệm và thi hành Lời Chúa qua sự nhìn ngắm, tôn thờ, chiêm ngưỡng, suy niệm những mầu nhiệm của Chúa Giêsu là chúng ta đội triều thiên cho Chúa Giêsu và Mẹ Maria. Và nếu ngay từ bây giờ chúng ta siêng năng lần chuỗi Mân Côi, thì phần rỗi của chúng ta sẽ được bảo đảm chắc chắn như lời Đức Mẹ đã nói về cậu bé Phanxicô tại Fatima như sau: Phanxicô sẽ được lên thiên đàng nhưng phải lần hạt thật nhiều trước đã.



# XÂU CHUỖI TÌNH YÊU (tt)

Song Huỳnh



- Bà Hai ơi! Có khách tìm bà nè!

Tiếng gọi của một cậu bé hàng xóm vang lên hối hả.

Đang nằm trên võng lắc lư tìm cơn gió thoáng từng đợt men theo sông nhẹ nhẹ thổi vào nhà, giúp xua đi cái không gian nóng bức của buổi trưa hè oi ả. Bà Hai vội choàng ngay dậy ngược nhìn qua song cửa. Dáng một người thiếu nữ xinh xắn nhưng trông rất lạ, đang từ ngoài hiên nhìn quanh quan sát ngôi nhà bà. Chợt cô ta bước nhanh qua khung cửa, đến nhìn chăm chú vào bức ảnh

người con trai mà bà đang treo trên vách.

- Ai tìm mình vậy cà! mà bộ hổng chừng có quen với thằng Sơn nhà mình sao mà nhìn ảnh nó chăm chú vậy ha!

Bước xuống võng, bà đến sau lưng người khách lạ, nhẹ hỏi:

- Xin lỗi, cô tìm ai?

Cô gái mãi mê nhìn vào bức ảnh, nghe lời hỏi giật mình quay lại. Phát hiện gương mặt cô gái đang nhạt nhòa nước mắt, Bà hốt hoảng liên tưởng không biết có chuyện gì xảy ra với con mình không?

- Cô là ai? Có gì đã xảy ra với con tôi?

Cô gái lau nhanh dòng lệ, chợt thấy mình quá sỗ sàng khi tự tiện vào nhà nên bước đến bên bà trấn an:

- Thưa bác, con xin lỗi bác, không có điều gì đâu. Ngập ngừng một lúc, cô nói tiếp giọng xúc động:

- Xin phép bác cho con hỏi thăm, bác có phải là mẹ của anh Sơn không? và... bây giờ anh Sơn sống ra sao hở bác?

Trước những câu hỏi tới tấp của cô gái, bà Hai chột dè chừng - Sao tìm con mình mà lại khóc, không biết con mình có làm điều gì hại cho người ta không? Bản chất bảo vệ của bà mẹ làm bà trở về thế thủ:

- Cô tìm Sơn nào? Xóm này có rất nhiều Sơn.

- Anh Sơn ngày xưa đi lính đó bác, ảnh có mẹ bán trầu cau ở chợ này. Ảnh có cho con địa chỉ nhà ở đây lúc chia tay.

Giọng cô chột chùng lại, e ngại:

- Chiến tranh ly loạn, tụi con lâu rồi không gặp được nhau. Hôm nay nhân được về nước, con lần theo địa chỉ ảnh cho đi tìm bác...



Vừa nói, người cô gái vừa đưa cho bà xem chiếc thẻ sinh viên có dán ảnh Sơn ngày xưa, người trong ảnh giống với bức hình mà bà đang treo trên vách giữa nhà - Đúng nó rồi. Bà nghĩ

thầm trong bụng nhưng vẫn chưa tin.

- Nhưng cô là gì với nó! Sao cô có được tấm thẻ này?

Cô gái mừng rỡ:

- Câu chuyện giữa con và anh Sơn còn dài lắm! Mà đúng bác là má anh Sơn hở bác?

Bà Hai nhè nhẹ gật đầu xác nhận.

- Vậy anh Sơn bây giờ ở đâu vậy bác? Giọng cô chột lo lắng, nhỏ dần: - Ảnh có gia đình riêng chưa bác?...

Như bị đánh trúng nỗi niềm đau khổ, mong đợi bấy lâu, bà quên cả ý định giữ kẽ ban đầu:

- Nó làm ăn ở đâu trên miệt Sài Gòn, lâu lâu mới về thăm tui một lần - Bà hơi hãnh diện chỉ quanh nhà - Đó! Nhà này nó cất lên cho tui dưỡng già đó, nhưng giờ cũng một thân một mình, nó có chịu lấy vợ cho tui có cháu ẵm bông gì đâu! Nhắc nó, dạm cho nó mấy đám quanh đây cũng đẹp người, đẹp nết; nó cứ gặt phẳng đi, bảo chừng nào tìm được người ưng ý, nó sẽ đưa về cho tui coi mắt.

Giọng bà trở nên nghi vấn :

- Nghe nói nó đi tìm cô nào quen với nó lúc còn đi lính trên cao nguyên mà nó hứa hẹn với người ta hồi trước - mà cho tới bây giờ có thấy gì đâu ?



Tiếng thở dài của bà chưa kịp dứt, cô gái đã lao tới ôm chầm lấy bà, nụ cười rạng rỡ:

- Con là người bạn gái năm nào trên cao nguyên của anh Sơn đây bác ơi! Ôi! Con mừng quá! Cứ lo không tìm được bác, không gặp lại được anh Sơn! Ngược mặt nhìn lên, cô lẩm bẩm:

- Tạ ơn Chúa! Tạ ơn Mẹ Maria!...

Cô gái nắm chặt đôi bàn tay bà, lắc lư:

- Con cảm ơn bác! Thế làm sao gặp được anh Sơn hở bác?

Bà Hai ngỡ ngàng, cô gái ăn mặc sang trọng, gương mặt đẹp đẽ này là bạn gái của con bà sao? Thằng kín kẽ thật, hèn gì chỉ ai nó cũng lắc đầu. Bà vội vàng mở chiếc hộp tủ thờ, lấy ra một cái thẻ.

- Đó! Mỗi lần muốn nói chuyện với nó, nhờ hàng xóm gọi số nó ghi trên đó.

- Con xin bác!

Cô gái run run cầm tấm danh thiếp, lấy chiếc điện thoại bấm nhanh các con số. Bà Hai ý tứ lùi ra sau bếp cho cô ta được tự nhiên, nhưng chưa bước đâu xa, bà bỗng hốt hoảng khi thấy cô gái từ từ ngã lăn xuống bộ sa lông giữa nhà, ngất đi sau tiếng gọi lớn:

“Em đây! Hiền đây anh ơi!...”

Bé Như Quỳnh lo sợ hỏi thăm:

- Rồi cô ấy có chết không ông?

Ông ngoại xoa đầu, nháy mắt liếc sang bà ngoại đang ngồi chải tóc bên khung cửa sổ, bảo cháu:

- Con sang hỏi bà thì rõ hơn. Lúc ấy, ông không có nhà nên không biết được.

Bé Như Quỳnh chạy ù đến bên bà, nũng nịu:

- Bà ơi! Bà kể tiếp cho cháu nghe đi! Chuyện ông ngoại kể cho cháu nghe nãy giờ đó!

Loáng thoáng nghe câu chuyện giữa hai ông cháu nãy giờ, nhưng chẳng rõ ý chồng ra sao nên bà hỏi lại:

- Ông kể chuyện gì cho cháu vậy! Mà kể đến đâu làm sao tôi biết mà kể tiếp cho cháu đây?

- À! Chuyện kể về xâu chuỗi Mân côi của nhà mình! Tôi đã kể đến lúc cô Hiền vừa nghe tiếng tôi trên điện thoại thì ngất xỉu đó mà...

Gương mặt bà đỏ bừng lên, liếc nhìn ông cười tủm tỉm:

- Cái ông này! Cháu còn nhỏ chưa biết gì mà ông kể chuyện đó làm chi! À mà thôi! để ngoại kể tiếp cho Như Quỳnh nghe với điều kiện - Biết rõ rồi, cháu phải quý trọng xâu chuỗi mà ngoại đã đặt trước bàn thờ Chúa đó nghe!

- Dạ con biết rồi! Ngoại kể đi ngoại!

...Bà Hai chạy đến đỡ cô gái lên - Tiếng Sơn trong điện thoại vẫn vang lên hối hả, đơn độc:

- Hiền! Hiền ơi! Em đâu rồi! Hiền ơi!...

Bà Hai luých quính nhặt chiếc điện thoại, rồi rít gọi con:

- Sơn ơi! Sơn đó hả con! Mau về đây! Cái cô gì đó mới gọi cho con, bây giờ cô ngắt xiu rồi! Có một mình má ở nhà hà! Về lẹ đi con!

- Được rồi! Con về ngay! Cô ấy là Hiền, là cô gái ở cao nguyên mà bấy lâu nay con vẫn đi tìm đó má! Má chăm sóc Hiền giúp con! Con lên xe về ngay đây! À mà má ơi! Má gọi bác sĩ ở gần nhà đến chăm sóc cho Hiền giúp con đi má! Khi nào Hiền tỉnh lại, má cứ dặn Hiền ở đó với má chờ con về!

Cô gái dần lay tỉnh, nước mắt ngấn dài đã vội hỏi bà Hai:

- Anh Sơn đâu rồi bác? Anh có về đây không bác?

Chợt nhớ cử chỉ của mình quá tự nhiên, sẵn sàng, cô gái cố gượng ngồi dậy xin lỗi:

- Bác thương con, đừng giận con nhen bác! nghe tiếng anh Sơn con mừng quá nên nhen cả lời, choáng ngợp lồng ngực không thở được, nên...

Bà Hai không trả lời, ngắm nhìn cô gái chăm chăm - Con nhỏ coi cũng đẹp người và tánh tình coi cũng mềm mỏng dễ thương quá chớ! Hèn gì con mình nó chẳng hết lòng chờ đợi, tìm kiếm bấy lâu nay. Một niềm vui về hạnh phúc tương lai của con chợt thoáng qua làm bà mừng rơn quên cả trả lời:

- Con là Hiền mà thằng Sơn vừa nhắc đến phải không? Nó đi tìm con biết bao năm nay mà cứ cố giấu bác. Lúc nãy con ngắt, nó có gọi về dặn bác lo cho con và con cứ ở đây mà chờ nó! Nó đang trên đường trở về và bác thấy nó vui lắm con ơi! À, mà con đã bớt mệt chưa?

Nói xong, bà lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh, ôm Hiền vào lòng vỗ về như đang chăm sóc đứa con của chính mình. Hiền ngây ngất như đang chìm trong giấc mơ. Bà mẹ bằng xương bằng thịt mà Sơn từng gửi gắm tình yêu của mẹ cho Hiền năm xưa, giờ đang hiện diện nơi đây. Trong vòng tay ấm áp của mẹ, Hiền mới nhớ chữ mẹ trên cội thông già mà Sơn cố tình khắc lại để nhắc nhở Hiền - “Hãy tìm về với mẹ, đó là nơi hội tụ của tình yêu chúng ta, Sơn ơi!” - Hiền hạnh phúc thầm nghĩ.

*(Còn tiếp)*

# BẠN TRẺ ƠI!

BCT

Bạn ơi dịch đã qua rồi  
Nhà thờ mở cửa đừng thôi chối từ  
Chớ nên lấy cớ bậy chừ  
Vào mạng dự lễ vô tư tội gì...



Năm 2021, Sài Gòn là cao điểm của mùa dịch Covid! Nên trong mấy tháng liền, nhà thờ không được mở cửa cho giáo dân đến tham dự Thánh lễ. Nhưng bước qua năm 2022, khi mà tất cả mọi người, ai nấy đều đã được chích ngừa vaccine tới hai, ba mũi thuốc, bệnh viện không còn bệnh nhân Covid nữa, và nhà nước đã cho phép tất cả các công ty xí nghiệp, các nhà thờ, chùa chiền... được hoạt động trở lại bình thường như trước. Mọi sinh hoạt ngoài xã hội cũng như trong Giáo hội Công giáo chúng ta đã hoạt động trở lại bình thường.

Thế nhưng, một số bạn trẻ Công giáo hiện nay vẫn còn níu kéo thói quen tham dự Thánh lễ Chúa nhật qua mạng Internet (online), khi các người có tuổi khuyên nhủ bạn phải nên đến nhà thờ dự lễ, vì Thánh lễ trên mạng lúc này chỉ ưu tiên cho các cụ già ốm yếu và những bệnh nhân không thể tới nhà thờ được, nên đành ở nhà xem lễ trực tuyến mà thôi, bởi hết Covid là vui rồi, được tới nhà thờ để tạ ơn Chúa phải mừng lắm đúng không bạn?. Ấy vậy mà chả hiểu sao, có một số bạn trẻ lại lý luận cùn thế này: “Dự lễ qua điện thoại màn hình cho đỡ phải tiếp xúc đông người thêm phức tạp, ai mà biết họ không bệnh này thì bị bệnh kia... ngừa lây nhiễm là tốt nhất, hơn nữa đỡ mất thời gian đi lại, để còn có giờ lo đủ thứ công việc!!!”

Hôm rồi, trong giờ học Kinh Thánh dành cho người trưởng

thành, mình đã can đảm đứng lên xin phép hỏi cha giáo về vấn đề nêu trên của một số bạn trẻ, và được nghe ngài trả lời thế này, xin các bạn lưu ý:

- Bây giờ không còn Covid nữa, không được phép ở nhà xem lễ qua mạng Internet nếu người đó mạnh khỏe đi lại được như mọi người, thì bắt buộc phải đến nhà thờ dự Lễ Chúa nhật như trong kinh 10 điều răn Hội Thánh dạy: “Thứ nhất dự lễ ngày Chúa nhật và những ngày Hội Thánh buộc. Chỉ miễn trừ cho những ai già yếu, đau bệnh mà thôi. Còn ngoài ra là kể như tội lười biếng, bạn không thể ngụy biện bằng bất cứ lý do chẳng chính đáng chút nào.

Suy cho cùng, nếu chúng ta có lòng yêu mến Chúa, thì dù công việc của các bạn có nhiều thế nào chẳng nữa, bạn vẫn thu xếp được hai tiếng trong ngày thứ Bảy hay Chúa nhật để đến thánh đường dự lễ. Bạn kỹ lưỡng thì sử dụng chai khử khuẩn, đeo khẩu trang... Khi mình còn sức khỏe hãy tận dụng thời gian để đón nhận ân huệ

Chúa trao ban cho chúng ta qua Thánh lễ, kéo một ngày nào đó, mình sẽ hối tiếc vô cùng các bạn ạ. Xin kể chuyện về một bạn mới mất vì đột quy thế này:

- Bạn nam Công giáo ấy 35 tuổi, gia đình đạo gốc truyền thống, cả nhà sống cũng khá nề nếp, giữ đạo tốt đẹp, riêng bạn đi làm bên ngoài bị ảnh hưởng xấu tác động bởi môi trường tự do, nên bạn quên Chúa và quên luôn ngày lễ Chúa nhật, người thân trong nhà nhắc nhở thì cứ như “nước đổ lá khoai”. Bạn còn cứng đầu phán một câu vô ý thức: “Hồn ai nấy giữ, tôi lớn rồi không cần ai chỉ dạy đâu!”.

Thế rồi bữa nọ, sau chiều nhậu liên hoan với đồng nghiệp, bạn về nhà lúc chập tối và bỗng nhiên chóng mặt nằm ngay xuống giường, người nhà phát hiện bạn có triệu chứng bị tai biến nên kêu xe cấp cứu đến chở bạn vào bệnh viện. Chỉ qua một đêm yên giấc, thì sáng sớm hôm sau, cả xóm đã rất bàng hoàng nhận được hung tin từ người nhà nức nở: “Anh ấy mất rồi”.

Như tên trộm đến bất ngờ  
Ngày giờ Chúa gọi chẳng chờ thời gian  
Bạn ơi hãy biết lo toan  
Hồi tâm sống đạo hân hoan an bình.

## GIÁO DỤC NHÂN BẢN CHO THIẾU NHI



### **BÀI 9 : LỊCH SỰ KHI TIẾP KHÁCH VÀ KHI TA LÀ KHÁCH**

+ Ông Ápraham ngược mắt lên thì thấy có ba người đứng gần ông. Vừa thấy, ông liền từ cửa lều chạy ra đón khách, sụp xuống đất lạy và nói: “Thưa Ngài, nếu tôi được đẹp lòng Ngài, thì xin Ngài đừng đi qua mà không ghé thăm tôi tớ Ngài. Để tôi cho lấy chút nước, mời các Ngài rửa chân rồi nằm nghỉ dưới gốc cây. (St 18,2-4).

Hãy vui lòng phục vụ, như thể phục vụ Chúa, chứ không phải người ta. (Ep 6,7).

76. Khi có khách đến nhà, ta đứng lên khoanh tay chào lễ phép: “cháu chào ông, cháu chào bác, con chào cha...”.

77. Khi có khách đến nhà, cần phải giữ chó lại, dù chó có hiền lành nhưng cũng không cho đến gần khách, kéo làm khách sợ.



78. Khi khách đến nhà thì kéo ghế mời khách ngồi và rót nước mời khách uống. Khi rót nước em rót  $\frac{3}{4}$  ly.

79. Khi người trên nói chuyện với khách, em không được ngồi hóng chuyện hay nghe lỏm trừ khi khách muốn thế.

80. Khi đến nhà ai chơi, em nhớ ấn chuông hay gõ cửa nhẹ, đợi chủ nhà mời em mới bước vào. Sau khi bấm chuông hoặc gõ cửa khoảng 2 phút sau nếu không thấy chủ nhà ra em mới bấm hoặc gõ cửa lại.

81. Khi đến nhà ai chơi, không tự ý lục lọi đồ đạc, không tự ý đến những nơi trong nhà khi chủ nhà không mời.

82. Khi chủ tới, em nên đứng dậy chào hỏi và khi chủ ngồi xuống, em mới được ngồi. Khi đến nhà ai chơi, ta không tự ý hái hoa quả hay xin cái này, món đồ kia.

83. Nếu nghỉ nhà người ta lâu, trước khi rời khỏi phòng phải dọn dẹp sạch sẽ.

84. Đến nhà ai nói chuyện, thấy người ta nhìn đồng hồ thì biết họ đang có chuyện cần phải làm gấp nên xin phép ra về.

## **BÀI 10 : LỊCH SỰ TRONG GIÁO XỨ VÀ KHU XÓM**

Anh em hãy ăn ở thật khiêm tốn, hiền từ và nhẫn nại; hãy lấy tình bác ái mà chịu đựng lẫn nhau. Anh em hãy thiết tha duy trì sự hiệp nhất mà thần khí đem lại, bằng cách ăn ở thuận hòa gắn bó với nhau. (Ep 4,2-3).

85. Nhà thờ là nhà Chúa, em không ăn uống, nô giỡn trong nhà thờ và xả rác bừa bãi nơi khuôn viên nhà thờ.

86. Vào nhà thờ phải đi chậm rãi, cung kính; khi đi qua Thánh Thể Chúa phải quỳ lạy hay cúi mình, còn đối với ảnh tượng chỉ cúi đầu để tỏ lòng tôn kính.

87. Khi có Thánh Thể Chúa được rước qua vị trí em đang hiện diện, em phải giữ tinh lặng và đứng lên, cúi đầu tỏ lòng tôn kính.

88. Không nói chuyện trong các giờ phụng tự, nếu có chuyện cần kíp phải trao đổi thì nói nhỏ, khi cần giải thích lâu giờ thì ra ngoài.

89. Không rờ máy xe lớn tiếng, không chạy quá tốc độ nơi nhà thờ và khu xóm. Phải tắt máy xe, dắt bộ khi cộng đoàn đang cử hành Thánh Lễ hoặc cầu nguyện chung trong thánh đường.

90. Tôn trọng hoa cỏ, cảnh vật, cây xanh của nhà thờ. Không ngắt hoa, bẻ cây hay xả rác nơi nhà thờ và trong khu xóm. Thấy rác thì nhặt bỏ vào thùng rác.

91. Phải giữ vệ sinh chung trong khu xóm, nơi công cộng. Không viết vẽ, hoặc khắc dấu lên bàn ghế, lên tường, hay khắc nhỏ bừa bãi ở nơi nhà thờ và nơi công cộng.

92. Cười nói sao cho vừa phải, tạo bầu khí vui tươi chứ không lơ lửng, ồn ào...

93. Các đồ đạc chung, nếu muốn mượn thì phải hỏi người có trách nhiệm. Nếu làm mất hay hư hoại thì phải bồi thường.

94. Sử dụng đồ dùng chung ở đâu, khi xong phải đặt về chỗ cũ để thuận tiện cho người sau sử dụng.

95. Không để súc vật nhà mình được tự do phóng uế khắp nơi, hay phá hoại cây cối trong khu vực nhà thờ hay khu xóm.

96. Phải biết tôn trọng không gian và thời gian riêng tư của người khác. Không mở nhạc, tivi hay hát karaoke lớn tiếng, nhất là giờ nghỉ trưa hay lúc đêm khuya như bắt người khác phải nghe.

97. Không vất rác, đổ nước dơ ra đường, xuống cống rãnh hay nhà bên cạnh.

98. Không vất xác thú vật chết ra đường hoặc xuống ao hồ, cống rãnh vì sẽ gây ô nhiễm, nguy hại cho sức khỏe của mình và người khác. Nếu có xác thú vật chết thì phải chôn cẩn thận xa nơi ở.

99. Đi đường thấy cái gì nguy hiểm cho người khác em cần dọn đi. Ví dụ thấy cái đinh dựng lên giữa đường, em nhặt lấy; thấy hòn đá chặn ngang đường, em dọn đi ngay.

*Nguồn: Linh mục Giuse Đỗ Đức Trí  
TB Giáo dục Công giáo - Giáo phận Xuân Lộc*



# NHẬN BIẾT SỚM SỐT XUẤT HUYẾT

BS Vũ Phong (WHO)



Bệnh sốt xuất huyết có những biểu hiện lâm sàng khá đa dạng và chưa có thuốc điều trị đặc hiệu cũng như vắc-xin phòng bệnh. Vì vậy, việc phát hiện sớm những diễn biến nguy hiểm là vô cùng quan trọng.

## Diễn biến bệnh sốt xuất huyết

Bệnh thường khởi phát một cách đột ngột và tiến triển qua 3 giai đoạn là giai đoạn sốt, giai đoạn nguy hiểm và giai đoạn hồi phục.

**Giai đoạn sốt** trong 3-5 ngày đầu tiên. Trong giai đoạn này bệnh nhân sốt cao 38-40°C liên tục, kèm theo các triệu chứng chung của nhiễm virus: đau đầu, mỏi cơ khớp toàn thân.

**Giai đoạn nguy hiểm** thường xảy ra từ ngày thứ 4 đến ngày thứ 7 tính từ ngày đầu tiên khi bệnh nhân bị sốt. Người bệnh có thể còn sốt hoặc đã giảm sốt và có các biểu hiện như thoát huyết tương do tăng tính thấm thành mạch

thường kéo dài từ 24-48 giờ; tràn dịch màng phổi, mô kẽ, màng bụng, phù nề mi mắt, gan to và có thể đau. Nếu thoát huyết tương nhiều sẽ dẫn đến tình trạng sốc với các biểu hiện như vật vã, bứt rứt hoặc li bì, lạnh các đầu chi, da lạnh ẩm, mạch nhanh, nhỏ; huyết áp bị kẹt với hiệu số huyết áp tối đa và huyết áp tối thiểu bằng hoặc dưới 20mmHg; huyết áp bị tụt hoặc không đo được; lượng nước tiểu ít.

Triệu chứng xuất huyết có thể xảy ra ở dưới da, niêm mạc và nội tạng. Dấu hiệu xuất huyết dưới da được biểu hiện với các nốt xuất huyết rải rác hoặc chấm xuất huyết thường thấy ở mặt trước hai cẳng chân và mặt trong cánh tay, bụng, đùi, mạng sườn hoặc mảng bầm tím. Dấu hiệu xuất huyết niêm mạc được biểu hiện với hiện tượng chảy máu mũi, lợi; đi tiểu ra máu, kinh nguyệt kéo dài hoặc xuất hiện kinh sớm hơn kỳ hạn. Dấu hiệu xuất huyết nội tạng có thể thấy ở hệ tiêu hóa, phổi, não; đây là dấu hiệu nặng.

Ngoài ra, một số trường hợp nặng có thể có biểu hiện suy phủ tạng như viêm gan nặng, viêm não,

viêm cơ tim. Những biểu hiện nặng này có thể xảy ra ở một số người bệnh không có dấu hiệu thoát huyết tương rõ hoặc không bị sốc; vì vậy trên thực tế lâm sàng cần cảnh giác.

**Giai đoạn hồi phục** thường xảy ra từ 24-48 giờ sau giai đoạn nguy hiểm khi có hiện tượng tái hấp thu dần từ mô kẽ vào bên trong lòng mạch máu. Giai đoạn hồi phục kéo dài khoảng từ 3-4 ngày tiếp theo. Người bệnh hết sốt, thể trạng được tốt dần lên, có cảm giác thèm ăn, huyết động ổn định và bắt đầu đi tiểu nhiều. Bệnh nhân có thể có nhịp tim chậm và thay đổi về điện tâm đồ. Trong giai đoạn này cần thận trọng truyền dịch, truyền dịch quá mức có thể gây nên phù phổi hoặc suy tim.

Với diễn biến lâm sàng qua 3 giai đoạn đã nêu trên, việc theo dõi bệnh nhân chặt chẽ rất cần thiết để có biện pháp xử trí phù hợp theo từng giai đoạn và tiên lượng trước khả năng có thể ảnh hưởng đến người bệnh, nhất là những biến chứng xảy ra.

#### Lời khuyên của thầy thuốc

Hiện nay, bệnh sốt xuất huyết chưa có vắc-xin để phòng bệnh và thuốc đặc hiệu để điều trị. Diễn biến lâm sàng với triệu chứng bệnh lý khá đa dạng và chuyển

biến nhanh từ nhẹ sang nặng. Mức độ bệnh tiến triển từ sốt xuất huyết thông thường sang sốt xuất huyết nặng không lường trước được.

Vì vậy, phòng bệnh chủ yếu là kiểm soát được hoạt động của muỗi truyền bệnh sốt xuất huyết như tránh muỗi đốt kể cả ban ngày; diệt bọ gậy muỗi, loăng quăng muỗi và muỗi trưởng thành bằng tất cả các biện pháp hiệu quả, khả thi; đồng thời thường xuyên vệ sinh cảnh quan, môi trường sống để loại bỏ các ổ chứa nước đọng là điểm sinh sản của muỗi ở trong nhà và ngoài nhà.

Khi phát hiện các dấu hiệu nghi ngờ mắc bệnh sốt xuất huyết cần đến ngay cơ sở y tế để được khám, chẩn đoán và điều trị phù hợp.

Trong 3-4 ngày đầu, bệnh nhân có thể điều trị ngoại trú tại nhà, ăn lỏng dễ tiêu, uống nhiều nước (nước oresol hoặc sữa, nước hoa quả...); uống thuốc hạ sốt khi sốt cao trên 38,5°C.

Bệnh nhân tái khám theo hẹn và nhập viện điều trị khi bệnh nhân có các dấu hiệu cảnh báo hoặc theo tiên lượng của bác sỹ để đề phòng có những biến chứng nguy hiểm.





## GDPTTTCG GP BÙI CHU KÍNH VIẾNG CHA LINH HƯƠNG GDPTTTCG XĐ MỘC ĐỨC

Daminh Ngô Đức Giang



Cha Gioakim Ngô Minh Mạnh được Đức Cha Tôma Vũ Đình Hiệu, Giám mục Giáo phận Bùi Chu bổ nhiệm làm cha xứ giáo xứ Mộc Đức, giáo hạt Thức Hóa năm 2016. Khi nhận giáo xứ mới, cha đã chăm lo các đoàn hội. Đặc biệt, ngài là cha linh hướng GDPTTTCG xứ đoàn Mộc Đức, nên ngài rất quan tâm, hướng dẫn và cầu nguyện với đoàn hội.

Lúc 5g30 ngày 26.8.2022, ngài đã được Chúa gọi về với Chúa. Khi biết cha Gioakim qua đời, mọi thành phần trong Giáo phận bùi ngùi, thương nhớ ngài và về kính viếng, cầu nguyện cho ngài. Trong đó có BCH GDPTTTCG GP Bùi Chu, giáo hạt Thức Hóa, BCH và đoàn viên GDPTTTCG xứ đoàn Mộc Đức đã đến kính viếng và cử hành giờ cầu nguyện thật long trọng và sốt sắng. Thay mặt đoàn, ông cố Giuse Trần Thế Việt - Trưởng ban BCH GDPTTTCG GP Bùi Chu - chia sẻ niềm thương nhớ với ông bà cố và toàn thể linh tông, huyết tộc, nguyện xin Thánh Tâm Chúa đón cha vào vòng tay yêu thương của ngài. Riêng đoàn thể GDPTTTCG sẽ luôn nhớ đến cha trong giờ cầu nguyện.



# BCH GĐPTTTCG GIÁO PHẬN BÙI CHU HỌP THƯỜNG KỲ THÁNG 9 NĂM 2022

Đaminh Ngô Đức Giang



Buổi sinh hoạt thường kỳ của BCH GĐPTTTCG GP Bùi Chu diễn ra lúc 08g ngày 01.9.2022 tại văn phòng Đức cha Giuse Hoàng Văn Tiệm, trên đường công vào tòa Giám mục GP Bùi Chu. Địa điểm này được Đức cha Tôma giáo phận ưu ái dành riêng cho Ban chấp hành GĐPTTTCG GP Bùi Chu làm văn phòng sinh hoạt. Đến tham dự buổi có cha Tổng linh hướng Đaminh Nguyễn Văn Vàng.

Sau kinh khai mạc, cha TLH công bố và chia sẻ Tin mừng Thánh Lc 5,1-11 cho mọi người.

Tiếp theo, ông cố Trưởng ban BCH Giuse Trần Thế Việt báo cáo tóm tắt tình hình hoạt động của GĐPTTTCG GP trong thời gian qua, và triển khai công tác của những tháng cuối năm. Sau đó, các thành viên góp ý kiến bổ sung, nhằm giúp cho đoàn thể GĐPTTTCG GP Bùi Chu mỗi ngày một tháng tiến hơn.

Buổi sinh hoạt khép lại vào lúc 11g sau phép lành của cha Tổng linh hướng.

# GIA ĐÌNH PTTT CHÚA GIÊSU GP ĐÀ LẠT TẬP HUẤN THƯỜNG NIÊN 2022

**Bài & Ảnh: Hải Vân**

## HỌC TẬP

Lúc 09g thứ Năm, ngày 15.9.2022, tại nhà thờ Minh Rồng, giáo hạt Bảo Lộc, GP Đà Lạt, BCH GDPTTTCG GP Đà Lạt đã tổ chức buổi tập huấn thường niên năm 2022 dành cho gần 200 đoàn viên đến từ các xứ đoàn.



Đến tham dự có cha Giuse Trần Văn Chiến, TLH GDPTTTCG GP Đà Lạt; cha Micae Hà Diên Tố, quản xứ giáo xứ Minh Rồng, cha Giuse Đinh Quang Vinh, quản xứ giáo xứ Thanh Xá; ông cố Giuse Nguyễn Văn Phong - Trưởng ban BCH GDPTTTCG GP Đà Lạt, cùng các thành viên BCH GDPTTTCG GP Đà Lạt, các giáo hạt, các xứ đoàn và gần 200 đoàn viên. Đại diện BCH GDPTTTCG Việt Nam có anh Giuse Huỳnh Bá Song - Trưởng ban BCH GDPTTTCG VN, anh Phêrô Phaolô Nguyễn

Văn Lộc - Ban Phát triển và anh Phêrô Nguyễn Văn Chiến - Trưởng ban Truyền thông.

Sau kinh khai mạc, cha Giuse Đinh Quang Vinh - quản xứ giáo xứ Thanh Xá - đã thuyết trình đề tài: Đường nên thánh của đời sống gia đình. Dẫn đi từ Tông huấn Vui mừng và Hân hoan (Gaudete et Exsultate) ngài nhắc nhở tất cả các Kitô hữu, bất cứ theo bậc sống nào cũng đều được mời gọi nên thánh. Cụ thể, chủ đề Đại hội Gia đình Thế giới lần thứ X “Tình yêu gia đình: ơn gọi và con đường nên thánh” cũng nêu rõ: Hôn nhân Công giáo là món quà kỳ diệu Chúa ban và là con đường dẫn đến sự thánh thiện dẫu gặp nhiều khó khăn, vì con người bất toàn nên gia đình cũng bất toàn. Tuy nhiên, nhờ đó vợ chồng mạnh mẽ, bền bỉ, chung thủy, sẵn sàng bắt đầu lại... nhiệm vụ và lý tưởng cao cả mỗi



ngày. Muốn vậy, các gia đình hãy noi gương gia đình Thánh Gia để hướng tới một gia đình Thánh Thiên.

Lúc 10g, anh Giuse Huỳnh Bá Song - Trưởng ban BCH GDPTTTCG VN - chia sẻ đề tài: Gia đình Phạt tạ Thánh Tâm Chúa Giêsu sống hiệp hành. Anh tóm tắt: Đoàn thể GDPTTTCG được mời gọi sống hiệp hành theo tinh thần:

- Xin “làm theo ý Cha hơn là ý con...”

- Đồng hành với nhau trên mọi nẻo đường, chấp nhận không loại trừ nhau trong tình yêu của Thánh Tâm Chúa Giêsu.

- Hoán cải và thay đổi ngay chính trong đời sống sinh hoạt nền tảng của đoàn thể.

- Cùng cố đời sống nội tâm, thiêng liêng

- Kiện toàn sinh hoạt nội bộ ổn định.

Anh kết luận: Mọi thành phần dân Chúa được mời gọi tham gia vào tiến trình hiệp hành của Giáo hội, nên đoàn thể cần nâng cao nhận thức trong việc phổ biến, huấn luyện tinh thần hiệp hành trong tất cả thành viên trong đoàn thể, đặc biệt ở những người đang gánh vác trách nhiệm lãnh đạo. “Cùng nhau cất bước hành trình” phải trở nên linh đạo của đoàn thể

trong giai đoạn mới. Ở đó, các thành viên của đoàn thể phải được huấn luyện con người nhân bản, tinh thần biết lắng nghe nhau trong tinh thần xây dựng; biết phân định và thực thi quyền bính dựa trên sự đồng thuận, cùng chia sẻ sứ vụ, đồng trách nhiệm... để đoàn thể có thể đóng góp hiệu quả vào tiến trình hiệp hành của Giáo hội địa phương.

Buổi sinh hoạt kết thúc lúc 10g45. Sau đó mọi người nghỉ giải lao.

## THÁNH LỄ



Sau đó, lúc 11g, mọi người tham dự Thánh lễ Đức Mẹ Sầu Bi do cha TLH Giuse Trần Văn Chiến chủ tế. Đồng tế với ngài có cha quản xứ Minh Rồng Micae Hà Diên Tố.

Chia sẻ Tin Mừng, cha chủ tế diễn giảng: Mừng lễ Đức Mẹ Sầu Bi, Mẹ đã cộng tác hết sức đặc biệt vào công trình cứu chuộc của Thiên Chúa: Mẹ là Mẹ Thiên



Chúa, Mẹ dâng Chúa Giêsu vào đền thờ, hiệp thông sự đau khổ và cái chết của Chúa Giêsu trên cây thập giá. Vì thế Mẹ đã được Thiên Chúa ban cho Mẹ ơn Vô Nhiễm Nguyên Tội, được làm Mẹ Thiên Chúa và lên trời cả hồn lẫn xác.

Kết luận, ngài nhấn nhủ: “Đoàn viên GDPTTTCG chúng ta cũng là một gia đình, nên chúng ta hãy noi gương Mẹ Maria luôn biết ‘Xin Vâng’ để tiếp tục cộng tác vào công trình cứu chuộc của Thiên Chúa được kéo dài cho đến hôm nay, đó là Thân Thể Chúa Giêsu chính là Hội Thánh, một Giáo hội hiệp hành. Cầu chúc cho đoàn thể GDPTTTCG chúng ta ngày càng phát triển.”

Thánh lễ nối tiếp với phần phụng vụ Thánh Thể và kết thúc lúc 11g45.

### **HUẤN TỪ CỦA CHA TLH GIUSE TRẦN VĂN CHIẾN**

Sau khi dùng cơm trưa và nghỉ ngơi, lúc 12g45, mọi người lắng nghe huấn từ của cha Giuse Trần Văn Chiến, TLH GDPTTTCG GP Đà Lạt về đề tài: “Mầu nhiệm Thiên Chúa yêu thương loài người”. Ngài diễn giải về lòng thương xót của Chúa Cha đối với loài người, dù con người đã nhiều lần tự phụ và phản bội

Thiên Chúa để bị lưu đầy... nhưng Thiên Chúa đã bộc lộ lòng thương xót của Ngài, chính Ngài lại ra tay giải thoát dân Ngài và đưa về miền đất hứa. Ngài nhấn mạnh: Mầu nhiệm Trái Tim Chúa là mầu nhiệm yêu thương loài người quá bội. Trái tim Chúa Giêsu đã được bộc lộ ra bên ngoài để loài người thấy được lòng thương xót của Thiên Chúa đối với loài người. Ngài luôn tha thứ và không ra tay phạt những ai có lòng hoán cải. Vì thế, GDPTTTCG chúng ta hãy tự uốn lòng để trở nên giống Trái Tim Chúa, loan truyền tình thương của Chúa đến với mọi người.

### **SINH HOẠT NỘI BỘ**

Lúc 14g, mọi người tham dự sinh hoạt nội bộ. BCH GDPTTTCG GP Đà Lạt đã thông báo cho mọi người tình hình sinh hoạt của đoàn thể về: sinh hoạt đạo đức, đọc kinh Tôn Vương, bác ái, quỹ đoàn thể, phát triển đoàn thể... và định hướng cho sinh hoạt trong tương lai.

### **CHÀU THÁNH THỂ**

Sau cùng, lúc 14g45, mọi người đọc kinh bế mạc và tham dự giờ Châu Thánh Thể tạ ơn Chúa trước khi ra về lúc 15g cùng ngày.

# XỨ ĐOÀN BÙ ĐĂNG, GP BAN MÊ THUẬT TUYÊN HỨA VÀ RA MẮT

**Giuse Huỳnh Bá Song**



Sau một thời gian dài tìm hiểu, tập huấn và sinh hoạt theo điều lệ nội quy của đoàn thể Gia đình Phạt tạ Thánh Tâm Chúa Giêsu Việt Nam, Thánh lễ tuyên hứa và ra mắt xứ đoàn Bù Đăng, giáo hạt Đồng Xoài, GP Ban Mê Thuật đã được cha chánh xứ GB. Nguyễn Văn Liêm chủ sự, vào lúc 18g00 thứ Sáu, ngày 09.9.2022. Đồng tế với ngài có cha Antôn Đặng Hồng Quảng, Hội Thừa Sai Việt Nam.

Trong tình hiệp thông về chia sẻ niềm vui với cộng đoàn còn có các anh Giuse Huỳnh Bá Song, Trưởng ban BCH GDPTTTCGVN; Giuse Trịnh Văn Tiến, Trưởng ban BCH GDPTTTCG TGP Sài Gòn, chị Rosa Nguyễn Thị Thủy, thủ quỹ. Về phía BCH GDPTTTCG giáo phận BMT có anh Giuse Đoàn Ngọc Thành, Phó Trưởng ban; đại

diện BCH GDPTTTCG giáo hạt Đồng Xoài có các anh chị: Maria Nguyễn Nhật Thuỳ Trang, Thủ quỹ BCH giáo hạt Đồng Xoài; Dominicô Hoàng Văn Đồng, đoàn trưởng xứ đoàn Phước Vĩnh; Phaolô Tống Đình Phúc, đoàn trưởng xứ đoàn Phước Quả; Antôn Bùi Văn Độ, đoàn trưởng xứ đoàn Tân Lập; GB. Trương Đình Du, Phó ngoại xứ đoàn Phước Bình; Đaminh Trần Đại Hảo, đoàn trưởng xứ đoàn Đắk Nhau; Giuse Lê Minh Khôi, đoàn trưởng xứ đoàn Bình Minh và hơn 100 anh chị em đoàn viên các xứ đoàn trong hai giáo hạt Phước Long và Đồng Xoài cùng về tham dự. Thánh lễ còn có sự hiện diện của quý nam nữ tu sĩ, đại diện HĐMV giáo xứ và đông đảo cộng đoàn dân Chúa trong giáo xứ Bù Đăng.

Chia sẻ trong Thánh lễ, cha chánh xứ GB, qua dụ ngôn “Con Chiên lạc” giới thiệu với cộng đoàn hình ảnh Thiên Chúa là một vị mục tử nhân lành, hết lòng vì đàn chiên thân yêu, sẵn sàng bỏ qua 99 con chiên công chính không cần chăm sóc trong hoang địa, để quyết tâm tìm kiếm con



chiên lạc là con chiên yếu kém, tội lỗi đang cần sự yêu thương, quan tâm chăm sóc. Qua đó, ngài giúp cộng đoàn khám phá tình yêu của Thiên Chúa dành cho loài người tội lỗi chúng ta là một tình yêu nhưng không. Một tình yêu đơn phương không cần đáp trả và mời gọi cộng đoàn phương thức làm thế nào để chúng ta có thể cảm nhận được tình yêu ấy nơi Thiên Chúa. Câu trả lời của cha vô cùng đơn giản: Chính Chúa Thánh Thần sẽ tác động vào con tim của mỗi người để có thể khám phá tình yêu ấy và đoàn thể GĐPTTTCG, một đoàn thể Công giáo Tiến hành với sự tác động của Chúa Thánh Thần, qua sinh hoạt sẽ giúp mọi người khám phá và đón nhận tình yêu ấy, biến đổi mọi người thành khí cụ của Chúa đem yêu thương đến với mọi

người, giúp tìm thấy bình an, hạnh phúc trong cuộc sống đời này và cuộc sống viên mãn vĩnh cửu trên trời mai sau.

Nghi thức tuyên hứa gia nhập đoàn thể GĐPTTTCG của xứ đoàn Bù Đăng đã được cha GB Nguyễn Văn Liêm chủ sự với sự chứng kiến của anh Giuse Đoàn Ngọc Thành, đại diện BCH cấp trên. Trong bầu khí thiêng liêng đầy xúc động, lần lượt những cánh tay của anh chị em đoàn viên và các thành viên trong BCH xứ đoàn do anh Giuse Đỗ Văn Phong là đoàn trưởng, đã dâng lên Thánh Tâm Chúa những lời hứa đầy quyết tâm, nguyện biến đổi cuộc đời mình trở thành người tông đồ, làm chứng nhân cho tình yêu và Lòng Thương Xót của Chúa nơi giáo xứ truyền giáo này.

## CHÚC MỪNG

**Gia đình PTTT Chúa Giêsu Việt Nam hân hoan chúc mừng  
Tân BCH Gia đình PTTT Chúa Giêsu Xđ. Bù Đăng,  
giáo hạt Đồng Xoài Giáo phận Ban Mê Thuật  
Đã tuyên hứa và ra mắt ngày 09.09.2022 với 19 đoàn viên**

**Cha linh hướng: Lm. GB. Nguyễn Văn Liêm**

- |                      |                            |
|----------------------|----------------------------|
| 1/ Đoàn trưởng       | : Ông Giuse Đỗ Văn Phong   |
| 2/ Đoàn phó nội vụ   | : Bà Catarina Trần Thị Lý  |
| 3/ Đoàn phó ngoại vụ | : Ông Giuse Nguyễn Văn Trí |
| 4/ Thư ký            | : Bà Anna Nguyễn Thị Vui   |
| 5/ Thủ quỹ           | : Bà Maria Vũ Thị Lụa      |

# XỨ ĐOÀN AN THỦY - GP HẢI PHÒNG TUYÊN HỨA VÀ RA MẮT

Ban TT GDPTTTCG GP Hải Phòng



Lúc 16g ngày 02.9.2022, cha Antôn Nguyễn Văn Ninh - chánh xứ An Thủy kiêm Tổng linh hướng GDPTTTCG GP Hải Phòng - đã chủ sự Thánh lễ tạ ơn và tuyên hứa cho 104 tân đoàn viên và tân BCH GDPTTTCG xứ đoàn An Thủy, giáo hạt Hải Dương, GP Hải Phòng. Về tham dự Thánh lễ có BCH GDPTTTCG GP Hải Phòng, Ban hành giáo (BHG) và đông đảo bà con giáo xứ An Thủy.

Thánh lễ diễn ra sốt sắng và trang trọng. Cha TLH trao “*Phép Lành Tòa Thánh*” cho xứ đoàn. Toàn thể cộng đoàn Phụng vụ hân hoan chúc mừng tân BCH và các tân đoàn viên. BHG giáo xứ có lẵng hoa chúc mừng tân xứ đoàn.

Kết thúc Thánh lễ, anh tân đoàn trưởng Matthêu Nguyễn Huy Khôi thay mặt xứ đoàn cảm tạ hồng ân Thiên Chúa, cảm ơn cha xứ kiêm TLH đã luôn quan tâm và chăm lo cho cộng đoàn giáo xứ, mời gọi và thành lập nên xứ đoàn mới được thành công tốt đẹp. Cảm ơn BCH GDPTTTCG GP Hải Phòng luôn đồng hành cùng xứ đoàn trong suốt những năm qua. Cảm ơn BHG, quý ân nhân và toàn thể cộng đoàn đã đến hiệp dâng Thánh lễ, cầu nguyện, nhiệt tình giúp đỡ và tạo điều kiện thuận lợi để buổi lễ diễn ra tốt đẹp.

Được biết, xứ đoàn An Thủy được thành lập năm 2020, nhưng do ảnh hưởng của đại dịch Covid 19, nên đến nay xứ đoàn mới chính thức ra mắt. Thánh lễ do cha An Tôn chủ sự.



## CHÚC MỪNG

**GDPTTT Chúa Giêsu GP Hải Phòng hân hoan chúc mừng  
Tân BCH Gia đình PTTT Chúa Giêsu  
xứ đoàn An Thủy, giáo hạt Hải Dương, GP Hải Phòng  
Đã tuyên hứa và ra mắt ngày 02.09.2022 với 104 đoàn viên  
Cha linh hướng: Lm. Antôn Nguyễn Văn Ninh**

- |                      |                               |
|----------------------|-------------------------------|
| 1/ Đoàn trưởng       | : Ông Matthêu Nguyễn Huy Khôi |
| 2/ Đoàn phó nội vụ   | : Bà Maria Nguyễn Thị Xá      |
| 3/ Đoàn phó nội vụ   | : Bà Têrêsa Nguyễn Thị Xuyên  |
| 4/ Đoàn phó ngoại vụ | : Bà Anna Đoàn Thị Bích       |
| 5/ Đoàn phó ngoại vụ | : Bà Anna Nguyễn Thị Luyện    |
| 6/ Thủ quỹ           | : Bà Anna Quang Thị Oanh      |
| 7/ Thư ký            | : Bà Têrêsa Lê Thị Tâm        |



# XỨ ĐOÀN TÙNG LÂM, GP ĐÀ LẠT ĐỌC KINH TÔN VƯƠNG

Bài & Ảnh: Hoài Nhân



Lúc 19g thứ Tư, ngày 14.9.2022, gần 30 đoàn viên GĐPTTTCG xứ đoàn Tùng Lâm, GP Đà Lạt cùng đại diện BCH GĐPTTTCG VN do anh Giuse Huỳnh Bá Song làm trưởng đoàn, đã đến đọc kinh Đền tạ Thánh Tâm Chúa Giêsu tại nhà anh André Phan Văn Nam thật sốt sắng. Buổi đọc kinh do anh Luy Hồ Ngọc Qui chủ sự, theo tài liệu của GĐPTTTCG Việt Nam. Thật trầm lắng khi nghe toàn là nam giới sốt sắng đọc kinh, lần chuỗi Mân Côi, đọc và suy niệm lời

Chúa. Đúng là Trái Tim Chúa đang hiện diện giữa cộng đoàn.

Chính vì thế, sau khi kết thúc giờ Đền tạ, anh Giuse Huỳnh Bá Song - Trưởng BCH GĐPTTTCG Việt Nam bộc bạch: “Trong hai ngày qua, khi 3 anh em GĐPTTTCG VN đi công tác gặp khó khăn tại Đà Lạt, thì chính BCH GĐPTTTCG xứ đoàn Tùng Lâm đã là người hiệp thông, đồng hành và tạo mọi điều kiện thuận lợi để anh em vượt qua mọi khó khăn. Vì thế, anh em chúng tôi cảm ơn và thật hạnh phúc, khi cảm nhận



đoàn viên chúng ta không chỉ gặp nhau trong giờ kinh Đền tạ, làm việc đạo đức và bác ái... nhưng còn thể hiện tình liên đới thật đầm ấm trong mọi hoàn cảnh.”

Đáp lời, anh Nguyễn Ngọc Hứa - Đoàn trưởng xứ đoàn Tùng Lâm - có lời cảm ơn đại diện BCH GDPTTTCG VN và đoàn viên đã đến tham dự giờ kinh Đền tạ thật sốt sắng.

Anh cho biết thêm: xứ đoàn có 70 đoàn viên do cha phó Giuse Trần Xuân Thủy là linh hướng, được chia thành 2 toán. Toán 1 sinh hoạt tại khu vực gần nhà thờ; Toán 2 với 17 đoàn

viên thuộc giáo họ Thánh Têrêsa, thuộc thôn Măng Linh, cách giáo xứ 4km, do anh TQ Antôn Nguyễn Ngọc Khánh phụ trách sinh hoạt vào tối thứ Tư hằng tuần.

Ngoài ra, xứ đoàn còn có ca đoàn Thánh Tâm phụ trách hát lễ chiều thứ Sáu hằng tuần; hát lễ sáng Chúa nhật 1 tháng 2 lần.

Nguyễn xin Thánh Tâm Chúa Giêsu ban ơn giúp sức, để đoàn thể hiệp nhất, yêu thương nhau để trở thành các tông đồ của Chúa ra đi loan báo Trái tim yêu thương của Chúa đến với mọi người.





## GDPTTTCG TGP SÀI GÒN CHIA SẺ BÁC ÁI TẠI GIÁO XỨ KHÁNH VĨNH, GP NHA TRANG

Maira Đoàn Thị Lệ Thu



Thư ngỏ của giáo xứ Khánh Vĩnh, GP Nha Trang được chuyển đến các đoàn viên và quý ân nhân sau phiên họp thường kỳ tháng 8 của GDPTTTCG TGP Sài Gòn. Đồng thời, BTV cũng lên kế hoạch chi tiết để thực hiện chuyến bác ái đến với trẻ em của giáo xứ Khánh Vĩnh, giáo hạt Diên Khánh, giáo phận Nha Trang. Theo thư ngỏ của cha GB. Nguyễn Hữu Thái Thịnh - quản xứ - thì Khánh Vĩnh là một giáo xứ truyền Giáo, có khoảng 3.600 giáo dân với 522 hộ gia

đình nơi anh em người dân tộc Răclay, Churu, Sting sinh sống trong 12 xã miền núi. Ngài mong muốn có 1.200 phần quà và mỗi trẻ sẽ nhận 1 hộp sữa Vinamilk, một bịch bánh Snack Oisi và bánh kẹo lặt vặt vị chi hơn hai mươi nghìn.

Ngày 13.9.2022, chuyến bác ái được thực hiện với sự tham gia của 80 đoàn viên và ân nhân trong TGP SG vào lúc 4g00 sáng. Để tạo sự thoải mái cho chuyến đi, BTV đã thực hiện chuyến bác ái kết hợp du lịch tại Đà Lạt - Nha trang trong 3

ngày 13, 14, 15 tháng 9 năm 2022. Sau giờ kinh sáng là bữa ăn trên xe với xôi và giò chả để không mất thời gian của đoàn. Chiều đến, đoàn tham quan và cầu nguyện tại nhà thờ Domaine De Marie trên đồi Mai Anh. Cơn mưa rào chợt đến cho đoàn chúng tôi được trải nghiệm những cơn gió lạnh mang đến của tiết trời Đà Lạt. Buổi tối được tự do, một vài thành viên lớn tuổi mệt nên đi ngủ, còn lại thì đi tham quan chợ đêm Đà Lạt và thưởng thức Coffee trên đồi.

Trong không khí mát dịu của buổi sáng hôm sau, 14.9.2022, chúng tôi chia tay thành phố ngàn hoa để đến với Nha Trang thực hiện nhiệm vụ bác ái. Khoảng 12g00, cha quản xứ đón đoàn và đưa chúng tôi đến Suối Lách, một điểm du lịch hoang sơ nổi tiếng của Nha Trang. Đón tiếp chúng tôi có khoảng 10 giáo dân người dân tộc Răclay đến giúp tổ chức bữa ăn trưa đơn giản. Qua giao tiếp, chúng tôi được biết hầu hết người dân tộc ở đây đều biết tiếng Việt. Sự hòa hợp về ngôn ngữ nên khách và chủ mau mắn trò chuyện rôm rả, rồi chỉ cho

nhau một số ngôn ngữ của người Raglai gọi cha là ama, gọi mẹ là away... Không khí thật dễ chịu với những tán lá trên một dòng suối. Ngâm mình thỏa thích để xua bớt mệt mỏi do chuyến đi với những vòng quanh co của đường đèo Khánh Lê.



Chúng tôi lên xe đến nhà thờ Khánh Vĩnh vào lúc 16g00 để chuẩn bị cho việc chia sẻ bác ái sau Thánh lễ. Được biết trong chuyến đi này anh Giuse Trịnh Văn Tiến - Trưởng ban tổ chức - đã chuẩn bị 1.200 phần quà, 300 phần gạo (mỗi phần 10kg) cùng một số hiện vật khác như tập vở, mền, quần áo, lồng đèn... Trước Thánh lễ, đoàn bác ái đã đến đọc kinh tại Linh Đài Đức Mẹ Nhân Lành (trung tâm hành hương của Giáo phận Nha Trang) và nhận ơn Toàn xá.





Giáo dân lần lượt đến tham dự Thánh lễ thật đông. Họ đều mặc trang phục dân tộc đơn sơ, mộc mạc. Trước khi trao quà cho thiếu nhi và giáo dân, anh Giuse Trịnh Văn Tiến đã gửi đến cha GB. một số tiền là 74.540.000đ để cha tiếp tục chia sẻ quà trung thu cho các gia đình nghèo.

Tiếng trống múa lân, tiếng nhạc mừng Trung thu của đoàn đã bị lạc mất vì không khí tung bừng nhộn nhịp của thiếu nhi khi nhận được quà. Lời cảm ơn đơn sơ trân trọng của người nhận làm cho nhịp phát gạo chậm một chút nhưng thật vui, thật đầm ấm. Chỉ một loáng sân nhà thờ lại trở nên vắng lặng, giáo dân và thiếu nhi rộn rã bước chân ra về với món quà trên tay, còn chúng tôi lên xe về chỗ nghỉ trong niềm vui được

chia sẻ yêu thương đến với người khác.



Ngày hôm sau, 14.9.2022, chuyến xe rời thành phố Nha Trang đưa chúng tôi trở về nhà, về với TGP SG khi đã hoàn thành chuyến bác ái kết hợp du lịch. Chuyến đi kết thúc nhưng trong lòng mỗi người chúng tôi sẽ ghi nhớ kỷ niệm yêu thương của ba ngày bên nhau trong Đức ái. Chúng con dâng lời tạ ơn Chúa đã ban bình an khi chúng con, Hiệp Hành cùng nhau như lời Chúa dạy: hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương các con.

# GIA ĐÌNH PTTT CHÚA GIÊSU TGP SÀI GÒN SINH HOẠT THƯỜNG KỲ THÁNG 9.2022

Bài: Văn Chiến & Ảnh: Minh Chính



Lúc 08g30 thứ Bảy, ngày 10.9.2022 BCH GDPTTTCG TGP Sài Gòn đã tổ chức buổi họp thường kỳ tháng 9.2022 tại nhà thờ Tân Sa Châu, giáo hạt Chí Hòa.

Đúng 8g30, mọi người tập trung vào nhà thờ tham dự giờ Cầu Thánh Thể, do cha Giuse Phạm Việt Dũng - phó xứ Tân Sa Châu - chủ sự.



Lúc 09g, tại hội trường giáo xứ, sau phần giới thiệu các thành phần tham dự buổi họp, anh Giuse Nguyễn Quang Tinh - đại diện Ban Huấn luyện tông đồ (HLTĐ) - theo chủ đề “Hướng tới một Giáo hội Hiệp hành: Hiệp

thông, tham gia và sứ vụ”, đã thuyết trình bài 6: Các cạm bẫy cần tránh trong tiến trình Hiệp hành. Gồm 9 cạm bẫy sau: Cạm bẫy muốn tự mình dẫn dắt mình thay vì để Thiên Chúa dẫn dắt; Cạm bẫy tập trung vào mình và những mối quan tâm tức thời của chúng ta; Cạm bẫy chỉ nhìn thấy ‘những vấn đề’; Cạm bẫy chỉ chú trọng đến cơ cấu; Cạm bẫy không nhìn quá những ranh giới hữu hình của Giáo hội; Cạm bẫy lơ là các mục tiêu của tiến trình hiệp hành; Cạm bẫy xung đột và chia rẽ; Cạm bẫy coi Thượng hội đồng như một kiểu nghị trường; Cạm bẫy chỉ lắng nghe những thành phần hoạt động trong Giáo hội.

Tiếp theo, chị Maria Đoàn Thị Lệ Thu - Ban Thư ký - báo cáo tổng kết công tác tham gia tập huấn, tổ chức học tập cho

đoàn viên GDPTTTCG các cấp chủ đề “Hướng tới một Giáo hội Hiệp hành: Hiệp thông, tham gia và sứ vụ”, cùng các kiến nghị của đoàn thể GDPTTTCG TGP Sài Gòn từ tháng 03 năm 2022 đến nay. Đồng thời, anh Giuse Nguyễn Đức Xinh - Trưởng ban HLTĐ - giới thiệu những tài liệu đã và sẽ được tổ chức học tập của đoàn thể trong 9 tháng đầu năm và 3 tháng cuối 2022.



Anh Giuse Nguyễn Quang Tinh - Trưởng BCH GDPTTTCG giáo hạt Tân Định - báo cáo hoạt động của giáo hạt trong 6 tháng đầu năm 2022: GDPTTTCG giáo hạt Tân Định hiện có 416 đoàn viên chính thức (271 nam và 145 nữ), tăng 20 đoàn viên so với năm 2021. Ngoài ra, anh cũng nêu cụ thể sinh hoạt của các xứ đoàn về việc tổ chức giờ Kinh Đèn tạ, Tôn Vương Thánh Tâm Chúa Giêsu, học tập, tham gia công tác tại giáo xứ, thực thi bác ái... cùng những thuận lợi và khó khăn.

Nối tiếp, đại diện BCH GDPTTTCG các giáo hạt đã lần lượt báo cáo những nét nổi bật đã thực hiện trong tháng 8.2022, tập trung vào việc vận động đóng góp cho chuyển chia sẻ bác ái với người dân tộc Răclay - Churu - Sting thuộc giáo xứ Khánh Vĩnh, GP Nha Trang vào ngày 14.9.2022.

Trong phần báo cáo sinh hoạt của BCH TGP SG, anh Phêrô Nguyễn Hồng Thịnh - Phó Nội vụ đã đánh giá cao hoạt động của Ban HLTĐ trong thời gian vừa qua đang đi đúng hướng. Anh lưu ý, BCH các cấp cần duy trì các buổi họp và học tập định kỳ hằng tháng. Ngoài ra, đoàn thể GDPTTTCG có bốn phận tổ chức trọng thể Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu và Lễ Chúa Kitô Vua hằng năm. Riêng khi khai mạc buổi họp, chúng ta không hát Kinh Chúa Thánh Thần, vì trong kinh khai mạc có lời nguyện xin ơn Chúa Thánh Thần. Anh cũng đề nghị khi đoàn thể tổ chức đi bác ái kết hợp với hành hương, BCH nên chuẩn bị các tài liệu cần thiết cho từng điểm hành hương.

Anh Giuse Huỳnh Bá Song - Phó ngoại vụ BCH GDPTTTCG TGP SG - nhắc các giáo hạt về sự



đồng hành của BTV trong sinh hoạt. Các giáo hạt cần thực hiện báo cáo sinh hoạt của đoàn thể: Thuận lợi, khó khăn, đề nghị... để BTV có hướng hỗ trợ. Đồng thời, anh khuyến khích sự tích cực hoạt động của các Ban Chuyên môn và mời gọi các đoàn viên có lòng nhiệt thành, có khả năng để giới thiệu vào các Ban Chuyên môn của TGP.



Qua đó, BTV đã công bố Quyết định bổ nhiệm bổ sung nhân sự mới, gồm:

1/ Chị Maria Nguyễn Thị Xuyên - Thành viên Ban phát triển

2/ Anh Giuse Nguyễn Thanh Hoài - Thành viên Ban thư ký

3/ Anh Giuse Nguyễn Văn Thế - Phó Ban phụng vụ

Sau khi trao Quyết định cho các nhân sự vừa bổ sung, cha TLH Vinh Sơn Nguyễn Văn Hồng khen Ban HLTĐ đang sinh hoạt

theo tinh thần hiệp hành rất tốt. Đồng thời ngài nhắc nhở: Khi chúng ta tham gia đóng góp ý kiến, cần lắng nghe ý của Chúa, vì ý Chúa muốn chúng ta đóng góp với tinh thần xây dựng, hiệp nhất và yêu thương nhau. Muốn vậy, chúng ta cần biết vị trí, vai trò và phạm vi trách nhiệm của mình, cũng như luôn tôn trọng người khác, thì sự đóng góp của chúng ta sẽ đạt hiệu quả cao.

Anh Giuse Trịnh Văn Tiến - Trưởng ban BCH GDPTTTCG TGP Sài Gòn - ghi nhận phần báo cáo của các giáo hạt, đặc biệt là giáo hạt Tân Định. Anh đề nghị các xứ đoàn cần tổ chức học tập các tài liệu do Ban HLTĐ cung cấp, các bài suy niệm Lời Chúa trên trang web [gdptttvn.org](http://gdptttvn.org) và Nội san Lửa Mến khi sinh hoạt và họp. Anh cảm ơn sự cộng tác đặc lực của BCH các cấp cho chuyến thực thi bác ái tại giáo xứ Khánh Vĩnh, Nha Trang. Về việc phát hành lịch năm 2023, giá in vẫn như năm 2022 và hạn chót đăng ký mua lịch là ngày 08.10.2022.

Buổi họp kết thúc lúc 11g45 cùng ngày. Sau đó, mọi người ở lại tham dự bữa cơm thân mật tại khuôn viên giáo xứ Tân Sa Châu.

# **GDPTTTCG GIÁO HẠT PHÚ THỌ THỰC THI BÁC ÁI TẾT TRUNG THU 2022**

**Bài & Ảnh: Văn Minh**

## **Thực thi bác ái**

Lúc 05g thứ Năm, ngày 08.9.2022, BCH GDPTTTCG giáo hạt Phú Thọ đã tổ chức cho đoàn viên và ân nhân đến chia sẻ những tấm bánh Trung thu, những chiếc lồng đèn cho các em thiếu nhi kém may mắn không phân biệt tôn giáo tại họ đạo Vị Hưng, giáo phận Cần Thơ, cùng nhau vui đón tết Trung thu.



Khởi hành từ giáo xứ Tân Phước, đoàn gồm 95 người đi trên 2 xe. Khi xe ra khỏi TPHCM, đoàn cùng nhau đọc mười kinh Mân Côi và cầu xin Đức Mẹ ban cho đoàn đi đường được bình an. Trên đường đi, đoàn giao cho họ đạo Đại Hải (cha Nam) 1.500 hộp bánh.

Đúng 12g, đoàn tới thánh đường giáo xứ Tắc Sậy, kính

viếng và cầu nguyện cùng cha Phanxicô Trương Bửu Diệp. Sau khi dùng cơm trưa xong, lúc 13g, đoàn tiếp tục đi đến họ đạo Vị Hưng lúc 17g. Vì họ đạo nằm bên kia sông, nên xe lớn không thể vào được mà phải dùng phà của họ đạo đưa người và hành lý qua con sông Xà No.



Đoàn được linh mục (Lm) chánh xứ Anphongsô Lê Kim Thạch, các vị đại diện Hội đồng Mục vụ ra đón tiếp rất thân tình. Tại đây, đoàn đã trao 30 tượng Chúa chịu nạn, 2.150 hộp bánh, 6.200 cây kẹo mút, 750 quả bóng bay, 200 kg gạo, 3 thùng sữa, cùng một số mùng mền và quần áo các loại khác cho họ đạo.

Đúng 18g, các thành viên GDPTTTCG cùng hiệp dâng Thánh lễ đồng tế dành cho các em thiếu nhi mừng đón tết Trung

thu do Lm chánh xứ Anphongsô Lê Kim Thạch và Lm phó Grêgôriô Nguyễn Thành Nhân đồng tế.

Sau Thánh lễ, quý cha, quý soeur, các thành viên trong đoàn cùng các em rước đèn chung quanh nhà thờ. Sau đó, là tiết mục văn nghệ được mở màn với màn múa Lân do các em Ban Lễ sinh thể hiện đã diễn ra rất sôi động và ấn tượng. Trước khi ra về, các anh chị huynh trưởng phát cho mỗi em đi tham dự một hộp bánh không phân biệt lương giáo. Sau đó, đoàn dùng cơm tối và nghỉ ngơi.

### Hành hương



Sáng hôm sau, lúc 5g ngày 09.9.2022, các thành viên tham dự Thánh lễ cùng cộng đoàn do Lm Anphongsô chủ sự. Sau bữa điểm tâm sáng, lúc 9g, đoàn lên xe trở về Sài Gòn, kết thúc chuyến đi thật tốt đẹp.

Trên đường về, đoàn tới Trung tâm Hành hương Đình Khao, Giáo phận Vĩnh Long, kính viếng các Thánh Tử Đạo. Đặc biệt, là cha Thánh Philipphê Phan Văn Minh, bị trảm quyết tại cây đa ngoài bờ sông phía trước mặt. Tại đây, ông Giuse Phạm Quang Thúy, đại diện trao cho soeur phụ trách 150 hộp bánh. Sau bữa cơm trưa tại Trung tâm, đoàn trở về TPHCM lúc 16g30 cùng ngày trong sự bình an.

### Tặng quà Trung thu các nơi khác

Ngoài ra, nhân mùa Trung thu, GDPTTTCG giáo hạt Phú Thọ đã chuyển đến Lm Khánh và Lm Kha, thuộc Giáo phận Long Xuyên 800 hộp bánh; dòng Saint Paul Kon Tum 200 hộp bánh; dòng Saint Paul Ninh Thuận 200 hộp bánh và các em thiếu nhi giáo xứ Tân Phước, GP Sài Gòn 700 hộp bánh.

Tổng số tiền trong chuyến đi thực thi bác ái và giúp các em thiếu nhi vui tết Trung thu là: 94.000.000đ (chín chục triệu đồng). Số tiền này do đoàn viên và các vị ân nhân trong GDPTTTCG giáo hạt Phú Thọ cùng nhau đóng góp.



# **GĐPTTTCG XỨ ĐOÀN BÙI PHÁT THỰC THI BÁC ÁI TẠI GIÁO XỨ KALA**

**Bài: Maria Loan-Phượng  
& Ảnh: Viết Luyện**

## **- Kính viếng mộ Đức cha Jean Cassaigne**

Đúng 5g sáng thứ năm, ngày 25-8-2022, đoàn có khoảng 70 đoàn viên, ân nhân và thân nhân do anh Đoàn trưởng Vinh Sơn Maria Ngô Viết Luyện hướng dẫn đã khởi hành đến Di Linh, tỉnh Lâm Đồng. Sau khi ổn định, đoàn nguyện kính sáng xin cho chuyển đi hành hương và bác ái được bằng an như ý.

11g00, đoàn đến ngôi mộ Đức cha Jean Cassaigne, nằm trong khuôn viên khu nhà nguyện Trại Phong Di Linh, cách thị trấn Di Linh khoảng 10km, nằm sâu trong vùng đồi núi. Trên mộ ghi ngắn gọn tiểu sử của ngài:

Đức cha Jean Cassaigne, sinh ngày 30.01.1895, tại Grenade – Pháp; thụ phong linh mục ngày 19.02.1925; tấn phong Giám mục ngày 24.6.1941. Ngài thành lập Trại Phong ngày 11-4-1929 và qua đời tại Trại Phong ngày 31.10.1973.



**“Đức tin không có việc làm là đức tin chết”** (Gc 2:17), đó cũng là ước mong trong sinh hoạt của GĐPTTT xứ đoàn Bùi Phát. Ngoài những buổi đọc kinh cầu nguyện hằng ngày, đoàn còn tổ chức thăm hỏi các đoàn viên, ân nhân già yếu, đau bệnh... xa hơn, ngoài giáo xứ, đoàn còn tổ chức thăm hỏi nhà hưu dưỡng, mái ấm...

Hai năm qua dịch bệnh hoành hành nên các sinh hoạt của toàn thể cũng tạm lắng. Nay tình hình dịch bệnh đã dần ổn định, GĐPTTTCG xứ đoàn Bùi Phát đã tổ chức chuyến hành hương kính viếng mộ Đức cha Jean Cassaigne và thực thi bác ái tại giáo xứ Kala, giáo hạt Di Linh, giáo phận Đà Lạt.



Những tấm gương đạo đức, yêu thương gắn bó với người nghèo khổ dân tộc KơHo phong cù đã tỏa sáng khắp nơi trên thế giới. Hiện nay Giáo hội Việt Nam đang lập hồ sơ xin Tòa Thánh phong Hiển Thánh cho Đức cha Jean Cassaigne. Đoàn đến viếng mộ Đức cha với ước mong được Ngài soi sáng cho việc làm bác ái của đoàn, từ suy nghĩ cho đến việc làm luôn mang lại hạnh phúc cho người nghèo khổ.

### **- Thăm người nghèo và hỗ trợ xây dựng nhà thờ KALA**

Rời Trại Phong Di Linh, đoàn đến nhà thờ giáo xứ Kala, nằm sâu trong vùng đồi núi cách trại phong khoảng 02 km. Linh mục (Lm) Phaolô Lê Đức Huân - Đại diện giám mục đặc trách người dân tộc thiểu số - kiêm quản xứ Kala và cha phó xứ đã ân cần đón tiếp đoàn. Sau khi ngài thu xếp nơi nghỉ đêm cho đoàn trong khuôn viên nhà thờ, anh đoàn trưởng đã thay mặt đoàn cảm ơn cha quản xứ và trao tiền mặt ủng hộ xây dựng nhà thờ, một tấn gạo, 110 thùng mì gói và 2 thùng quần áo mới với tổng trị giá trên 100.000.000đ. Đó cũng là tấm



lòng của các ân nhân và anh chị em đoàn viên GĐPTTTCG xứ đoàn Bùi Phát giúp đỡ để chia sẻ phần nào khó khăn với giáo xứ Kala, vì ngôi thánh đường khởi công xây dựng đã được 4 năm nhưng chưa hoàn thiện và còn nhiều khó khăn, rất cần sự giúp đỡ của quý ân nhân xa gần để công trình có thể hoàn thành và khánh thành vào năm 2027, nhân kỷ niệm 100 năm truyền giáo tại giáo phận Đà Lạt. Chính tại vùng đất này, hạt giống đức tin cho anh chị em dân tộc KơHo đã được nảy mầm qua dấu chân thánh thiện không mệt mỏi của Đức cha Jean Cassaigne.



Sau bữa cơm trưa, Lm Phaolô đã giới thiệu chương trình mà ngài đã ưu ái dành cho đoàn: Tham quan và trải nghiệm hồ Kala, phát quà cho ACE dân tộc và giao lưu Văn hóa Công chiêng

Khởi đầu, lúc 15g00, đoàn bắt đầu cuộc hành trình tham quan và trải nghiệm du lịch sinh thái. Hồ Kala là con đập được hình thành chứa nước của huyện Di Linh, diện tích mặt hồ rộng trên 300ha, có vẻ đẹp tự nhiên hữu tình. Đoàn được chia làm 2 nhóm, một nửa trải nghiệm du thuyền (2 ghe nhỏ), còn một nửa trải nghiệm xe công nông... Thật vui, mới lạ với dân thành phố, xen kẽ một chút lo sợ... chòng chành sông nước, ngả nghiêng xe công nông...

Sau đó, lúc 17g30, đoàn bắt đầu phát quà cho người nghèo dân tộc KơHo. Trước khi phát quà, đại diện cho các gia đình, Lm Phaolô nói: Hôm nay được lãnh nhận tình thương của các ân nhân giúp đỡ, đây là một cử chỉ rất tốt đẹp, biểu lộ tình yêu và tình liên đới với mọi người trong Hội Thánh, người cho và người nhận đều vui. Ngài cầu xin Chúa chúc lành cho các ân

nhân và cho chúng ta được gắn bó với nhau, hãy tạ ơn Chúa bằng một kinh Lạy Cha.

Sau cùng, lúc 19g00, đoàn giao lưu văn hóa công chiêng với anh chị em dân tộc KơHo. Chương trình giao lưu văn hóa bình dân rất vui và cuốn hút cả các anh chị lớn tuổi trong đoàn. Với các điệu múa mừng khách đến, Tây Nguyên chào mặt trời, các ca khúc, múa, nhảy lúc trầm, lúc lắng nhẹ nhàng, lúc bùng phát sôi động... buổi giao lưu kéo dài đến 22g00 đêm mới kết thúc.

Sau khi tham dự Thánh lễ sáng ngày 26.8 cùng với ACE dân tộc KơHo, đoàn đã chia tay Gx. Kala lên đường đi Nha Trang tham quan nhà thờ đá và nghỉ dưỡng tắm biển.

Chuyến hành hương và bác ái của GDPTTT xứ đoàn Bùi Phát đã kết thúc bằng an lúc 21g ngày 27.8.2022, trong niềm vui, hạnh phúc tràn đầy.

Được biết, dịp này, GDPTTTCG xứ đoàn Bùi Phát còn chia sẻ bác ái với giáo xứ Mỹ Thạch, thuộc giáo hạt Chư Sê, tỉnh Gia Lai gồm quà và 224 cuốn Kinh Thánh, tổng giá trị 30.000.000

## TRANG AN NHÂN

### 1/ Ân nhân GDPTTTCG TGP Sài Gòn

935	Bà Maria Đỗ Thị Ngoan, xứ đoàn Sao Mai, giáo hạt Chí Hòa, TGP SG
-----	------------------------------------------------------------------

### 2/ Quỹ Truyền giáo và Phát triển đoàn thể năm 2022

- Xứ đoàn Bình Đông, giáo hạt Bình An	2.000.000đ
- Xứ đoàn Bình Hưng, giáo hạt Bình An	7000.000đ
- Xứ đoàn Bình Thuận, giáo hạt Bình An	300.000đ
- Xứ đoàn Chánh Hưng, giáo hạt Bình An	300.000đ
- Xứ đoàn Mông Triệu, giáo hạt Bình An	320.000đ
- Xứ đoàn Bàn Cờ, giáo hạt Sài Gòn - Chợ Quán	500.000đ
- Xứ đoàn Fatima, giáo hạt Sài Gòn - Chợ Quán	500.000đ
- Xứ đoàn Gia Định, giáo hạt Gia Định	400.000đ
- Xứ đoàn Cao Thái, giáo hạt Thủ Thiêm	3.000.000đ
- Xứ đoàn Long Đại, giáo hạt Thủ Thiêm	500.000đ
- Xứ đoàn Long Thạnh Mỹ, giáo hạt Thủ Thiêm	2.800.000đ
- Xứ đoàn Minh Đức, giáo hạt Thủ Thiêm	600.000đ
- Xứ đoàn Mỹ Hòa, giáo hạt Thủ Thiêm	3.000.000đ
- Xứ đoàn Phú Hữu, giáo hạt Thủ Thiêm	580.000đ
- Xứ đoàn Tân Lập, giáo hạt Thủ Thiêm	2.500.000đ
- Xứ đoàn Thánh Cẩm, giáo hạt Thủ Thiêm	1.800.000đ
- Xứ đoàn Thủ Thiêm, giáo hạt Thủ Thiêm	500.000đ
- Xứ đoàn An Nhơn, giáo hạt Xóm Mới	1.500.000đ
- Xứ đoàn Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, giáo hạt Xóm Mới	2.000.000đ
- Xứ đoàn Hà Đông, giáo hạt Xóm Mới	2.000.000đ

### 3/ Niên liễm năm 2022

- Giáo hạt Sài Gòn - Chợ Quán	400.000đ
- Giáo hạt Thủ Thiêm	400.000đ

## TRANG BÁC ÁI

Ban Bác ái - Xã hội GĐPTTTCG TGPSG chân thành cảm ơn sự giúp đỡ của quý ân nhân, đã hỗ trợ công tác bác ái của đoàn thể trong tháng 09.2022 gồm:

### 1/ Ân nhân giúp công tác Ban bác ái và người nghèo

- Bà Maria Nguyễn Thị Quang Minh, Xđ. Võ Đông, GP Xuân Lộc 2.000.000đ
- Xứ đoàn Bình Đông, giáo hạt Bình An, TGP Sài Gòn 500.000đ
- Ông Phaolô Trang Lập Quang, Xđ. Tùng Lâm, GP Đà Lạt 100.000đ

### 2/ Ân nhân giúp nôi cháo bệnh nhân B/v Phạm Ngọc Thạch:

- Xứ đoàn Bình An, giáo hạt Bình An (tháng 8 & 9) 1.200.000đ
- Xứ đoàn Bình Đông, giáo hạt Bình An 1.900.000đ
- Xứ đoàn Bà Điểm, giáo hạt Hóc Môn 200.000đ
- Xứ đoàn Bạch Đằng, giáo hạt Hóc Môn 100.000đ
- Xứ đoàn Bùi Môn, giáo hạt Hóc Môn 100.000đ
- Xứ đoàn Châu Nam, giáo hạt Hóc Môn 100.000đ
- Xứ đoàn Chợ Cầu, giáo hạt Hóc Môn 500.000đ
- Xứ đoàn Nam Hưng, giáo hạt Hóc Môn 200.000đ
- Xứ đoàn Tân Hiệp, giáo hạt Hóc Môn 100.000đ
- Xứ đoàn Tân Hưng, giáo hạt Hóc Môn 200.000đ
- Xứ đoàn Tân Mỹ, giáo hạt Hóc Môn 100.000đ
- Xứ đoàn Trung Chánh, giáo hạt Hóc Môn 100.000đ
- Xứ đoàn Trung Mỹ Tây, giáo hạt Hóc Môn 100.000đ
- Xứ đoàn Thủ Đức, giáo hạt Thủ Đức 500.000đ
- Xứ đoàn Hà Đông, giáo hạt Xóm Mới 300.000đ
- Ông cố Giuse Phạm Minh Hùng, Xđ. Tân Lập, hạt Thủ Thiêm 100.000đ
- 01 ân nhân giáo xứ Bắc Dũng, giáo hạt Xóm Mới giúp:
  - \* Nôi cháo Phạm Ngọc Thạch 500.000đ
  - \* Công tác Ban bác ái 500.000đ

### 3/Giúp gia đình 6 người bị tâm thần thuộc GP Vĩnh Long

- Ông cố Giuse Phạm Minh Hùng, Xđ. Tân Lập, hạt Thủ Thiêm 1.000.000đ



#### **4/Giúp "Con dê núi" giáo xứ Đê Somei, GP Kontum**

- Xứ đoàn Nữ Vương Hòa Bình, giáo hạt Xóm Mới 500.000đ

#### **5/ Các giáo hạt và ân nhân đóng góp bác ái tại giáo xứ Khánh Vĩnh, giáo phận Nha Trang**

1/ Giáo hạt Bình An	17.800.000đ + 200USD
2/ Giáo hạt Chí Hòa	3.000.000đ
3/ Giáo hạt Gia Định	2.100.000đ
4/ Giáo hạt Gò Vấp	3.000.000đ
5/ Giáo hạt Hóc Môn	15.800.000đ
6/ Giáo hạt Phú Nhuận - Xứ đoàn Phú Lợi	4.000.000đ
7/ Giáo hạt Sài Gòn - Chợ Quán	20.200.000đ
<i>Xứ đoàn Vườn Chuối - Têrêsa Mộng Nguyệt</i>	<i>10.000.000đ</i>
<i>Xứ đoàn Fatima</i>	<i>4.500.000đ</i>
<i>Xứ đoàn Bình Phước</i>	<i>1.000.000đ</i>
<i>Xứ đoàn Chợ Quán</i>	<i>1.000.000đ</i>
<i>Xứ đoàn Chợ Đũi - Phạm Thái Linh</i>	<i>500.000đ</i>
<i>- Nguyễn Thị Bích Thủy</i>	<i>1.000.000đ</i>
<i>- Vũ Duy Đại</i>	<i>500.000đ</i>
<i>Xứ đoàn Vườn Chuối - Chị Lan Mùi</i>	<i>550.000đ</i>
<i>- Ngô Văn Bắc</i>	<i>150.000đ</i>
<i>Xứ đoàn Bàn Cờ</i>	<i>1.000.000đ</i>
8/ Giáo hạt Tân Định	19.000.000đ
<i>Trong đó, xứ đoàn Công Lý góp 12.000.000đ, gồm:</i>	
<i>- Bác Đốc</i>	<i>2.000.000đ</i>
<i>- Chị Nga</i>	<i>5.000.000đ</i>
<i>- Anh chị Tiến &amp; Hoa</i>	<i>2.000.000đ</i>
<i>- Chị Loan &amp; chị Mai</i>	<i>3.000.000đ</i>
9/ Giáo hạt Tân Sơn Nhì	17.000.000đ
10/ Giáo hạt Thủ Đức	12.500.000đ
11/ Giáo hạt Thủ Thiêm	30.125.000đ
<i>Xứ đoàn Thánh Linh</i>	<i>2.000.000đ</i>
<i>Xứ đoàn Tân Lập</i>	<i>6.000.000đ</i>
<i>Xứ đoàn Mỹ Hòa - Ông Daminh Nguyễn Văn Thu</i>	<i>2.000.000đ</i>
<i>Xứ đoàn Thủ Thiêm – Anna Nguyễn Thị Thùy Trang</i>	<i>20.125.000đ</i>
12/ Giáo hạt Xóm Chiếu	11.500.000đ
<i>Xứ đoàn Xóm Chiếu</i>	<i>10.000.000đ</i>

<i>Tôma Nguyễn Thanh Xuân - Xứ đoàn Xóm Chiếu</i>	1.000.000đ
<i>Giuse Nguyễn Đức Xinh</i>	500.000đ
13/ Giáo hạt Xóm Mới	10.440.000đ
<i>Xứ đoàn An Nhơn</i>	1.000.000đ
<i>Xứ đoàn Hà Đông</i>	3.000.000đ
<i>Xứ đoàn Hợp An</i>	2.440.000đ
<i>Xứ đoàn Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp</i>	2.000.000đ
<i>Xứ đoàn Thạch Đà</i>	1.000.000đ
<i>Xứ đoàn Tử Đình</i>	1.000.000đ

## HIỆP Ý CẦU NGUYỆN

*Trong niềm cậy trông vào Chúa Giêsu Phục sinh, xin Thánh Tâm Chúa Giêsu sớm đưa linh hồn các ân nhân và đoàn viên Gia đình PTTT Chúa Giêsu chúng con về hưởng Nhan Thánh Chúa:*

**1/ Ông Vinh Sơn Đỗ Văn Hào**, SN 1944. Đoàn viên GDPTTTCG xứ đoàn Hai Giáp, giáo hạt Quần Phương; ân nhân GDPTTTCG GP Bùi Chu. Được Chúa gọi về ngày 26.7.2022.

**2/ Cụ Anna Vũ Thị Cánh**, SN 1917. Đoàn viên GDPTTTCG xứ đoàn Trung Linh, giáo hạt Bùi Chu; ân nhân GDPTTTCG GP Bùi Chu. Được Chúa gọi về ngày 01.8.2022.

**3/ Cụ Maria Lương Thị Sâm**, SN 1927. Đoàn viên GDPTTTCG xứ đoàn Kiên Lao, giáo hạt Bùi Chu; ân nhân GDPTTTCG GP Bùi Chu. Được Chúa gọi về ngày 01.8.2022.

**4/ Cụ Maria Lương Thị Thảo**, SN 1936. Đoàn viên GDPTTTCG xứ đoàn Kiên Lao, giáo hạt Bùi Chu; ân nhân GDPTTTCG GP Bùi Chu. Được Chúa gọi về ngày 11.8.2022.

**5/ Ông Đaminh Ngô Viết Hoàng**, SN 1965. Đoàn viên GDPTTTCG xứ đoàn Kiên Lao, giáo hạt Bùi Chu; ân nhân GDPTTTCG GP Bùi Chu. Được Chúa gọi về ngày 24.8.2022.

**6/ Ông Đaminh Đinh Văn Cẩn**, SN 1948. Đoàn viên GDPTTTCG xứ đoàn Kiên Lao, giáo hạt Bùi Chu; ân nhân GDPTTTCG GP Bùi Chu. Được Chúa gọi về ngày 24.8.2022.

**7/ Cụ Giuse Phạm Văn Thật**, SN 1913. Đoàn viên GDPTTTCG xứ đoàn An Nghĩa, giáo hạt Ninh Cường; ân nhân GDPTTTCG GP Bùi Chu. Được Chúa gọi về ngày 28.8.2022.

**8/ Anh Giuse Phan Tấn Nhân**, SN 1978. Đoàn viên kiêm cựu toán trưởng GDPTTTCG xứ đoàn Châu Bình, giáo hạt Thủ Đức, TGP Sài Gòn. Được Chúa gọi về ngày 29.08.2022.

**10/ Bà Maria Bùi Thị Hiền**, SN 1955. Đoàn viên GDPTTTCG xứ đoàn Nam Đường, giáo hạt Quần Phương; ân nhân GDPTTTCG GP Bùi Chu. Được Chúa gọi về 29.8.2022.

**11/ Ông Phanxicô Xaviê Dương Công Bằng**, SN 1941. Đoàn viên GDPTTTCG xứ đoàn Tân Hưng, giáo hạt Hóc Môn, TGP Sài Gòn. Được Chúa gọi về ngày 02.9.2022.

**12/ Cụ Maria Trần Thị Khoan**, SN 1926. Thân mẫu bà Maria Lương Thị Doãn, UV BCH GDPTTTCG xứ đoàn Hải Nhuận, giáo hạt Quần Phương, GP Bùi Chu. Được Chúa gọi về ngày 03.9.2022.

**13/ Bà Maria Trần Thị Nga**, SN 1959. Đoàn viên GDPTTTCG xứ đoàn Nam Đường, giáo hạt Quần Phương, GP Bùi Chu. Được Chúa gọi về ngày 09.9.2022.

**14/ Bà Maria Madalena Mai Thị Vui**, SN 1931. Thân mẫu anh Louis Lâm Văn Tài – phó ngoại vụ GDPTTTCG xứ đoàn Chợ Cầu, giáo hạt Hóc Môn, TGP Sài Gòn. Được Chúa gọi về ngày 10.9.2022.

**15/ Ông Giuse Vũ Kim Ngọc**, SN 1935. Thân phụ anh Giuse Vũ Duy Tân, Đoàn trưởng GDPTTTCG xứ đoàn Trung Bắc, giáo hạt Xóm Mới, TGP Sài Gòn. Được Chúa gọi về ngày 10.9.2022.

**16/ Cụ Maria Nguyễn Thị Cung**, SN 1939. Đoàn viên GDPTTTCG xứ đoàn Nam Đường, giáo hạt Quần Phương, GP Bùi Chu. Được Chúa gọi về ngày 11.9.2022.

**17/ Cụ Matta Nguyễn Thị Thử**, SN 1926. Đoàn viên GDPTTTCG xứ đoàn Văn Côi, giáo hạt Tân Sơn Nhì, TGP Sài Gòn. Được Chúa gọi về ngày 11.9.2022.

**18/ Ông Giuse Phạm Văn Quý**, SN 1952. Đoàn viên GDPTTTCG xứ đoàn Hai Giáp, giáo hạt Quần Phương; GP Bùi Chu. Được Chúa gọi về ngày 14.9.2022.