



NỘI SAN LỬA MẾN THÁNG 07-2020



Xin gửi về địa chỉ
noisanluamen@gmail.com

Thư từ, bài vở: Gửi về BBT
trước ngày 10 mỗi tháng

Tin tức: Gửi về BBT
trước ngày 15 mỗi tháng

**** Điện thoại liên lạc gửi bài vở**
Anh Chiến: 0913.868691

**** Điện thoại liên lạc mua báo:**
Chị Thủy: 0933.577870

Mục Lục

Đề tài	Trang
❖ Mục lục	01
❖ Quy chiếu về Chúa Giêsu	02
❖ Suy niệm Lời Chúa	05
❖ Phụng vụ Lời Chúa tháng 07.2020	10
❖ Thánh Gioakim và Anna	11
❖ Gương Thánh nữ Annê Đê Thành	12
❖ Bồi dưỡng đức tin	13
❖ Tha thứ cho nhau	18
❖ Chuyển xe bão táp	22
❖ Lên đường	27
❖ Tin Đấng quan phòng	28
❖ Suy tư ngày kính thánh Magdala	29
❖ Được sai đi	34
❖ Trang Thanh niên	37
❖ Trang Thiếu nhi	39
❖ Trang sức khỏe gia đình	41
❖ Tin sinh hoạt GDPTTTCG khắp nơi	44
❖ Tin sinh hoạt GDPTTTCG TGP SG	53
❖ Trang ân nhân	69
❖ Trang bác ái	70
❖ Hiệp ý cầu nguyện	71

TÀI LIỆU HỌC TẬP CỦA GDPTTTCG VN
Lưu hành nội bộ

QUY CHIẾU VỀ CHÚA GIÊSU

ĐGM GB. Bùi Tuần



1. Lúc này hơn bao giờ hết, Chúa cho tôi thấy: *Cũng như mọi người, tôi đang ở trong một tình hình cực kỳ nguy hiểm. Tôi cần được Chúa cứu.*

Để được Chúa cứu, tôi phải góp phần vào việc Chúa cứu. Chúa dạy tôi việc đầu tiên phải làm là *sám hối. Sám hối. Rồi lại sám hối. Sám hối suốt đời.*

Tôi xin Chúa thương giúp tôi sám hối. Tôi thực sự không biết thế nào là sám hối theo ý Chúa. Mà sám hối là việc phải làm ngay, không nên trì hoãn.

2. Nhờ ơn Chúa giúp, tôi thấy *sám hối đòi rất nhiều điều kiện thuộc lãnh vực tâm linh, như niềm tin vào Chúa, niềm tin vào cõi sau, niềm tin vào sự khiêm nhường. Những niềm tin đó phải thực sự sống động, thực sự tha thiết. Lúc đó, sám hối mới trở thành một bước trở về với Chúa.*

3. *Khi sám hối là trở về với Chúa trong lòng khao khát Chúa, trong niềm tin tưởng vào Chúa, thì sám hối, dù có đau đớn, sẽ luôn ngọt ngào. Nhất là khi sám hối đi tới lúc gặp được Chúa.*

4. Như vậy, *sám hối là một hành trình trở về với Chúa. Suốt hành trình này, tôi luôn cầu nguyện, để vững bước đi về phía trước, cho dù con đường trở về trắc trở, gian nan.*

5. Hành trình trở về có thể dài, có thể vắn. Dù vắn, dù dài, hành trình vẫn mệt mỏi, không thiếu những bất ngờ. *Tôi phải cầu nguyện, xin ơn bền vững.*

6. Với những kinh nghiệm trên đây, lúc này tôi hiểu *sám hối không hề là việc dễ dàng.*

Từ đó, tôi sợ sám hối trở thành một việc đạo đức chỉ còn là hình thức, mà thiếu vắng nội dung.

Nếu sám hối chỉ còn là một nghi thức, một công thức, như một thứ trang trí cho các nghi lễ, thì sẽ không biến đổi được con người.

7. *Biến đổi con người, mới chính là việc của sám hối đích thực. Nhờ sám hối, con người được nhẹ nhõm hơn, được thấy mình là người có hạnh phúc đích thực.*

8. Riêng tôi, tôi coi việc sám hối trở thành *một yếu tố rất quan trọng trong tôn giáo, mà cũng cả trong xã hội nữa. Nhiều người đã làm lại được cuộc đời nhờ sám hối chân thành.*

9. Riêng tôi, khi sám hối trở về với Chúa, tôi luôn có cảm nghiệm này là: *Chính Chúa Giêsu đã tìm tôi để cứu tôi. Chúa Giêsu là Đấng cứu độ. Chúa Giêsu là điểm tựa. Tôi quy chiếu về Chúa Giêsu là tôi đón tiếp Chúa Giêsu vào con người của tôi, vào cuộc đời tôi.*

10. Với cảm nhận sâu đậm đó, tôi tự nhiên lo cho những người, mà Chúa Giêsu gọi là *những kẻ cứng lòng, mất khả năng sám hối.*

Họ sẽ phải sống khổ, chết khổ, và đời sau phải khổ đời đời mãi mãi.

Tôi sợ cho tôi và cho những người thân của tôi. Xin Chúa đừng bao giờ để chúng tôi mất khả năng sám hối.

11. Sám hối đúng là một hành trang cần thiết cho hành trình cuộc sống con người tội lỗi của tôi.

Trong sám hối, tôi đã gặp được Chúa Giêsu. Tôi đã cảm nhận được Chúa Giêsu là đấng xót thương tôi.

12. *Cảm nhận đó lại tăng thêm sau này, khi Chúa Giêsu đi sâu vào thân phận con người tự nhiên của tôi.*

Thân phận con người tự nhiên của tôi là rất mong manh. Thân xác thì hay yếu đau, bệnh nạn. Tâm hồn thì hay sợ hãi, lo âu, buồn phiền.

Chúa Giêsu đã đi sâu vào thân phận đó của tôi. Ngài đã tỏ ra xót thương tôi. Tôi nhận thấy thế này:

13. Chúa Giêsu quan tâm đến tôi *trong từng những chi tiết rất nhỏ.*

Tôi đau, Ngài an ủi.

Tôi sợ hãi, Ngài trấn an.

Tôi buồn sầu, Ngài ấp ủ.

Cả trong giấc ngủ, tôi vẫn cảm nhận được sự hiện diện của Ngài.

14. Chúa Giêsu lại dạy *tôi biết dùng những việc rất nhỏ để phục vụ Hội Thánh, Tổ quốc, đồng bào, nhất là những người thân.*

15. Từ đó, tôi càng cảm nhận rõ hơn Chúa Giêsu là Đấng hay xót thương. *Ngài giúp tôi nhận ra Thiên Chúa là tình yêu cứu độ giàu lòng thương xót.*

16. Tôi sống rất thân mật với Chúa Giêsu. Lúc nào cũng qui chiếu về Ngài. Làm gì cũng qui chiếu về Ngài.

“Tôi sống, nhưng không phải là tôi sống, mà là Chúa Giêsu sống trong tôi.” (Gl 2,20).

17. Tới đây, tôi nhớ tới Thánh Gioan Baotixita, bốn mạng của tôi.

Thánh Gioan Baotixita là con người giảng sám hối, suốt đời qui chiếu về Chúa Giêsu. Ngài kêu gọi mọi người hãy đón nhận Chúa Giêsu. Ngài giới thiệu Chúa Giêsu là con chiên hiền lành của Thiên Chúa, đến để xóa tội cho trần gian.

18. Tôi bắt chước Thánh bốn mạng của tôi, cũng làm như ngài; theo khả năng của tôi. Tôi làm, mà tôi không chờ đợi thành quả. Bởi vì, *tôi biết tôi chỉ là tiếng kêu trong sa mạc như Thánh Gioan-Baotixita xưa.* Tôi mang trong mình bao gánh nặng.

Tôi tin vào lời Chúa hứa: ***“Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến với Ta, Ta sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng.” (Mt 11,28).*** ***Tôi đã gặp Chúa. Tôi bám chặt vào Chúa.***

Long Xuyên, ngày 06.6.2020



CHÚA NHẬT XIV THƯỜNG NIÊN - NĂM A

(Dcr 9,9-10; Rm 8,9.11-13; Mt 11,25-30)

Chúa nhật 05.7.2020

GIÊSU ĐĂNG UY QUYỀN THIỆN HẢO

Dcr 9,9-10: Dacaria loan báo một Đấng Mêsia khiêm hạ, Đấng ấy chính là Đức Giêsu. Khi người long trọng tiến vào Giêrusalem, thì những lời tiên báo này được ứng nghiệm từng chữ từng câu. **Người: Đấng Chính Trực, Đấng Toàn Thắng** khiêm tốn ngồi trên lưng lừa, một con lừa con vẫn còn theo mẹ. Chiến xa, chiến mã **Người** quét sạch, cung nỏ chiến tranh **Người** bẻ gãy, hòa bình **Người** công bố cho muôn dân, **Người** thống trị toàn cõi...

Rm 8,9.11-13: Người tín hữu sống theo Thần Khí vì Thần Khí của Thiên Chúa ngự trong anh em, chính là Đấng làm cho Đức Giêsu sống lại và cũng chính Đấng ấy dùng Thần Khí của Người làm cho thân xác anh em có sự sống mới và Thần Khí ấy cũng diệt trừ những hành vi của con người ích kỷ nơi anh em, để anh em được sống.

Mt 11,25-30: Tình mật thiết giữa Cha và Con đến nỗi Đức Giêsu bật lên lời cầu nguyện từ thẳm sâu đáy lòng, và kẻ bé mọn lại dễ dàng đón nhận được mạc khải của Chúa Cha, vì họ không bị thói đời thế gian cùng với sự tự mãn, tự kiêu vốn ngấm ngấm trong thân xác dễ hư nát làm thành rào cản.

Lòng khiêm nhường của Đức Giêsu biểu tỏ lòng khiêm nhường của Chúa Cha. Lòng khiêm nhường này không cản ngăn Thiên Chúa vẫn là Thiên Chúa. Người hoạt động tận thẳm sâu đáy lòng chúng ta chứ không áp đặt từ ngoài vào. **“Hãy học với tôi”** thân tình biết bao, khiêm tốn biết bao, hiền lành biết bao khi Người thốt ra những lời này.

Đức Giêsu, vị Thầy khiêm nhu và nhẫn nại, Người giúp chúng ta khám phá ra lòng thương xót của Thiên Chúa ngay trong đời mỗi chúng ta, thậm chí ngay khi chúng ta bị Thánh giá đè nặng, tình thương Thiên Chúa bày tỏ ngay trong những đòi hỏi của luật buộc **Thiên Chúa, Đấng Thiện Hảo và uy quyền của Đức Giêsu là Thiện Hảo.**



CHÚA NHẬT XV THƯỜNG NIÊN - NĂM A

(Is 55,10-11; Rm 8,18-23; Mt 13,1-23)

Chúa nhật 12.7.2020

NƯỚC THIÊN CHÚA ĐANG ĐẾN

Is 55,10-11

LỜI THIÊN CHÚA: LỜI TÁC ĐỘNG - LỜI ĐẦY BẢN LÃNH.

Lời xuất phát từ Thiên Chúa sẽ không trở về với Ngài nếu chưa đạt được ý Ngài muốn, nghĩa là chưa thi hành ý muốn của Ta và chưa chu toàn sứ mạng Ta giao phó. Điều này ám chỉ đến hình bóng *Ngôi Lời là chính Đức Giêsu mà Tin Mừng Thánh Gioan chương 1 - giới thiệu "Lời đi vào thế gian"*.

Rm 8,18-23

Ân huệ mở đầu Thiên Chúa ban là Thần Khí anh em được lãnh nhận, nhưng còn trông đợi Thiên Chúa ban cho trọn quyền làm con, nghĩa là cứu chuộc thân xác chúng ta, làm cho con người toàn diện của chúng ta được biến đổi.

Mt 13, 1-23

Đức Giêsu giải nghĩa về Nước Thiên Chúa qua một chuỗi dụ ngôn, mà mở đầu là dụ ngôn người gieo giống.

• **Gieo giống là dấu hiệu của niềm hy vọng.** Nhưng trong thực tế, lúc bấy giờ lòng dân chưa mở ra để đón nhận Lời Người, dấu người ta đã mục kích những điềm lạ tiên khởi: Chữa lành bệnh tật và chiến thắng ma quỷ. Xã hội thì đầy những phe phái, bạo lực đang dấy lên, chống đối nhau gay gắt... Để xoay chiều hướng của lịch sử, Đức Giêsu dựa vào sức mạnh của Lời Thiên Chúa được công bố và thực thi... Thất bại sẽ có, nhưng mùa gặt chắc chắn sẽ thu lợi nếu hạt giống chịu chết đi trong lòng đất.

- **Ai sinh hoa trái nghĩa là ai có thì được cho thêm.**
- **Người còn niềm hy vọng là người đón nhận Lời Thiên Chúa.**

• **Dụ ngôn người gieo giống, Đức Giêsu đã giải thích cách thức đón nhận Lời Chúa của bốn loại người như sau:**

• Ai định hướng đời mình không theo lối của Thiên Chúa, là kẻ gieo giống bên vệ đường bị quỷ dữ đến cướp đi...

• Ai bỏ cuộc khi gặp mâu thuẫn, không dám đối mặt... nhất thời là kẻ được gieo trên sỏi đá.

• Ai có hai lòng muốn giữ lấy mạng sống mình, còn ước muốn nước Thiên Chúa thì hời hợt là kẻ được gieo vào bụi gai.

• Ai nghe lời và hiểu, sinh hoa kết trái là kẻ được gieo trên đất tốt.

Lạy Chúa Giêsu, nước Thiên Chúa không phải là thực tại chúng ta được hưởng sau cái chết đời này, nhưng nước Thiên Chúa đã manh nha giữa chúng ta khi Ngôi Lời Giêsu đến và ở giữa nhân loại này. Xin cho mỗi người chúng con biết mau mắn đón nhận và hiểu được Lời Người, để chúng con được tận hưởng niềm vui nước Thiên Chúa ngay trong thực tại trần gian này. Amen.

CHIỀU XỨ ĐẠO

Jos. Nhật Quang
Xứ đoàn Tân Hưng

*Nắng ngả hoàng hôn bóng xế tà
Chuông ngân thánh thót vọng xa xa
Tân Hưng xứ đạo êm đềm quá!
Rộn rã lời kinh nguyện, thiết tha
Trầm lắng cung đàn vương theo gió
Muôn lòng thanh thoát khúc hoan ca
Nguyện xin Mẹ khấng ban hồng phúc
Hiệp nhất tin yêu thắm nở hoa.*



CHÚA NHẬT XVI THƯỜNG NIÊN - NĂM A

(Kn 12,13,16-19; Rm 8,26-27; Mt 13,24-43)

Chúa nhật 19.7.2020

NƯỚC THIÊN CHÚA CÓ ĐÓ

Kn 12,13.16-19: Thiên Chúa nương tay vì Ngài là **Đấng chăm sóc mọi loài**, Ngài là **Đấng bá chủ vạn vật**, Ngài cai quản muôn sự bằng lòng từ ái.

Rm 8,26-27: Cầu nguyện là nỗi khát khao nồng nàn của Thần Khí Thiên Chúa nằm sâu tận đáy lòng ta được bày tỏ với Thiên Chúa.

Mt 13, 24-43: Mở miệng ra, tôi sẽ kể dụ ngôn, công bố những điều được giữ kín từ tạo thiên lập địa.

Tiếp theo Tin Mừng Chúa nhật trước, Thánh sử trưng dẫn tiếp ba dụ ngôn Đức Giêsu dạy để giải thích về hình ảnh nước Thiên Chúa: **Dụ ngôn cỏ lùng, hạt cải và men trong bột.**

- **Cỏ lùng** lẫn với lúa tốt như là thiện ác đan xen lẫn lộn trong đời thường. Thiên Chúa tôn trọng con người và kiên nhẫn, Ngài biết rõ những nghiêng chiều xấu mạnh hơn ý ngay lành trong mỗi chúng ta. Ngài chờ đợi để chúng ta phân định và chọn lựa điều tốt như ý Ngài muốn.

- **Hạt cải nhỏ** nhưng là dấu chỉ nó lớn lên thế nào đó mà người ta không thể nào không biết đến nó trong thế giới. Đức Giêsu muốn nói về Hội Thánh có hai đặc điểm: **Hữu hình, hữu ích** và **được đâm rễ vào các thực tại sống của loài người.**

- **Men trong bột.** Men trong toàn khối bột chứ không phải men để dành làm một thứ bột riêng biệt mịn màng hơn. Men này biến đổi lịch sử loài người bằng cách Thiên Chúa đổ tràn Thần Khí xuống và ban sức sống cho mọi hoạt động của loài người.

Lạy Chúa Giêsu, chính Người là Đấng phán xét soi thấu tận đáy lòng dạ con người, chọn lựa đường đưa đến chân lý hoặc chối từ ánh sáng chân lý ấy là về phía chúng ta. Thiên Chúa thích để cho sự việc tự nó sáng tỏ hơn; Ngài để cho loài người tự sống kinh nghiệm của mình. **Cái ác là một phần của mẫu nhiệm thập giá,** nhưng nhờ làm điều thiện và sống trong ánh sáng, chúng ta sẽ thắng điều ác (Rm 12,21). Xin Chúa giúp chúng con biết sống và thực thi lời Chúa và giáo huấn của Giáo Hội. Amen



CHÚA NHẬT XVII THƯỜNG NIÊN - NĂM A

(1V 3,5.7-12; Rm 8,28-20; Mt 13,44,52)

Chúa nhật 26.7.2020

NƯỚC THIÊN CHÚA ĐÂY RỒI

1V 3,5.7-12: Tại Ghép-ôn Thiên Chúa báo mộng cho Salômôn: Người cứ xin đi, Ta sẽ ban cho. Đây cũng là lời Thiên Chúa đề nghị với bất cứ ai trong chúng ta lần đầu tiên đương đầu với trách nhiệm của mình và bắt chước lời cầu xin của Salômôn: **Xin cho con một tâm hồn biết lắng nghe, để cai trị dân Chúa và phân biệt phải trái**, vì điều này đẹp ý Thiên Chúa.

Rm 8,28-30: Thiên Chúa luôn hành động, từ tiếng gọi vang lên trong cõi vĩnh hằng cho đến ngày chúng ta được hóa thân trong vương quốc của Đức Chúa. Ngài định phần phúc cho chúng ta, Ngài kêu gọi chúng ta, Ngài làm cho chúng ta nên công chính... ***Luôn luôn Thiên Chúa mời mỗi người một cách cá vị, hãy tin vào Ngài và trong Đức Kitô Ngài ban cho chúng ta Ơn Đức Tin ấy.***

Mt 13,44-52: Kết thúc chuỗi dụ ngôn Đức Giêsu dạy, Tin Mừng hôm nay trưng dẫn ba trong bảy dụ ngôn đó, đều nói đến ý nghĩa nước Thiên Chúa: ***Kho báu và ngọc quý, chiếc lưới.***

• **Kho báu và ngọc quý:** Khi có cơ hội nắm bắt để đạt đến nước Thiên Chúa chúng ta đừng đánh mất. Một lời chân tình, một ánh mắt yêu thương, một hành vi tha thứ, một nụ cười đằm thắm, một tâm tình chia sẻ, một cõi lòng đơn sơ, một dấu hiệu hy vọng... đều là cơ hội cho một ai đó làm cho đời họ có một ý nghĩa mới... nắm bắt có được nước Thiên Chúa.

Và rồi bỗng một hôm họ tìm thấy được, họ chợt nhận ra một điều gì rất đơn giản, rất bé nhỏ, không biết trước được... để đằng sau điều tưởng chừng như là chuyện nhỏ lại trở nên cái mà chính họ đang trông mong từ đời nào mà chẳng ai cho họ, họ cũng chẳng hay biết, và vui mừng khôn tả họ bước vào nước Thiên Chúa. Khi ấy họ sẽ là người bán hết tất cả những gì mình có, hay nói cách khác, trút bỏ mọi thú vui, thói quen v.v... làm vướng bận đời ta, khiến ta bị nô lệ. **Đời đen tối mà tin trời sẽ sáng mới là kỳ diệu.** Câu nói bất hủ của triết gia Platôn.

• **Chiếc lưới:** Lẽ sống của Giáo Hội là được sai đi “**lưới người như lưới cá**”, phần phúc nước Trời Thiên Chúa dành cho mọi người, nhưng giữ được hay đánh mất phần phúc ấy là do mỗi chúng ta.

Phụng vụ Lời Chúa trong các Chúa nhật tháng 07 năm 2020

Hiền Đức

Chúa Cha và người Con

Để danh Chúa rạng rỡ
Là mọi người tin Ngài
Kẻ bé mọn được biết
Mạc khải Cha trao ban

Nước Thiên Chúa đang đến
Hãy là mảnh đất tốt
Đón nhận Lời Chúa gieo
Ai có được cho thêm
Anh em thật có phúc



Nước Thiên Chúa có đó

Dụ ngôn Chúa giải nghĩa
Cỏ lùng với lúa mẩy
Hạt cải thành cây to
Men tốt làm bột dậy

Nước Thiên Chúa đây rồi
Nếu kiên trì bền bỉ
Người tin sẽ đoạt được
Kho báu lẫn ngọc quý
Lưới người như lưới cá



Bài giảng dụ ngôn

Chuỗi dụ ngôn bảy chuyện

Chúa mô tả Nước Trời

Không giống loài người nghĩ

Tôi sẽ kể dụ ngôn (Mt 13, 35)

Gioakim và Anna

AA

Song thân sinh ái nữ mẹ Chúa
Maria phúc vinh ngời rạng
Đau đáu thương con đến dạt dào
Tội nhân mau tìm đến náu nương

Song thân sinh ái nữ mẹ Chúa
Maria một đời tín thác
Hồn tự do lòng thật khát mong
Hiển mình trọn vẹn cho Chúa thôi

Song thân sinh ái nữ mẹ Chúa
Maria Chúa chọn thuở đầu
Tình yêu ngập tràn Ngài tuôn đổ
Tuyệt tác dựng nên Ngài điểm tô



Song thân sinh ái nữ mẹ Chúa
Maria khả ái thốt lời
Đón nhận đời xin vâng thanh thoát
Dẫu chẳng hiểu chỉ biết gẫm suy

Song thân sinh ái nữ mẹ Chúa
Maria phận nữ tỳ mọn
Xin Chúa cứu thành sự nơi tôi
Như lời sứ thần đã truyền phán

Giáo Hội nay mừng nhớ hai vị
Ông **GIO - A - KIM**, bà **AN - NA**
Song thân sinh ái nữ mẹ Chúa
Nghinh chúc tình Chúa cao nghìn trùng.



Gương Sống Thánh Nữ Anê Đê Thành

Hiền Đức

Tháng Bảy hằng năm lòng khắc ghi
Vườn hoa Hội Thánh thắm một màu
Ngát hương Anê Thánh nữ Đê Thành
Ghi lòng tạc dạ ân đức Bà
Sống gương Thánh nữ, mẹ chiều chồng
Nghe lời Thánh nữ, bố dạy con
Học với Thánh nữ, điều tín kiên
Nhìn đời Thánh nữ, thờ kính Chúa.
Yêu Chúa, Bà Đê Thành quyết chí
Không sợ nhục Thánh giá Tình Yêu
Tôn vinh Danh Thánh Giêsu thập tự
Tim Chúa mở rộng tỏ tình thương
Xót đoán con thể trần lỗi phạm
Vẫn một lòng chờ đợi trở về
Chốn lầm lạc dương trần mờ tối
Khước từ Tình Yêu Thánh vĩnh cửu.



Cái vô tận đã có đây rồi
Tim Thánh nữ cùng một nhịp đập
Với Trái Tim Rất Thánh Mẹ Chúa
Đang hòa quyện với nhịp tim Giêsu
Xin chuyển thông tình yêu sự sống
Đến trái tim nhân loại khô cằn
Tắm gội muôn cõi lòng xơ cứng
Gột rửa bợn nhơ đời dính bén.
Vun đắp gia đình luôn hạnh phúc
Cùng nhau tối sớm vui sum vầy
Chúa hiện diện đoàn con an nhiên
Thánh Tâm Kitô Vua gia đình
Làm chủ tâm thiêng lẫn đời trần
Cho vinh quang và danh dự Chúa
Cả sự thiết lập nước của Ngài
Có xá chi khi liêu mất mạng.



GIA ĐÌNH PHẬT TẠ THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU

BỒI DƯỠNG ĐỨC TIN

Lm. Giuse Nguyễn Hữu An

Giáo phận Phan Thiết

PHẦN IV

KINH NGUYỆN KITÔ GIÁO

Bài 4: KINH LẠY CHA

LỜI KINH CHÚA DẠY

Có một môn đệ đến thưa với Đức Giêsu: "*Lạy Thầy, xin dạy chúng con cầu nguyện*" (Lc 11,4). Đáp lại Đức Giêsu dạy: "*Khi cầu nguyện, chúng con hãy nói:*

LẠY CHA CHÚNG CON Ở TRÊN TRỜI
CHÚNG CON NGUYỆN DANH CHA CẢ SÁNG,
NƯỚC CHA TRỊ ĐẾN, Ý CHA THỂ HIỆN
DƯỚI ĐẤT CŨNG NHƯ TRÊN TRỜI
XIN CHA CHO CHÚNG CON HÔM NAY
LƯƠNG THỰC HÀNG NGÀY, VÀ THA NỢ
CHÚNG CON, NHƯ CHÚNG CON CŨNG THA NỢ
KẸ NỢ CHÚNG CON. XIN CHỚ ĐỂ CHÚNG
CON SA CHƯỚC CÁM DỖ, NHƯNG CỨU
CHÚNG CON CHO KHỎI SỰ DỮ”

(Mt 6,9-13)

I. LỜI KINH TUYỆT VỜI

Kinh Lạy Cha chiếm vị ưu đẳng Kitô giáo, đến nổi Terulianô nói: "*Đó là bản tóm lược toàn bộ Tin Mừng*", và Thánh Augustinô diễn tả: "*Hãy rảo khắp mọi lời trong Kinh Thánh, và tôi không nghĩ rằng bạn có thể tìm thấy bất cứ điều gì ở đó mà lại không chứa đựng và bao hàm trong Kinh Lạy Cha*".

Sở dĩ như thế vì ba lý do:

- **Thứ nhất là:** Vì kinh Lạy Cha **nằm ở tâm điểm của Kinh Thánh**. Toàn bộ Kinh Thánh - lề luật, các ngôn sứ và Thánh vịnh - được nên trọn trong Chúa Kitô. Mà Chúa Kitô đến là để loan báo Tin Mừng, và Tin Mừng ấy được tóm tắt trong bài giảng trên núi; kinh Lạy Cha lại là trung tâm của bài giảng quan trọng đó. Bằng lời giảng, Đức Giêsu dạy ta sống đời sống mới. Bằng lời kinh, Đức Giêsu dạy ta nài xin sự sống mới.

- **Thứ hai là:** Đó là lời kinh duy nhất mà Đức Giêsu trực tiếp dạy các môn đệ, cho nên vẫn được gọi là **lời kinh của Chúa**. Ngài vừa là chủ, vừa là mẫu mực của ta trong đời cầu nguyện. Không những Ngài dạy ta một công thức cầu nguyện, nhưng còn ban tặng Thánh Thần để lời kinh ấy trở thành "*Thần trí và sự sống*" (Ga 6,63), là lời kinh của người CON dâng lên CHA trong tác động của THÁNH THẦN.

- **Thứ ba:** Đó là **lời kinh của Hội Thánh**, ăn rễ sâu trong phụng vụ của Hội Thánh ngay từ đầu, đặc biệt là khi cử Bí tích Thánh tẩy, Thêm sức và Thánh Thể.

II. CẤU TRÚC CỦA LỜI KINH

Kinh Lạy Cha gồm 3 phần chính:



- Lời mở đầu "**LẠY CHA CHÚNG CON Ở TRÊN TRỜI**": hướng chúng ta lên Chúa, và tập trung tất cả vào Ngài.

- Ba lời nguyện tôn vinh Danh Chúa, Nước Chúa và Thánh ý của Ngài.

- Bốn lời cầu xin cho những nhu cầu của con người: Nhu cầu vật chất cũng như tinh thần, nài xin sự nâng đỡ của Chúa để vượt thắng tội lỗi, các cơn cám dỗ và ác thần.

Lời kinh đó là lời kinh của đức Tin, đức Cậy và đức Ái. Phải có đức Tin vào Thiên Chúa là Cha yêu thương, cho dẫu như thể Ngài vắng bóng và xa cách chúng ta, trong những khổ đau của cuộc đời. Phải có đức Cậy để vững vàng hi vọng rằng vương quốc Thiên Chúa

sẽ được hoàn thành. Và đức Ái khiến ta tìm được sự ấm áp và thân mật của Tình Yêu Chúa dành cho ta.

Tất cả có được là nhờ Thánh Thần và Cha gửi đến lòng ta để kêu "Abba, Cha ơi!" (Ga 4,6). Và như thế, ân huệ Thánh Thần gồm tóm tất cả mọi lời cầu của Kinh Lạy Cha.

III. TRONG ĐỜI SỐNG HÀNG NGÀY

Còn có lời kinh nào quen thuộc bằng kinh Lạy Cha, kinh được đọc trong mỗi Thánh lễ, cũng như khi cầu nguyện riêng. Tuy nhiên, kinh nghiệm lại cho thấy nhiều khi người tín hữu chỉ đọc như một thói quen, hoặc như một bổn phận phải làm cho an tâm, ít khi dừng lại suy niệm lời kinh mình đọc, và lắng nghe tiếng gọi của Chúa. Hậu quả là giữa lời kinh và cuộc sống có một sự xa cách, đối nghịch nhau cách trầm trọng.

Vì thế, ta được mời gọi để canh tân đời cầu nguyện. Việc canh tân cử hành phụng vụ sao cho sống động và có khả năng giáo dục đức tin. Đồng thời phải gắn liền với việc học hỏi giáo lý và Kinh Thánh, để không chỉ là những thay đổi hời hợt. Việc canh tân ấy phải dẫn đến hoa trái, là những việc làm tốt đẹp trong mọi mối quan hệ của đời sống hàng ngày.

Với ý thức và tâm tình đó, Hội Thánh muốn ta tìm hiểu và đào sâu kinh Lạy Cha, lời kinh Chúa dạy.

IV. Kinh Lạy Cha, đọc xuôi đọc ngược.

Kinh Lạy Cha là lời kinh Chúa Giêsu dạy các môn đệ và là lời kinh



căn bản của Kitô giáo. Lời kinh này là bản tóm lược toàn bộ Tin Mừng, là tâm điểm của Thánh Kinh như Thánh Augustinô nói: "Cứ đọc hết các kinh nguyện trong sách Thánh, chúng ta sẽ tìm thấy

những điều được thấu tóm trong lời kinh Chúa dạy. Với lời kinh này, không những chúng ta nguyện xin tất cả những gì chúng ta có thể ao ước cách chính đáng, mà còn theo trật tự những gì nên ao ước. Vì thế, kinh nguyện này không chỉ dạy chúng ta nguyện xin, mà còn huấn

luyện tâm tình của chúng ta nữa... Dù chúng ta có đọc lời nào khác, những lời do người cầu nguyện đặt ra để khơi dậy lòng sốt sắng, chúng ta cũng chẳng nói gì khác ngoài điều đã có trong kinh Lạy Cha, nếu chúng ta cầu nguyện cho đúng và thích hợp”(x. Thư Thánh Augustinô giám mục gửi cho Porôba về kinh Lạy Cha, trong Kinh Sách, IV, tr. 335).

Kinh Lạy Cha độc đáo vì chính là lời kinh “*của Chúa*” và cũng là lời cầu nguyện của Hội Thánh. Lời kinh này đã ăn sâu vào kinh nguyện phụng vụ. Trong Thánh lễ, các lời nguyện xin của kinh Lạy Cha còn cho thấy đặc tính cánh chung, hướng về ngày Chúa quang lâm “*cho tới khi Chúa lại đến*” (1Cr 11,26).

Kinh Lạy Cha là lời kinh duy nhất Chúa Giêsu để lại, lời kinh tuyệt vời và phong phú vì chất chứa bao điều huyền nhiệm.

“Kinh Lạy Cha chẳng những là một lời cầu nguyện, mà còn là một lời tuyên xưng đức tin vào Thiên Chúa là Cha. Thiên Chúa Cha vừa là nguồn gốc mọi sự, vừa là cùng đích mọi loài. Đó là niềm tin căn bản nhất, bao trùm cả lộ trình đi và về của con người. Vì vậy kinh Lạy Cha vừa có thể đọc xuôi, vừa có thể đọc ngược” (x. Kinh Lạy Cha của Linh mục trong Năm Đức Tin, ĐGM Matthêô Nguyễn Văn Khôi; Gpquinhon.org).

I. Đọc xuôi Kinh Lạy Cha

Đọc xuôi, bắt đầu từ việc tuyên xưng Thiên Chúa là Cha, cầu xin cho danh Người cả sáng, cho nước Người trị đến, cho Thánh ý Người được thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Tiếp đến, chúng ta xin Người những ơn cần thiết cho cuộc đời Kitô hữu của chúng ta, như được thỏa mãn những nhu cầu cần thiết của cuộc sống, được ơn tha thứ những lỗi lầm thiếu sót, được gìn giữ khỏi sa chước cám dỗ và được giải thoát khỏi quyền lực của ác thần.

Đọc xuôi Kinh Lạy Cha bao gồm: Một lời thân thưa, hai lời nguyện ước và ba lời cầu xin.

1. Lời thân thưa

Thiên Chúa được gọi bằng nhiều danh hiệu khác nhau: Thiên Chúa vĩnh cửu, Thiên Chúa quyền năng, Thiên Chúa tạo dựng, Thiên

Chúa thánh thiện... Mỗi danh hiệu nói lên một ưu phẩm, một đặc tính của Thiên Chúa.

Nhưng không một danh hiệu nào lại đậm đà, trù mển, ý nghĩa, hy vọng cho bằng danh hiệu Cha. Chính vì thế, Chúa Giêsu đã dạy các môn đệ là mỗi khi cầu nguyện hãy thân thưa: Lạy Cha chúng con ở trên trời.

Lời mạc khải mối liên hệ chiều sâu giữa Chúa Giêsu với Chúa Cha. Lời diễn tả một chiều kích thiêng liêng, các môn đệ được đi vào đời sống thân mật, liên kết với Chúa Cha và Chúa Con.

Cha không chỉ là nguồn cội phát sinh nhưng còn là vòng tay nâng đỡ, là mái ấm chở che, là động lực thúc đẩy, là lý tưởng mời gọi. Từ ngữ Cha gọi lên cả một trời yêu thương, vừa thân thiết vừa huyền nhiệm vô cùng.

Từ đây, lời thân thương “Lạy Cha” luôn vang vọng mãi nơi môi miệng của người Kitô hữu. Lời gắn kết họ với Thiên Chúa. Lời nối kết tương quan cha con trong tình yêu. Hồng ân thật cao quý Chúa muốn ban cho con người. Được gọi Thiên Chúa là Cha, được làm con cái của Thiên Chúa. Đó là tư cách rất riêng của những ai là môn đệ Đức Giêsu. Ơn gọi làm con là ơn gọi căn bản nhất, ơn gọi cao trọng nhất mà Thiên Chúa ban cho chúng ta qua Đức Giêsu. Vì thế, chúng ta phải sống hiếu thảo với Thiên Chúa là Cha và huynh đệ với tha nhân là anh chị em. Vì chung toàn thể nhân loại chỉ có một Cha và tất cả đều là anh em chị em của nhau.

(Còn tiếp)

Thông báo về việc gửi bài và đăng ký mua Nội san Lửa Mển

Thư từ, bài vở: Xin gửi về BBT- email noisanluamen@gmail.com

trước ngày 10 mỗi tháng. **Tin tức:** trước ngày 15 mỗi tháng.

**** Điện thoại liên lạc gửi bài vở: Anh Chiến: 0913.868691**

**** Điện thoại liên lạc mua báo:**

Anh Tiến: 0938.424.739; email: tienvannd2@gmail.com

Chị Thủy: 0933.577870; email: rosathuy6@gmail.com

THA THỨ CHO NHAU

Giuse Nguyễn Văn Quỳnh

“Hãy chịu đựng lẫn nhau và hãy tha thứ cho nhau”

(Cl 3,13)



Một gia đình muốn đi nghỉ mát ở Đà Lạt bằng xe hơi riêng. Vào sáng hôm khởi hành, họ thức dậy trễ, nên người chồng đã hối thúc cả nhà mau đem hành lý lên xe.

Đến nơi, cũng đã xế chiều, bọn trẻ muốn chơi ngoài trời. Nhưng bên ngoài rất lạnh, người vợ muốn đội mũ và mặc áo ấm cho các con.

Khốn nỗi, những thứ ấy lại không tìm thấy. Vì thế, người mẹ mới hỏi cha của chúng:

- Khi chất đồ lên xe, anh có đem nón và áo ấm trong nhà ra xe không?

- Anh không thấy những thứ đó, chỉ có mấy cái vali thôi!

Người vợ không tin lời chồng và rất tức giận. Bà nghĩ, hẳn ông ấy đã bỏ quên nó khi vội vã mang đồ ra xe! Cuộc cãi vã bắt đầu. Sau một hồi lời qua tiếng lại, ông chồng đi ra ngoài, đóng sầm cửa lại!

Người vợ chợt nghĩ: *“Có thể anh ấy không nhìn thấy chúng... có thể nón và áo ấm ở đâu đó... có thể tôi đã đặt chúng vào trong vali chằng...”*. Bà liền chạy đến mấy chiếc vali và mở từng cái ra. Cuối cùng, bà tìm thấy các thứ đó để cẩn thận một chỗ! Vâng, chính bà đã gói chúng, đã bỏ vào trong vali. Bà đã trách lầm chồng rồi! Cảm giác hối hận dày vò, bà muốn xin chồng tha thứ nhưng lại sợ ông vẫn còn giận. Đang lo lắng như thế, người chồng bước vào, bà đến bên ông nhẹ nhàng nói:

- Xin anh tha thứ cho em nhé! Em đã quá hồ đồ!

Ông nhìn vợ và nhỏ nhẹ:

- Anh đã tha thứ cho em rồi! Quên chuyện đó đi.

Thế là mây mù tan biến, nhường chỗ cho niềm vui tràn vào. Cả hai vợ chồng đã vượt qua được sự tức giận bằng sự tha thứ. Hạnh phúc vỡ òa trong tim, họ giống như hai đứa trẻ mới lớn đang yêu, như sống lại cảm xúc mãnh liệt thuở mới kết hôn. Họ đã tìm lại được niềm vui trong cuộc sống.

Anh chị thân mến!

Để hôn nhân luôn mang lại hạnh phúc và bình an, anh chị hãy sống theo lời dạy của Thánh Phaolô: *“Hãy chịu đựng lẫn nhau và hãy tha thứ cho nhau”* (Cl 3, 13).

1. Hãy chịu đựng lẫn nhau

Chỉ có tình yêu mới chịu đựng được nhau. Chỉ có tình yêu mới có thể *“Một trăm chỗ lệch cũng kê cho bằng”*. Thánh Phaolô dạy: *“Hãy lấy tình yêu mà chịu đựng lẫn nhau”* (Ep 4,2). Trong đời sống vợ chồng, nếu chúng ta nói yêu hết nổi, tức là chúng ta đang yêu theo cảm xúc. Yêu không nổi mà vẫn cứ yêu, đấy mới là tình yêu vợ chồng, tình yêu vị tha: yêu vì người mình yêu.

Chúng ta “lấy người mình yêu” và chúng ta cảm thấy hạnh phúc. Nhưng sau đó, chúng ta lại quên “yêu người mình lấy”, nên hạnh phúc cứ xa dần, để một ngày nào đó, tình yêu không cánh mà bay!

“Yêu người mình lấy” phải sử dụng lý trí nhiều hơn tình cảm. Bởi lẽ, phải *“Lấy tình yêu mà chịu đựng lẫn nhau”*. *“Chịu đựng lẫn nhau”* là lấy tình yêu làm cho vợ mình được mãn nguyện, lấy tình yêu làm cho chồng mình được thỏa lòng. Vì *“Tình yêu là mối dây liên kết tuyệt hảo”* (Cl 3,14).

Khi chịu đựng lẫn nhau thì những chuyện buồn phiền mà anh chị mang đến cho nhau, những tổn thương mà anh chị gây ra cho nhau, chúng vẫn còn đó. Song anh chị sẽ lấy lòng khoan dung mà đối xử, lấy lòng xót thương mà tha thứ, để nhận lại sự bình an và niềm vui trong tâm hồn. Thế mới có câu:

*“Vợ chồng là nghĩa tào khang,
Chồng hòa vợ thuận, nhà thường yên vui”.*

2. Hãy tha thứ cho nhau



Muốn hạnh phúc bền lâu, anh chị cần cư xử với nhau dựa trên tình yêu và lòng hy sinh. Nếu anh chị biết nuôi dưỡng tình yêu thì tình yêu sẽ không bao giờ phai theo thời gian, mà đặc tính của tình yêu là tha thứ. Ai không tha thứ là không yêu thương. Thánh Phaolô khẳng định: *“Đức mến tha thứ tất cả, tin tưởng tất cả, chịu đựng tất cả”* (1 Cr 13,7).

Người mở lời để làm lành trước, không phải là người yếu thế, mà là người biết tự chủ được bản thân, là người biết khiêm tốn; hơn nữa, còn là người sống cao thượng. Chỉ có tình thương yêu, sự tha thứ và lòng bao dung độ lượng mới mang lại niềm vui và hạnh phúc trong gia đình mà thôi!

Tương lai tươi sáng thường dựa trên quá khứ đã quên lãng, anh chị không thể sống thanh thản nếu anh chị không vứt bỏ mọi nỗi buồn đã qua.

Người ta nói: *“Lấy lửa thử vàng, lấy vàng thử đàn bà, lấy đàn bà thử đàn ông”*. Chính những điều khó chịu của vợ sẽ giúp cho chồng nhận biết tình yêu quảng đại và sức chịu đựng của mình. Chính những điều khó chịu của chồng sẽ giúp cho vợ hiểu thêm về lòng ích kỷ của mình. Từ những cái khó chịu, bị tổn thương, chúng ta mới có được tấm lòng của Chúa Giêsu: *“Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết việc mình làm”* (Lc 23,34).

Anh chị thân mến!

Một gia đình bất hòa, chia rẽ là một địa ngục trần gian; một gia đình yêu thương, tha thứ là thiên đàng dưới thế. Vậy, anh chị hãy sống theo lời dạy của Thánh Phaolô: *“Hãy chịu đựng lẫn nhau và hãy*

tha thứ cho nhau” (Cl 3,13). Thứ tha, không phải là lối nhìn trịch thượng, kiêu hãnh, ban phát. Nhưng là nhìn cuộc đời bằng con mắt bao dung, thông cảm để giữ cho lòng thanh thản, bình an trước mây mù sóng gió.

Linh mục Lacordaire, một nhà giảng thuyết lừng danh của Pháp, đã nói: *“Trên thế giới này không ai là không có khuyết điểm. Tôi thích một người bạn mà tôi tha thứ cho, cũng như tôi được tha thứ, hơn là một người bạn mà tôi không có gì để thứ tha”*. Lời phát biểu trên nói về tình bạn, nhưng nó càng có giá trị hơn trong tình vợ chồng.

Vợ chồng Công giáo rất có điểm phúc, vì ngoài tình yêu của hai vợ chồng, còn có tình yêu của Chúa, nên chúng ta có đủ *“tình yêu”* để *“chịu đựng lẫn nhau và tha thứ cho nhau”*. Thánh Phaolô viết: *“Thiên Chúa đã đổ tình yêu của Người vào lòng chúng ta, nhờ Thánh Thần mà Người ban cho chúng ta”* (Rm 5,5). Hãy sống trong tình yêu, để lúc nào gia đình anh chị cũng được như hai câu thơ sau đây:

*“Từ lúc yêu nhau hoa nở mãi
Trong vườn thơm ngát của hồn tôi”*.

Cầu chúc cho gia đình anh chị luôn sống trong thuận hòa, yêu thương, biết chịu đựng lẫn nhau và tha thứ cho nhau. Nhờ đó, con thuyền tình yêu của anh chị sẽ vượt qua những cơn giông tố trên biển đời trần gian, để đi tới bến bờ yêu thương và hạnh phúc.



Danh sách các bài dự thi BBT đã nhận trong tháng 06 năm 2020

TT	BÀI DỰ THI	TÁC GIẢ	ĐƠN VỊ
1	Người trẻ có “Hồn Tông Đồ”	Đaminh Nguyễn Văn Cử	Xứ đoàn Chợ Cầu, hạt Hóc Môn, TGPSG
2	Tông đồ giáo dân	Phaolô Trang Lập Quang	Xứ đoàn Tùng Lâm, giáo phận Đà Lạt

CHUYẾN XE BẢO TÁP

Giuse Huỳnh Bá Song



Sau phiên họp của Ban thường vụ TGP tại nhà thờ Thủ Thiêm, thấy thời gian còn sớm mà lâu ngày không có dịp ngồi lại bên nhau hàn huyên tâm sự với anh Giuse Phạm Minh Lý, nguyên Phó trưởng ban Nội vụ của đoàn

thể tại TGP trước đây, nên tôi rủ anh Giuse Trịnh Văn Tiến và anh Phêrô Lê Minh Sơn trong Ban thư ký chạy xe lên Thủ Đức thăm anh. Đúng là lâu ngày mới có dịp gặp nhau, biết bao chuyện vui buồn, người xưa cảnh cũ hình như đều có dịp trào tuôn như thác đổ trong gian phòng nhỏ ấm cúng của anh.

Trưa rồi, như đã định trước, bốn anh em lại có dịp ngồi bên nhau tâm tình tiếp trong quán cơm niêu mát lạnh giữa mùa hè nóng bỏng, đổ lửa của thành phố. Ăn thì ít, uống chẳng bao nhiêu so với khi trước, nhưng niềm vui gặp gỡ với những câu chuyện vui buồn đời tông đồ năm xưa dường như bất tận, rồi lại liên tưởng đến cuộc sống hiện tại với những khó khăn của sức khỏe, bệnh tật đang kéo đến như quy luật của nhân sinh. Cả anh Giuse Lý, Giuse Tiến và Phêrô Sơn cho biết đều bị bệnh tim rất nặng, ông thì suy tim, ông thì mạch vành, ông thì nghẽn mạch và đều có dịp vào bệnh viện chuyên khoa trong khắp thành phố, để được các bác sĩ thăm nom, chăm sóc... nhưng tóm lại, các anh vẫn lạc quan trong cuộc sống, với tinh thần làm tông đồ thì cứ phó thác vào Chúa, dấn thân phục vụ cho đến ngày sức cạn, hơi tàn không cần dẫn đo tính toán, nghe qua mà cảm thấy xúc động trong lòng.

Đến lúc chia tay, những câu chuyện vui buồn năm xưa dường như vẫn không hề dứt, những kỷ niệm vẫn dờn dập hiện về cứ nín

kéo nhau lại với những mẩu chuyện miên man, để rồi các anh cùng kết luận trước khi đứng lên: Mỗi người Chúa đã định một số phận, hơi sức đâu lo; còn điều kiện cứ dần thân phục vụ đến cùng. Riêng tôi thì kết luận sách vở hơn, tôi sẽ làm hết sức mình đến lúc nào có thể, mọi sự đã có Chúa lo - Tôi tin vào sự quan phòng của Chúa. Đến lúc này, chợt anh Giuse Lý phán một câu xanh dờn khiến các ông cứ cười bò ra - Đúng rồi, Chúa rất quan phòng, nên trong khi cả đám người cùng ra về qua biên giới, còn có một người phải một mình ở lại đi tìm Passport... Lúc đầu tôi chưa nhớ ra, nhưng đến lúc thấy gương mặt anh nhìn tôi vẻ trêu ghẹo thì tôi chợt nhớ. Quái! Ông này nhớ lâu thật, chuyện đã hơn chục năm mà đầu vẫn không quên thì ai nói giờ đã già?

Vào năm 2005, sau khi BCH lâm thời GĐPTTTCG VN chính thức được thành lập với nhiệm vụ mời gọi, hỗ trợ tái thành lập đoàn thể tại các giáo phận trong cả nước; tôi đã tổ chức mời gọi, huy động các thành viên BCH các cấp trong và ngoài giáo phận, có mối quan hệ gần gũi, điều kiện liên lạc với các cha ở các giáo xứ để tiến hành vận động, giới thiệu thành lập đoàn thể. Qua sự quen biết của anh Tôma Aquinô Nguyễn Văn Độ, nguyên Trưởng ban BCH giáo hạt Thủ Thiêm, chúng tôi đã liên lạc được với anh Marcô Trần Văn Học, một Việt kiều chính gốc Campuchia trước đây và cũng là một người con gốc Thủ Thiêm, hiện đang làm ăn sinh sống tại thủ đô Phnom Penh của Vương quốc Campuchia và được anh nhận lời. Kể từ đó và các năm về sau, qua sự giới thiệu, hướng dẫn đường đi nước bước của anh Marcô, các thành viên trong BCH lâm thời thường xuyên tổ chức sang thăm, tìm hiểu và mời gọi cộng đoàn Việt kiều tại các xứ đạo có người Việt trong cả nước Campuchia gia nhập đoàn thể, và một trong những chuyến đi đó đã xảy ra câu chuyện hy hữu, để giúp anh Giuse Lý hôm nay mới có dịp chọc quê tôi.

Đầu năm 2008, để chuẩn bị thành lập xứ đoàn Chompa, một xứ đạo người Việt nằm ở ngoại ô thủ đô Phnom Penh do cha Phêrô Lê Văn Tính, một linh mục của giáo phận Mỹ Tho trước đây, do hoàn cảnh sau giải phóng chạy sang đây làm cha sở. Chương trình sang Campuchia lúc này thường là ngày đầu tiên đoàn chúng tôi gồm ba

ông cố: Đaminh Phạm Đình Dư, Phêrô Đỗ Đình Cung, Giuse Chu Văn Hiếm, anh Giuse Lý, anh Tôma Độ... và tôi từ Sài Gòn đi thẳng qua Phnompenh ở lại một đêm để gặp gỡ, trao đổi việc phát triển với các anh trong BCH lâm thời Campuchia, gồm các anh: Giuse Đỗ Quang Tiến, sáu Ngọc, Philipphê Lưu Minh Chánh, Marcô Trần Văn Học... để rồi ngày hôm sau tất cả cùng vào giáo xứ Chompa gặp cha Phêrô và cộng đoàn bàn thảo, chuẩn bị kế hoạch ngày thành lập đoàn thể đầu tiên ở đây. Lúc trước, đoàn đi ít người, thường buổi tối cùng chen chúc ăn nghỉ trong căn nhà xưởng của anh Marcô trên đường Monivong, nhưng sau này vì đi đông nên cả đoàn phải vào thuê khách sạn nghỉ đêm, và đây chính là cơ sự khiến tôi được một lần có được chuyến đi bão táp.

Khách sạn Long Heng nằm ở gần khu chợ Rousse Keo có khá nhiều phòng, giá tương đối rẻ, có cả nhà hàng ăn uống và quan trọng là cô tiếp tân nói được chút ít câu tiếng Việt đủ để giao tiếp, nên thường được chúng tôi chọn ở mỗi khi có đoàn từ Việt Nam sang. Về thủ tục, vì là khách tương đối quen, nên mỗi khi đến chỉ cần trưởng đoàn đưa Passport của mình cho cô tiếp tân scan lại để trình báo an ninh là xong. Lần này cũng vậy, khi đoàn đến, tôi đưa Passport cho cô tiếp tân làm thủ tục như mọi khi, nhưng vào lúc này, các anh trong BCH Campuchia lại cũng vừa đến, nên cả hai đoàn lo tay bắt mặt mừng thăm hỏi rối rít, xong vội kéo nhau lên phòng hàn huyên tâm sự. Sáng hôm sau cả đoàn vào giáo xứ Chompa sinh hoạt, và vì giáo xứ cũng nằm trên đường về Việt Nam nên chúng tôi không trở ra Phnompenh, mà chỉ gọi điện đặt vé chuyển xe cuối buổi chiều, để sau khi cơm nước xong, xe từ Phnompenh về VN ngang qua Chompa sẽ đón chúng tôi về. Mọi sự vẫn như cũ nhưng lần này thì khác.

- Xin các bác cho Passport để làm thủ tục qua cửa khẩu.

Vừa bước lên xe chưa kịp ngồi vào chỗ, chú phụ xế đã nhắc nhở ngay. Mọi người nhanh nhẹn rút giấy tờ trong túi trao ngay. Riêng tôi sờ mãi túi áo, túi quần nhưng chẳng thấy Passport đâu. Chết

cha! vật bất ly thân mà sao giờ lại chẳng thấy ở đâu vậy ta? Nhìn tôi bối rối hết mò áo trên, quần dưới, anh Giuse Lý ái ngại chột nhắc:

- Nhớ lại xem, có lấy ra làm gì không?

À! phải rồi, mình chột nhớ đến lúc làm thủ tục ở khách sạn, có lẽ đã bỏ quên ở đó.

- Dừng xe! mình hốt hoảng kêu lên.

Chiếc xe vừa lăn bánh chưa lâu, bác tài đã phải tấp vội vào lề khi biết qua có sự. Cả đoàn lo lắng, nhưng đành chấp nhận nhìn tôi nhảy xuống xe, vì không có giấy tờ thì làm sao qua biên giới, vả lại phải cố tìm lại Passport, vì nếu đánh mất ở nước ngoài thì bản thân sẽ rất phiền phức sau này. Các anh trong BCH Campuchia tiễn khách vẫn còn nấn ná bên đường trước cổng nhà thờ Chompa, hết sức ngạc nhiên khi nhìn thấy tôi một mình lủi thủi trở lại, và khi biết lý do, anh thổ địa Marcô Học đã nhanh chóng lấy xe gắn máy cấp tốc chở tôi trở lại khách sạn ở thủ đô Phnompenh, vì đường khá xa và thời gian giờ đã sắp xế chiều rồi. Đến khách sạn, anh Marcô chạy ngay vào hỏi cô tiếp tân về chiếc Passport thì cô kéo vội ngăn tủ lấy đưa ngay.

Vừa mừng nhưng cũng vừa bực dọc, anh Marcô hỏi:

- Sao làm xong mà không trả lại cho khách mà giữ đến bây giờ! Có hỏi mới đưa làm người ta trễ hết chuyến xe về Việt Nam rồi?

Cô ta trả lời thật thà:

- Scan xong, để lại trên bàn nhưng ông chỉ lo nói chuyện với nhiều người không lấy, rồi bỏ đi lên phòng nên phải cất vào tủ luôn, đâu có mất đâu.

Bó tay! đúng là không mất đâu, nhưng giờ thì mọi người đã ra về còn mình đành ở lại vì tạt nhiều chuyện, nhưng khốn nỗi sáng mai chín giờ lại phải dự một phiên họp thường kỳ ở Tòa TGM của Ban giáo dân, mà lúc này mình là trưởng ban. Khi biết quyết định của tôi phải về Việt Nam bằng bất cứ giá nào, mà lúc này đã gần mười bảy giờ chiều rồi, chắc chắn không còn chuyến xe đò nào nữa,

anh Marcô vội chở tôi chạy ngay ra chợ Olympic, nơi có thể thuê bao những chiếc xe du lịch nhỏ của những bác tài chạy thả tự do.

- Giờ này chỉ có những loại xe này thì may ra mới về cửa khẩu kịp, nhưng giá thuê bao hơi mắc, anh còn tiền không?

Tôi gật đầu vì còn cách nào khác đâu, vả lại đi ra nước ngoài lúc nào mình cũng cẩn thận mang theo ít tiền phòng thân. Anh Marcô gọi một bác tài quen biết rất trẻ, khá lanh lợi, lái chiếc Datsun 4 chỗ còn khá mới đến trao đổi với yêu cầu rất cụ thể: Bao nguyên chuyến đi từ đây đến cửa khẩu Mộc Bài. Nhìn đồng hồ, anh phán luôn: -bây giờ là năm giờ chiều, cửa khẩu tám giờ rưỡi đóng cửa, đường dài hơn hai trăm năm mươi cây số, lại phải qua phà Nek Luong, kịp không? Bác tài nói được một ít tiếng Việt, sau một hồi cân nhắc tính toán trả lời chắc chắn:

- Được! Anh Marcô nói rõ thêm điều kiện:

- Đây là ông anh tao, có việc cần ngày mai ở Sài Gòn nên phải đi gấp cho kịp; tao nói trước yêu cầu là phải kịp đến Mộc Bài làm thủ tục qua cửa khẩu. Nếu kịp thì trả tiền, còn không kịp thì tiền xe không trả, để ngủ khách sạn chịu không? suy nghĩ kỹ đi rồi trả lời để tao còn kêu xe khác.

Yêu cầu khá khắc khe khiến bác tài phân vân làm tôi cũng thót tim, chiếc kim đồng hồ cứ tích tắc quay nhanh mà thời gian ngày càng ít dần, chuyến đi càng thêm khó. Cuối cùng cậu ta cũng gật đầu:

- Được!.

- Bao nhiêu?

- Một trăm năm mươi đô! (Dollar Mỹ)

Anh Marco nhìn sang tôi hỏi ý, tôi đành gật đầu. Tám đô một vé từ đây về Sài Gòn không đi, giờ đây chỉ đến Mộc Bài thôi giá đã tăng gấp hai mươi lần mà còn chưa biết có về được đến nhà không nữa! nhưng giờ thì chỉ còn đành nhắm mắt lên xe.

(Còn tiếp)

LÊN ĐƯỜNG

GB Trần Minh Chính

*Nay con theo Chúa lên đường
Dẫn thân phục vụ coi thường gian nan
Ngày xưa Chúa cũng lang thang
Đôi chân gai góc, chẳng màng lợi danh
Chúa đi rao giảng chung quanh
Đàng trên xóm dưới, ra ngoài biên cương
Sao cho lời Chúa tỏa hương
Chúa dùng ẩn ý ngụ ngôn dẫn lời
Tình yêu bác ái tuyệt vời
Cõi trời rộng mở rạng ngời đời sau
Nén vàng Chúa trao ngày nào
Con xin dốc hết mạng vào đai lưng
Làm cho danh Chúa không ngừng
Vinh quang tỏa sáng tung bừng nở hoa
Đoàn con xin Chúa thứ tha
Đền vì tội lỗi, chúng ta đang làm
Cùng xin Thánh Chúa đồng hành
Thiên Thần soi sáng cho thành việc xong
Xin cho mở trí chúng con
Miệng con đối đáp, chê bai trước đôn
Và xin mở rộng tâm con
Đến người cùng khổ, cho tròn lòng ngay
Thánh Tâm Thiên Chúa Ngôi Hai
Rạng danh tỏa sáng muôn đời quang vinh.*

TIN ĐẲNG QUAN PHÒNG

Nguyễn Thanh Hà

Ngồi buồn nhìn dòng sông
Nước xuôi chảy về nguồn
Cõi lòng chợt lắng đọng
Người có tổ có tông.

Chúa tạo dựng con người
Cho làm chủ đất trời
Hãnh diện là con Chúa
Ôi hạnh phúc tuyệt vời.

Nhưng thân con bất toàn
Lại say đắm thế gian
Trong vườn hoa thiên quốc
Như chiếc lá úa vàng.

Chúa một mực xót thương
Sáng tỏ như thái dương
Con đi trong u tối
Có ánh sáng soi đường.

Thuyền xuôi về bến sông
Muôn lớp sóng dập dồn
Tay chèo còn non yếu
Xin đừng gặp bão giông.

Khấn nguyện Chúa Thánh Thần
Đấng thánh hóa tâm hồn
Xin tăng thêm sức mạnh
Giúp con lúc gian truân.

Bao nhiêu cuộc chia ly
Trắng tay còn lại gì
Ngày đêm trông cậy Chúa
Xin hãy dẫn đường đi.



Chút suy tư ngày kính Thánh nữ Magdala

Phaolô Trang Lập Quang
Xứ đoàn Tùng Lâm - Đà Lạt

Vào những ngày đầu tháng Tư, đại dịch Corona bùng phát dữ dội như một cơn đại hồng thủy cướp đi biết bao sinh mạng và làm đảo lộn cuộc sống nhân loại về mặt kinh tế cũng như tinh thần.

Riêng ở Việt Nam, thủ tướng chính phủ đã chỉ thị giãn cách xã hội mười lăm ngày, từ 1-4 đến 15-4. “Tam Nhật Thánh” lại nằm trong khoảng thời gian cách ly này, toàn dân không được tụ tập trên mười người và các cơ sở tôn giáo đều tạm đình chỉ.

Trong những ngày này, mới năm giờ sáng hoặc sáu giờ tối, bà con giáo dân Tùng Lâm gọi nhau í ới để tham dự Thánh lễ trực tuyến vào những ngày thường cũng như Tam Nhật Thánh và đại lễ Phục sinh. Cứ mỗi nhóm từ năm đến bảy người tập trung ở một nhà nào đó trước các phương tiện truyền thông. Điều khá ngạc nhiên là người ta xem lễ một cách sốt sắng với lòng tin, cậy, mến sâu xa, ngay cả những người trước đây khi chưa có chỉ thị cách ly, thường dự lễ một cách hời hợt nay cũng thật sốt sắng.

Phải chăng, chỉ những lúc khó khăn không được hiệp dâng Thánh lễ một cách bình thường, dễ dàng, người ta mới cảm thấy trân quý và khát khao được đến nhà thờ dự lễ? Phải chăng đại dịch corona là một dấu chỉ để nhân loại bừng tỉnh trong mối tương quan giữa người với người; biết chia sẻ bác ái rồi cùng liên kết với nhau tiêu diệt con virus Corona quái ác và bước theo đường lối của Chúa là đường lối tình yêu, nhằm xóa tan ranh giới hận thù, chia rẽ, ghét ghen để xây dựng một thế giới mới đầy ắp tình người?

Nhưng một vài nước lớn hiện nay chưa nhận ra dấu chỉ của thời đại nên đấu đá lẫn nhau, chưa có những suy nghĩ đúng đắn về sự

đoàn kết và lòng yêu thương, chia sẻ để đổi mới cách sống đã làm đại dịch vẫn phát triển, đẩy con người vào cảnh chết chóc tang thương.



Sau khi tham dự Thánh lễ trực tuyến, ông Hợp có vẻ đăm chiêu, đôi mắt ông nhìn về một chốn xa xăm như ôn lại những ngày tháng khi còn trai trẻ.

Năm ấy, cả mùa Chay và tuần Thánh ở miền Nam bao trùm trong màu chết chóc tang thương. Một cuộc nổi da xáo thịt khổng lồ đang diễn ra làm cả trăm ngàn chiến binh hai miền Nam, Bắc ngã xuống, để lại biết bao vợ góa con cô, mẹ già đơn chiếc. Toàn dân miền Nam nhốn nháo kinh hoàng, những chiếc xe hốt hoảng chở người lánh nạn phóng như điên dại..., đó là những

ngày trong tháng 3 và tháng 4 năm 1975. Mùa Chay và tuần Thánh năm ấy nhiều nơi không có Thánh lễ mà chỉ có chạy loạn và chạy loạn, đó là khoảng thời gian cách đây bốn mươi lăm năm.

Sau khi đất nước hoàn toàn giải phóng, nhiều người miền Nam lại gặp cơn đói lớn vì thất nghiệp. Gia đình ông Hợp cũng nằm trong số đó. Hằng ngày ông Hợp ở tuổi mười lăm phải ra chợ lượm những lá rau héo úa rơi dưới gầm sạp, rồi đem về nấu chung với một nhúm gạo để cả nhà húp cầm hơi.

Sáng hôm ấy, Hợp quanh quẩn ở mấy hàng rau, bất chợt nó bắt gặp ánh mắt của một con bé đang chăm chú nhìn mình. Nhưng khi hai ánh mắt chạm nhau con bé vội vàng cúi mặt xuống với dáng vẻ mất tự nhiên, hai cánh tay nó buông thõng, còn hai bàn tay thỉnh thoảng cứ co vào rồi duỗi ra, có một chút gì đó ngượng nghịu và trống trải như đang xấu hổ muốn tránh cái nhìn của Hợp. Hợp mừng rỡ gọi lớn: “Diễm!” nhưng con bé vẫn phớt lờ như không nghe thấy.

Có lẽ Diễm mặc cảm vì ngày trước giải phóng miền Nam, bố con bé là một sỹ quan cấp úy ở chế độ cũ, nên con bé chỉ biết ăn rồi học chẳng phải làm gì. Nay bố đi cải tạo mẹ Diễm phải nuôi ba đứa con còn nhỏ dại và đang bị thất nghiệp. Để sinh tồn và nuôi con bà phải gánh xôi đi bán dạo và tập cho Diễm biết mưu sinh trong buổi giao thời đầy khó khăn này. Dù nổi rạo rục trong lòng con bé rất muốn gặp lại bạn bè cùng lớp sau hơn hai tháng nhà trường đóng cửa vì loạn lạc, nhưng nhìn lại hoàn cảnh cơ cực của mình trong lúc này nên Diễm đã làm ngơ.

Trước thái độ mất tự nhiên của con bé, Hợp biết Diễm đang xấu hổ nên không dám đến gần vì cho rằng đó là một điều tế nhị và lại tiếp tục công việc của mình. Nó đảo mắt nhìn quanh thì thấy những lá rau héo úa nằm dưới gầm sạp liền chui người vào. Bồng một bàn tay thô bạo túm lấy lưng áo nó lôi mạnh ra. Hợp giật bắn người, hai tay nó chới vơi, đầu chạm vào gầm sạp thấy đau điếng.

- Ăn cắp rau. Mà...

Tiếng gằn giọng cùng với những lời chửi thề thô tục của một thanh niên chỉ lớn hơn Hợp vài tuổi. Đầu anh ta đội cái mũ tai bèo màu xanh lá cây cùng với áo quần bộ đội. Vai anh ta đeo khẩu súng carbin, một loại súng mà quân đội chế độ cũ để lại sau khi miền Nam giải phóng.

Mặt mũi Hợp tái xanh như tàu lá! Hai mắt nó mở to ngơ ngác xen lẫn một chút kinh hoàng nhìn anh du kích. Chân tay nó bủn rủn, tim đập thình thịch, có muốn chạy cũng không chạy nổi, thế mà anh du kích vẫn lấy khẩu súng trên vai ra để thị uy rồi lên đạn. Một tiếng khô khan lạnh cả xương sống vang lên “rộp”.

Hợp run rẩy nói lắp bắp.

- Không!... em... không ăn... cắp.

Anh du kích quát mắt lên.

- Bắt tại chỗ mà mà còn chối hả!

Những người trong chợ gần đó “bu” lại xem mỗi lúc một đông hơn. Không ít người lâu nay vốn ghét mấy anh du kích phường, vì sau

ngày giải phóng, những cán bộ nằm vùng đứng lên tiếp quản phường xã và kêu gọi thanh niên trong địa bàn tham gia phường đội để giữ trật tự trị an.

Vài người đứng gần đó hỏi.

- Nó ăn cắp gì mà bắt nó?

Nhưng anh du kích không trả lời mà nói với vẻ dứt khoát.

- Không nói nhiều! Đi!... Đi về phường giải quyết.

Đôi mắt Hợp ngỡ ngác nhìn mọi người như muốn hỏi: “Tại sao thế?” và biết rằng có chống cự cũng vô ích nên đành phải chấp hành.

Anh du kích chuẩn bị áp giải Hợp về phường, bỗng có tiếng phẫn nộ của một người con gái từ đâu bước tới.

- Tại sao bắt người ta?

- Nó ăn cắp rau!

Con bé thoáng chút ngập ngừng rồi mạnh dạn bước tới xách bịch rau lên và trút xuống trước mặt mọi người. Thấy những lá hoa héo úa vung vãi trên mặt đất, con bé liền cao giọng.

- Thế này là ăn cắp à?

Những người đứng xem cũng hùa theo.

- Bắt vô lý quá!

- Chỉ được cái giỏi làm càn.

Cũng từ đó Diễm và Hợp đã xóa tan ranh giới e ngại và mặc cảm, rồi nảy sinh một tình yêu mới.

Qua đó, ta thấy trong cuộc sống hằng ngày những gì ta có thể nắm bắt một cách dễ dàng nên luôn xem thường. Nhưng một khi những sự việc ấy có khả năng tuột khỏi tầm tay ta, ta mới cảm thấy trân quý và khát khao. Hợp và Diễm cũng vậy, luôn gặp nhau trên lớp, tuy có quý mến nhau nhưng tình cảm chưa sâu đậm. Khi biến cố của thời cuộc xảy đến nhà trường phải đóng cửa, hai bạn ấy mới biết trân quý những tháng ngày ngồi chung một lớp và khát khao được gần bên nhau rồi nảy sinh một tình yêu mới.

Trong đại dịch Corona này, khi mọi người phải cách ly toàn xã hội mười lăm ngày cho đến khi có chỉ thị mới, các hoạt động tôn giáo đều tạm đình chỉ, người Công giáo lúc này ai cũng trân quý Thánh lễ và luôn khát khao được đến nhà thờ để tham dự Thánh lễ. Khi đại dịch đã chấm dứt, người Công giáo sẽ trưởng thành hơn trong đức tin và nảy sinh một tình mến sâu đậm.

Nếu đọc Tin Mừng của các Thánh Marcô, Mathêu, Luca và Gioan, ta thấy Thánh nữ Maria Magdala theo Chúa Giêsu đến cùng, đã chứng kiến quân dữ đóng đinh Ngài trên thập giá và không sợ hãi chạy trốn như các môn đệ khác. Thánh nữ đã đứng bên cạnh thập giá và có mặt lúc an táng Chúa Giêsu trong mồ đá.

Khi Chúa Giêsu đã chịu nạn, chịu chết, Thánh nữ cho rằng chỉ còn một thời gian ngắn nữa thôi, Thánh nữ sẽ mãi mãi không gặp được Chúa một khi thân xác Ngài đã tan rã. Vì thế, lòng thương mến của Thánh nữ dành cho Chúa Giêsu càng lúc càng thêm sâu đậm, đã thôi thúc Thánh nữ đến viếng mồ và tắm thuốc thơm cho thân thể Ngài.

Chính lòng thương mến của Thánh nữ đã tăng lên gấp bội nên Chúa Giêsu đã cho Thánh nữ được diễm phúc là người đầu tiên chứng kiến Ngài đã phục sinh và cũng là người đầu tiên loan báo Tin Mừng Chúa đã sống lại.

Phải chăng đại dịch Corona là dấu chỉ để người Công giáo khao khát Thánh lễ nhiều hơn, yêu mến Chúa nhiều hơn và hăng say loan báo Tin Mừng bằng chính đời sống của mình để xây dựng một thế giới mới, thế giới của tình yêu, hòa bình và công lý.



ĐƯỢC SAI ĐI

Jos. Hoàng Mạnh Hùng

Loan báo Tin Mừng là công việc của người môn đệ Chúa, là ơn gọi Chúa ban cho mỗi chúng ta. Xã hội đương thời đang sống trong khủng hoảng “nhiều người, việc ít”. Nhưng Chúa Giêsu lại gọi lên một thực trạng ngược lại “việc nhiều nhưng thiếu người”; “lúa chín đầy đồng mà thợ gặt thì ít”.

12 Tông đồ được sai đi theo bài sai của chính Chúa Giêsu. Bài sai này xuất phát từ sự quan tâm thao thức trước tình trạng thiếu hụt thợ gặt trên cánh đồng truyền giáo của Chúa. Việc sai đi từng hai người một nói lên tính cộng đoàn, nghĩa là các môn đệ của Chúa cần cộng tác và liên đới với nhau trong sứ vụ.



Các ông không làm việc riêng lẻ mà làm việc theo nhóm với tinh thần trách nhiệm. Cùng “vui-chia, khổ-sẻ” với nhau, và cùng theo một đường hướng nhất định. Sau này, thời tông đồ công vụ cũng thực hiện y như thế: Phêrô và Gioan (Cv 3,1; 4,13), Phaolô và Baraba (Cv 13,2), Giuđa và Sila (Cv 15,22b).

Hành trang, lương thực, bao bị, tiền đồng để giắt lưng... là những nhu cầu dự phòng của cá nhân để làm cho người môn đệ phân tâm. Đơn giản Chúa không cần mấy thứ đó. Hành trang cần mang chính là sự tín thác và tinh thần siêu thoát để dễ trao ban cho người khác.

Người chỉ thị cho các ông không được mang gì đi đường, chỉ trừ cây gậy; không được mang lương thực, bao bị, tiền đồng để giắt lưng; được đi dép, nhưng không được mặc hai áo. Người bảo các ông: "Bất cứ ở đâu, khi anh em đã vào nhà nào, thì cứ ở lại đó cho đến lúc ra đi. Còn nơi nào người ta không đón tiếp và nghe lời anh em, thì khi ra khỏi đó, hãy giữ bụi chân để tỏ ý phản đối họ." (Mc 6,8-11)

Các tông đồ được sai đi không phải để làm công việc tiếp thị Tin Mừng nhưng là đem Tin Mừng tiếp cận với con người, ngay cả trong những nghịch cảnh đời tông đồ: Được và không được đón nhận. Nghịch cảnh ấy không nhận chìm căn tính tông đồ nhưng giúp họ có sức mạnh trung thành với sứ mạng và can đảm khôn ngoan hiền hòa như chiên giữa bầy sói.

Chúa muốn Lời và sức mạnh của Ngài là hành trang thiết yếu trong những chuyến đi của các môn đệ. Họ cất bước ra đi trong sự nghèo nàn để không cậy dựa vào bất cứ điều gì ngoài sự tin tưởng, phó thác. Ngay cả những nhu yếu phẩm hàng ngày như cơm ăn, áo mặc thì cũng chỉ nhận lãnh như những quà tặng của những người họ ghé thăm.

Nhưng con người thường tự trang bị cho mình đủ các thứ: Tham vọng, kiêu căng và bao nhiêu ảo vọng không phải thuộc về Chúa. “*Con người cũ*” vẫn còn hiện diện trong mỗi chúng ta. Người môn đệ phải từ bỏ tất cả những gì có thể ngăn cản lời Chúa. Làm việc tông đồ, càng bỏ mình, càng tin phục vào Chúa thì mới đạt hiệu quả.

Khi sai các tông đồ đi, Chúa Giêsu cũng chia sẻ với họ một phần quyền năng của Ngài, quyền trên sự dữ. Các ông ra đi là đi vào cuộc chiến chống ma quỷ. Xua tan đi ma quỷ đang chiếm hữu các tâm hồn, giải thoát con người khỏi ách nô lệ của thần dữ và những bệnh tật tâm hồn, thể xác.

Lên đường đến với muôn dân, người môn đệ được mời gọi trao truyền bình an cho người khác. Bình an đó là bình an cứu độ, bình an nội tâm, bình an siêu nhiên. Bình an có thể hiểu là của những người mang dấu tích cuộc khổ nạn của Đức Kitô như trong thư Galát của Thánh Phaolô.

Ngày nay, Giáo hội còn mời gọi những tông đồ giáo dân tham gia vào công cuộc mở mang nước Chúa để làm cho người khác hiểu biết và yêu mến Chúa trong Giáo hội. Họ là những người có một hoài bão, một lo lắng, một xao xuyến trong tâm hồn và nhiệt thành hoạt động bên ngoài để làm cho người ta hiểu biết và yêu mến Chúa Kitô trong Giáo hội.

Người tông đồ phải biết mình là chi thể của Giáo hội, nếp sống hàng ngày cũng như tất cả mọi hoạt động tông đồ phải đồng hòa theo nhịp sống của Giáo hội. Chính Giáo hội và chỉ có Giáo hội mới nhận lãnh nơi Chúa sứ mệnh và các phương thức dẫn đưa người ta đến Chúa Giêsu. Vì vậy, người tông đồ phải luôn vâng phục Đức Giáo hoàng và các Giám mục. *(Nội quy GDPTTT 2019)*

Chúa vẫn sai chúng ta, những người tông đồ của Thánh Tâm Chúa từ bỏ tất cả để ra đi. Từ ngày chúng ta chịu phép Thêm sức là chúng ta đã lãnh bài sai ra đi và ngày chúng ta tuyên hứa là một lần tái nhận. Ra đi ngày nay là biến cuộc sống hằng ngày thành một tuyên xưng đức tin sống động và rõ rệt. Hành trang của chúng ta không có gì khác ngoài niềm tin tưởng tuyệt đối vào sự yêu thương của Thánh Tâm Chúa.

Công Đồng Vatican II, trong sắc lệnh về truyền giáo (Ad gentes) đã nêu rõ: *“Giáo Hội nhờ Chúa Thánh Thần thúc đẩy, cũng tiến bước trên con đường mà Chúa Giêsu đã đi, là nghèo khó, vâng phục, phục vụ và tự hiến thân cho đến chết. Với tinh thần đó liệu chúng ta có dám từ bỏ tất cả để ra đi loan báo Tin Mừng chỉ với niềm tin tuyệt đối vào Đấng đã sai chúng ta đi không?”*



Lời Chúa hôm nay

Lửa, tối tăm, giời bạo, hỏa ngục tương xứng với các đam mê. Các ham hố đủ loại, tâm tối vô tri toàn diện, đói khát vô độ, những khoái lạc nhục thể... đó là những tiền cảm về các cực hình hỏa ngục, ngay từ bây giờ đã làm khốn khổ các tội nhân.

(Thánh Gregory Sinai)

Vô tình

Vinhson Vũ Tứ Quyết S.J.



Có lẽ tình yêu luôn là huyền nhiệm của phận người, nhất là trong tình yêu đôi lứa. Tình yêu tuy rất chung mà lại rất riêng. Chẳng vậy, nhân loại tốn bao giấy mực để viết về nó, để giải bày kinh nghiệm của chính mình. Với tâm hồn trong

sáng và sâu lắng, nhà thơ Puskin đã lý giải huyền nhiệm tình yêu trong bài thơ *Vô tình*. Nơi khổ thơ đầu, tác giả phác họa bức tranh tình yêu của *anh* và *em*:

*Vô tình anh gặp em
Rồi vô tình thương nhớ
Đời vô tình nghiệt ngã
Nên chúng mình yêu nhau.*

Cuộc gặp gỡ giữa *anh* và *em* thật tự nhiên, tự do tới mức *vô tình*, chẳng hề sắp đặt, tính toán. Tình yêu là thế. Hai con tim gặp nhau và rung động. Cái rung động đầu tiên ấy không mất đi ngay sau cuộc gặp gỡ, mà nó tiếp tục vang lên tiếng nói của mình. Tình yêu chớm nở, rồi lớn lên “*vô tình thương nhớ.*” *Thương nhớ* cũng *vô tình*, thật khó hiểu mà chân thành biết bao!

Kinh nghiệm của tác giả thật gần với kinh nghiệm của Pascal: con tim có lý lẽ riêng của nó. Vâng, tình yêu tuy tự do tới mức *vô tình* đấy, nhưng nó luôn có lý lẽ riêng. Đó là một lý lẽ rất người: để tình yêu có thể nảy sinh, hai người cần gặp nhau, con tim rung động và thương nhớ. Vậy mà, ngày nay nhiều người dựa vào tự do mà đánh mất cái lẽ tự nhiên của tình yêu: họ yêu mà không gặp gỡ, con tim họ rung động trong ảo tưởng của tính vị kỷ.

Anh và *em* không chỉ sống cho riêng mình, mà là sống trong *đời*. Điểm đặc biệt là: cảnh ở câu ba *đời vô tình nghiệt ngã* và ở câu

bốn *chúng mình yêu nhau* đối nghịch nhau mà lại được tác giả liên kết với nhau như nguyên nhân với kết quả *nên*. Cặp nghịch lý *nghiệt ngã - yêu nhau* được liên kết bằng *nên* làm cho *chúng mình* vừa không đối nghịch với *đời*, vừa ở trong *đời*, và có thể nói là biết ơn *đời* nữa. *Đời* *nghiệt ngã* một cách *vô tình* không còn là rào cản của *chúng mình* nữa, mà trở nên một lực thúc đẩy *chúng mình yêu nhau*. Đây quả là một tình yêu cao thượng và đầy bản lĩnh.

Câu nói *lửa thử vàng, gian nan thử sức* thật thích hợp nơi kinh nghiệm của tác giả. Tác giả rất thật lòng và khiêm tốn khi nhìn nhận *đời vô tình* *nghiệt ngã*, một thực tại mà không phải ai cũng có thể chấp nhận, đón nhận. Cách thể *anh* và *em* đối diện với những *vô tình, nghiệt ngã*, *nghiệt ngã* cách *vô tình* của *đời* không phải là thụ động, không phải là hòa tan, cũng không chỉ là vượt lên, mà là đón nhận thực tại nơi thâm sâu của nó và biến đổi ý nghĩa. Trong *nghiệt ngã* *vô tình* của *đời*, tình yêu vẫn thành tựu. Đây quả là một tình yêu trong trắng vô ngần.

Trong hai câu thơ sau, có một nét tinh tế đến mức dễ dàng bị *vô tình* bỏ quên. Trong cặp song đối *đời - chúng mình*, người ta dễ có xu hướng tách *chúng mình* ra khỏi *đời*, mà kỳ thực *chúng mình* ở trong *đời* và khi nói tới *đời* là nói tới *chúng mình*. *Đời* *vô tình* *nghiệt ngã*, cũng chính là *chúng mình* *vô tình* *nghiệt ngã*, hay cũng chính là *mình* *vô tình* *nghiệt ngã*. Đây là một sự nhận thức về bản thân thật vô cùng sâu sắc. Không có nhận thức này, người ta sẽ không biết nhận trách nhiệm, sẽ không biết tha thứ, cũng như sẽ không sống trong huyền nhiệm *yêu nhau*.

Chỉ thoáng qua một chút như thế, độc giả phần nào nhận thấy một tâm hồn Puskin phong phú khôn lường như chính huyền nhiệm tình yêu vậy. *Vô tình* trong kinh nghiệm của tác giả có thể sánh ví như *tự do* trong kinh nghiệm nhân sinh. Nó vừa giúp *gặp*, vừa để *thương nhớ*, mà cũng là nguyên nhân của *nghiệt ngã*. Ý nghĩa của *vô tình* tùy thuộc vào cách thể của *anh*, của *em*, của *chúng mình* trong *đời*.



Lời xin lỗi và lòng biết ơn của tâm hồn nhỏ



Vinhson Vũ Tú Quyết, S.J.

Có người nói: “Xin lỗi” khó quá đi! Người khác bảo: Tại sao tôi phải “biết ơn”? Thế nhưng, với nhiều em nhỏ, xin lỗi và biết ơn là một lẽ tự nhiên. Chỉ tiếc rằng, lẽ tự nhiên ấy đang mất dần nét tự nhiên vốn có.

Kinh nghiệm “xin lỗi” thật đa chiều, đôi khi “lệch pha”.

Bạn nam nhỏ kể: Có lần em hái trộm xoài và bị bắt quả tang. Em bị đánh 5 roi và bị mất trái xoài. Em rất “hối tiếc” trái xoài đó. Vâng, người lớn cũng thế! Người lớn nhiều khi chỉ “hối tiếc” vì tư lợi chứ không thật tâm. Bạn khác kể: Thầy dạy học cho 3 đứa tụi em. Có ngày, 2 bạn kia không chịu học bài, làm cho thầy buồn lòng và thầy phải nhắc nhở hoài. Hôm đó, em rất buồn. Vâng, đôi khi “xin lỗi” đơn giản vì con người biết quan tâm lẫn nhau.

Có kiểu “hối tiếc” ngoạn mục hơn. Em nhỏ kể: Một hôm, em cùng các bạn hái trộm trái cây ở nhà người ta. Trèo lên cây, em thấy 3 trái. Em thọc gậy được cả 3 nhưng 2 trái rớt xuống vườn. Bị phát hiện, họ thả chó đuổi tụi em. Tụi em chạy muốn ngất xỉu luôn, nhưng may thoát được. Đến trường, em cho bạn khác trái cây còn sót lại. Em rất “hối tiếc” vì làm rớt 2 trái. Từ giờ, em sẽ không đi hái trộm nữa. Vâng, cái “hối tiếc” vì “làm rớt 2 trái” chỉ mang tính kỹ thuật, kỹ năng; nhưng “em không đi hái trộm nữa” lại mang tính đạo đức. Đôi khi người ta sống đạo đức chỉ vì “sợ bị chó đuổi”, nhưng đôi khi vì người ta nhận ra giá trị của đời sống đạo đức.

Có những điều “hối tiếc” một cách trực tiếp hơn. Có những lời “xin lỗi” có tính đời thường hơn. Thật nhiều lý do để các bạn nhỏ xin lỗi và

hối tiếc. Đó là: Đánh bạn chỉ vì giận cá chém thớt, nói dối, chơi xấu bạn, ham chơi, nói xấu người khác, sỉ nhục nhau khi cãi cọ... Nhìn nhận bản thân “không phải dạng vừa đâu” trong tài năng và đức hạnh, thì “khá dễ dàng”; nhưng chấp nhận mình “không phải dạng vừa đâu” trong tội lỗi, thì không dễ chút nào. Biết mình, để xin lỗi, thật là khó!

Tuy nhiên, có lời xin lỗi, có niềm hối tiếc đến từ tình yêu. Bạn nữ nhỏ kể: Mỗi lần em nghĩ đến việc làm cho mẹ phải buồn, em cảm thấy rất hối hận. Em rất muốn xin lỗi mẹ, nhưng em lại không dám nói.

Các bạn nhỏ “biết ơn” cách rất đơn sơ và giản dị. Em biết ơn chú vì chú chở em đi học, giúp em không bị trễ giờ. Em biết ơn dì vì dì cho em đi khám bệnh khi em bị ốm. Em biết ơn bạn vì bạn tặng cho em một món quà nhỏ. Em biết ơn các bạn vì các bạn chơi với em. Em biết ơn mọi người, vì em cảm nhận được mọi người quan tâm và đồng cảm. Em biết ơn cô giáo chủ nhiệm vì cô thật tốt...

Thế nhưng, có sự biết ơn rất “thực tế” và quá “thực dụng”. Em biết ơn bạn vì bạn chỉ bài cho em khi thi... Sự biết ơn kiểu này dễ gặp nơi người lớn. Nhiều khi chính cha mẹ trong gia đình, thầy cô nơi học đường, quan chức ngoài xã hội dạy cho các em những “chiêu thức” ấy qua lời nói và việc làm hằng ngày. Thế nên, “biết ơn” và “xin lỗi” vẫn là họa hiếm nơi lòng người, nơi dòng đời. Có chăng, những lời lẽ và hành vi tỏ ra biết ơn và xin lỗi, nhiều khi chỉ là một loại kỹ năng mềm.

Hướng tới tương lai, các bạn nhỏ kể cho nhau những ước mơ xa xôi. Em ước mơ sẽ trở thành một kỹ sư, một dược sĩ, một thợ sửa điện, một vận động viên... một người tốt, thậm chí là một linh mục tốt có thể mang Tin Mừng cho người khác. Những ước mơ chân thành này liệu có đứng vững trong “trò đời” thiếu vắng tình người!

Cám ơn các bạn nhỏ, vì các bạn giúp tôi cảm nhận và trải nghiệm sâu đậm hơn tiếng thổn thức của con tim và tiếng thì thầm của cuộc đời. Tôi nhìn các bạn mà lòng tôi tràn đầy hy vọng. Cám ơn Thầy Giêsu, vì nhờ Thầy mà con tìm được đường kết nối với con người và với chính mình. *Lạy Chúa! Xin ban cho con một tâm hồn nhỏ. Amen.*

Nguồn: mtgthuduc.net

Thiếu vitamin K gây hại gì cho sức khỏe?

BS Vũ Phong

Vitamin-K



Là một dạng vitamin tan trong chất béo rất ít được nhắc đến so với vitamin A, D, E... nhưng vitamin K lại đóng vai trò quan trọng đối với cơ thể. Chức năng chính của vitamin K là kích hoạt các protein đóng vai trò chủ lực trong quá trình đông máu, chuyển hóa xương và điều chỉnh nồng độ canxi trong máu.

Vitamin K có nhiều dạng khác nhau, nhưng có 2 loại thường thấy và đóng vai trò quan trọng nhất là vitamin K1 và K2 (còn gọi là MK-7). Tuy cấu tạo khá tương đồng nhưng hai tiểu loại vitamin K này lại có sự khác biệt trong cách hấp thụ và hoạt động trong cơ thể. Theo đó, vitamin K1 chiếm từ 75-90% hàm lượng vitamin K mà chúng ta hấp thụ, nhưng nhiều nghiên cứu khoa học khẳng định, K2 mới là dạng vitamin K quan trọng nhất đối với cơ thể vì có mối quan hệ chặt chẽ đến một số bệnh mãn tính như loãng xương và bệnh tim mạch.

Nếu thiếu vitamin K2, bạn sẽ đối mặt với nguy cơ:

- Gia tăng tỷ lệ mất xương và nguy cơ bị còi cọc, thấp lùn (ở trẻ em), bệnh loãng xương và gãy xương (ở người trưởng thành) do canxi không được sử dụng tốt.

Hoạt động tạo xương vốn dĩ là sự phối hợp hoạt động giữa các protein điều hòa canxi tại xương tên là osteocalcin và vitamin K2. Trong đó, K2 đóng vai trò như một người nhạc trưởng, điều khiển và kích hoạt osteocalcin thực hiện vai trò của mình. Thiếu vitamin K2, các protein hấp thụ canxi dường như sẽ bị “tê liệt”, canxi sẽ “đi lạc” vào những nơi không thuộc về mình, gây lãng phí, thậm chí gây hại.

- *Nguy cơ mắc các bệnh lý tim mạch do tình trạng vôi hóa thành mạch tăng cao.*

Nguyên nhân là vì các protein điều hòa canxi tại thành mạch là Matrix Gla Protein (MGP) không được vitamin K2 kích hoạt. Hoạt động dọn dẹp các mảng xơ vữa và đào thải, đưa canxi trở lại máu để được vận chuyển đúng nơi cần nó bị đình trệ. Canxi sẽ lắng đọng lại các mô mềm như thành mạch, thận, lâu ngày tạo ra các mảng xơ vữa làm tắc nghẽn mạch máu.



Vì sao chúng ta dễ thiếu vitamin K2?

Đa phần vitamin K được hấp thụ trong thực phẩm là K1 chứ không phải là Vitamin K2

Một nghiên cứu tiến hành đo lường tình trạng vitamin K trong suốt cuộc đời con người năm 2013 trên 896 người Đan Mạch khỏe mạnh cũng cho thấy, tình trạng thiếu vitamin K tại các mô mềm trong cơ thể khá cao và các đối tượng cần nhất nhưng cũng dễ thiếu vitamin K nhất chính là trẻ em và người trưởng thành trên 40 tuổi.

Sự thật là vitamin K không giống với các vitamin tan trong chất béo khác vì cơ thể chúng ta không lưu trữ chúng, đặc biệt là vitamin K2. Chúng được chuyển hóa và bài tiết rất nhanh, chỉ có một lượng rất nhỏ vitamin K lưu thông trong máu. Dựa trên các phép đo nồng độ vitamin K trong máu, cơ thể chỉ giữ lại khoảng 30% liều sinh lý đường uống, còn lại bị bài tiết ra ngoài một cách lãng phí.

Cách bổ sung vitamin K2 từ ứng dụng “Natto truyền thống” để tăng cường sức khỏe

Chọn bổ sung vitamin K2 qua đường uống bằng cách sử dụng các chế phẩm bổ sung dưỡng chất có nguồn gốc tự nhiên như MenaQ7 hiện được xem là phương án tối ưu và tiện dụng nhất.

Cho đến nay, MenaQ7 là Vitamin K2 duy nhất có nguồn gốc thiên nhiên được chứng minh lâm sàng hiệu quả và hiện sản xuất bằng công nghệ độc quyền, tiên tiến của tập đoàn Natto Pharma Na Uy dựa trên phương pháp truyền thống “Natto” nguồn gốc Nhật Bản.

(Theo Health Science)

LÒNG MẸ

BCT - 2020

*Sớm hôm chuỗi hạt mẹ lần
Xin ơn rũ sạch bụi trần gian gieo
Ngày con lạc giữa núi đèo
Lời kinh sám hối men theo lối về
Linh hồn đã vượt cơn mê
Dâng lên Chúa đê mê về bình an
Mân Côi suốt lệ tuôn tràn
Cầu xin Đức Mẹ ân ban linh hồn
Chúa đưa lên chốn vĩnh tồn
Cho con hạnh phúc linh hồn hát ca
Ngợi khen danh Đức Chúa Cha
Ngôi Hai cùng với Ngôi Ba Thánh Thần
Tình yêu vượt trội ngàn lần
Cứu nhân độ thế ân cần xót thương
Âm dương xa cách đôi đường
Tín thác vào Chúa đê mê trường bình an
Chúc con lên cõi thiên đàng
Hát ca ngợi Chúa muôn vàn yêu thương
Lòng mẹ thôi hết vấn vương
Hẹn ngày tái ngộ thiên đường gặp con
Bàn tay héo chuỗi hạt mòn
Riêng tình mẫu tử mãi còn vẹn nguyên.*

BCH GDPTTTCG GP Hải phòng họp thường kỳ tháng 5 năm 2020

BTT GDPTTTCG GP Hải Phòng



Thời gian giãn cách xã hội sau đại dịch Covid-19 đã được nói lỏng, nên ngày 22.5.2020, Ban Chấp hành (BCH) Gia đình Phạt tạ Thánh Tâm Chúa Giêsu (GDPTTTCG) giáo phận Hải Phòng tổ chức phiên họp thường kỳ tại giáo xứ An Thủy (huyện Kinh Môn), với sự tham dự của cha Tổng linh hướng giáo phận Antôn Nguyễn Văn Ninh, BCH giáo phận và các anh chị BCH GDPTTTCG của 5 giáo hạt: Kê Sặt, Chính Tòa, Nam Am, Hải Dương, Mạo Khê.

Cùng niềm vui mừng gặp lại nhau sau một thời gian ảnh hưởng do dịch bệnh, hôm nay cha con cùng bước tiếp chặng đường hoạt động tông đồ, phấn đấu với niềm tin, hy vọng, tin thác vào sự quan phòng của Thánh Tâm Chúa Giêsu trong mọi hoàn cảnh.

Mở đầu phiên họp, anh Trưởng Giuse Phạm Văn Hóa tổng hợp những hoạt động tông đồ của các xứ đoàn toàn giáo phận trong thời gian giãn cách xã hội, khi không được tập trung đông người, chỉ tham dự Thánh lễ trực tuyến, mọi sinh hoạt của anh chị em đoàn viên thường nhật bị đảo lộn. Nhưng với sự sắp xếp chu đáo, linh hoạt của cha Tổng linh hướng và BCH giáo phận, đã chuẩn bị cho anh chị em đoàn viên phương thức, tài liệu sách kinh, cùng nhau cầu nguyện và làm việc; phục vụ yêu mến, học hỏi, chia sẻ và sống Lời Chúa trong từng gia đình cho mỗi cá nhân, đôn đốc anh chị em tham dự nghiêm túc Thánh lễ trực tuyến. Như vậy các xứ đoàn vẫn duy trì được niềm tin vững vàng vào Chúa. Bắt đầu từ hôm nay, mọi người, mọi nơi đã trở lại sinh hoạt bình thường. Giờ đây, anh chị em đoàn viên đang khiêm hạ dọn mình, chuẩn bị đón mừng ngày lễ Kính Thánh Tâm Chúa Giêsu.

Tiếp theo, cha Tổng linh hướng giáo phận hướng dẫn các BCH một số điều cần thiết: “Anh chị em trong cương vị là những người đứng đầu điều hành phải phát huy tinh thần sống đạo, gắn liền với Chúa, đồng hành với anh chị em mình, mẫu mực cũng như siêng năng cầu nguyện, học hỏi Giáo lý, nâng cao Đức Tin, đi đầu mọi công việc trong nhiệm vụ của người tông đồ giáo dân. Đặc biệt phải siêng năng đọc, suy ngẫm và hiểu biết Lời Chúa qua Kinh Thánh, nhất là qua bốn sách Tin Mừng. Tin Mừng là chính Chúa Giêsu, Nước Trời là Chúa Giêsu, và Thiên Chúa làm người ở giữa chúng ta. Lời Chúa luôn luôn mới mẻ, luôn tác động mạnh trong tâm hồn mỗi người chúng ta cách riêng rất linh nghiệm cho từng người.”

Qua bài Tin Mừng của Đức Giêsu Kitô theo Thánh Luca (24,46-53), Chúa Giêsu về Trời. Đức Giêsu là Đường, là Sự thật và là Sự sống. Hãy tin tưởng tuyệt đối vào con đường mà Chúa đã chỉ dạy chúng ta: “Thầy đi để dọn chỗ cho anh em”, và Chúa hứa: “Thầy ở với anh em mọi ngày cho đến tận thế”. Chúng ta đã được chịu Phép Thanh tẩy trong Đức Kitô, trở nên đồng hình đồng dạng với Chúa, trở thành con cái Chúa. Là Thiên Chúa nhưng cũng là con người như chúng ta chỉ trừ không có tội. Chúng ta là nhiệm thể trong Đức Giêsu. Chúng ta được gắn liền với Chúa như thân cây nho với cành

nho. Con đường nào cũng dẫn tới đích điểm. Con đường Giêsu dẫn chúng ta đến với Chúa Cha. Chúa Giêsu đã về trời thì chắc chắn mai sau chúng ta cũng được Chúa đưa về trời, còn về bằng cách nào thì đó là việc của Chúa.

Chúa Giêsu là đầu, Giáo hội là thân thể, chúng ta là các chi thể. Mỗi tín hữu đều được trao sứ mạng thực hiện lệnh truyền của Chúa, được vinh dự loan báo Đức Giêsu. *“Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo.”* (Mc 16,15). Rất mong anh chị em là những người “Công giáo Tiến hành”, hãy chú trọng hơn nữa đến sứ mạng cao cả này, làm chứng nhân của Chúa trong mọi hoàn cảnh”.

Bế mạc phiên họp, anh chị em vui mừng cất cao bài ca cảm tạ: *“Biết lấy gì cảm mến, biết lấy chi báo đền hồng ân Chúa cao vời, Chúa đã ban cho con.”*



GIA ĐÌNH PTTT CHÚA GIÊSU GP BÙI CHU SƠ KẾT SÁU THÁNG ĐẦU NĂM 2020

Phạm Phú



Được sự chấp thuận của cha Đaminh Nguyễn Văn Vàng, Tổng linh hướng Gia đình Phật tạ Thánh Tâm Chúa Giêsu giáo phận Bùi Chu (GĐPTTTCG), Ban chấp hành (BCH) GĐPTTTCG giáo phận Bùi Chu đã tổ chức hội nghị sơ kết sáu tháng đầu năm và phương hướng sáu tháng cuối năm 2020 vào lúc 08g ngày 01.06.2020, tại hội trường tầng ba Trung tâm Mục vụ giáo xứ đền thánh Quần Phương, do cha TLH Đaminh Nguyễn Văn Vàng chủ trì.

Đến tham dự có BCH GĐPTTTCG GP, các ông trưởng các giáo hạt, cùng đoàn viên của 56 xứ đoàn. Ngoài ra, còn có Hội đồng Mục vụ giáo xứ đền thánh Quần Phương và ban chuyên môn.

Mở đầu hội nghị, sau khi ông cố Phêrô Nguyễn Trung Định, phó TB ngoại vụ tuyên bố lý do và điểm danh, cha Tổng linh hướng đọc kinh khai mạc, công bố Tin Mừng và chia sẻ Lời Chúa.

Ông Trưởng ban Giuse Trần Thế Việt báo cáo thành tích hoạt động của các xứ đoàn ở các giáo hạt: Mặc dù thời gian qua do điều kiện các ly toàn xã hội vì dịch Covid-19, nhưng anh chị em ở các xứ đoàn làm gương sáng củng cố đức tin, tham dự các Thánh lễ trực tuyến, phong trào từ thiện, bác ái vẫn phát triển đồng đều, cụ thể như xứ đoàn Hai Giáp, xứ đoàn Kiên Lao. Các xứ đoàn cũng tích cực sinh hoạt, học tập nội quy, giới thiệu những người xứng đáng để tuyên hứa trong tháng Sáu, tháng kính Thánh Tâm chúa Giêsu. Ông thông báo: "Hiện nay, Đức cha Tôma Vũ Đình Hiệu, giám mục giáo phận Bùi Chu cho chúng ta một căn nhà để làm văn phòng. BCH đã dọn dẹp, trang bị nội thất hết 27 triệu đồng. Vì thế, chúng ta hãy làm tốt lời mời gọi của Đức cha.



Chương trình lễ mừng kính Thánh Tâm Chúa Giêsu vào ngày 19.6.2020 sẽ tổ chức tại giáo xứ đền thánh Kiên Lao. BCH đã lên chương trình, các nghi tiết hội đoàn và Thánh lễ được truyền hình trực tuyến. Việc đón tiếp khách do xứ đoàn Kiên Lao đảm nhiệm. Bà quản Maria Lương Thị Cảnh, Trưởng BCH xứ đoàn Kiên Lao đã vui vẻ đón nhận.

Ông Tổng thư ký Giuse Vũ Minh Tâm thông qua các phần thu chi trong 6 tháng đầu năm 2020. Ông cố Giuse Vương Văn Riễn -phó TB nội vụ kêu gọi các xứ đoàn làm tốt hơn nữa việc đóng góp hàng năm mà GDPTTTCG giáo phận đã giao cho các xứ đoàn. Mong các ân nhân, các mạnh thường quân cùng chung tay giúp đỡ để đoàn thể có điều kiện hoạt động tốt hơn.

Sau cùng, cha TLH tóm tắt nội dung của hội nghị và ban phép lành chúc bình an cho mọi người.

Hội nghị kết thúc lúc 11g cùng ngày.

GĐPTTTCG GIÁO PHẬN BÙI CHU BỀN VỮNG VÀ PHÁT TRIỂN

Vũ Minh Tâm

"Hồng ân Thiên Chúa bao la, muôn đời con sẽ ngợi ca ơn Người". Vâng! xin cảm tạ ơn Chúa đã ban cho đoàn thể GĐPTTTCG giáo phận Bùi Chu chúng con, có các ông cố rất nhiệt thành, hăng say chăm lo phát triển đoàn thể "Bền vững và phát triển" ngay từ những ngày đầu tiên đến nay. Cụ thể, năm nay, được sự đồng thuận, hướng dẫn của cha Giuse Trần Văn Chi, chánh xứ Xuân Hòa, giáo hạt Tứ Trùng, ông cố Giuse Vương Văn Riễn - phó Trưởng ban nội vụ và ông cố Phêrô Nguyễn Trung Định - phó Trưởng ban ngoại vụ kiêm phụ trách GĐPTTTCG giáo hạt Tứ Trùng đã phối hợp với Ban hành giáo giáo xứ Xuân Hòa, giáo hạt Tứ Trùng, để sau hơn một năm kêu mời những anh chị em nhiệt tình tìm hiểu về đoàn thể GĐPTTTCG Việt Nam, đã được cha chánh xứ chấp thuận cho thành lập GĐPTTTCG xứ đoàn Xuân Hòa, giáo hạt Tứ Trùng, GP Bùi Chu.

Thánh lễ tuyên hứa gia nhập đoàn thể của 93 tân đoàn viên và tân Ban chấp hành xứ đoàn đã diễn ra trọng thể vào thứ Sáu đầu tháng, ngày 05.6.2020, tháng Giáo hội dành riêng để kính Thánh Tâm Chúa Giêsu.



Đoàn viên tân xứ đoàn Xuân Hòa tuyên hứa gia nhập đoàn thể

Về dự lễ ra mắt của xứ đoàn Xuân Hòa, ngoài ông cố Giuse Vương Văn Riễn, ông cố Phêrô Nguyễn Trung Định, còn có ông cố Giuse Trần Thế Việt, Trưởng BCH và ông Giuse Vũ Minh Tâm, tổng thư ký GĐPTTTCG giáo phận Bùi Chu. Riêng giáo hạt Tứ Trùng có BCH GĐPTTTCG giáo hạt, BCH và đoàn viên các xứ đoàn. Ngoài ra, còn có sự hiện diện của các quý chức và cộng đoàn giáo xứ Xuân Hòa.

Chuẩn bị:

Lúc 07g30, các tân đoàn viên xứ đoàn Xuân Hòa đã có mặt đầy đủ để tập nghi thức tuyên hứa.

Đến 08g00, cha Giuse Đình Quang Thành -linh hướng GĐPTTTCG giáo hạt Tứ Trùng- giảng huấn cho anh chị em tân

đoàn viên với nội dung **"Lấy tình yêu đáp lại tình yêu"**. Ngài cũng giảng giải cho anh chị em về những ơn đặc biệt khi tham gia đoàn thể qua 12 điều Chúa hứa ban cho những ai kính thờ Thánh Tâm Chúa Giêsu.



Sau đó, lúc 08g30, mọi người tham dự nửa giờ dâng hoa cho Trái Tim Chúa, do đoàn dâng hoa của xứ đoàn Ninh Sa phụ trách. Sau cùng, lúc 09g00, mọi người tham dự nửa giờ Cầu Thánh Thể.

Thánh lễ

Thánh lễ trọng thể diễn ra lúc 09g30 do cha Đaminh Nguyễn Văn Vàng, Tổng linh hướng GĐPTTTCG GP Bùi Chu chủ tế (cha TLH). Đồng tế với ngài có cha linh hướng GĐPTTTCG giáo hạt Tứ Trùng Giuse Đình Quang Thành, cha chánh xứ kiêm linh hướng GĐPTTTCG xứ đoàn Xuân Hòa Giuse Trần Văn Chi, cha chánh xứ kiêm linh hướng GĐPTTTCG xứ đoàn Ninh Sa GB Đoàn Văn Chinh.

Giữa Thánh lễ, cha TLH đã chủ sự nghi thức tuyên hứa cho 93 tân đoàn viên và tân BCH xứ đoàn xuân Hòa.



Cuối lễ, chị Đoàn trưởng có lời cảm ơn quý cha, quý khách và mọi người hiện diện.

Cảm tạ ơn Chúa đã ban cho đoàn thể GDPTTTCG Việt Nam một xứ đoàn mới.



CHÚC MỪNG

Gia đình PTTT Chúa Giêsu Việt Nam hân hoan chúc mừng
Tân BCH Gia đình Phạt tạ Thánh Tâm Chúa Giêsu
xứ đoàn Xuân Hòa, giáo hạt Tứ Trưng, GP Bùi Chu
đã tuyên hứa và ra mắt ngày 05.6.2020 với 93 đoàn viên
Linh hướng: Lm. Giuse Trần Văn Chi

- | | |
|--------------------|-------------------------------|
| 1/ Đoàn trưởng | : Bà Maria Nguyễn Thị Túy |
| 2/ Đoàn phó nội vụ | : Ông Vinhson Nguyễn Văn Linh |
| 3/ Thư ký | : Bà Maria Nguyễn Thị Thơi |
| 4/ Thủ quỹ | : Bà Maria Nguyễn Thị Ngời |
| 5/ Bác ái - xã hội | : Bà Maria Lã Thị Úy |

CHÚC MỪNG

Gia đình PTTT Chúa Giêsu GP Bùi Chu hân hoan chúc mừng
Tân BCH Gia đình Phạt tạ Thánh Tâm Chúa Giêsu
xứ đoàn đền thánh Hưng Nghĩa, giáo hạt Quần Phương
nhiệm kỳ 2020-2023
Linh hướng: Lm. Giuse Nguyễn Trọng Tính

- | | |
|------------------------|------------------------------|
| 1/ Đoàn trưởng | : Ông Giuse Ngô Văn Bốn |
| 2/ Đoàn phó nội vụ | : Ông Đaminh Mai Văn Vy |
| 3/ Đoàn phó ngoại vụ | : Bà Maria Lương Thị Cậy |
| 4/ Thư ký | : Ông giuse Trần Văn Liệu |
| 5/ Thủ quỹ | : Bà Maria Trần Thị Hưng |
| 6/ Ủy viên Phụng vụ | : Bà Maria Trần Thị Tới |
| 7/ Ủy viên Phúc âm hóa | : Ông Đaminh Ngô Văn Hạnh |
| 8/ Ủy viên BAXH | : Ông Đaminh Trần Văn Trường |
- và 10 trưởng toán.

Gia đình PTTT Chúa Giêsu TGP Sài Gòn mừng lễ Thánh Tâm Chúa 2020

Văn Chiến & Tiến Dũng



“Yêu là hạ mình, là hy sinh”, linh mục Vinhson Nguyễn Văn Hồng - Tổng linh hướng (Lm TLH) Gia đình Phạt tạ Thánh Tâm Chúa Giêsu TGP Sài Gòn (GDPTTTCG TGP) - đã chia sẻ với đoàn viên GDPTTTCG TGP như thế, khi ngài chủ tế Thánh lễ kính trọng thể Thánh Tâm Chúa Giêsu, vào lúc 10g15 ngày 11.6.2020 tại nhà thờ Thụ Thiêm, giáo hạt Thụ Thiêm. Đồng tế với ngài có 25 linh mục, gồm các linh mục Hạt trưởng, linh mục linh hướng GDPTTTCG các cấp trong và ngoài TGP.

Đến hiệp dâng Thánh lễ có quý tu sĩ nam nữ và gần 800 đoàn viên GDPTTTCG TGP.

Trước Thánh lễ, lúc 09g45, các linh mục và đoàn viên đã cung nghinh tượng Thánh Tâm Chúa Giêsu chung quanh khuôn viên nhà thờ Thủ Thiêm.

Trong bài giảng, Lm TLH nhắc nhở về tình yêu của Thiên Chúa dành cho nhân loại từ khi tạo dựng con người đến nay, với bao sự bội phản của con người và sự thứ tha của Thiên Chúa. Chính Thiên Chúa là tình yêu, một tình yêu hạ mình và hy sinh. Vì thế, dù con người phản bội và khước từ tình yêu của Thiên Chúa, Ngài vẫn một mực thứ tha, hạ mình và sai Con Một của Ngài là Chúa Giêsu xuống thế làm người. Chúa Giêsu đã chấp nhận hy sinh, sống thân phận của kiếp người và chịu chết để cứu chuộc nhân loại. Từ đó, qua nhiều thế kỷ, máu của các Thánh Tử Đạo đã đổ ra để làm chứng cho Tin Mừng Phục sinh của Đức Kitô và củng cố đời sống đức tin của người Kitô hữu cho đến ngày nay.

Từ đó, ngài phân tích cho cộng đoàn về tôn chỉ của đoàn thể GĐPTTTCG và cộng đoàn Lòng Chúa Thương Xót (CĐLCTX) đều qui hướng về Thánh Tâm và lòng thương xót của Chúa Giêsu. Đoàn viên GĐPTTTCG được mời gọi tôn sùng Thánh Tâm Chúa Giêsu, suy niệm về cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu vì Ngài đã quá yêu thương nhân loại. Bên cạnh đó, hội viên CĐLCTX được mời gọi tín thác vào lòng thương xót của Chúa Giêsu Phục sinh và đem LCTX đến cho mọi người. Vì thế, hai đoàn thể không có gì khác biệt nhau.



của Chúa đến với mọi người.”

Kết luận, ngài nhấn nhủ các đoàn viên GĐPTTTCG: “Sinh hoạt của đoàn thể chúng ta còn được thể hiện qua việc thực thi bác ái, Vì thế, chúng ta không chỉ làm việc đạo đức là tôn sùng Thánh Tâm Chúa Giêsu, nhưng hãy hăng say thực thi bác ái, đó cũng là nghĩa vụ giới thiệu và đem lòng thương xót

Sau lời nguyện hiệp lễ, Lm TLH đã trao Ủy nhiệm thư cho các tân thành viên Ban chấp hành GĐPTTTCG TGP vừa được bổ sung từ các giáo hạt nhiệm kỳ 2020-2023.



Cuối lễ, thay mặt cộng đoàn hiện diện, anh Giuse Trịnh Văn Tiến -Trưởng BCH GDPTTTCG TGP - có lời cảm ơn các linh mục, Hội đồng Mục vụ và cộng đoàn giáo xứ Thủ Thiêm.

Đáp từ, Lm Tổng linh hướng trình bày đôi nét về giáo xứ Thủ Thiêm hiện nay, và mong mọi người tiếp tục cầu nguyện để giáo xứ ngày càng phát triển và có điều kiện qui tụ thêm nhiều giáo dân trở lại tham gia các sinh hoạt của giáo xứ.

Sau cùng, thay mặt giáo xứ Thủ Thiêm, ông chủ tịch Gioakim Nguyễn Minh Nhựt có lời cảm ơn các Lm linh hướng và đoàn thể GDPTTTCG TGP đã chọn giáo xứ Thủ Thiêm để tổ chức lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu, đây là dịp để chúng ta giới thiệu giáo xứ với mọi người chung quanh nơi miền đất đang hồi sinh này.

Cả cộng đoàn hát vang bài “Thánh Tâm Chúa Giêsu” và kết thúc Thánh lễ lúc 11g30 cùng ngày.



Tân BCH GDPTTTCG giáo hạt Chí Hòa Nhiệm kỳ 2020-2023

GB Trần Minh Chính



Ngày 14.5.2020, tại giáo xứ Sao Mai, Gia đình Phạt tạ Thánh Tâm giáo hạt Chí Hòa, TGP Sài Gòn đã tiến hành bầu BCH nhiệm kỳ 2020-2023 dưới sự chứng giám của cha linh hướng Đaminh Đình Văn Vãng và anh Giuse Huỳnh Bá Song - phó Trưởng ban ngoại vụ GDPTTTCG TGP Sài Gòn – đại diện BCH cấp trên.

Trước khi tiến hành bầu cử, các thành viên đã thống nhất về thể thức bầu cử như: Tân BCH chỉ có 5 thành viên theo đúng nội qui; chọn hình thức bỏ phiếu kín và qui định tỉ lệ phiếu trúng cử... Riêng anh GB Trần Minh Chính đã là Trưởng BCH 2 nhiệm kỳ, nên nhiệm kỳ 2020-2023 nếu trúng cử chỉ nhận từ cấp phó Trưởng ban trở xuống...

Sau khi lập danh sách đề cử, các thành viên đã bỏ phiếu kín và chọn ra tân BCH GDPTTTCG giáo hạt Chí Hòa nhiệm kỳ 2020-2023 như sau:

- | | |
|--------------------|---------------------------------------|
| 1/ Trưởng ban | : Anh Vincentê Phạm Hồng Lương |
| 2/ Phó TB nội vụ | : Anh Gioan Baotixita Trần Minh Chính |
| 3/ Phó TB ngoại vụ | : Anh Đaminh Vũ Ngọc Chi |
| 4/ Thư ký | : Anh Giuse Nguyễn Công Chính |
| 5/ Thủ quỹ | : Chị Matha Trần Thị Kim Thoa |

Cha linh hướng có lời chúc mừng và nhắn nhủ các thành viên trong tân BCH cần phải nêu cao tinh thần phục vụ vì danh Chúa được tỏa sáng. Phải đoàn kết, hiệp nhất với nhau trong công việc để phát triển đoàn thể GDPTTTCG giáo hạt Chí Hòa mỗi ngày một thăng tiến hơn..

Sau đó, mọi người cùng tham dự Thánh lễ cầu nguyện cho nhau, cho ân nhân và hội viên còn sống cũng như đã qua đời.

GĐPPTTCG GIÁO HẠT BÌNH AN THỰC THI BÁC ÁI

Maria Đoàn Thị Lệ Thu



Từ đầu tháng 02.2020, GĐPPTTCG TGP có ủy nhiệm cho giáo hạt Bình An thực hiện công tác bác ái theo Thư ngỏ Mùa Chay của giáo xứ Kim Sơn, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang.

Trong tâm tình yêu thương và cũng là dịp để góp phần chia sẻ những khó khăn, giúp đỡ nhau trong cuộc sống. Ngày 02.03.2020, BCH GĐPPTTCG giáo hạt Bình An đã có phiên họp cùng với đại diện các xứ đoàn, thống nhất lập kế hoạch tổ chức chuyển bác ái đến giáo xứ Kim Sơn vào cuối tháng 3 năm 2020. Dự kiến sẽ gửi đến nơi đây 100 phần quà với trị giá là 300.000đ/1 phần. Thế nhưng, chuyến đi phải tạm hoãn vì sự bùng nổ của dịch bệnh Covid-19.

Được sự động viên của cha Tổng linh hướng Vinhson Nguyễn Văn Hồng, trong phiên họp thường kỳ của GĐPPTTCG TGP Sài Gòn ngày

16.5.2020 tại giáo hạt Thủ Thiêm, về việc thực hiện bác ái tại giáo xứ Kim Sơn. Ngày 06.6.2020 vào lúc 7g30 công tác bác ái đã được thực hiện theo kế hoạch. Tham dự chuyến đi có tân BCH hạt Bình An cùng đại diện BCH các xứ đoàn Bình Hưng, Chánh Hưng, Bình An, Bình An Thượng, Bình Đông, quý vị ân nhân của hạt. Đặc biệt trong chuyến đi có sự đồng hành của 4 thành viên trong Ban thường vụ TGP và 2 vị đại diện giáo hạt Sài Gòn-Chợ Quán.

Xe dừng ở cổng giáo xứ lúc 9g30. Chúng tôi xuống xe trong nụ cười chào đón của cha sở Phêrô Mai Văn Thượng và quý chức HĐMV. Chỉ một thoáng, quà bác ái đã được mọi người bày biện sẵn chờ trao tặng. Giáo dân còn khó khăn trong cuộc sống của giáo xứ lần lượt đến mỗi lúc một đông và tươi cười nhận phần quà của mình. Quần áo thì tùy ý lựa chọn theo ý thích, mỗi người sẽ có một phiếu nhận quà gồm có một bao gạo 10kg và 1 con gà. Theo lời cha sở Phêrô Mai Văn Thượng: Con gà có thể là một món ăn ngon cho ngày hôm đó của gia đình người được nhận; con gà cũng có thể nuôi lấy trứng hay thành bầy gà con sau này. Tôi thoáng nhớ tới bài hát nén vàng Chúa trao... ý tưởng của cha Phêrô thật hay, thật tuyệt.



Sau bữa cơm thân mật, chúng tôi ra về trong niềm vui được chia sẻ yêu thương. Các anh chị trong BTV TGP đều rất hài lòng. Chuyến bác ái thành công là kết quả của sự hỗ trợ nhiệt thành của BTV TGP, sự đoàn kết chung tay góp sức của các xứ đoàn trong hạt Bình An, của hạt Sài Gòn- Chợ Quán, hạt Tân Định, xứ đoàn Phú

Xuân cùng quý vị ân nhân.

Cơn mưa chiều xua tan không khí nóng nực của Sài Gòn để chờ đón chúng tôi về sau chuyến bác ái. Tạ ơn Chúa đã yêu thương giúp sức cho chuyến đi của chúng con.

GĐPTTTCG giáo hạt Hóc Môn Tân BCH tuyên hứa nhậm chức

Pet. Minh Sơn



Bước vào tháng kính Thánh Tâm Chúa, sáng ngày 03.6.2020, tại nhà thờ giáo xứ Bà Điểm, Ban Chấp hành (BCH) GĐPTTTCG giáo hạt Hóc Môn đã long trọng tổ chức Thánh lễ tạ ơn mừng kính trọng thể Thánh Tâm Chúa Giêsu. Trong Thánh lễ có nghi thức tuyên hứa nhận nhiệm vụ của tân BCH nhiệm kỳ 2020-2023, và trao Kỷ niệm chương cho các thành viên BCH vừa mãn nhiệm.

Trước khi buổi lễ bắt đầu là buổi họp thường kỳ cấp hạt mở rộng, nhằm sơ kết hoạt động tháng qua và triển khai các công việc cần làm trong tháng Sáu cho các xứ đoàn và vận động đoàn viên tham dự lễ mừng Thánh Tâm Chúa cấp giáo phận tại giáo xứ Thủ Thiêm sắp tới. Đồng thời, chuẩn bị cho các xứ đoàn đồng loạt tổ chức lễ mừng kính tại đơn vị mình từ nay đến cuối tháng để ra mắt tân BCH xứ đoàn.

Tiếng âm đùng vang lên dập dồn từ chiếc trống cái có đường kính mặt da hơn 2 mét, làm tim mọi người đập thành thịch. Tiếng chập chĩa leng keng hòa cùng đội trống con tạo thành một điệu mừng lễ hội thật long trọng và linh đình. Ai nấy đều vào hàng ngũ chỉnh tề, mỗi người

mỗi việc chuẩn bị cho cuộc rước kiệu tượng Thánh Tâm Chúa Giêsu. Hương lửa, Thánh giá nển cao, cờ hạt và đoàn cờ của 16 xứ đoàn làm tăng thêm màu sắc rực rỡ cho đoàn rước. Đội ngũ khoảng 170 đoàn viên nam nữ với đồng phục chỉnh tề đi hai hàng kế tiếp. Kiệu tượng Thánh Tâm Chúa Giêsu được cung nghinh lên vai thật lộng lẫy với nhiều sắc hoa tươi thắm. Sau cùng là đoàn đồng tế với 05 linh mục. Đoàn rước đi vòng từ bên ngoài sân nhà thờ tiến vào nội sảnh. Ngai tòa Thánh Tâm Chúa được đặt nơi vị trí trang trọng trên gian cung thánh.



Thánh lễ trọng thể do cha Vinhson Nguyễn Văn Hồng, chính xứ Gx. Thủ Thiêm kiêm Tổng linh hướng GĐPTTTCG chủ tế. Đồng tế với ngài có cha Phêrô Nguyễn Ngọc Vượng - chánh xứ Bùi Môn kiêm Hạt trưởng giáo hạt Hóc Môn, cha Gioan Maria Vianney chính xứ Gx Bà Điểm kiêm linh hướng GĐPTTTCG giáo hạt Hóc Môn, cha Giuse Trịnh Thanh

Hoàng - phó xứ Bà Điểm, cha Andre Trần Minh Thông - phó xứ Bà Điểm.

Mở đầu Thánh lễ, cha Tổng linh hướng có lời chúc mừng những hy sinh, cố gắng đóng góp công sức xây dựng đoàn thể Thánh Tâm Chúa trong những năm qua. Ngài mong rằng, GĐPTTTCG giáo hạt Hóc Môn luôn được Chúa chúc lành và dẫn dắt để phát triển cách tốt đẹp, nêu cao ngọn cờ đầu trong Tổng giáo phận suốt nhiệm kỳ sắp tới. Nhân hôm nay xin ơn thánh hóa các linh mục, xin Chúa Thánh Thần luôn ban cho các ngài tình yêu thương đoàn chiên Chúa trao, như Thánh Tâm Chúa dành cho chúng ta.

Cha Hạt trưởng công bố Tin Mừng Mt 11, 25-30. Ngài chia sẻ: Tạ ơn lòng thương xót của Thiên Chúa, Đấng đã chết cho chúng ta. Qua hình ảnh Trái Tim Chúa bị đâm thấu, chúng ta phải làm điều gì đó để nói lên lòng biết ơn đối với tình yêu của Trái Tim Chúa. Đó là phải biết đền bù phạt tạ vì những tội lỗi của mình. Xin thánh hóa các linh mục trong tháng Thánh Tâm là mong muốn các ngài phải mang được dáng dấp của Chúa Giêsu yêu thương đến cùng, hiến thân cho Chúa và trở về đúng

căn tính linh mục theo Trái Tim của Chúa: Yêu thương, phục vụ, sống vì anh em và tôn vinh Thiên Chúa. Người Công giáo chúng ta, nhất là những ai trong hội Phạt tạ Thánh Tâm, cần có một tấm lòng: Dẫn thân, hy sinh, phục vụ với nghĩa cử là lòng bác ái, sự chân thành, kiên trung trong cuộc sống làm con cái Thiên Chúa, làm chiến sĩ của Thánh Tâm Chúa. Hôm nay, tân Ban Chấp hành tuyên hứa nhận nhiệm vụ tông đồ, ước mong anh chị em mang được hình ảnh yêu thương của Thánh Tâm Chúa, tôn vinh Trái Tim Chúa trong cuộc sống hiện tại, giúp mọi người tìm được nguồn vui và bình an trong đời sống tông đồ của chúng ta.



Nghi thức tuyên hứa của tân BCH do cha Gioan Maria Vianney chủ sự. Thành viên Ban Thường vụ GDPTTTCG giáo hạt gồm 05 người và 02 Ủy viên được mời gọi cộng tác trong Ban Chấp hành lên quỳ trước ngai tòa Thánh Tâm Chúa, đưa thẳng tay phải ra phía trước xin hứa trung thành với chức vụ được giao phó. Kế đó, ngài đọc lời

sai đi và ban trao Ủy nhiệm thư cho từng thành viên.

Cuối lễ, anh Trưởng ban Don Bosco Vũ Đình Thạc thay mặt GDPTTTCG giáo hạt phát biểu cảm ơn và dâng lên quý cha đồng tế những bó hoa tươi thắm, để tỏ lòng tri ân các ngài. Các thành viên BCH vừa mãn nhiệm cũng được mời lên cung thánh và được quý cha trao tặng Kỷ niệm chương, để ghi nhớ công sức của anh em đóng góp xây dựng đoàn thể trong nhiệm kỳ vừa qua.

Tân cựu BCH đã cùng quý cha lưu lại một vài bức ảnh kỷ niệm, đánh dấu bước ngoặt lịch sử của đoàn thể GDPTTTCG giáo hạt Học Môn bước vào giai đoạn mới: Giai đoạn phát triển bền vững.

Buổi lễ đã khép lại với những tràng vỗ tay nồng nhiệt, và tiếng chúc mừng nhau trong bữa cơm thân mật buổi trưa cùng ngày.

Gia đình PTTT Chúa Giêsu giáo hạt Gia Định Mừng lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu

Phùng Thiên



Chiều thứ Sáu, ngày 12.6.2020, tại nhà thờ giáo xứ Thị Nghè, toàn thể đoàn viên GĐPTTTCG giáo hạt Gia Định đã cùng nhau mừng kính trọng thể lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu.

Đến tham dự Thánh lễ còn có ông Trưởng ban, ông Phó TB ngoại vụ và bà Thủ quỹ BCH GĐPTTTCG TGP Sài Gòn. Ngoài ra, còn có quý vị trong HĐMV giáo xứ Thị Nghè và đông đảo cộng đoàn giáo dân.

Đúng 18g, cuộc cung nghinh tượng Thánh Tâm Chúa Giêsu từ Trung tâm hành hương Thánh Gioan Phao lô II, qua sân nhà thờ để tiến vào trong nhà thờ.

Thánh lễ trọng thể do cha Phêrô Nguyễn Thanh Tùng -linh hướng GĐPTTTCG hạt Gia Định- chủ tế. Đồng tế với ngài có cha Hạt trưởng Giuse Maria Phạm Hồng Thái.



Trong bài giảng, cha Hạt trưởng đã phân tích rất sâu sắc về Chúa Ba Ngôi - Thiên Chúa Tình Yêu. Định nghĩa Thiên Chúa là tình yêu ta nghe rất quen thuộc, nhưng đó chính là bản chất của Thiên Chúa Tình Yêu. Chính Chúa Giêsu đã vì yêu mà hiến thân mình chịu chết rất đau đớn, và khi lưỡi đồng của người lính đâm thấu qua trái

tim Chúa, tức thì máu và nước từ Trái Tim Người đã tuôn trào ra hết. Lúc này ta có thể nói như nhạc sĩ Trịnh Công Sơn: “người chết hai lần thịt da nát tan”. Người chết hai lần cho chúng ta. Trái tim Người bị đâm thấu mở ra cho loài người hai nguồn mạch sự sống dồi dào: Tình yêu thương nồng cháy và lòng thương xót vô biên. Chúa Giêsu đã sống và chứng tỏ lòng thương xót bao la của Chúa. Chúng ta hãy sống và yêu như Chúa, mỗi đoàn viên GĐPTTTCG hãy luôn suy ngẫm về Thánh giá, về cái chết của Chúa Giêsu như để chứng minh tình yêu của Chúa. Hãy sống yêu thương nhau như Thánh Gioan Tông đồ đã dạy. Đoàn viên trong mỗi giáo xứ hãy sống gần gũi, hy sinh cho nhau, chân thành phục vụ nhau, trong gia đình mọi thành viên biết lo lắng quan tâm đến nhau. Nếu chúng ta không biết sống yêu thương nhau, chúng ta không thể nói cho mọi người biết Lòng thương xót của Chúa. Chúng ta hãy sống yêu thương để phát triển đoàn thể và thực sự là tông đồ của Chúa.

Sau Thánh lễ, quý cha và toàn thể đoàn viên có cuộc họp mặt thân mật tại Hội trường giáo xứ, để trao đổi những tâm tình, những ưu tư trong đời hoạt động đoàn thể.

Anh trưởng BCH GĐPTTTCG giáo hạt trân trọng cảm ơn quý cha, quý khách và đoàn viên đã cùng nhau hợp tác trong các sinh hoạt đoàn và giúp cho buổi lễ diễn ra long trọng.

Kết thúc liên hoan, mọi người ra về trong vui mừng và hy vọng những bước phát triển mới của đoàn thể GĐPTTTCG tại các xứ đoàn và giáo hạt.

GDPTTTCG giáo hạt Thủ Thiêm Mừng lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu

Bài & Ảnh: Phạm Thiện



“Xin cho con được ở lại mãi trong Trái tim của Chúa Giêsu”, linh mục (Lm) Gioan Baotixita Phạm Văn Hợp - Hạt trưởng giáo Thủ Thiêm - đã chia sẻ với đoàn viên Gia đình Phật tử Thánh Tâm Chúa Giêsu (GDPTTTCG) giáo hạt Thủ Thiêm như thế, khi ngài chủ tế Thánh lễ kính trọng thể Thánh Tâm Chúa Giêsu, vào lúc 10g00 ngày 14.6.2020 tại nhà thờ Tân Lập, giáo hạt Thủ Thiêm. Đồng tế với ngài có Lm phó Hạt trưởng Ignatiô Nguyễn Quốc Bảo và 4 Lm linh hướng GDPTTTCG các xứ đoàn trong giáo hạt.

Đến hiệp dâng Thánh lễ có cộng đoàn dân Chúa giáo xứ Tân Lập và gần 200 đoàn viên GDPTTTCG.

Trước Thánh lễ, lúc 09g45, các linh mục và đoàn viên đã cung nghinh tượng Thánh Tâm Chúa Giêsu chung quanh khuôn viên nhà thờ Tân Lập.



Trong bài giảng, Lm Hạt trưởng nhắc nhớ về ơn ở trong Chúa, mà muốn ở trong Chúa là phải xin, phải khao khát, ước muốn thì mới được ở lại trong Chúa Giêsu. Có những điều tiêu cực, ham muốn trong cuộc sống làm cho chúng ta sai lạc! Chính vì

thế, trong 1 năm sẽ có những dịp cho chúng ta quay trở lại với Thiên Chúa, mà điển hình như là Thánh lễ hôm nay, để chúng ta được mật thiết hơn với Thiên Chúa. Chính Thánh Tâm

Chúa muốn chúng ta ở lại trong Chúa và Thánh Tâm Chúa cũng vâng theo Thánh ý Chúa Cha. Chúng ta cũng hãy xin Chúa Thánh Thần đến để sửa đổi, đổi mới trái tim của chúng ta. Trái tim của Chúa giống như là trường đào tạo cho mỗi chúng ta, để mỗi trái tim của chúng ta giống trái tim hiền lành của Chúa.

Sau lời nguyện hiệp lễ, Lm Hạt trưởng trao bằng khen cho thành viên BCH GDPTTTCG nhiệm kỳ 2016-2019 và trao Ủy nhiệm thư cho các tân thành viên BCH GDPTTTCG nhiệm kỳ 2020-2023.

Thánh lễ tiếp nối với phần phụng vụ Thánh Thể.

Cuối lễ, thay mặt toàn thể thành viên GDPTTTCG giáo hạt Thủ Thiêm, đại diện tân BCH có lời cảm ơn các linh mục, Hội đồng Mục vụ và cộng đoàn giáo xứ Tân Lập.



Đáp từ, Lm Hạt trưởng chúc cho GDPTTTCG hạt Thủ Thiêm ngày càng thăng tiến trong đời sống đức tin và đời sống gia đình.

Thánh lễ kết thúc lúc 11g10 cùng ngày. Sau đó các linh mục chụp hình lưu niệm với BCH tân cựu.

Xứ đoàn Tân Lập, giáo hạt Thủ Thiêm Thực thi bác ái tại Kontum

Vinhson Phạm Văn Hưng



Thật may mắn khi tôi được tham gia chuyến thực thi bác ái tại giáo điểm Bla, thuộc giáo xứ Lệ Cần, làng Bla, xã K'dang huyện Đak Đoa, giáo hạt Mang Yang, giáo phận Kontum do GDPTTTCG xứ đoàn Tân lập, giáo hạt Thủ Thiêm tổ chức. Bây giờ hồi tưởng lại những gì đã trải qua trong chuyến đi đó, tôi vẫn còn những cảm xúc buồn vui đủ cả. Đó thật sự là những ngày cuối tuần ý nghĩa.

Khởi hành ngày 23.5.2020 từ sáng sớm tinh mơ, chiếc xe 45 chỗ chở đoàn gồm 38 con người với những trái tim ấm áp và mong muốn được sẻ chia. Họ mang theo 6 chiếc ti vi đã qua sử dụng và nhiều dụng cụ nhà bếp: nồi, xoong chảo, rổ nhựa, chén bát, quần áo, giày dép, giỏ xách, mũ nón và 300 phần quà gồm gạo, mì gói, dầu

ăn... với mong muốn mang đến cho những người có hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống và cùng cộng tác trong việc loan báo Tin Mừng ở vùng đất cao nguyên đầy nắng cháy.

Đoàn đến nơi lúc 19g tối khi trời đang mưa, và được cha xứ giáo xứ Lệ Cần Giuse Chu Văn Liên ân cần đón tiếp.

Bước vào khuôn viên nhà nguyện của giáo điểm Bla, một nhà nguyện chỉ có mấy trụ sắt được lợp lên và chung quanh cũng được che chắn bởi những tấm tôn đã cũ. Nhà tạm được làm hình dáng chiếc nhà sàn đơn sơ. Phía dưới không có ghế ngồi và chỉ trải chiếu trên nền đất. Nơi đây cũng là nơi đón nhận bí tích Thanh Tẩy của 125 Dự tòng người dân tộc Bana vào sáng Chúa nhật lễ Chúa lên Trời. Các cụ già, thanh niên, thiếu nhi lẫn cả trẻ nhỏ còn ẩm trên tay với trang phục dân tộc sứt sắn tham dự Thánh lễ. Nhìn nét mặt ánh mắt đơn sơ, chất phát, thật thà cùng tấm lòng khao khát được biết Chúa của họ, làm cảm xúc trong tôi dâng trào. Khi các dự tòng lên lãnh nhận các bí tích, tôi âm thầm đọc chục kinh thứ 3 mùa Mừng cùng dâng lên Mẹ Maria những người con của núi rừng cao nguyên và xin Chúa Thánh Thần ngự xuống đổi mới trong tâm hồn họ.



Thánh lễ xong, cha xứ tổ chức ngày hội với chủ đề: “Niềm vui vào Giáo hội”, cùng chương trình thi đua thể thao và phát thưởng giữa các làng, tranh đua các trò chơi dân gian sắc tộc, như: Nhảy bao bố tiếp sức, kéo co, đẩy sào, kéo tay, bắn chằng ná... với sự cổ vũ của bà con giáo dân. Các vận động viên thật vui say, cố gắng ra

sức dành phần thắng về đội mình. Hòa nhịp trong bầu khí này, tôi như trở lại với tuổi thơ của mình.

Sau đó là bữa cơm trưa của đại gia đình khoảng 800 người với cơm lam, gà nướng, rượu cần, bữa cơm thật ấp áp chan hòa của vị mục tử Giuse Chu Văn Liên xả thân vì đoàn chiên, với hơn 700 giáo dân sắc tộc Bana, thuộc 14 làng trong 2 xã K'dang và Hnol. Ngài mong muốn qui tụ đoàn chiên đang tản mác khắp nơi về cùng một cha đầy yêu thương và giàu lòng thương xót.

Sau khi dùng bữa, đoàn tổ chức trao quà cho những gia đình bà con nghèo. Những món quà được quyên góp từ đoàn viên, ân nhân được trao đi thực sự rất cần thiết cho họ cả về tinh thần lẫn vật chất.



Đến khoảng 13 giờ cùng ngày, các gian hàng hội chợ người tiêu dùng cho đồng bào sắc tộc được bày bán. Theo lời cha xứ “Mọi thứ bán rẻ như cho. Thay vì cho thì họ sẽ không vui và họ sẽ không quý bằng việc họ bỏ tiền ra mua”. Các mặt hàng có giá ở mức: 10.000đ, 5.000đ

và 2.000đ. Số tiền thu được dành cho việc bác ái của giáo xứ. Đây là một cách chia sẻ với người sắc tộc nghèo và là một hình thức thu hút truyền giáo. Chương trình hội chợ kết thúc lúc 16g cũng là lúc đoàn chia tay cha xứ và bà con giáo dân ra về.

Dù trải qua một hành trình dài, mệt mỏi, nhưng tôi cảm nhận được nhiều điều giá trị. Đó không chỉ là những trải nghiệm khi đặt chân đến những vùng đất cao nguyên mà nó còn giúp tôi cảm nhận được chân thật nhất cuộc sống chung quanh. Để chúng ta cảm thấy yêu mến Chúa qua tha nhân hơn, để tâm hồn ta biết đồng cảm và chia sẻ nhiều hơn cho mọi người cần đến ta.

TRANG AN NHÂN

1/ Ân nhân Phép lành Tòa Thánh

2627	Ông Phêrô Phạm Văn Hạ, Đoàn phó Xđ. Chợ Cầu, hạt Hóc Môn, TGPSG
2628	Bà Maria Nguyễn Thùy Dung, Thủ quỹ Xđ. Chợ Cầu, hạt Hóc Môn, TGPSG
2629	Bà Maria Trần Thị Hằng, Thư ký Xđ. Chợ Cầu, hạt Hóc Môn, TGP Sài Gòn
2630	Ông Đaminh Đặng Văn Đoan, họ Tam Tùng, Xđ. Giáp Nam, GP Bùi Chu
2631	Bà Maria Đặng Thị Tĩnh, họ Tam Tùng, Xđ. Giáp Nam, GP Bùi Chu
2632	Bà Maria Nguyễn Thị Đề, họ Tam Tùng, Xđ. Giáp Nam, GP Bùi Chu
2633	Bà Maria Nguyễn Thị Tý, họ Tam Tùng, Xđ. Giáp Nam, GP Bùi Chu
2634	Ông Vinhson Nguyễn Văn Chính, toán 1 Giáp Tả, xứ đoàn Hai Giáp, GP Bùi Chu
2635	Bà Maria Nguyễn Thị Chính, toán 1 Giáp Tả, Xđ. Hai Giáp, GP Bùi Chu
2636	Bà Maria Phạm Thị Vui, toán 1 Giáp Tả, Xđ. Hai Giáp, GP Bùi Chu
2637	Bà Maria Vũ Thị Thơm, toán 1 Giáp Tả, Xđ. Hai Giáp, GP Bùi Chu
2638	Bà Maria Phạm Thị Giá, toán 1 Giáp Tả, Xđ. Hai Giáp, GP Bùi Chu
2639	Bà Maria Phạm Thị Thọ, toán 4 Giáp Tả, Xđ. Hai Giáp, GP Bùi Chu
2640	Bà Maria Đinh Thị Mến, họ Thánh Phêrô, Xđ. Kiên Lao, GP Bùi Chu
2641	Bà Maria Lương Thị Cảnh, họ Thánh Mẫu, Xđ. Kiên Lao, GP Bùi Chu
2642	Bà Maria Trần Thị Sinh, họ Thánh Gioan, Xđ. Kiên Lao, GP Bùi Chu
2643	Ông Giuse Phạm Văn Cách, Xđ. An Nghĩa, giáo phận Bùi Chu
2644	Ông Micae Maria Lương Minh Tiến, Xđ. Kiên Lao, giáo phận Bùi Chu

2/ Ân nhân GDPTTCG TGP Sài Gòn

913	Ông Phêrô Hoàng Đức Chuyên, Xđ. Hà Nội, giáo hạt Xóm Mới, TGP Sài Gòn
914	Bà Maria Nguyễn Thị Tân (Bích Phượng), Xđ. Tam Hà, giáo hạt Thủ Đức, TGP Sài Gòn

3/ Đóng góp quỹ Truyền giáo và phát triển đoàn thể năm 2020

- Xứ đoàn Ba Thôn, giáo hạt Hóc Môn, TGP Sài Gòn	1.200.000đ
- Xứ đoàn Bạch Đằng, giáo hạt Hóc Môn, TGP Sài Gòn	1.600.000đ
- Xứ đoàn Bùi Môn, giáo hạt Hóc Môn, TGP Sài Gòn	3.600.000đ
- Xứ đoàn Châu Nam, giáo hạt Hóc Môn, TGP Sài Gòn	2.400.000đ
- Xứ đoàn Hạnh Thông Tây, giáo hạt Gò Vấp, TGP Sài Gòn	1.300.000đ

TRANG BÁC ÁI

Ban Bác ái - Xã hội GDPTTTCG TGPSG chân thành cảm ơn sự giúp đỡ của quý ân nhân, đã hỗ trợ công tác bác ái của đoàn thể trong tháng 06.2020 gồm:

1/ Ân nhân giúp gạo người nghèo tháng 06/2020

a/ 15 ân nhân thuộc giáo hạt Gia Định giúp gạo người nghèo (100.000đ/người)

<ul style="list-style-type: none"> - Ông Phaolô Phùng Văn Thiên - Ông Phêrô Nguyễn Văn Sáng - Ông Phêrô Nguyễn Văn Châu - Ông Giacôbê Đoàn Duy Đức - Ông Micae Nguyễn Công Hiền - Ông Phêrô Nguyễn Ngọc Hùng - Ông Phanxicô Nguyễn Hy Lạp - Ông Gioan Baotixita Lê Văn Xuân 	<ul style="list-style-type: none"> - Ông Vicentê Nguyễn Văn Lâm - Bà Catarina Nguyễn Thị Phụng - Bà Agnes Lâm Thu Quý - Ông Phêrô Nguyễn Văn Thi - Ông Giuse Nguyễn Tính - Ông Giuse Vũ Đình Tuấn - Ông Gioan Baotixita Lê Đức Tuấn
---	--

b/ Giáo hạt Hóc Môn

<ul style="list-style-type: none"> - Xứ đoàn Chợ Cầu 400.000đ - Xứ đoàn Châu Nam 100.000đ - Xứ đoàn Nam Hưng 100.000đ 	<ul style="list-style-type: none"> - Xứ đoàn Tân Đông 300.000đ - Xứ đoàn Tân Mỹ 100.000đ
--	--

c/ Giáo hạt Xóm Mới

<ul style="list-style-type: none"> - Ông Đạo, Xđ. Thái Bình 200.000đ - Ông Báo, Xđ. Thái Bình 100.000đ - Ông Cường, Xđ. Thái Bình 100.000đ - Anh chị Thịnh, công ty Thiên Khoa 200.000đ 	<ul style="list-style-type: none"> - Ông Dũng, Xđ. Thái Bình 100.000đ - Bà Anna Ròn, Xđ. Hợp An 200.000đ
---	--

2/ Giúp giếng nước ngọt tại họ đạo Ba Lai, Bình Đại, GP Vĩnh Long

+ Chị Lan Mười, xứ đoàn Vườn Chuối	200.000đ
+ Hai ân nhân thuộc xứ đoàn Vườn Chuối	550.000đ

3/ Ân nhân giúp nôi cháo phục vụ bệnh nhân B/v Phạm Ngọc Thạch tháng 06/2020

a/ Giáo hạt Bình An

- Xứ đoàn Bình An	600.000đ
- Xứ đoàn Bình Đông	1.200.000đ
- Xứ đoàn Bình Xuyên (Tháng 1 đến tháng 6)	1.000.000đ

b/ Giáo hạt Học Môn

- Xứ đoàn Bạch Đằng	100.000đ	- Xứ đoàn Tân Đông	200.000đ
- Xứ đoàn Châu Nam	100.000đ	- Xứ đoàn Tân Hiệp	100.000đ
- Xứ đoàn Chợ Cầu	1.000.000đ	- Xứ đoàn Trung Mỹ Tây	150.000đ
- Xứ đoàn Nam Hưng	100.000đ		
- 1 đoàn viên xứ đoàn Nam Hưng, giáo hạt Học Môn			200.000đ

c/ Giáo hạt Sài Gòn-Chợ Quán

- Chị Maria Ngọc + Anh Đệ (Tháng 6, 7, 8)	1.200.000đ
- Chị Chi, xứ đoàn Vườn Chuối	100.000đ
- Chị Têrêsa Hà, xứ đoàn Vườn Chuối	100.000đ
- Chị Anna Huỳnh	100.000đ
- Chị Liên	100.000đ
- Bà Sang, bà Lạc (Tháng 4, 5)	400.000đ

e/ Giáo hạt Xóm Mới

- Xứ đoàn Hà Đông, giúp tháng 05.2020	600.000đ
- Xứ đoàn Hà Đông, giúp tháng 06.2020	300.000đ
- Ông Phanxicô Xaviê, xứ đoàn Thạch Đà	1.000.000đ
- 01 ân nhân giáo xứ Bắc Dũng:	
+ giúp nôi cháo bệnh viện Phạm Ngọc Thạch	1.000.000đ
+ giúp công tác Ban bác ái	1.000.000đ

HIỆP Ý CẦU NGUYỆN

Trong niềm cậy trông vào Chúa Giêsu Phục sinh, xin Thánh Tâm Chúa Giêsu sớm đưa linh hồn các ân nhân và đoàn viên Gia đình PTTT Chúa Giêsu chúng con về hưởng Nhan Thánh Chúa:

1/ Bà Maria Đặng Kim Bê, SN 1938. Đoàn viên GDPTTTCG xứ đoàn Hồ Lương, giáo hạt Hồ Lương, GP Kompong Cham, Campuchia. Được Chúa gọi về ngày 04.05.2020.

2/ Bà Maria Lê Thị Túc, SN 1928. Đoàn viên GĐPTTTCG xứ đoàn Kiên Lao, giáo hạt Bùi Chu; ân nhân GĐPTTTCG GP Bùi Chu. Được Chúa gọi về ngày 06.05.2020.

3/ Ông Giuse Trần Bá (Mai Phương), SN 1938. Đoàn viên GĐPTTTCG xứ đoàn Tua Tân, giáo hạt Chompa, GP Phnom Penh, Campuchia. Được Chúa gọi về ngày 10.05.2020.

4/ Bà Maria Nguyễn Thị Lương SN 1977 tuổi. Đoàn viên GĐPTTTCG xứ đoàn Tua Tân, giáo hạt Chompa, GP Phnom Penh, Campuchia. Được Chúa gọi về ngày 10.05.2020.

5/ Ông Gioan Ngô Mạnh Thu, SN 1918. Đoàn viên GĐPTTTCG xứ đoàn Kiên Lao, giáo hạt Bùi Chu; ân nhân GĐPTTTCG GP Bùi Chu. Được Chúa gọi về ngày 12.05.2020.

6/ Bà Maria Nguyễn Thị Mậu, SN 1932. Đoàn viên GĐPTTTCG xứ đoàn Bùi Môn, giáo hạt Hóc Môn, TGP Sài Gòn. Được Chúa gọi về ngày 16.05.2020.

7/ Bà Philumena Ngô Thị Toán, SN 1928. Đoàn viên GĐPTTTCG xứ đoàn Kiên Lao, giáo hạt Bùi Chu; ân nhân GĐPTTTCG GP Bùi Chu. Được Chúa gọi về ngày 20.05.2020.

8/ Ông Giuse Trần Văn Coong, SN 1939. Đoàn viên GĐPTTTCG xứ đoàn Chợ Cầu, giáo hạt Hóc Môn, TGP Sài Gòn. Được Chúa gọi về ngày 26.05.2020.

9/ Ông Giuse Nguyễn Thành Linh, SN 1970. Đoàn viên GĐPTTTCG xứ đoàn Long Thạnh Mỹ, giáo hạt Thủ Thiêm, TGP Sài Gòn. Được Chúa gọi về ngày 26.5.2020

10/ Ông Vinhson Nguyễn Văn Khải, SN 1942. Ân nhân GĐPTTTCG xứ đoàn Hai Giáp, giáo hạt Quần Phương, GP Bùi Chu. Được Chúa gọi về ngày 30.05.2020.

11/ Bà Maria Nguyễn Thị Vóc, SN 1946. Đoàn viên GĐPTTTCG xứ đoàn Quần Phương, giáo hạt Quần Phương; ân nhân GĐPTTTCG GP Bùi Chu. Được Chúa gọi về ngày 31.05.2020.

12/ Bà cố Maria Nguyễn Thị Lý, SN 1930. Đoàn viên GĐPTTTCG xứ đoàn Bùi Môn, giáo hạt Hóc Môn, TGP Sài Gòn. Được Chúa gọi về ngày 10.06.2020.

13/ Bà Maria Vũ Thị Cần, SN 1941. Đoàn viên và ân nhân GĐPTTTCG xứ đoàn Hai Giáp, giáo hạt Quần Phương, GP Bùi Chu. Được Chúa gọi về ngày 11.06.2020.

14/ Bà Maria Phạm Thị Thử, SN 1956. Đoàn viên GĐPTTTCG xứ đoàn Giáp Nam, giáo hạt Quần Phương, GP Bùi Chu. Được Chúa gọi về ngày 12.06.2020.