



Hướng tới một Hội Thánh hiệp hành
hiệp thông | tham gia | sứ vụ

NỘI SAN LỬA MẾN THÁNG 07-2022



Xin gửi về địa chỉ

noisanluamen@gmail.com

Thư từ, bài vở: Gửi về BBT
trước ngày 10 mỗi tháng

Tin tức: Gửi về BBT
trước ngày 15 mỗi tháng

**** Điện thoại liên lạc gửi bài vở**

Anh Chiến: 0913.868691

**** Điện thoại liên lạc mua báo:**

Chị Thủy: 0933.577870

Mục Lục

Đề tài	Trang
❖ Mục lục	01
❖ Sống trong vực sâu	02
❖ Suy niệm Lời Chúa	04
❖ Bồi dưỡng đức tin	14
❖ Câu chuyện truyền giáo	18
❖ Mừng lễ Thánh Tâm Chúa	21
❖ Gia đình đôi bên	22
❖ Lời kinh Tin Yêu	25
❖ Tin Giáo hội hoàn cầu	26
❖ Xâu chuỗi tình yêu (tt)	29
❖ Thánh Gioakim & Thánh Anna	33
❖ Thánh nữ Maria Magdala	34
❖ Niềm tin Phúc Sinh	40
❖ Trang Thanh niên	44
❖ Trang Thiếu nhi	46
❖ Trang sức khỏe gia đình	48
❖ Tin sinh hoạt GDPTTTCG khắp nơi	50
❖ Tin sinh hoạt GDPTTTCG TGP SG	59
❖ Trang ân nhân, bác ái	68
❖ Hiệp ý cầu nguyện	71

TÀI LIỆU HỌC TẬP CỦA GDPTTTCG VN

Lưu hành nội bộ

SÔNG TRONG VỰC SÂU

ĐGM GB. Bùi Tuần



1. *Mấy ngày nay, Đức Mẹ hay khuyên tôi: Hãy đọc kinh Vực Sâu, không phải chỉ để cầu cho các kẻ đã qua đời, mà cốt yếu để cầu cho chính tôi.*

2. *Vâng ý Đức Mẹ, tôi đọc kinh Vực Sâu rất chậm. Tôi đọc đi đọc lại nhiều lần. Và tôi thấy điều Đức Mẹ muốn tôi hãy chú ý cách riêng lúc này, đó là: “Hãy nhận thức mình đang ở vực sâu, có thể là đang ở dưới đáy vực sâu”.*

Nhờ Đức Mẹ, tôi nhận thấy tôi đang ở dưới đáy vực sâu.

3. *Vực sâu đó là: Những tội lỗi của tôi; Những yếu đuối của tôi; Những đại đột của tôi.*

4. *Từ vực sâu đó, tôi kêu cầu Chúa, thì tôi thấy Chúa cúi xuống nhìn tôi. Chúa cúi xuống bên tôi. Chúa gọi tôi một cách âu yếm. Chúa*

nói với tôi: *“Cha đến để cứu con. Cha đến để tha tội cho con. Cha đến để chữa lành con.”*

5. Đột nhiên, tôi nhận ra mình đang ở dưới đáy vực sâu từ đó kêu lên Chúa, và được Chúa cúi xuống cứu tôi. Đó là *một sự việc đem lại cho tôi rất nhiều an ủi. Đó là một ơn cao quý.*

6.Ơn đó dẫn tôi đi xa hơn, đó là từ vực sâu mà được Chúa cúi xuống cứu, tôi nhận ra những người cũng theo Chúa mà cúi xuống cứu tôi và cứu người khác.

7. *Cụ thể, tôi đang nhìn rõ hơn những việc từ thiện xung quanh tôi.*

- Những quán ăn miễn phí dành cho người nghèo.

- Những chiếc xe cứu thương miễn phí sẵn sàng phục vụ những ai cầu cứu.

- Những chiếc cầu được dựng nên nhờ tiền riêng để phục vụ bà con vùng sâu vùng xa.

8. *Cách đặc biệt, tôi nhận ra những ai đang cúi xuống lo cho tôi một cách lặng thầm.*

9. Tôi đang nhận ra sâu sắc điều này: vực sâu vô hình là một nơi, Chúa mời gọi tôi đến đó và ở lại đó.

10. *“Lạy Chúa, con ở dưới vực sâu kêu lên với Chúa.”*

11. *Rất nhiều điều tôi chỉ được Chúa thương ban, khi tôi ở dưới vực sâu mà kêu lên Chúa.*

12. *Do vậy, tôi phải hết sức tránh xa thói xấu muốn đến với Chúa từ những đỉnh cao.*

13. *Satan đang phá Hội Thánh Chúa bằng cách bày đặt ra nhiều thứ đỉnh cao.*

14. *Hãy rất khiêm nhường sống ở vực sâu vô hình, mà Chúa dành cho mỗi người chúng ta.*

Long Xuyên, ngày 16.6.2022



Suy Niệm Lời Chúa
Chúa Nhật

CHÚA NHẬT XIV THƯỜNG NIÊN
(Is 66,10-14c; Gl 6,14-18; Lc 10,1-12.17-20)

Chúa nhật 03.7.2022

TRỞ NÊN NGƯỜI LOAN BÁO TIN MỪNG

Lm. Giuse Hoàng Văn Hòa, OP

“Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt thì ít”. Lời mời gọi của Chúa Giêsu năm xưa vẫn còn giá trị và thiết thực cho thế giới hôm nay. Bởi lẽ, vẫn còn đó những người chưa biết Chúa ở vùng sâu, vùng xa; vẫn còn đó ở quanh ta những người biết Chúa nhưng chưa đủ; và thậm chí vẫn còn đó những người biết Chúa nhưng đã can tâm từ bỏ.

Khi thấy đoàn chiên không người chăn dắt, cũng chẳng có người chăm nom, Chúa Giêsu đã thốn thức trong lòng. Thế nên, Người đã phái bảy mươi hai môn đệ ra đi, lên đường truyền giáo. Để việc loan báo Tin mừng hiệu quả, Chúa Giêsu đã dạy cho các ông phương cách loan báo Tin mừng.

Trước hết, anh em không được mang theo tiền bạc, bao bì cũng như giày dép, mặc dù biết rằng sứ vụ rất nguy hiểm, gian khổ như chiên con đi giữa bầy



sói. Ngay cả khi gặp khách qua đường, anh em cũng chẳng nên chào hỏi vì mất thời giờ, trong khi công việc rao giảng lại khẩn thiết. Thứ đến, khi vào bất cứ nhà nào, lời chào của anh em là lời chúc bình an. Lời chúc bình an mà Chúa Giêsu đã dành cho chúng ta khi Người từ cõi chết sống lại. Đó là những lời vắn an khi Người hiện ra với các môn đệ thân tín của mình. Nếu không phải vì yêu thương, Chúa Giêsu đã không dành cho nhau tiếng bình an ấy. Hơn nữa, lời bình an ở đây còn là quà tặng của Đấng Messia, bình an của Tin mừng đem đến cho những ai thực tâm đón nhận. Tin mừng ấy được

khởi đi sau khi Chúa Giêsu phục sinh, và “tại Giêrusalem, các ngươi sẽ được an ủi vỗ về”. Cuối cùng, sứ điệp loan báo Tin mừng dành cho những gia đình nào xứng đáng. Khi ấy, môn đệ của Chúa Giêsu sẽ ở lại và ăn uống cùng với họ, nhưng không nên đòi hỏi những tiện nghi quá nhiều, trái lại phải biết sống thanh thoát.

Chuẩn bị hành trang xong, người loan báo Tin mừng phải nói và làm những gì cho dân ngoại đây? Chúa Giêsu căn dặn các môn đệ chữa lành cho những người bệnh tật, an ủi những người đau yếu, nâng đỡ những kẻ mồ côi. Thiết tưởng đây là tính cách đặc trưng của Tin mừng thánh Luca về lòng thương xót. Vốn là một thầy thuốc (Cl 4,14) với kinh nghiệm nghề nghiệp, thánh sử Luca biết rung cảm trước nỗi đau khổ của bệnh nhân, biết cảm thông với người tội lỗi. Vì thế, trong tác phẩm của thánh nhân, những người nghèo khổ, đau ốm, tội lỗi đều có một chỗ đứng đặc biệt trong tình yêu và lòng nhân từ của Thiên Chúa.

Ngày nay, người ta rất cần những tấm lòng trắc ẩn trước

những mảnh đời bất hạnh. Người ta cảm thấy vui hơn khi con người nói với nhau bằng con tim, ánh mắt và nụ cười. Đặc biệt, Giáo hội sẽ vui mừng biết bao khi một người tội lỗi ăn năn trở lại. Gia đình sẽ hân hoan biết mấy khi một người con lầm lỡ trong truy lạc biết ăn năn sám hối. Bản thân mỗi người sẽ hạnh phúc biết dường nào khi tìm được chân lý Tin mừng trong cuộc sống. Cho nên, Tin mừng trong cuộc sống cần được mở mắt, mở tai cho dân ngoại và cho những kẻ tin rằng “Triều đại Thiên Chúa đã đến gần” để họ thực tâm ăn năn sám hối.

“Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt thì ít”, đây là nhiệm vụ và bổn phận của người môn đệ, của mỗi chúng ta, hầu đáp lại lời mời gọi của Chúa Giêsu. Hơn nữa, với người Kitô hữu, khi lãnh nhận một niềm vui, cụ thể sau khi đón nhận bí tích rửa tội, ai nấy đều trở nên người loan báo Tin mừng trong sứ vụ ngôn sứ, tùy theo khả năng của mỗi người. Do vậy, việc đem Tin mừng đến cho người khác là điều thiết yếu và là trách nhiệm của mỗi chúng ta.



CHÚA NHẬT XV THƯỜNG NIÊN (Đnl 30,10-14; Cl 1,15-20; Lc 10,25-37)

Chúa nhật 10.7.2022

BỆNH VÔ CẢM

Lm. Giuse Hoàng Văn Hòa, OP

Trong buổi đọc kinh Truyền Tin trưa Chúa nhật ngày 14.7.2019, dựa trên đoạn Tin mừng về người Samari nhân hậu (Lc 10,25-37), Đức Thánh Cha Phanxicô đề cao tấm gương về lòng thương xót của người Samari, đồng thời nhắc nhở các tín hữu đừng để mình bị bệnh vô cảm lôi kéo.

Xưa kia, dân Do Thái quan niệm 'người thân cận của tôi' là người thuộc bất cứ thành phần nào trong dân Thiên Chúa, ngoại trừ người ngoại bang (Xh 21,14; Lv 19,13 16 18). Như thế, người Do Thái có sự miệt thị rõ ràng và chỉ những ai thuộc về Thiên Chúa mới là người thân của họ. Trái lại, Chúa Giêsu, trong bài Tin mừng hôm nay, lại nhấn mạnh đến tính phổ quát của lòng bác ái. Theo Chúa Giêsu, mọi người, không phân biệt kẻ thù hay dân ngoại, đều là những người thân cận, là anh chị em và bạn hữu, và cần đến sự giúp đỡ của người khác trong những lúc nguy nan.



Dụ ngôn người Samari nhân hậu toát lên vẻ đẹp của lòng bác ái. Chúa Giêsu đã chọn người Samari làm nhân vật trung tâm cho câu chuyện mang tính giáo dục. Bởi lẽ, người Do Thái luôn khinh khi người Samari và cho rằng họ là những kẻ ngoại bang. Thế nhưng, Chúa Giêsu vượt qua định kiến của xã hội lúc bấy giờ. Người cho thấy dân ngoại hay những ai chưa biết Chúa cũng có thể hành xử bác ái và tỏ lòng thương xót anh em đồng loại trong những lúc thập tử nhất sinh. Người Samari đã hết mình chăm lo cho nạn nhân. Trái tim của ông đã thổn thức trước sự đau khổ của người khác. Ông đã động lòng trắc ẩn và ra tay nghĩa

hiệp để mang lại sự sống cho người anh em đáng thương.

Nếu câu chuyện chỉ miêu tả ngắn gọn như thế, thánh giả sẽ không thấy được mục đích giảng dạy của Chúa Giêsu. Trước lời rên rỉ của kẻ sắp chết, một thầy tư tế và một thầy Lêvi cũng bộ hành ngang qua. Nếu như cả hai vị không nghe được tiếng quặn đau, rên xiết của nạn nhân thì cũng không đáng trách. Đằng này, họ trông thấy và họ tránh qua một bên để tiếp tục hành trình mà không màng chi đến lời van xin của kẻ gặp nạn. Một thái độ dửng dưng! Một lối sống vô cảm! Họ đã coi trọng lề luật của con người hơn là giới răn yêu thương của Thiên Chúa. Thầy tư tế và thầy Lê-vi không dám đụng vào xác chết vì họ sợ bị ô uế, không thể cử hành nghi lễ. Lề luật trói buộc họ trong cách sống vô cảm trước nỗi đau của người khác, thậm chí bỏ qua việc cứu một mạng người.

Đẹp thay tâm hồn quảng đại, bác ái và yêu thương của người Samari. Họ vốn bị khinh miệt là kẻ ngoại bang, lạc đạo. Thế nhưng, họ có một trái tim vàng và biết cảm thức nỗi đau của người khác. Ngày nay, cuộc sống của chúng ta cũng thế. Nhiều người mạnh dạn tuyên xưng mình là người Công giáo nhưng chưa

chắc đã sống đạo yêu thương như những người chưa biết Chúa. Bởi lẽ, vẫn còn đó trong xã hội những hình ảnh dửng dưng, thờ ơ, làm ngơ trước những sự bất công, tai nạn hay bị áp bức của người khác. Đó là một lối sống ích kỷ và là căn bệnh vô cảm.

Cuối cùng, xin mượn lời của Đức Thánh Cha Phanxicô để nhắn nhủ chúng ta hãy sống bác ái yêu thương, hơn là dửng dưng vô cảm: 'Nếu bạn đứng trước một người hoạn nạn mà bạn không có lòng thương xót, nếu trái tim bạn không rung động, thì có nghĩa là có điều gì đó không ổn. Bạn hãy chú ý, chúng ta phải để ý. Đừng để chúng ta bị sự vô cảm ích kỷ lôi kéo. Khả năng thương xót trở thành hòn đá thử vàng của Kitô hữu, đó là giáo huấn của Chúa Giêsu. Chính Chúa Giêsu là lòng trắc ẩn của Chúa Cha đối với chúng ta. Nếu bạn đi xuống phố và thấy một người đàn ông vô gia cư đang nằm đó, và bạn đi qua mà không hề nhìn anh ta, hoặc có lẽ bạn nghĩ: "Chà, tác dụng của rượu. Một người say rượu". Đừng tự hỏi xem người đàn ông đó có say không; hãy tự hỏi xem trái tim bạn có bị chai cứng không, trái tim bạn có trở thành băng giá không'.



CHÚA NHẬT XVI THƯỜNG NIÊN (St 18,1-10a; Cl 1,24-28; Lc 10,38-42)

Chúa nhật 17.7.2022

HOA TRÁI CỦA VIỆC LẮNG NGHE

Lm. Giuse Hoàng Văn Hòa, OP

Người xưa thường khuyên 'Hãy lắng nghe nhiều để sống khôn ngoan hơn'. Cũng thế, để trở nên môn đệ của Chúa Giêsu, lắng nghe lời Người cũng là điều quan trọng và thiết yếu. Lắng nghe để Lời biến đổi tâm can. Lắng nghe để Lời thúc đẩy hành động. Lắng nghe để Lời giúp ta nhận ra nhu cầu của người khác. Và việc lắng nghe Lời Chúa sẽ giúp chúng ta trưởng thành, lớn lên trong đức tin.

Tin mừng hôm nay thuật lại việc Chúa Giêsu thăm viếng gia đình Bêtania. Thái độ đón tiếp của Matta và Maria tuy khác nhau, nhưng cùng chung mục đích để phục vụ Chúa Giêsu, người bạn thân của họ. Khi Chúa Giêsu đến, cả hai chị em đón tiếp cách nồng hậu. Cô Matta tất bật, lo lắng của ăn thể xác làm sao cho thơm tất. Trái lại, cô Maria tìm của ăn nuôi sống linh hồn. Cô bình thản ngồi dưới chân Chúa Giêsu để nghe những lời



Người giảng dạy. Dưới con mắt người đời, cung cách phục vụ cũng như hiệu năng công việc của Matta xem như được quan tâm. Thế nhưng, theo Chúa Giêsu, điều Người muốn thuộc về phần tốt nhất mà Maria đã chọn 'Chỉ có một chuyện cần thiết mà thôi. Maria đã chọn phần tốt nhất, và sẽ không bị lấy đi'. Như vậy, điều quan trọng mà Chúa Giêsu muốn nhấn mạnh là ưu tiên phục vụ Lời. Lời của Người cần được quan tâm trên mọi lo lắng của trần thế.

Hình ảnh cô Maria ngồi dưới chân Chúa biểu lộ tư thế của người môn đệ đang lắng nghe. Theo truyền thống của các kinh sư, chỉ nam giới mới có

quyền được lãnh nhận những lời giảng dạy cũng như những huấn thị, còn nữ giới thì bị loại ra bên ngoài. Có thể nói, Chúa Giêsu đã làm một cuộc cách mạng để tôn trọng phẩm giá của nữ giới. Do đó, người phụ nữ cũng có thể trở nên môn đệ của Chúa Giêsu.

Lời Chúa là kim chỉ nam cho mọi hành động của con người. Việc lắng nghe Lời Chúa sẽ giúp chúng ta định hướng hành trình trở nên môn đệ của Chúa Giêsu. Tiên vàn, người môn đệ của Chúa Giêsu cần biết lắng nghe Lời Người. Đó là dấu chỉ của lòng yêu mến vì Người đã tuyên bố 'Ai yêu mến Thầy thì sẽ giữ Lời Thầy' (Ga 14,21). Lời Chúa sẽ bén rễ trong tâm hồn và biến đổi chúng ta. Cũng vì biết lắng nghe và đón nhận Lời Chúa bằng thái độ chân thành và lòng hiếu khách mà Ông Abraham, trong bài đọc thứ nhất, đã nhận được quà tặng từ Thiên Chúa. Đó chính là người con nối dõi, đứa con của lời hứa 'Sang năm, tôi sẽ trở lại thăm ông, và khi đó, bà Sara vợ ông sẽ có một con trai' (St 18,10a).

Chắc hẳn Chúa Giêsu không phủ nhận cung cách phục vụ của Matta, nhưng người muốn cô ưu tiên cho việc lắng nghe Lời Người. Phục vụ, tự bản

chất là điều tốt đẹp. Tuy nhiên, việc phục vụ sẽ ý nghĩa và tốt hơn nếu được xuất phát từ việc lắng nghe Lời Chúa. Hoạt động phục vụ phải là hoa trái của việc lắng nghe. Công việc bái ái xuất phát từ nền tảng của Lời Chúa. Chúa Giêsu đến thăm gia đình Matta và Maria trước hết không phải là được đón tiếp và được phục vụ. Điều Người muốn là được lắng nghe và trao đổi. Người muốn trao ban cho hai chị em những giáo huấn của Người hơn là được tiếp rước cách nông hậu.

Với người Kitô hữu, để trao ban hoa trái cho người khác, chúng ta cần lắng nghe Lời Chúa. Lời Chúa là nguồn mạch của tình yêu và là ánh sáng soi đường cho chúng ta. Lời Chúa sẽ thúc bách chúng ta dần thân và chia sẻ cho người khác. Hiển nhiên, người môn đệ của Chúa Giêsu sẽ có đủ hành trang để đến với tha nhân nếu biết nuôi dưỡng đời sống tâm linh bằng nguồn lương thực Lời Chúa. Mong sao các anh chị em trong GDPTTCG học cách lắng nghe và đón nhận Lời Chúa để có thể đem niềm vui, hạnh phúc và bình an cho người khác. Đó là hoa trái của việc lắng nghe Lời Chúa.



Suy Niệm Lời Chúa
Chúa Nhật

CHÚA NHẬT XVII THƯỜNG NIÊN

(St 18,20-32; Cl 2,12-14; Lc 11,1-13)

Chúa nhật 24.7.2022

LỜI KINH LIÊN ĐỐI

Lm. Giuse Hoàng Văn Hòa, OP

Trong cuộc đời rao giảng, Chúa Giêsu đã để lại cho các tông đồ tấm gương về đời sống hoạt động và chiêm niệm. Bên cạnh việc rao giảng Tin mừng, dạy dỗ trong hội đường, làm phép lạ khắp nơi, gặp gỡ và đối thoại với những mảnh đời bất hạnh trong xã hội, Chúa Giêsu vẫn không quên việc cầu nguyện. Thế nên, các tông đồ hôm nay xin Chúa dạy cho các ông cách thức cầu nguyện.

Đáp lại lời thỉnh cầu của các môn đệ, Chúa Giêsu dạy các ông phương thức cầu nguyện qua kinh Lạy Cha. Đây là lời kinh cũng được thánh sử Matthêu ghi lại (Mt 6,7-13). Tuy hai lời kinh có vẻ khác nhau đôi chút, nhưng tính độc đáo của lời kinh này vẫn nổi bật. Lời kinh bộc lộ tâm tình với Thiên Chúa một cách tự do và chân thành. Lời kinh Lạy Cha giúp chúng ta củng cố tương quan đối với Thiên Chúa và đối với anh chị em.

Hạn từ 'lạy Cha' mở đầu cho lời kinh mang âm hưởng gần gũi



và thân thương. Theo người Do Thái, danh xưng 'lạy Cha' rất khó và hiếm để thưa gọi với Thiên Chúa. Trong khi đó, Chúa Giêsu đã thưa với Chúa Cha rằng 'Abba', nghĩa là 'Cha ơi!', và hôm nay còn dạy các môn đệ gọi với Chúa Cha trong cách xưng hô thân mật 'lạy Cha'. Như thế, Chúa Giêsu khai mở cho chúng ta một tương quan mới mẻ đối với Thiên Chúa Cha trong cách cầu nguyện. Lời thưa 'lạy Cha' không những diễn tả trên môi miệng mà còn bộc lộ trong tâm hồn. Khi có liên đới tình yêu với người mình quý mến, người ta mới dám thốt ra những lời yêu thương và thân mật như vậy. Hơn nữa, tâm tình

'lạy Cha' mà Chúa Giêsu dạy các môn đệ còn diễn tả lời dạy về đức tin. Tin Thiên Chúa là Cha, chúng ta cần tín thác vào Người để cầu nguyện, phó thác và cậy trông. Như vậy, tương quan giữa Thiên Chúa với chúng ta là tương quan 'cha-con'. Với tương quan này, Thiên Chúa không bao giờ bỏ rơi những đứa con đang lải nhải, van xin thống thiết.

Trong lời kinh Lạy Cha, Chúa Giêsu phác họa cho chúng ta những nhu cầu thiết yếu trong cuộc sống để mọi người cầu xin Chúa Cha. Nếu để ý, chúng ta sẽ thấy những lời cầu xin trong kinh lạy Cha mang tính huynh đệ, tập thể, phổ quát hơn là chủ nghĩa cá nhân, bè phái, hay một số nhỏ nào đó trong cộng đoàn. Hạn từ 'chúng con' được nhắc lại năm lần, diễn tả tương quan giữa anh chị em với nhau, giữa con người với con người và giữa chúng ta với nhau trong tình huynh đệ và hiệp nhất. Thế nên, Đức Giáo Hoàng Phanxicô, trong buổi tiếp kiến chung ngày 13.02.2019 tại Vatican, khi huấn giáo về lời kinh 'Lạy Cha', đã nhấn mạnh: 'Ngay cả những lời cầu xin căn bản nhất của con người - như có thức ăn để làm dịu cơn đói - đều là số nhiều. Trong lời cầu nguyện Kitô

giáo, không ai xin cơm bánh cho chính mình: xin cho con lương thực hôm nay; không, xin cho chúng con, cầu xin cho tất cả, chúng ta cầu xin cho tất cả người nghèo trên thế giới'. Quả thực, lời kinh cầu nguyện bao gồm sự liên đới với anh em đồng loại, nhất là những anh chị em đang sống bất hạnh, vất vưởng bên lề xã hội.

Tóm lại, khi cầu nguyện, chúng ta nên tự hỏi anh chị em của chúng ta đang sống như thế nào trong lúc này hơn là nghĩ về bản thân chúng ta đang cần gì. Lời cầu nguyện mang tính Kitô giáo không nên khép kín và ích kỷ. Trái lại, lời cầu nguyện sẽ mang lại hoa trái, nếu ai trong chúng ta cũng đều nghĩ đến những người chung quanh. Nhu cầu của chúng ta cũng là nhu cầu của anh chị em khác. Chúng ta cầu nguyện cho người khác thì chắc chắn người khác cũng sẽ cầu nguyện cho chúng ta.

Ngày nay, nhân loại vẫn còn khép kín trong cái tôi của mình. Thế giới vẫn chưa xóa hết chủ nghĩa cá nhân. Mong sao lời kinh liên đới 'Lạy Cha' soi đường dẫn lối để mọi người nhận ra Thiên Chúa là Cha rất nhân từ và tất cả chúng ta đều là anh chị em với nhau.



CHÚA NHẬT XVIII THƯỜNG NIÊN (Gv 1,2; 2,21-23; Cl 3,1-5,9-11; Lc 12,13-21)

Chúa nhật 31.7.2022

KHÔN HAY DẠI

Lm. Giuse Hoàng Văn Hòa, OP

Trong cuộc sống, có nhiều thứ khiến ta ảo tưởng, mơ hồ nên suốt cả cuộc đời mãi mê, dong duổi tìm kiếm. Trái lại, có những thứ đem lại hạnh phúc viên mãn mà chúng ta lại hững hờ, dửng dưng để đến cuối đời mới nhận ra thì quá muộn màng. Câu chuyện ông phú hộ ngốc nghếch trong Tin mừng hôm nay là một dấu chứng cho những ai xao lãng việc kiếm tìm Nước Thiên Chúa.

Lòng tham của con người vô độ, như một cái túi không đáy. Thu tích của cải cách quá đáng đôi lúc khiến chúng ta quên lãng giới hạn của kiếp người. Thậm chí, có những người phải trả giá bằng mạng sống vì không trù liệu sức lực trong việc vun vén của cải. Vì lẽ đó, ông Cohelet đã thốt lên trong sách Giảng Viên 'Phù vân quả là phù vân. Phù vân quả là phù vân. Tất cả chỉ là phù vân'. Ông nhận thấy công lao khó nhọc vất vả của con người ở đời này chỉ là phù vân. Thiên hạ chăm lo tích góp của cải bằng mồ hôi nước mắt, nhưng khi chết chẳng



mang được chi cả. Một sự thật phũ phàng mà phần lớn ai trong chúng ta cũng đang đối diện và bị thử thách.

Ông Cohelet không có ý bảo chúng ta đừng thu tích của cải ở trần gian. Bởi lẽ, việc tìm kiếm của cải không phải là việc xấu xa. Ngược lại, điều ông nhắc nhở cho chúng ta là cuộc đời này sẽ qua đi và của cải chỉ là phù vân. Do vậy, người khôn ngoan biết cách sử dụng của cải ở trần gian sao cho hữu ích, hơn là tích trữ giàu sang trong kho lẫm.

Cũng thế, Đức Giêsu, trong bài Tin mừng khuyên nhủ chúng ta 'Anh em phải coi chừng, phải giữ mình khỏi thứ tham lam,

không phải vì dư giả mà mạng sống con người được bảo đảm nhờ của cải đâu' (Lc 12,15). Quả thực, con người thường bị cám dỗ về của cải và vật chất. Làm thế nào để kiếm cho thật nhiều tiền và trở nên giàu có trước mặt người đời. Ham muốn đó khiến người ta bất chấp những thủ đoạn và mưu kế để được lắm của nhiều tiền. Việc tích trữ của cải được xem như một phương thế bảo đảm cho cuộc sống. Từ đó, con người phát sinh lòng tham và khiến họ quên đi tình người để có thể chia sẻ và giúp đỡ cho những người kém may mắn hơn mình.

Của cải vật chất chỉ là phương tiện trong cuộc sống. Thế nhưng, thách thức lớn lao của con người là xem của cải như mục đích tối hậu của đời người. Ông phú hộ trong Tin mừng đã ra công vất vả thu vén của cải cho thật nhiều nhưng bị Chúa Giêsu coi là 'đồ ngốc'. Trước mặt người đời, ông phú hộ là kẻ biết tính toán, biết làm ăn kinh tế, tích trữ hoa màu và của cải. Ông ta không phải là người khôn ngoan sao? Ông là một người khôn ngoan, nhưng sự khôn ngoan này là sự khôn ngoan theo kiểu thế gian.

Đối với Thiên Chúa, sự khôn ngoan đó lại là dại dột, bởi vì ông

coi của cải là cùng đích của đời mình. Thực ra, trên đời này còn nhiều điều cao quý hơn nữa mà của cải không thể sánh bằng hay mua được. Những giá trị Tin mừng mà Chúa Giêsu dạy chúng ta chỉ được đổi bằng tình thương, lòng bác ái, sự chia sẻ. Thế nên, cách sử dụng của cải Chúa ban là làm thế nào để mua được niềm vui và hạnh phúc từ cuộc sống đời thường mà ở đó Tin mừng được lan tỏa và cứu độ. Ai biết dùng của cải theo hình thức này là đang làm giàu trước mặt Thiên Chúa. Ai biết cho đi thì sẽ nhận lại kho tàng vĩnh cửu trên trời. Với họ, Thiên Chúa là cùng đích và viên mãn.

Trong thời buổi kinh tế thị trường hiện nay, nhiều người chỉ chuyên chăm làm giàu và ky cốp của cải mà quên lãng trách nhiệm của bản thân, thờ ơ bỏn phận với gia đình và dửng dưng nghĩa vụ đối với xã hội. Việc làm giàu hay tích trữ của cải sẽ trở nên chính đáng nếu chúng ta coi đó là phương tiện, chứ không phải là mục đích của đời người. Mong sao chúng ta biết khôn ngoan trong việc sử dụng của cải Chúa ban theo thánh ý của Người và chia sẻ với anh chị em còn thiếu thốn và khó khăn.

GIA ĐÌNH PHẬT TẠ THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU BỒI DƯỠNG ĐỨC TIN



Lm. Giuse Nguyễn Hữu An
Giáo phận Phan Thiết

LỊCH SỬ ƠN CỨU ĐỘ PHẦN II: BAN ƠN CỨU ĐỘ

Chương X:

ƠN CỨU ĐỘ ĐƯỢC LAN TRÀN

Trong những năm đầu tiên sau khi Đức Kitô về trời, vấn đề quan trọng nhất đối với những kẻ tin theo Người là vấn đề thuộc bản tính Giáo hội, tức là giai đoạn trần gian của Nước Trời. Phải chăng nó chỉ là một hình thức thanh lọc của Do Thái giáo và chỉ giới hạn trong dân Israel mà thôi, hay nó là một công cuộc mới mẻ kêu mời tất cả nhân loại bước vào?

Câu trả lời đã được trình bày trong sách Công Vụ Tông Đồ của Thánh Luca, một nhà truyền giáo bên cạnh Thánh Phaolô. Qua các trang sử này, ta thấy Giáo Hội bành trướng như thế nào từ Giêrusalem đến Rôma dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần. Giáo hội đã bắt đầu tại Giêrusalem với các tông đồ, những người còn mang nặng óc quốc gia hẹp hòi, nhưng dưới sự

thúc đẩy của Thánh Thần, Giáo Hội đã đi đến với mọi dân tộc và mang tính phổ quát.

I. Giáo Hội tại Giêrusalem

Năm chương đầu của sách Công Vụ Tông Đồ mô tả rõ ràng cuộc sống của Giáo Hội ngay sau khi Đức Kitô về Trời. Những người tin theo Đức Kitô đã lập thành một nhóm đoàn kết chặt chẽ, dưới sự lãnh đạo của các tông đồ. Họ tổ chức một cuộc sống cộng đồng, trong đó lời giảng dạy của các tông đồ, việc cầu nguyện và bẻ bánh (Thánh Thể) là những yếu tố chính. Đó cũng là một cộng đoàn bác ái huynh đệ, tương thân tương trợ, đồng tâm nhất trí. Cộng đoàn này được các tông đồ lãnh đạo với sự phụ tá của các tá viên. Đứng đầu cấp lãnh đạo là Phêrô. Vị trí của ngài nổi bật rõ rệt.

Cộng đoàn đầu tiên này mặc dù đã có một nếp sống độc đáo như thế, nhưng vẫn còn tham gia việc phụng tự của Do Thái giáo tại đền thờ. Một đảng họ tin chắc rằng họ đã được cứu độ bởi niềm tin vào Đức Kitô, nhưng đảng khác họ vẫn còn cảm thấy lưu luyến đối với Do Thái giáo. Điều này có nguy cơ khiến người ta nghĩ rằng, Kitô giáo chỉ là một hình thức thanh lọc của Do Thái giáo và giảm thiểu tính cách quyết định của ơn cứu độ do Đức Kitô mang lại, cũng như ngăn cản tính phổ quát của Giáo Hội. Người ta còn quá đề cao đền thờ Giêrusalem và lề luật Môsê, khiến dễ coi nhẹ niềm tin vào Đức Kitô.

II. Stêphanô và việc Kitô giáo thoát ly Do Thái giáo

Stêphanô là một trong bảy tá viên được các tông đồ tuyển chọn để phục vụ những người góa bụa Do Thái theo văn hóa Hy Lạp. Từ ngữ “Do Thái theo văn hóa Hy Lạp” chỉ những người Do Thái sinh ngoài xứ Palestin và nói tiếng Hy Lạp. Chính Stêphanô cũng là người Do Thái theo văn hóa Hy Lạp. Tên của ông là tên Hy Lạp và tư tưởng của ông, như được trình bày ở Công Vụ Tông Đồ 7, khác hẳn tư tưởng của một người Do Thái ở Palestin bị cô lập khỏi ảnh hưởng của tư tưởng quốc tế. Nhờ tư tưởng của ông

mà Giáo hội bắt đầu di chuyển ra khỏi giới hạn của Do Thái giáo và khỏi trung tâm tôn giáo của nó ở Giêrusalem. Do đó, tầm quan trọng của Stêphanô thật là khôn lường. Bài giảng và cuộc tử đạo của ông tạo nên một biến cố chủ yếu trong sách Công Vụ Tông Đồ.

Qua lời tố cáo có phần phóng đại và bóp méo của kẻ thù (Cv 6, 13-14), ta thấy Stêphanô chắc hẳn đã tin rằng cả đền thờ lẫn lề luật Môsê chỉ là những cái tạm thời mà thôi, và tầm quan trọng của chúng phải chấm dứt với cuộc tử nạn, phục sinh và lên trời của Đức Kitô. Chắc ông cũng đã khẳng định rằng Môsê, mặc dù vĩ đại như thế, giờ đây cũng phải nhường bước cho Môsê mới là Đức Kitô phục sinh. Tất cả những điều này được thấy rõ ràng trong bài giảng của Stêphanô (Cv 7). Bài giảng ấy gồm mấy điểm chính như sau:

1. Khi nói về việc Thiên Chúa hiện ra cho Abraham ở Mêsôpôtamia, Stêphanô có ý dạy rằng sự hoạt động của Thiên Chúa không thể bị giới hạn trong xứ Palestin mà thôi, và tôn giáo không thể bị ràng buộc vào một nước hay một dân tộc nào.

2. Khi nói về đền thờ, ông cho ta thấy nó cũng không độc quyền chiếm hữu Thiên Chúa; nó không tuyệt đối cần thiết, bởi vì trước

khi đền thờ được kiến thiết, Thiên Chúa cũng đã được phụng thờ rồi.

3. Sau hết, Stêphanô nêu lên lịch sử đáng buồn của dân Do Thái đã từ khước những người lãnh đạo do Thiên Chúa sai đến. Giuse, Môsê và các ngôn sứ đều đã bị họ bạc đãi. Vậy không có gì đáng ngạc nhiên khi thấy Đức Giêsu cũng bị dân chúng khước từ. Nhưng mặc dù bị khước từ, Thiên Chúa vẫn hoàn tất chương trình của Người.

Thái độ của Stêphanô là một cố gắng tách rời tôn giáo của Đức Kitô khỏi Do Thái giáo. Ông không có ý chế giễu Do Thái giáo, nhưng chỉ nhằm nêu lên tính cách tạm thời của nó mà thôi. Thời kỳ của đền thờ và luật Môsê phải chấm dứt nhường chỗ cho Kitô giáo, một tôn giáo không hề bị giới hạn trong một quốc gia hay đền thờ nào cả. Lời nói mạnh mẽ của ông chắc hẳn đã giúp cho các Kitô hữu gốc Do Thái thấy rõ ràng, đức tin mới mẻ của họ là một cái gì khác biệt với đức tin mà họ có thuở mới sinh ra. Và cũng chính những lời ấy của ông đã khiến ông bị giết.

Cơn thịnh nộ của người Do Thái còn nhắm thẳng vào các Kitô hữu Do Thái theo văn hóa Hy Lạp như Stêphanô. Họ bị đui khỏi Giêrusalem và phân tán khắp

vùng Giudêa và Xamaria. Một số đi về phía Bắc: Phênêchia và Antiôkia. Một số khác vượt biển sang đảo Kyprô. Chính những người di tản này đã rao giảng Đức Kitô khắp mọi nơi họ đến. Lúc đầu họ rao giảng cho người Do Thái, sau đó họ rao giảng cho những người không phải Do Thái. Như thế, Thiên Chúa đã lợi dụng cơn bách hại để giúp Giáo Hội hiểu rằng Giáo Hội phải được phổ biến rộng rãi cho mọi người. Và Stêphanô đã thực hiện bước đầu trong tiến trình phổ biến này.

III. Phêrô và việc Giáo Hội tiếp nhận dân ngoại



Bước quan trọng kế tiếp trong việc vạch rõ tính phổ quát của Giáo Hội đã được mô tả trong Cv 10-11: bằng thị kiến gợi ý và bằng sức ép của Thánh Thần, Phêrô đã rửa tội cho một người dân ngoại thuần túy: viên sĩ quan Cornêliô. Biến cố này có tầm quan trọng, vì nó chính thức mở

đầu cho việc thu nhận dân ngoại vào Giáo hội.

Cornêliô, một người dân ngoại nhưng có lòng kính sợ Thiên Chúa, đã được một thị kiến bảo cho người mời Phêrô đến. Trong khi đó, Phêrô cũng thấy một thị kiến đầy ý nghĩa: một chiếc khăn lớn từ trời đưa xuống chứa đủ mọi thú vật với tiếng phán bảo hãy giết mà ăn. Ông phản đối vì trong đó có nhiều thú vật dơ mà luật Môsê cấm ăn. Nhưng Thiên Chúa phán: “Điều gì Thiên Chúa đã tẩy sạch thì người đừng kể là dơ”. Đây là dấu chỉ cho thấy rằng bức tường ngăn cách giữa Do Thái (sạch) và dân ngoại (dơ) theo lề luật Môsê đã bị phá hủy.

Khi những người nhà Cornêliô đến, Thánh Thần bảo Phêrô đi với họ. Dưới sự thúc đẩy của Thánh Thần, Phêrô không ngần ngại bước vào nhà Cornêliô (một điều ngược lại luật Môsê) và đang khi Phêrô giảng về Chúa Giêsu, thì Thánh Thần ngự xuống trên những người dân ngoại ấy, điều ấy cũng không hợp với luật Môsê. Không còn do dự gì nữa, Phêrô thu nhận ngay những người ấy vào Giáo hội. Ông đã rửa tội cho họ (Cv 10,44-48).

Biến cố này có thể được mệnh danh là ngày Thánh Thần hiện xuống trên dân ngoại. Cũng cần lưu ý rằng, chính Phêrô đã chủ tọa trong cả hai ngày Thánh Thần hiện xuống. Tuy nhiên, khi trở về Giêrusalem, ông thấy một số Kitô hữu Do Thái bảo thủ lấy làm băn khoăn về biến cố vừa xảy ra. Họ đồng ý dân ngoại được đón nhận Tin Mừng, nhưng phải được Do Thái hóa trước đã. Nhưng sau khi nghe Phêrô tường thuật những sự can thiệp của Thánh Thần, họ không còn phản đối nữa (Cv 11,17-18).

Biến cố này, được Thánh Thần đạo diễn từ đầu đến cuối, là hành động thứ hai (hành động thứ nhất là cuộc tử đạo của Stêphanô) trong việc Chúa bày tỏ chương trình cứu độ, bao gồm cả dân Do Thái và dân ngoại. Cả hai đều phải hiệp nhất với nhau trong Đức Kitô để được hiệp nhất với Thiên Chúa. Vẫn còn có những do dự, hoài nghi, chống đối về phía những người còn lưu luyến Do Thái giáo, nhưng Thánh Thần vẫn hướng dẫn cách vững vàng Giáo Hội sơ sinh đi đến chỗ hiểu rõ tính cách công giáo của nó.

(Còn tiếp)

ĐẠO CÔNG GIÁO LÀ ĐẠO DÀNH CHO HẾT MỌI NGƯỜI

Lm. Giuse Nguyễn Văn Thành
Giáo xứ TP Sơn La - GP Hưng Hóa

Nhân dịp cuối tháng Đức Mẹ và đầu tháng Các Linh hồn (từ 31.10 đến 02.11.2021), giáo xứ chúng tôi có một nhóm anh chị em đến chơi. Hầu hết là những người trẻ nhiệt huyết với công việc thăng tiến con người và có tấm lòng thơm thảo. Anh chị em muốn dẫn thân nhiều hơn trong lãnh vực bác ái xã hội. Nghe nói trong thời gian Hà Nội bị giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 của chính phủ, những anh chị em này tự nguyện lập ra chương trình “PHIÊN CHỢ 0 ĐỒNG”, với những “túi quà 0 đồng”, được ship tới tận nơi và những “gian hàng 0 đồng”, gồm những nhu cầu phẩm thiết yếu cho cuộc sống để giúp đỡ những người lao động, học sinh, sinh viên gặp nhiều khó khăn khi bị “mắc kẹt”, giãn cách tại Hà Nội gặp nhiều khó khăn. Anh trưởng nhóm nói rằng: “Nhóm chúng con đã phục vụ hơn chín ngàn suất quà. Mỗi suất trị giá hơn trăm ngàn. Giá trị vật chất của những món quà

đó lên tới hơn một tỷ đồng”. Tôi cảm phục và tự hào về các bạn trẻ. Chính các bạn là chủ nhân của đất nước ở hiện tại và cả trong tương lai.

Theo tôi, đây không chỉ là món quà vật chất mà còn là món quà tinh thần rất lớn. Nó nâng cao tinh thần tương thân tương ái của người Việt: Miếng khi đói bằng gói khi no. Lúc đầu, tôi nghĩ những bạn trẻ Công giáo can đảm, sáng kiến và tuyệt vời quá, nhưng trong nhóm lại có một bạn nữ lương dân, tên Thảo. Bạn Thảo là sinh viên năm thứ 3 của một trường đại học. Tuy ít tuổi nhất nhóm nhưng Thảo đã trở thành nhân vật nòng cốt của “gian hàng không đồng”. Hiện nay, Thảo và các bạn vẫn gây quỹ bằng việc bán nem Thanh Hóa. Trông Thảo rất phúc hậu và toát lên vẻ hồn nhiên, trong sáng.

Trong ba ngày lưu lại đất Sơn La, tôi cùng đồng hành với

nhóm trên đoạn đường khoảng 450 cây số để thăm các giáo họ, giáo điểm và những nơi làm việc mục vụ. Trên xe và những lúc gần nhau, thì ngoài việc trao đổi về công việc, tôi dành nhiều thời gian nói với Thảo về đạo Công giáo. Thảo thích lắng nghe và tỏ ra hào hứng tiếp nhận những gì tôi nói. Tôi không quên tặng Thảo cuốn sách “Đạo Yêu Thương” và “Kể chuyện Kinh Thánh”. Giới thiệu về đạo và nói về Chúa là “nghề của tôi”.

Thảo tâm sự rằng: “Thực sự con cũng không biết nhiều về đạo, nhưng qua một người bạn Công giáo giới thiệu với con về “PHIÊN CHỢ 0 ĐỒNG”, con đã gia nhập và nhiệt tâm giúp đỡ mọi người. Con thấy thích và phù hợp với công việc này. Người Công giáo thật tuyệt vời. Công việc và sự hy sinh của họ càng tuyệt vời hơn nữa”. Nghe vậy, tôi mạnh dạn hơn khi nói đạo Công giáo không chỉ là “Đạo Yêu Thương” mà còn dạy cho người khác sống yêu thương nữa. Đáng sáng lập ra “Đạo Yêu Thương” này có tên là Chúa Giêsu. Thiên Chúa yêu thương không chỉ dành người Công giáo, mà cả người không Công giáo, đúng như từ “Công giáo” là đặc tính phổ quát, chung cho hết

thấy mọi người, không phân biệt màu da sắc tộc, địa vị, lứa tuổi... Chẳng hạn, Thiên Chúa tạo dựng nên không khí để thở cho cả loài người chứ có riêng ai đâu! Hay Ngài cho mưa xuống cho cả người Công giáo và không Công giáo... Vì thế, đạo Công giáo là đạo dành cho hết mọi người.

Thiên Chúa rất yêu thương con người đến nỗi đã ban Con Một của Người xuống trần gian để cứu chuộc thế gian (x.Ga 3,18). Người Con đó tên là Giêsu. Chúa Giêsu là Em-ma-nu-en: *“Thiên Chúa ở cùng chúng ta”* (Mt 1,23). Sinh nhật của Ngài vào ngày 25 tháng 12 hàng năm, hay còn gọi là Noel. Ngài có người mẹ tên là Maria và cha nuôi là Giuse. Ngài ở với cha mẹ mình 30 năm tại Nazaret, rồi đi rao giảng 3 năm ở nước Do Thái. Trong thời gian đi rao giảng như vậy, Ngài muốn những lời nói và việc làm của Ngài được tiếp tục về sau, nên đã chọn 12 tông đồ (môn đệ). Ngài đã dạy các ông nhiều điều, trong đó có Kinh Lạy Cha. Đây là Kinh quan trọng nhất trong đạo Công giáo. Con muốn nghe Kinh này không? Thảo nói: “Cha đọc đi”? Một cách ân cần và cảm trí, tôi nhắm mắt cầu nguyện trong giây lát, rồi đọc chậm rãi với cả con tim. Tôi

cảm nhận Thảo cũng nhắm theo lời Kinh Chúa dạy qua môi miệng tôi. Để dễ nhớ, tôi đọc từng câu, từng câu. Lần thứ nhất, lần thứ hai, lần thứ ba... Cơ bản Thảo đã thuộc vì là người sáng dạ. Tôi lại nói tiếp: “Sự thường trước khi đọc kinh này, người Công giáo có thói quen làm dấu: Nhân Danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen”. Đây là dấu chỉ của người có đạo, và là công thức đức tin cơ bản và cao cả của người theo Chúa. Sau ba ngày, Thảo không chỉ làm dấu Thánh giá thành thạo, thuộc Kinh Lạy Cha mà còn tham dự 5 Thánh lễ với tinh thần yêu mến và cảm phục.

Trước khi nhóm chia tay về Hà Nội, tôi vẫn nhắc Thảo năng làm dấu và đọc Kinh Lạy Cha. Khi về đến Hà Nội, Thảo nhắn tin và cảm ơn tôi về những ngày lưu lại tại đất Sơn La thật tuyệt vời và không quên đọc Kinh Lạy Cha nữa. Tôi cũng đã động viên: “Con hãy làm dấu và đọc Kinh Lạy Cha trước mỗi bữa ăn, trước khi đi ngủ và sau khi thức dậy cũng như trước mỗi công việc”. Thảo đã vui vẻ đáp: “Con sẽ làm như cha dạy”. Tuy rất mệt sau

những ngày đồng hành với nhóm nhưng tôi cảm thấy vui. Vui vì được đồng hành. Vui vì được giới thiệu Chúa cho người lương dân. Vui vì Chúa được đón nhận! Tôi nhớ lại lời của Đức Thánh Cha Phanxicô trong dòng đầu tiên của tông huấn Niềm Vui Tin Mừng: “Niềm Vui Tin Mừng tràn ngập tâm hồn và trọn cuộc sống của những ai gặp gỡ Đức Giêsu” (ĐTC Phanxicô, tông huấn *Niềm Vui Tin Mừng*, số 1).

Lạy Chúa, khi xưa Chúa đi loan báo Tin Mừng, Chúa thường ghé thăm nhà chị em Mácta, Maria và Lazarô để gieo vào lòng họ những hạt giống đức tin. Đến nỗi, khi Đức Giêsu hỏi cô Mácta: “Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống. Ai tin vào Thầy, thì dù đã chết, cũng sẽ được sống. Ai sống và tin vào Thầy, sẽ không bao giờ phải chết. Chị có tin thế không?” Cô Mácta đáp: “Thưa Thầy, có. Con vẫn tin Thầy là Đức Kitô, Con Thiên Chúa, Đấng phải đến thế gian.”

Xin Chúa cho bạn Thảo sau khi học hỏi, tìm hiểu và xem xét cũng thưa với Chúa Giêsu như vậy!

MỪNG LỄ THÁNH TÂM CHÚA

GB. Trần Minh Chính

Mỗi năm mừng kính Thánh Tâm
Đoàn viên của Chúa cả trăm người về
Dù cho công việc bận bịu
Cùng nhau tụ họp không hề bận tâm
Có người góp của góp công
Làm nên kiệu đẹp gắn bông thơm lừng
Đoàn viên tất cả vui mừng
Tham dự Thánh lễ không ngừng cầu kinh
Thánh Tâm Chúa được cung nghinh
Kiệu vòng khắp xứ đẹp xinh nhất trời
Tôn nhan Thiên Chúa rạng ngời
Với lời mời gọi, con thời nghe theo
Cùng ta hãy đến gieo neo
Hãy mang lấy ách nặng nề yêu thương
Thánh Tâm thơm tỏa ngát hương
Yêu thương nhân thế vấn vương bụi trần
Lời thiêng Chúa tỏ bao lần
Biết bao thế hệ cũng cần ghi tâm
Giờ đây Chúa đã quang lâm
Đoàn con nguyện ước tri ân suốt đời.



GIA ĐÌNH ĐÔI BÊN

Giuse Nguyễn Văn Quỳnh



*“Mẹ đi đâu con sẽ đi đó, mẹ ở đâu con sẽ ở đó,
dân của mẹ là dân của con,*

Thiên Chúa của mẹ là Thiên Chúa của con” (Rt 1,16)

Có đôi vợ chồng trẻ mới cưới. Người chồng khôn khéo nhắc nhở bên tai vợ:

-Em cứ coi mẹ anh như là mẹ em vậy. Đừng cãi lời mẹ kéo mẹ buồn nhé!

Cô vợ đáp lại:

-Gớm! Anh nói vậy, chứ mẹ đẻ ra em, em còn cãi lại nữa là!

Anh chị thân mến!

Người ta nói: Khi cưới, không những chúng ta cưới người bạn đời mà còn “cưới” cả gia đình của người ấy nữa. Đó là lý do anh chị phải nỗ lực để tạo dựng sự hòa hợp với gia đình đôi bên, nhất là

các bậc cha mẹ. Điều này rất quan trọng. Nó ảnh hưởng đến mối quan hệ hôn nhân của anh chị.

Kinh Thánh kể chuyện bà Rút rằng, sau khi chồng mất thì mẹ chồng cho bà về gia đình, nhưng bà đã nhất quyết đi theo mẹ chồng. Vì thế, bà được gọi là người con hiếu thảo với mẹ và gia đình chồng. Bà nói: *“Mẹ đi đâu con sẽ đi đó, mẹ ở đâu con sẽ ở đó, dân của mẹ là dân của con, Thiên Chúa của mẹ là Thiên Chúa của con”* (Rt 1,16). Cho nên, để đối xử tốt đẹp với gia đình đôi bên, chúng ta hãy nắm vững các nguyên tắc sau đây:

1. Yêu quý gia đình đôi bên

Đừng bao giờ đánh giá thấp những người trong gia đình vợ hay chồng: Nếu anh chị nghĩ, cha mẹ đôi bên không đóng vai trò quan trọng trong đời sống của mình, thì hãy suy nghĩ lại. Trong tương lai, anh chị sẽ không tránh được chuyện phải giao hảo với gia đình bên ấy, cho dù đã ra ở riêng.

Thoạt đầu, chỉ là những cuộc hội họp khi gia đình có người cưới hỏi, các dịp giỗ kỵ; nhưng một khi anh chị sinh con cái, sẽ có những cuộc thăm viếng thường xuyên hơn. Lúc đó, anh chị sẽ hiểu tại sao việc yêu quý cha mẹ đôi bên lại quan trọng đến thế.

2. Đừng để phải chọn một trong hai

Nếu có mâu thuẫn xảy ra giữa mình và cha mẹ bên ấy, anh chị hãy bày tỏ với người bạn đời, hãy luôn bình tĩnh giải quyết thông suốt với nhau. Xin đừng bao giờ đặt người bạn đời vào tình thế phải chọn *“Một trong hai”*, giữa mình hay người thân của họ. Dù cha mẹ bên ấy có thế nào chăng nữa, họ vẫn là cha mẹ của mình. Có câu thơ rằng:

*“Mẹ đâu là của riêng em,
Mẹ là mẹ của chúng mình đấy thôi”.*

3. Hãy chấp nhận cha mẹ bên ấy

Anh chị cần nhận thức rằng ai cũng có khiếm khuyết: *“Nhân vô thập toàn”*. Không ai là hoàn hảo. Vì thế, sẽ có những lúc cha mẹ

bên ấy nói hay làm những điều khiến mình khó chịu, hãy quảng đại nhẫn nhịn cho êm thấm. Bởi có lúc, chính mình cũng làm họ bực bội. Hãy cố gắng chấp nhận cha mẹ của bạn đời, vì chấp nhận sẽ tránh được nhiều phiền phức, có thể ảnh hưởng tiêu cực đến hôn nhân của anh chị.

Thánh Phêrô dạy: *“Đừng lấy ác báo ác, đừng lấy lời nguyền rủa đáp lại lời nguyền rủa, nhưng trái lại, hãy chúc phúc, vì anh em được Thiên Chúa kêu gọi chính là để thừa hưởng lời chúc phúc”* (1Pr 3, 9).

4. Giải quyết nội bộ gia đình

Sẽ có lúc anh chị cãi cọ nhau, hãy giữ kín trong phạm vi gia đình. Dù mối quan hệ giữa mình và bên ấy có tốt đến mấy, việc phê bình bạn đời cũng không nên. Hơn nữa, để họ giải quyết vấn đề của vợ chồng cũng không hay. Nếu gặp mâu thuẫn với cha mẹ bên ấy, phải bày tỏ rõ ràng vấn đề với bạn đời. Nhưng không cần đẩy họ ra “chiến đấu” với cha mẹ ruột. Phải giải tỏa căng thẳng giữa mình và bên ấy. Đây là mối quan hệ cả đời, phải học cách giải quyết mà thôi!

Khi gặp những mâu thuẫn hay xung khắc trong gia đình, anh chị hãy nhớ lời thánh Phaolô nhắc nhở: *“Vợ chồng hãy khuyên bảo nhau với tất cả sự khôn ngoan”* (Cl 3, 16).

Anh chị thân mến!

Người phụ nữ có chồng rất nặng gánh gia đình. Hiểu được điều đó nên ông cha ta đã có câu thông cảm cho phận đàn bà:

*“Có con phải khổ về con,
Có chồng phải gánh giang sơn nhà chồng”.*

Nhưng chị cũng đừng lo lắng quá. Đã có anh cảm thông, trợ giúp và nâng đỡ. Chị sẽ vượt qua tất cả cho *“Trong ấm ngoài êm”*. Hãy noi gương bà Rút:

Bà Rút là một người *“Con hiền dâu thảo”*. Bà đã hiểu thảo với mẹ và gia đình chồng. Nhờ đó, bà được Kinh Thánh khen ngợi và

được ghi tên trong gia phả của Đấng Cứu Thế (x. Mt 1, 5). Vậy, anh chị hãy đối xử tốt với cha mẹ đôi bên, rồi họ cũng sẽ đối xử tốt lại với anh chị. Nhất là, chính Chúa cũng chúc lành cho anh chị.

Thánh Phaolô khuyên: *“Lời nói của anh em phải luôn mặn mà dễ thương, để anh em biết đối đáp sao cho phải với mọi người”* (Cl 4,6). Mong sao anh chị luôn sống theo lời Kinh Thánh đó, hầu mang lại cho gia đình anh chị sự êm thấm, vui tươi và hạnh phúc bền lâu.

LỜI KINH TIN YÊU

Jos. Nhật Quang

Con về thấp sáng lời kinh
Trầm ngân vọng tiếng tâm linh ru hồn
Tâm tư sâu lắng, bồn chồn
Chuông chiều rộn rã, dập dồn trong tim.

Trời cao lạc lõng cánh chim
Rạc rài cánh mỏng bay tìm ước mơ...
Lên đênh lạc bến xa bờ
Sóng xô, gió cuốn vật vờ tháng năm.

Rưng rưng dấu thánh ăn năn
Lời kinh đắm lệ muộn mằn, xót xa
Ngước nhìn thập tự thiết tha
Vô biên tình Chúa hải hà yêu thương

Con về bên Chúa nấu nường
Hương kinh tỏa ngát thiên đường tin yêu



I. CÁC BUỔI TIẾP KIẾN THỨ TƯ HÀNG TUẦN CỦA ĐỨC THÁNH CHA



- Trong buổi tiếp kiến chung sáng thứ Tư 01.6, Đức Thánh Cha tiếp tục bài giáo lý về tuổi già, đặc biệt về việc chính người già cảm nhận sự mong manh của họ. Đức Thánh Cha đề cập đến vấn đề thực tế: "không thiếu những kẻ lợi dụng người già, để lừa gạt, uy hiếp bằng

muôn ngàn cách. Chúng ta thường đọc trên báo hoặc nghe tin tức về những người cao tuổi bị lừa một cách vô lương tâm để chiếm đoạt tiền tiết kiệm của họ....".

- Trong buổi Tiếp kiến Chung hàng tuần vào sáng thứ Tư ngày 8.6, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng sứ mạng thiêng liêng và văn hóa của tuổi già là xua tan "ảo tưởng kỹ thuật về sự sống còn của người máy và sinh học", và dẫn đến "sự dịu dàng của cung lòng sáng tạo và tạo thành của Thiên Chúa". Ngài xin Chúa Thánh Thần giúp chúng ta nhận ra sứ mạng của người già để chúng ta không theo văn hoá vứt bỏ, loại trừ người già vì họ không còn có ích.

II. SỨ ĐIỆP CỦA ĐỨC THÁNH CHA

Ý cầu nguyện của ĐTC trong tháng 6: Cầu cho các gia đình.

Chiều ngày 02.6.2022, Mạng lưới Cầu nguyện Toàn cầu của Đức Giáo hoàng đã công bố video ý cầu nguyện của Đức Thánh Cha Phanxicô trong tháng 6, trong đó Đức Thánh Cha khuyến khích các gia đình Kitô bày tỏ tình yêu của họ bằng những cử chỉ cụ thể, học hỏi từ những sai lỗi để tiến bước và khám phá sự hiện diện của Thiên Chúa trong mỗi phút giây.

Sứ điệp video ĐTC gửi đến buổi canh thức đại kết lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống năm 2022



Đức Thánh Cha đã gửi một sứ điệp video đến buổi canh thức đại kết lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống năm 2022, được tổ chức bởi nhóm Charis - Ban điều hợp quốc tế của Phong trào canh tân trong

Thánh Linh, và cầu chúc các Kitô hữu nhận được sức mạnh của Chúa Thánh Thần và làm chứng nhân cho Chúa qua việc hoạt động cho hoà bình, lan toả yêu thương và chiến thắng thù hận.

Nội dung sứ điệp xin xem:

<https://www.vaticannews.va/vi/pope/news/2022-06/dtc-phanxico-su-diep-video-canh-thuc-dai-ket-charis.html>.

III. TIN GIÁO HỘI TOÀN CẦU

Tu sĩ không giáo sĩ có thể làm bề trên dòng giáo sĩ

“Trong buổi tiếp kiến hôm 11.02 dành cho Đức Hồng y Tổng trưởng và Đức Tổng giám mục Thư ký của Bộ các Tu hội Đời sống Thánh hiến và Các Hội đời sống tông đồ (gọi tắt là Bộ Tu sĩ), Đức Thánh Cha ban cho Bộ này năng



quyền, theo sự phân định và từng trường hợp, cho phép các thành viên không giáo sĩ làm Bề trên thượng cấp trong những Tu hội thánh hiến giáo sĩ thuộc quyền Giáo hoàng và Hội đời sống tông đồ giáo sĩ thuộc quyền Giáo hoàng thuộc nghi lễ Latin và những thể chế phụ thuộc, bằng việc chuẩn chức khoản số 588 triệ 2 của Bộ

giáo luật và luật riêng của mỗi Tu hội đời sống thánh hiến hoặc Hội đời sống tông đồ, trong khi vẫn giữ nguyên khoản luật số 134, triệt 1.”

ĐHY Farrell đứng đầu Ủy ban Giám sát Đầu tư của Vatican

Ủy ban Đầu tư được thành lập theo tông hiến mới Praedicate evangelium về cải tổ giáo triều Roma, tông hiến có hiệu lực từ ngày 5/6/2022.



Theo tông hiến Praedicate evangelium, Ủy ban Đầu tư bao gồm 4 chuyên viên trong các lĩnh vực đầu tư tài chính trên thế giới.

Bốn thành viên của Ủy ban là: Jean Pierre Casey, người sáng lập kiêm Giám đốc điều hành của RegHedge (Anh Quốc); Giovanni Christian Michael Gay, Giám đốc điều hành của Union Investment Privatfonds GmbH (Đức); David Harris, Giám đốc danh mục đầu tư của Skagen Funds (Na Uy); và John J. Zona, Giám đốc Đầu tư của Học viện Boston (Hoa Kỳ)..

Vatican phát hành tiền các về chiến tranh Ucraina và tầm quan trọng của vắc-xin



Văn phòng Tem thư và Tiền các của Vatican đã phát hành một số đồng các kỷ niệm, trong đó có một đồng quảng cáo tầm quan trọng của việc tiêm chủng và một tầm mề đay bằng bạc vì hòa bình ở Ucraina. Số tiền thu

được từ việc bán mề đay sẽ được dùng để giúp đỡ các nạn nhân của chiến tranh..

XÂU CHUỖI TÌNH YÊU (tt)

Song Huỳnh

.....

Chiếc bông mai đen lấm tấm bụi đất đỏ trên vai áo như xác nhận điều này - Em nở nụ cười đồng ý. Hiền sinh ra trong một gia đình có đạo truyền thống, ba nàng là một sĩ quan cấp cao và cũng mãi liên tục vắng nhà hành quân phương xa - Gặp anh, em nhìn như thấy ở anh những khó khăn, vất vả và hiểm nguy mà ba em hàng ngày vẫn đang gặp phải, nên em mới đồng cảm chấp nhận quen với anh, chứ không thì đừng hòng nhé!. Hiền cởi mở tâm sự thật lòng và trêu anh.

- Hàng ngày, em vẫn thường đến nhà thờ để cầu nguyện xin Chúa ban bình an cho ba và mọi người...

Sơn tự tin, ướm thử:

- Trong đó có anh không?. Nét mặt Hiền chột nghiêm hẳn lại:

- Chiến tranh khốc liệt với những mất mát đốn đau khôn lường. Em rất sợ những nỗi mất mát nên em luôn cầu nguyện xin Chúa giữ gìn những người em yêu quý. - Nàng chột trầm giọng liếc nhìn Sơn, rồi cúi mặt thăm thì: - Giờ thì lại có thêm anh.

Bầu không khí chột chùng xuống. Có gì như đang chẹn chặt nơi trái tim Sơn. Cái hạnh phúc lớn lao như đang đổ ập xuống bao trùm lấy số phận anh. Giờ thì nơi chiến trường, chốn làn tên mũi đạn - Ít nhất, bao giờ anh cũng có lời cầu nguyện đồng hành của một người con gái lần đầu gặp gỡ, đã gắn chặt vào đời anh như một định mệnh - Định mệnh được gìn giữ và yêu thương bởi một Đấng mà nàng và mọi người yêu kính - Thiên Chúa trên cao.

Những ngày sau, Hiền từ chối đến quán nước sau mỗi buổi tập.

- Anh là lính, có được bao nhiêu lương mà đòi đưa em đi uống nước mỗi ngày. Trêu anh thôi, chứ thật lòng em không thích sự ồn ào nơi chốn đông người.

Hiền chột nắm tay anh dắt đến chiếc băng đá trong rừng thông cuối khuôn viên nhà thờ. Nơi cội thông già nghiêng mình thoai thoải xuống một sườn dốc ngập tràn cây cỏ. Một khung cảnh hùng vĩ, nên thơ hiện ra với những khối đá muôn hình, muôn vẻ chồng chất lên nhau, ôm vào mình một giòng suối nhỏ uốn quanh ẩn khuất sau những khóm hoa dã quỳ vàng rực - Xa xa, những mảng mây trắng lãng đãng treo mình trên những đỉnh núi cao chập chùng. Tất cả, như kết hợp tạo thành một bức tranh thủy mặc tĩnh lặng tuyệt vời.

- Em thường ra ngồi đây thư giãn và cầu nguyện. Anh có thích nơi đây không?. Không trả lời ngay câu hỏi, Sơn trầm tư đưa mặt hướng nhìn khắp thung lũng rồi chậm chậm quay lại nhìn thẳng vào đôi mắt Hiền:

- Anh nghĩ! Đây là chốn thiên đường trần gian mà lần đầu tiên anh được gặp. Giờ đây, nói thật! Anh thấy cuộc đời này đáng quý biết bao! Số phận của anh là cả một hành trình đầy gian truân, vất vả; anh chỉ còn một người mẹ già suốt cuộc đời tần tảo, mua gánh bán bưng nuôi anh ăn học lớn khôn. Chưa lo cho mẹ được ngày nào, cuộc chiến đã cuốn anh rời xa vòng tay yêu thương của mẹ - Đời anh, luôn thiếu thốn tình yêu. Mấy ngày qua, anh như đang sống trong mơ, anh thật hạnh phúc khi khám phá được một tình yêu cao cả của vị Chúa mà em tôn thờ và nhất là giờ đây, anh hy vọng có được một tình yêu chia sẻ mà em dành cho anh - Được không em?

Sơn chột nắm chặt đôi bàn tay Hiền, nhìn sâu vào mắt nàng với cái nhìn khẩn thiết. Gương mặt Hiền chột đỏ bừng, choáng ngợp. Để yên đôi bàn tay trong lòng bàn tay nóng bỏng của Sơn, Hiền cúi mặt khẽ gật đầu:

- Vâng! Em hứa! Em hứa luôn cầu nguyện xin Chúa ban

tình yêu của Người cho anh và nhất là xin Chúa gìn giữ tình yêu của chúng ta.

- Chúa ơi! Con hạnh phúc quá!

Sơn hét lớn và ôm nâng Hiền lên cao, xoay vòng bên ghế đá như muốn nói lên lời cảm tạ vị Chúa lòng lành nhân từ, đã đón nhận lời cầu xin của anh. Thời gian như ngừng trôi, chỉ còn vọng lại tiếng đập rộn rã của đôi tim vừa tìm được chung nhịp thở trong tình yêu Chúa, yêu người.

Chợt những tiếng pháo dồn dập từ xa vọng về, phá tan không gian tĩnh lặng của những xúc cảm đang dâng trào trong tâm hồn đôi lứa. Hiền hốt hoảng nhìn Sơn hỏi nhanh:

- Anh sẽ còn ở lại nơi đây bao lâu?

Sơn cũng thảng thốt trở về với thực tại. Đơn vị anh tạm dừng chân nơi đây để bổ sung quân số, và sẽ lại lên đường bước vào những trận chiến đấu mới trong thời gian ngắn nữa thôi. Cuộc chiến ngày càng mở rộng và lan dần về thành phố - Mấy ngày qua rục rịch rất nhiều gia đình khá giả đã

thu dọn tài sản rời phố núi trở về xuôi, không kể một số có điều kiện đã bỏ đi ra nước ngoài. Cảm giác sắp chia xa và mất mát như đang hiện diện nơi đây. Hiền đau đớn nhìn Sơn cầu cứu - Anh sẽ không bỏ em mà ra đi chứ? Sơn nhìn vào đôi mắt Hiền mà lòng còn đau hơn gấp bội.

- Anh đi rồi, sau này biết tìm lại em ở nơi đâu? - Bóng chim tăm cá, xa mặt cách lòng; mối tình đầu vừa chớm đã vội ly tan sao? Chợt Hiền cương quyết kéo Sơn đến trước gốc thông già bên ghế đá, cả hai hướng về ngôi thánh đường ẩn khuất dưới hàng thông:

- Chúa ơi! Chính nơi đây, hôm nay trước mặt Chúa, chúng con ước nguyện yêu nhau - xin Chúa gìn giữ tình yêu chúng con được bền vững, đừng phải chia xa. Quay sang Sơn, Hiền rưng rưng nước mắt:

- Anh Sơn, em cam kết sẽ giữ mãi tình yêu này và em mong anh cũng sẽ giữ được nha anh! Tương lai sắp đến của chúng mình chẳng biết ra sao, anh sắp đi rồi và gia đình

em cũng đã chuẩn bị rời xa phố núi này. Em sẽ cố giữ liên lạc với anh. Nắm chặt bàn tay Sơn, Hiền chợt òa khóc:

- Em có ước nguyện này, dù hoàn cảnh có chia cách chúng ta phải rời xa nhau đến tận phương trời nào - Mình cũng sẽ cố tìm về với nhau nha anh! nơi đây, sẽ là điểm hẹn để chúng mình tìm gặp lại, được không anh?

Chỉ vào gốc thông già, lớp vỏ cuối thân đã nứt nhủi, Hiền giao ước:

- Mai này, anh còn về lại được, hãy khắc vào thân cây này một nét vạch chỉ hướng báo tin, nhớ không anh? Em cũng sẽ làm như thế!

Nỗi đau đã khóa chặt lòng Sơn, anh chỉ biết gật đầu tê tái. Hiền kéo Sơn đến sát bên mình, trao anh từng tiếng nói:

- Em sẽ giữ lời hứa yêu thương anh! Em sẽ chờ đợi anh cho dù phải vượt qua bao

gian khó! nhưng anh phải thật lòng về lại với em nha anh!

Gương mặt Hiền giờ đây ràn rụa những giọt lệ buồn thương. Sơn nghe như tâm hồn mình dường như đang lặng chết. Nỗi đau những lần chia tay các đồng đội vĩnh viễn nằm xuống vẫn không mang nặng nỗi khoắc khoải của nỗi đau này.

- Vâng anh hứa! Trong tim anh giờ đây sẽ giữ mãi hình ảnh người anh yêu dấu và lời hứa trở về với em! Chúa ơi! xin Chúa yêu thương và gìn giữ cho tình yêu của chúng con. Anh buột miệng khẩn xin vị Chúa mà anh đã tìm thấy niềm tin trọn vẹn vào tình yêu của Ngài. Hiền ôm chặt Sơn vào lòng, hạnh phúc cầu xin:

- Anh đã tin vào Chúa! Em tin Ngài sẽ nhậm lời gìn giữ và chúc phúc cho tình yêu của chúng ta.

(Còn tiếp)





THÁNH GIOAKIM VÀ THÁNH ANNA

Nguyễn Thanh Hà
Xứ đoàn Võ Đông

*Thánh Gioakim và Thánh Anna
Hiếm muộn con trong lúc tuổi già
Ngày đêm cầu nguyện cùng Thiên Chúa
Được thương ban trinh nữ Maria.*

*Thử thách không hạ gục các Ngài
Nhờ đời thánh đức của ông bà
Được Thiên Chúa yêu thương tuyển chọn
Là ông bà ngoại Chúa ngôi Hai.*

*Đẹp thay gương sáng Thánh Gioakim
Một lòng thờ Chúa cả niềm tin
Là gia trưởng thánh thiện đạo đức
Đáng nêu gương cho các gia đình.*

*Hoa trái quý giá Thánh Anna
Đã sinh trinh nữ Maria
Được Chúa chọn Mẹ Đấng Cứu Thế
Cây xinh tốt nhờ Mẹ hiền hòa.*

*Xin khắc trong con tính kiên trì
Mạnh dạn đứng vững lúc gian nguy
Để miệng con vang lời ca tụng
Khi Thiên Chúa làm chủ đời mình.*



THÁNH NỮ MARIA MAGDALA

Phaolô Trang Lập Quang
Xđ. Tùng Lâm - Đà Lạt

Ánh hồng đã bừng sáng trên đồi thông, nhưng nhiều dải sương trắng mỏng manh vẫn còn lãng đãng trên đầu cây ngọn cỏ. Đâu đây thoang thoang mùi hương cỏ dại hòa quyện trong sương mai cùng với khí trời se lạnh làm Đạt cảm thấy tinh thần mình thật hưng phấn.

Anh chậm rãi bước đi trên con đường nhựa để hít thở không khí trong lành và ngắm nhìn những đám cỏ non xanh mơn mớn còn trĩu nặng những hạt sương mai, ngắm nhìn đàn bướm đang la đà vờn quanh những cánh hoa rùng đang khoe sắc rồi lắng nghe tiếng chim ríu rít trên cành như đón chào một ngày mới.

Trước cảnh sắc nên thơ của bình minh Đà Lạt, anh cảm thấy lòng mình dâng trào một niềm vui, rồi chìm sâu trong những suy tư và những cảm xúc của riêng mình

Bỗng tiếng còi xe vang lên thật to và nghe như rất gần làm Đạt giật nảy người nên phóng

vội vào lề đường, nhưng mặt cỏ lúc này đã ướt đầm những hạt sương mai nên rất trơn trượt làm anh té sấp còn một chân thì duỗi ra đường. Trước tình huống bất ngờ ấy, chiếc xe tay ga Airblade màu trắng không thắng kịp nên cán qua cái chân đã duỗi ra đường của Đạt rồi tăng ga chạy thật nhanh.

Đạt nằm đó đau đớn rên rĩ và chỉ vài phút sau, một người đi đường phát hiện Đạt đã gãy chân nên đưa anh đến bệnh viện rồi trình báo công an. Sau khi xem lại camera ở đoạn đường ấy, công an đã bắt được hung thủ gây ra tai nạn là một cô gái xinh đẹp con nhà giàu, tên là Cẩm Thúy. Chỉ vì cái tính hay bóp còi xe cho dù gặp phải những chuyện không cần thiết lắm nhưng cô vẫn cứ bóp còi làm cho Đạt hốt hoảng nên xảy ra sự cố. Cũng do chiếc xe đã chạy tới gần mà Đạt lại bất ngờ té duỗi chân ra làm cô không thể nào thắng kịp. Sau khi biết mình đã cán người nhưng vì

quá sợ hãi nên cô tăng ga chạy thật nhanh để tẩu thoát.

Người thân của Thúy đến bệnh viện thăm hỏi và thương lượng với Đạt. Anh vui vẻ làm giấy bãi nại và không gây khó dễ hay đòi hỏi điều gì vì anh cho rằng đó chỉ là sự cố ngoài ý muốn. Hơn nữa anh chẳng có nguy hiểm đến tính mạng cũng như những di chứng sau này.

Thúy cũng đến thăm Đạt và cô trao cho anh một phong bì gọi là tiền hỗ trợ những ngày anh nằm viện không đi làm được, nhưng Đạt dứt khoát không nhận và nói rằng tất cả viện phí cũng như tiền thuốc thang Thúy đã lo đầy đủ rồi.

Trước một thanh niên đẹp trai, ăn nói hòa nhã và lại rộng lượng đã gây được nhiều ấn tượng tốt cho cô nên cô thường xuyên đến bệnh viện thăm Đạt. Đến khi Đạt xuất viện, Thúy cũng đến nhà thăm anh rồi hai người đã trở nên thân thiết với nhau.

Hôm ấy trời vừa chập choạng tối, bỗng căn nhà ván nhỏ bên cạnh nhà Đạt có tiếng đàn bà, con gái khóc lóc van xin, rồi có tiếng quát tháo và tiếng chửi rủa thô tục của vài

thanh niên làm anh và những người hàng xóm phải chạy đến xem. Trong căn nhà ván ấy Hạnh và mẹ vừa khóc lóc vừa nài nỉ.

- Mấy anh cho em gia hạn thêm vài tháng nữa, em sẽ trả đủ cả vốn lẫn lời. Bây giờ lấy nhà thì mẹ con em biết ở đâu?

Một tên có dáng vẻ côn đồ nói như quát tháo.

- Tao đã gia hạn cho mày ba ngày rồi! Dọn dẹp đồ đạc trong nhà rồi biến. Đừng để tụi tao ra tay. Rượu mời không uống mà muốn uống rượu phạt phải không?

Sau khi tìm hiểu Đạt biết cách đây vài tháng mẹ Hạnh bị ốm nặng nhưng nhà lại nghèo không có tiền chạy chữa. Bao nhiêu đồ đạc trong nhà đều bán hết nhưng bệnh của bà chỉ giảm bớt một phần. Tuy gia cảnh đang lâm vào cơn túng quẫn nhưng Hạnh không thể để bệnh của mẹ lại trở nặng nên cô đánh liều vay tiền của bọn xã hội đen để tiếp tục chạy chữa cho mẹ. Dù biết rằng lãi suất rất cao nhưng cô không còn chỗ nào để vay mượn nữa. Tuy có nhà nhưng chưa có sổ đỏ nên cô không thể thế chấp cho ngân

hàng, chỉ có vay bọn xã hội đen là nhanh nhất và thủ tục cũng không rườm rà.

Hạnh chỉ vay có ba mươi triệu nhưng bọn xã hội đen thấy gia cảnh cô nghèo túng nên chỉ cho vay trong vòng một tháng. Bệnh của mẹ Hạnh đã khỏi hẳn và cô chuẩn bị đi làm để kiếm tiền trả nợ nhưng lại đến kỳ hạn phải thanh toán cho bọn xã hội đen theo đúng hợp đồng.

Tuy Hạnh chỉ vay có một tháng nhưng cả vốn lẫn lời đã lên đến bốn mươi triệu. Thấy cô không đủ khả năng trả nợ trong lúc này nên chúng liền dờ thối côn đồ để chèn ép rồi định giá cả đất lẫn nhà chỉ có hai trăm triệu. Một tên trong bọn đưa cho cô một trăm sáu mươi triệu rồi đuổi mẹ con cô ra khỏi nhà mặc cho cô và mẹ khóc lóc van xin.

Một chị hàng xóm nói với người đứng bên cạnh.

- Mình báo công an đi! Như vậy có khác nào ăn cướp.

- Vay nợ thì phải trả! Bọn chúng làm ăn đều có bảo kê. Dây vào chúng chỉ có chết. Chớ có dại mà báo công an!

Đạt bước vào nhà cũng là lúc một tên côn đồ đang túm áo Hạnh lôi ra ngoài.

- Thả cô ấy ra! Tôi sẽ trả đủ tiền cho anh.

Tên côn đồ buông Hạnh ra rồi hất hàm hỏi.

- Mà là gì của nó?

- Là... là... Nhưng tôi trả đủ tiền cho anh là xong chứ gì?

- Ừ!

Thì ra nãy giờ Đạt vội vàng chạy về nhà gom góp tất cả số tiền mà anh dành dụm mấy năm nay để giải nguy cho Hạnh. Cũng từ đó Hạnh thường xuyên sang nhà Đạt quét dọn, đôi lúc còn giúp anh nấu nướng như để trả nợ một mối ân tình và Hạnh cũng nói.

- Khi nào em đi làm, sẽ trả nợ dần cho anh được không? Nếu trả một lúc thì cho em năm hoặc bảy tháng nha!

- Đây chỉ là tiền để dành, Đạt cũng chưa cần đến. Khi nào cảm thấy hết chật vật thì trả dần cho Đạt cũng được. Nếu như thật sự khó khăn thì Đạt cũng cho bác gái luôn để thuốc thang rau cháo.

Cũng từ đó Đạt và Hạnh trở nên thân thiết với nhau, nhưng điều này lại làm cho Thúy ghen tức vì lúc nào cô đến nhà Đạt đều thấy Hạnh có mặt ở đây. Bắt đầu từ đó cô luôn nói xấu, chê bai Hạnh đủ điều và trách Đạt “ách giữa đàng lại mang gông vào cổ” và “thật thà là cha thẳng đại”. Để làm nhục Hạnh cô thường xuyên ăn diện rất sang trọng, vòng vàng lại đeo đầy người như ngầm nói với Hạnh hãy nhìn lại thân phận mình, đừng có lui tới nhà Đạt nữa. Phải chăng cô đã yêu Đạt?

Cũng trong thời gian này, Thái là con của một đại gia đã quen biết Thúy và rất say mê cô. Khi biết Thúy đã yêu Đạt nên Thái tức điên lên rồi lập ra một kế hoạch để loại trừ đối thủ của mình.

Hôm ấy, Đạt gọi thiệp mời đến các bạn để mừng sinh nhật mình. Vì căn phòng hơi nhỏ và cũng không đầy đủ tiện nghi nên anh quyết định đặt tiệc ở một nhà hàng.

Trong lúc mọi người đang vui vẻ thì một thanh niên đeo khẩu trang kín cả mặt trông như nhân viên phục vụ bước tới chỗ Đạt. Bất thành linh hấn

rút con dao ra làm Thúy hốt hoảng phóng nhanh ra khỏi bàn tiệc, còn Hạnh thì nhào tới ôm lấy Đạt để “chèn lưng cứu pháo”. Mũi dao cắm sâu vào người Hạnh và tên côn đồ nhanh chóng chạy ra cửa nhảy vội lên chiếc xe bốn bánh đã đậu sẵn rồi nổ máy tăng tốc.

Chiếc xe bốn bánh chạy sâu vào một con hẻm vắng người nơi không có camera giám sát rồi dừng lại. Tên côn đồ vội vàng thay biển số xe và thay luôn bộ y phục. Hấn ta biết rằng sau vụ giết người này chắc chắn công an sẽ truy đuổi và phong tỏa các tuyến đường nên hấn mới dùng biển số giả để thực hiện phi vụ này. Bây giờ hấn mới gắn biển số xe thật rồi chạy hết con hẻm để thông ra đường lớn.

Tên côn đồ bình thân chạy đến Tây Ninh rồi giao xe cho một tên côn đồ khác và nơi đây có đường dây đưa hấn sang Campuchia. Đây là kế hoạch của tên đại gia muốn loại trừ đối thủ của mình nên hấn đã thuê tên xã hội đen này giết Đạt với giá năm trăm triệu. Tuy sự việc bất thành nhưng hấn vẫn phải thực hiện đúng hợp đồng vì

một khi tên côn đồ này bị bắt thì hẳn chính là kẻ chủ mưu gây nên án mạng.

Trên xe cứu thương Đạt hỏi nhỏ.

- Sao Hạnh lại liều mình cứu Đạt?

Hạnh mỉm cười thì thào.

- Em yêu anh! Cho dù có chết em cũng mãn nguyện.

Đứng trước phòng phẫu thuật Đạt rất hồi hộp và lo lắng nên cứ đi đi lại lại. Khi cửa phòng vừa mở, chiếc băng ca được đẩy ra Đạt vội vàng chạy tới hỏi thăm thì cô y tá chỉ nói vắn tắt.

- Ổn rồi!



Đạt cứ thập thò trước phòng hồi sức cấp cứu nhưng không ai cho anh vào nên đành phải về nhà. Rồi ngày nào anh cũng đến bệnh viện mong được gặp Hạnh trong tâm trạng vừa

mừng vừa lo và chỉ biết đứng bên cửa sổ nhìn vào. Anh khát khao được gặp Hạnh để tỏ bày những tâm tư thầm kín của mình

Vài ngày sau Hạnh được chuyển sang phòng bệnh nhân nặng anh mới được vào thăm. Ngồi bên giường bệnh, sau vài lời thăm hỏi tình hình sức khỏe của Hạnh bỗng anh thắc mắc.

- Em yêu anh sao em không nói?

- Em là con gái làm sao dám nói! Em biết Thúy rất yêu anh. Thúy là con nhà giàu lại xinh đẹp. Còn em...

Nói đến đây Hạnh im bặt, đôi mắt đỏ hoe ngấn lệ. Đạt nắm bàn tay Hạnh đưa lên rồi hôn vào.

- Anh không yêu Thúy mà chỉ yêu em!

Hai ánh mắt nhìn nhau đắm đuối chan chứa một tình yêu. Lúc này mùi thuốc tây của bệnh viện xông lên lan tỏa khắp căn phòng nhưng hương tình yêu lại ngào ngạt trong hai trái tim đang rạo rức yêu thương.

Phải chăng tiền tài và sắc đẹp không đủ sức chinh phục trái tim người khác như một

tình yêu chân thật, một tình yêu dám hy sinh mạng sống cho người mình yêu? Phải chăng với cách sống luôn chan chứa một tình yêu và sự bao dung sẽ được đáp trả bằng một tình yêu sâu đậm.

Điều này làm chúng ta liên tưởng đến Thánh nữ Maria Magdala. Thánh nữ là con một gia đình giàu có ở Magdala miền Galile nên được gọi là Maria Magdala. Khi cha mẹ qua đời cô được thừa hưởng một gia tài kếch xù. Từ đó cô bắt đầu ăn chơi trụy lạc rồi chìm đắm trong tội lỗi. Nhưng có một ngày Maria Magdala đã hồi tâm thực lòng ăn năn sám hối. “Khi biết Chúa Giêsu đang dùng bữa tại nhà ông Pharisêu, cô liền đem theo một bình bạch ngọc đựng dầu thơm. Cô đứng đằng sau, sát chân Người mà khóc, lấy nước mắt mà tưới ướt chân Người. Cô lấy tóc mình mà lau, rồi hôn chân Người và lấy dầu thơm đổ lên” (Lc 7,37-38).

Chính sự thành tâm hoán cải và yêu mến Chúa hết lòng nên Người nói với cô: “Tội của chị đã được tha rồi” (Lc 7,48). Cũng từ đó lòng yêu Chúa trong cô càng tăng lên gấp bội.

Khi Chúa Giêsu bị bắt, bị đánh đập dã man, nhiều môn đệ khiếp đảm đã bỏ trốn, nhưng với lòng yêu Chúa mãnh liệt cô không sợ hãi trước những tên lính hung tợn và những kẻ chống đối Chúa nên vẫn can đảm bước theo những bước chân của Chúa lên đồi Gongotha và đứng dưới cây thập giá cho đến lúc Chúa Giêsu trút hơi thở cuối cùng.

Tuy Chúa đã chết nhưng lòng yêu mến Chúa vẫn không nguội, đã thôi thúc cô đến viếng mộ và tẩm thuốc thơm cho thân thể Người. Khi đến mộ đá một niềm thương cảm đã dâng trào nên “cô đứng ở ngoài, gần bên mộ mà khóc” (Ga 20,11). Chính sự yêu Chúa nơi thẳm sâu tận đáy lòng nên Chúa đã cho cô là người đầu tiên được diễm phúc gặp Chúa từ cõi chết trở dậy và cũng là người đầu tiên loan báo Tin Mừng Chúa đã phục sinh khi cô báo cho các môn đệ: “Tôi đã gặp Chúa” và cô kể lại những điều Người đã nói với cô” (Ga 20,18).

Sau này Giáo hội đã tôn phong Maria Magdala vào hàng các thánh.

NIỀM TIN PHỤC SINH

Giuse Huỳnh Bá Song



... “Tôi vừa đi cử hành nghi thức tấn liệm cho một người anh em trong giáo xứ mới qua đời sáng nay với nhiều bức xúc, băn khoăn... Đây là một Kitô hữu có đời sống hôn nhân trắc trở, kết hôn với người ngoại giáo không phép chuẩn! Con cái sinh ra không được rửa tội và nền tảng đức tin gia đình rối rắm như phần lớn các gia đình Công giáo trong khu lao động nghèo, được xem là khu giáo đen lâu đời của họ đạo: Bỏ lễ, rồi hôn nhân, lạc đạo.... Theo yêu cầu của gia đình, tôi cử

hành nghi thức tấn liệm cả nghi thức an táng luôn, để sau đó gia đình muốn đem chôn cất lúc nào thì tùy.! Hiểu một cách đơn sơ là cha cứ làm hết các nghi thức dành cho người Công giáo qua đời, còn gia đình sẽ lo phần còn lại, như xem giờ, xem ngày chôn cất theo sự tin tưởng, mê tín của gia đình. Biết là không đúng nhưng vì để cứu rỗi một linh hồn, tôi đành phải thực hiện nhưng trong lòng thực sự đau buồn khôn tả!! Đời sống của một số gia đình Công giáo rối rắm trong họ đạo hiện đã

gặp khó khăn, đời sống đức tin trong các gia đình đang bị ảnh hưởng, giảm sút trầm trọng...” Cha Phêrô Nguyễn Thanh Dũng - cha sở họ đạo Châu Đốc - chân tình chia sẻ trong buổi gặp gỡ các anh em cựu đoàn viên xứ đoàn và các Gia trưởng trong các khu xóm của họ đạo mà cha vừa quy tụ lại, trong các buổi thứ Sáu hàng tuần để chuẩn bị cho kế hoạch tái lập lại đoàn thể GĐPTTTCG xứ đoàn Châu Đốc, đã ngưng sinh hoạt một thời gian dài trước đây .

Cả cộng đoàn hơn tám mươi anh em ngồi im lặng lắng nghe lời tâm tình sâu lắng của cha sở; với họ, những điều cha bức xúc thực tế không còn xa lạ trong một họ đạo nằm nơi chốn phần hoa, đô hội giữa lòng thành phố; ở đó với cuộc sống đan xen giữa cư dân đủ mọi thành phần xã hội, các gia đình giáo dân tiêm nhiễm đủ mọi nếp sống xa hoa phù phiếm trần thế, ảnh hưởng sâu rộng tác động tín điều của bao giáo phái, tôn giáo thần bí... dẫn đến một gia đình đôi khi đón nhận thờ cúng cùng lúc nhiều đạo trong nhà và ở đó, phần lớn những người Kitô hữu đức tin không vững vàng thường dễ

buông xuôi trên bước đường lạc đạo.

Chỉ hơn ba tháng về nhận nhiệm vụ chăm sóc họ đạo, cha Phêrô bước đầu cảm nhận được những khó khăn, phức tạp trong đời sống đức tin của cộng đoàn, nhất là các gia đình trong những khu xóm nằm trong các khu vực các tôn giáo khác chiếm đa số, những vùng ven xa đầy rẫy tệ nạn xã hội. Ở những nơi đó, người giáo dân còn nhớ mình còn là con Chúa đã là điều may mắn cho họ đạo - Phải tiếp cận, phải tháo gỡ, phải giúp chuyển biến đem các gia đình về lại với Chúa, với Giáo hội... là phương hướng, là bước đường mà cha Phêrô đã luôn ưu tư, khoắc khoải trong những tháng ngày có dịp thăm viếng, tiếp cận với cộng đoàn. Muốn thực hiện phải có con người, những người có Chúa trong lòng để có thể đem Chúa đến với mọi người, đến với mọi gia đình một cách tốt nhất - Đó là lý do cha muốn khôi phục lại sinh hoạt của các đoàn thể trong họ đạo ngay trong mùa Phục Sinh này, nhất là xứ đoàn Gia đình Phật tử Thánh Tâm Chúa Giêsu, đã được thành lập cách đây hơn mười bốn năm,

giờ đang ngưng hoạt động. Đây sẽ là nơi quy tụ gia trưởng các gia đình trong hầu hết các khu xóm để những người cha, những người gánh vác trách nhiệm lèo lái gia đình trên bước đường theo Chúa được chăm sóc, bồi dưỡng, nâng đỡ qua sinh hoạt của một đoàn thể Công giáo Tiến hành - giúp họ thánh hoá bản thân, ý thức duy trì các sinh hoạt đạo đức trong gia đình, cộng tác với họ đạo chăm sóc, bồi dưỡng đức tin cho con em, nhất là trong những gia đình đang nguội lạnh, rối rắm, đang gặp khó khăn, thử thách.

Sau phần chia sẻ tình hình sống đạo của họ đạo, cha Phêrô vui vẻ giới thiệu với cộng đoàn: “để thực hiện được những điều này, hôm nay tôi xin giới thiệu với các anh em, các anh trong Ban phát triển của GDPTTTCGVN nhận lời mời của tôi đã đến họ đạo và đang hiện diện nơi đây để giúp chúng ta; có người, tôi nghĩ nhiều anh em nhất là đoàn viên xứ đoàn trước đây sẽ nhận ra, đó là các anh: Giuse Huỳnh Bá Song, Giuse Nguyễn Quang Tinh, Phêrô Phaolo Nguyễn Văn Lộc, Antôn Nguyễn Đức Dũng. Đúng

là còn nhận ra nhau thật, tuy dáng vẻ bề ngoài có khác đi do tuổi tác, nhưng khi tôi đứng lên các “cựu chiến binh” năm xưa đã ồ lên sung sướng khi nhận ra nhau.

Nhận lời mời của cha Phêrô Dũng, người linh mục trẻ nhiệt thành với sứ vụ truyền giáo của giáo phận Long Xuyên mà chúng tôi, các anh em trong Ban Phát triển GDPTTTCGVN đã có dịp hỗ trợ cha trong những ngày cha nhiệt tâm dẫn thân khai phá, kiện toàn hạt giống đức tin nơi vùng đất nổi tiếng tẻ nạn năm xưa - Họ đạo Vĩnh Trinh. Qua bàn tay chăm sóc, dìu dắt của cha, nay đã dần bước chuyển mình trong đời sống đạo. Cụ thể nhất là một xứ đoàn GDPTTTCG đã được hình thành, quy tụ hơn 2/3 số gia trưởng trong họ đạo trở thành đoàn viên và bằng những việc tông đồ thầm lặng: chia sẻ cho người khó khăn, quan tâm chăm sóc những người neo đơn, già yếu, bất hạnh... nâng cao giá trị các gia đình Công giáo qua các sinh hoạt đạo đức và đặc biệt đã biết làm chứng cho tình yêu của Thánh Tâm Chúa qua hình ảnh của một tập thể gắn kết, biết yêu thương,

phục vụ cộng đoàn và tha nhân - Đã giúp họ đạo Vĩnh Trinh trở nên một giáo điểm Tin Mừng sống động, hiệu quả trong sinh hoạt truyền giáo của giáo phận Long Xuyên hiện nay.

Đứng trước những gương mặt thân thương năm xưa theo lời mời của cha Phêrô, tôi cảm nhận được dường như những hình ảnh sinh động ngày nào của ngày tuyên hứa gia nhập đoàn thể của xứ đoàn GDPTTTCG đầu tiên trong cả nước, ngoài TGP Sài Gòn cách đây hơn mười bốn năm như dần hiện ra trước mắt. Đứng trái dài dọc trên con phố trước cổng ngôi thánh đường đến tận ngã tư cổng vào thành phố Châu Đốc, hàng trăm đoàn viên với đồng phục chỉnh tề đứng đón Đức cha Giuse Trần Xuân Tiểu, giám mục giáo phận về chủ tế Thánh lễ tuyên hứa, khiến cộng đoàn dân Chúa trong họ đạo và ngay chính Đức cha cũng hết sức ngạc nhiên; vì đây là lần đầu tiên, người Công giáo đã dám đưa sinh hoạt của mình ra khỏi khuôn viên ngôi thánh đường, một điều cấm kỵ

mà chính quyền địa phương trước đây chưa hề cho phép. Thế đó, rồi tiếp tục những ngày tháng học hỏi, hoạt động tông đồ với sự chăm sóc nhiệt thành của nguyên cha sở Giuse Bùi Trung Châu, xứ đoàn đã thực hiện được những điều cứ ngỡ như cổ tích: đi thăm viếng, ủi an những người khốn khó, vận động đóng góp quần áo, gạo thóc... chia sẻ cho lương dân nghèo và ngay cả xây dựng ngôi nhà tình thương cho người dân tộc Chăm hoạn nạn... Lần đầu tiên các anh em đã làm được những điều Chúa dạy, biết thực thi đức ái không chỉ bằng lời nói mà còn bằng những hành động cụ thể phục vụ tha nhân, biết đi ra khỏi khuôn viên của những người "có đạo"... để đến và trở nên những người anh em biết quan tâm, biết chia sẻ yêu thương và phục vụ với ngay cả những người không cùng niềm tin, không bà con thân thuộc với mình, tuy rằng cuộc sống của ngay chính gia đình anh em cũng còn rất nhiều khó khăn, vất vả.

(Còn tiếp)

ĐÁM CƯỚI HIỆP HÀNH CHUNG VUI

BCT

Ngày vui có Chúa đến thăm
Phúc lành nhận lãnh trăm năm chung tình
Hôn nhân hạnh phúc cúi mình
Tạ ơn Thiên Chúa đoái nhìn phận con.

Hôn lễ của đôi bạn trẻ được cử hành vào một ngày đẹp trời trong tháng hoa kính Đức Mẹ, vì thế thánh đường rực rỡ những sắc hoa tươi thắm, lung linh nơi cung điện nhà Chúa. Ai đến tham dự Thánh lễ hôn phối sáng nay cũng trầm trồ khen ngợi. Bạn bè thân quyến, bà con lương giáo hai họ đang hiệp hành cùng nhau cung kính tôn thờ Thiên Chúa. Mọi người đều tỏ vẻ rất thích thú với một khung cảnh linh thiêng huyền nhiệm, không gian thoáng mát tĩnh lặng... nhưng thật gần gũi với thế giới bên ngoài, tạo nên ấn tượng tốt đẹp và đầy tình người trong bối cảnh thơ mộng xinh tươi, mà ai đến dự cũng mặc trên người những bộ trang phục rất lịch lãm... phong độ.

Dựa bài Tin Mừng “Tiệc cưới Cana” (Ga 2,1-12) cha chủ tế diễn giải rất cụ thể để mọi người lương giáo đều hiểu ý nghĩa tuyệt vời của câu chuyện này, và biết đem ra áp dụng cho mình “Giữ Lời Chúa dạy”, để cuộc sống sẽ được bình an hạnh phúc. Ngài còn hài hước tạo sự giao lưu vài phút với đôi tân hôn, để cộng đoàn vỗ tay chúc mừng sau nghi thức cô dâu chú rể trao nhẫn cưới cho nhau và đọc lời thề tuyên hứa thủy chung với nhau suốt đời trước bàn thờ Chúa - mà cha chủ tế đại diện Chúa nhận lời thề hứa của đôi tân hôn, có sự chứng kiến của cộng đoàn và bà con hai họ. Nối tiếp, mọi người sốt sắng tham dự phần phụng vụ Thánh Thể thật trang nghiêm và sốt sắng.

Buổi trưa thứ Bảy hôm đó, nhà trai đãi tiệc. Sau nghi thức cầu nguyện... kính nhớ tổ tiên, nhận họ thật ngắn gọn, xúc tích để mọi

người qua dự tiệc vui đúng giờ trưa. Không gian buổi tiệc trưa nay được soeur bố trí cho sử dụng phòng khách lớn mát mẻ tại tu xá của các soeur ngay cổng nhà trai. Họ hàng đôi bên rất vinh dự được đón tiếp bà con anh em, và đặc biệt có một vị linh mục đại diện Chúa đến ban phúc lành cho đôi tân hôn, cho những bàn ăn trưa nay được đầy hồng ân Chúa ban. Đúng là một tiệc cưới Cana ngày nay, tuy không có trống đàn ồn ào sôi nổi, nhưng tràn ngập niềm vui trong tiếng cười rộn ràng thân ái...

Qua ngày sau, còn thêm một bữa tiệc chính đãi quý khách gần xa tại Trung tâm tiệc cưới Gala vào buổi tối chủ nhật. Gia đình đôi bên cũng rất hân hạnh được Chúa ghé mắt đoái thương, vì có một vị linh mục đáng kính đến chia vui cùng cô dâu chú rể và bà con thân hữu đạo đời đôi bên. Trước giờ khai tiệc, ba chú rể vốn là đạo gốc, nhưng lâu nay ơ hờ với đạo nghĩa đã bộc phát cầm micro, đứng trên sân khấu hướng về vị linh mục và kính cẩn cúi đầu chào rồi nói:

- Trước tiên, hai họ chúng con thật hân hạnh được đón chào cha rất khả kính. Cảm ơn cha là hiện thân của Chúa đã đến ban phúc lành cho đôi tân hôn buổi tiệc tối nay. Kính mời cha lên ban phép lành cho chúng con.

Lên khán đài vị linh mục từ tốn nói lời chúc mừng đôi tân hôn và khích lệ tinh thần sống đạo nghĩa vợ chồng theo Tin mừng giữa thời đại hôm nay, rồi ngài làm phép của ăn cho bữa tiệc.

Tạ ơn Chúa, đến trọn đời con luôn tạ ơn Chúa, vì có Ngài luôn ở bên gia đình con trong mọi biến cố của cuộc đời, nên tâm hồn mãi được bình an. Xin tri ân Ngài bằng tất cả cuộc sống con hôm nay và ngày mai, cho những ai con gặp gỡ bên vệ đường khổ đau..., khi có Chúa hiện diện, mọi người sẽ hết sầu đau, để hiệp hành cùng nhau yêu thương tiến về tới bến bình an.

Tạ ơn tình Chúa bao la
Hôn nhân nhờ bởi ơn Cha kết thành
Nguyện cầu cuộc sống an lành
Yêu thương chia sẻ đồng hành có nhau.

GIÁO DỤC NHÂN BẢN CHO THIẾU NHI

BÀI 3 : LỊCH SỰ TRONG LỜI NÓI

Anh em đừng bao giờ thốt ra những lời độc địa, nhưng nếu cần, hãy nói những lời tốt đẹp, để xây dựng và làm ích cho người nghe (Ep 4,29).

16. Những lời chào – hỏi ngắn gọn, lễ phép, đơn sơ, nhưng lại giúp dễ dàng gây thiện cảm với bất cứ người nào em gặp. Lời chào hỏi cũng biểu lộ người lịch sự, có giáo dục.

17. Trong gia đình, em luôn giữ lễ phép với người trên qua việc “đi thưa, về trình”.

18. Gặp những người trên, em luôn chào hỏi cách lễ phép, không trợn mắt nhìn hoặc cười ruồi rồi quay đi.

19. Đối với bất cứ ai đã giúp em làm một việc gì dù nhỏ, em hãy nhớ nói lời cảm ơn để biểu lộ lòng biết ơn đối với người đó.

20. Khi nhận được lời cảm ơn, em đừng toét miệng cười; hãy trả lời: thưa không có chi ạ! Hoặc con vui khi làm việc đó...

21. Khi có việc cần vượt qua người đi trước, em hơi cúi đầu và nói: xin phép ông, xin phép bà... tuy là những câu nói vắn tắt, nhưng nó sẽ giúp em gây thiện cảm với mọi người, và tránh được rất nhiều những xích mích nhỏ nhen.

22. Mỗi khi làm điều chi sai lỗi, hoặc nói gì không đúng, em hãy cố can đảm cất lời: “tôi xin lỗi”, “tôi lầm” để nhận lỗi với người khác.

23. Hãy biết lắng nghe và đừng cắt ngang lời người khác khi họ đang nói.

24. Trường hợp em bị người khác sơ ý làm phiền, người ta xin lỗi, em nên lịch sự bỏ qua và vui vẻ trả lời: “thưa không có chi”. Đừng lườm nguýt cũng đừng tỏ ra khó chịu.

25. Khi nói chuyện với người khác, em cố gắng nhận ra cái lý của họ và thành thực cảm phục họ bằng cách dùng câu nói: anh có lý... chị nói đúng. Làm vậy sẽ gây được cảm tình và có thêm bạn bè mới.

26. Khi không đồng ý với ai về một vấn đề, và muốn trình bày ý kiến của mình, thì hãy mở đầu bằng câu nói: anh nói đúng, nhưng có chi tiết

này, chúng ta cần nhận xét lại xem... . Nói thế em sẽ tránh được làm phiền và chạm tới tự ái người khác.

27. Khi đã hứa với ai chuyện gì, phải giữ đúng lời hứa. Nếu vì trường hợp đột xuất có việc quan trọng hay không thể chu toàn được phải báo lại cho người đó biết.

BÀI 4: LỊCH SỰ KHI TẶNG QUÀ VÀ NHẬN QUÀ

Chúa Giêsu dạy: Cho thì có phúc hơn là nhận. (Cv 20,35).

28. Quà được tặng vào dịp tết, sinh nhật, cưới hỏi, lễ bốn mạng... có mục đích biểu lộ sự vui mừng, quý mến, thân thiện, hay lòng biết ơn.

29. Ghi vào lịch để nhớ những kỷ niệm của người thân, như sinh nhật, ngày lãnh bí tích thánh tẩy, hôn phối, bốn mạng, ngày giỗ... đến ngày đó em nên có lời chúc mừng, xin lễ cầu nguyện và nếu thuận tiện, kèm theo món quà tặng.

30. Tặng quà là cách con người thể hiện sự quan tâm đến nhau. Có một điểm chung mà ta dễ dàng nhận thấy khi tặng quà, đó là món quà luôn làm cho người nhận cảm thấy vui vẻ.

31. Giá trị của món quà không quan trọng bằng tấm lòng và sự quan tâm của người tặng dành cho người nhận. Cho nên, khi có người tặng quà cho mình, em nên nhận với sự nhiệt tình và thích thú, ngay cả khi những món quà ấy không phải là món đồ em thích.

32. Hãy nhớ bóc tem ghi giá trên các món quà. Đừng gói bọc một cách cầu thả, giấy gói nhăn nhúm, không thắt nơ, không có bưu thiếp chúc mừng.

33. Khi biếu quà cho người trên, quà phải gói cho đẹp, ăn mặc lịch sự, đưa hai tay với lời chúc mừng.

34. Khi nhận quà, dù là người trên cũng nên đưa hai tay đón lấy và nói: “Cảm tạ Chúa, cảm ơn cháu (ông, bà,...)”.

35. Dù là người trên hay kẻ dưới, khi được tặng quà, thì không được khước từ. Có thể mình không thích món quà đó, hay đã có dư; nhưng khi nhận cần phải nói: “Cảm tạ Chúa, cảm ơn bác...”.

36. Người cho phải tôn trọng quyền sử dụng của người nhận. Nếu người nhận đem chia sẻ cho người khác, thì người cho vẫn vui vẻ, vì người cho không được bắt người nhận sống ích kỷ.

*Nguồn: Linh mục Giuse Đỗ Đức Trí
TB Giáo dục Công giáo - Giáo phận Xuân Lộc*

CÁC THỰC PHẨM TỐT CHO NGƯỜI TIỂU ĐƯỜNG

BS Vũ Phong - Food safe 2020



Để kiểm soát đường huyết thành công, ngoài việc dùng thuốc, cần có chế độ ăn kiêng nhưng vẫn phải bảo đảm dinh dưỡng. Do đó, người tiểu đường nên biết cách nhận định chỉ số đường huyết của thực phẩm, từ đó biết cách cần giữ hay loại bỏ thực phẩm đó trong chế độ ăn hằng

ngày.

Những thực phẩm đề cập trong bài viết này giúp ổn định đường huyết an toàn cho người bệnh đái tháo đường.

Người đái tháo đường nên chọn thực phẩm như thế nào?

Người đái tháo đường nên chọn thực phẩm GI (Glycemic Index - chỉ số đường huyết) thấp. Đây là chỉ số được dùng để phản ánh tốc độ làm tăng lượng đường trong máu sau khi nạp chất bột đường vào cơ thể. GI thường được dùng để giúp người bệnh đái tháo đường kiểm soát lượng đường huyết hiệu quả. Chỉ số GI của một thực phẩm được phân làm 3 loại: thấp, trung bình và cao.

Thực phẩm có chỉ số GI cao (từ 70 trở lên) nghĩa là có thể làm tăng đường huyết nhanh, GI trung bình thường từ 56-69, còn GI thấp (≤ 55) là những thực phẩm làm mức đường huyết tăng từ từ đều đặn và cũng giảm chậm rãi, nhờ đó giữ được nguồn năng lượng ổn định, rất có lợi cho sức khỏe người bệnh đái tháo đường.

Các thực phẩm giúp ổn định đường huyết

Bưởi (GI - 25): Đây là quả “số 1” về lượng vitamin C. Trong múi bưởi có chứa các enzym giúp hấp thu đường, nhờ đó giảm lượng mỡ dự trữ từ đường chuyển hóa thành.

Sữa tươi (GI - 40): Uống 1 cốc sữa sẽ khống chế hoạt tính của các enzym hợp thành cholesterol, từ đó hạn chế cholesterol sinh ra.

Sữa đậu nành (GI - 43): Đây là những axit amin có khả năng duy trì và củng cố hệ miễn nhiễm, đồng thời giảm hàm lượng cholesterol và chỉ số đường huyết.

Nước mơ (GI - 57): Trong mơ chứa những thành phần giúp đẩy nhanh quá trình chuyển hóa oxy, làm chậm quá trình lão hóa và đẩy nhanh sự hồi phục của các tế bào.

Cà chua (GI - 30): Cà chua không chỉ giúp ổn định đường huyết mà còn có thể giúp bạn giảm cân hiệu quả.

Nước ép táo (GI - 15): Trong táo có chứa chất xơ hòa tan pectin giúp giữ nước và làm sạch ruột, hỗ trợ quá trình tiêu hóa diễn ra thuận lợi, đồng thời giữ cân bằng hệ vi sinh trong đường ruột và giảm mức cholesterol trong cơ thể.

Cam tươi (GI - 43): Cam giàu vitamin C, canxi, phốt-pho, kali, axit citric caroten, hesperidin, chất xơ... vừa tốt cho quá trình chuyển hóa của đường ruột vừa giúp giảm sự tích lũy độc tố, từ đó giúp giảm cân hiệu quả.

Đào (GI - 50): Đào chứa dồi dào chất xơ giúp cải thiện tiêu hóa và các hoạt động của dạ dày hiệu quả hơn, hơn nữa còn ức chế quá trình hấp thu chất béo, giúp bạn không bị tăng cân.

Cháo yến mạch (GI - 50): Có chỉ số GI thấp tốt cho việc kiểm soát chỉ số đường huyết của người bệnh tiểu đường, cháo yến mạch còn cung cấp một lượng lớn protein và chất xơ, thúc đẩy hệ tiêu hóa hoạt động tốt hơn.

Kiwi (GI - 50): Trong 1 quả kiwi xanh chứa 4g chất xơ và dồi dào vitamin cùng khoáng chất có lợi cho cơ thể và rất an toàn cho việc kiểm soát đường huyết của bạn.

Chuối (GI - 55): Chuối không những góp phần đốt cháy chất béo mà còn ngăn ngừa sự hấp thụ carbohydrate vào cơ thể, giúp quá trình trao đổi chất diễn ra với tốc độ nhanh hơn.

Trên đây là những thực phẩm giúp ổn định chỉ số đường huyết. Hãy nhớ chuẩn bị sẵn thiết bị đo đường huyết bỏ túi bên người và kiểm tra sau khi ăn một loại thực phẩm lạ để đảm bảo kiểm soát đường huyết được hiệu quả hơn.

GDPTTT CHÚA GIÊSU GIÁO HẠT BÙI CHU MỪNG LỄ THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU

Daminh Ngô Đức Giang

Hằng năm, Giáo hội dành riêng tháng Sáu để kính Thánh Tâm Chúa Giêsu. Được sự thống nhất của cha linh hướng, vào lúc 9g sáng ngày 03.6.2022, GDPTTTCG giáo hạt Bùi Chu, GP Bùi Chu đã tổ chức Thánh lễ mừng kính Thánh Tâm Chúa Giêsu.



Thánh lễ trọng thể do cha Tổng đại diện Giuse Nguyễn Đức Giang kiêm linh hướng GDPTTTCG giáo hạt Bùi Chu chủ tế. Đồng tế với ngài có cha chánh xứ giáo xứ chính tòa và cha Giuse Phạm Ngọc Oanh - Giám đốc cô nhi viện Thánh An.

Về hiệp dâng Thánh lễ, ngoài BCH và đoàn viên GDPTTTCG giáo hạt Bùi Chu, còn có đại diện BCH GDPTTTCG GP Bùi Chu và 8 giáo hạt trong giáo phận.

Trước Thánh lễ, thay mặt đoàn thể, Ông cố Giuse Trần Thế Việt - Trưởng BCH GDPTTTCG GP Bùi Chu - có lời chào mừng quý cha và toàn thể thành viên BCH và đoàn viên hiện diện.

Mở đầu Thánh lễ, cha chủ tế ngỏ lời chúc mừng và khích lệ tới toàn thể anh chị em đoàn viên GDPTTTCG giáo phận nói chung, cách riêng là các xứ đoàn thuộc giáo hạt Bùi Chu mừng lễ quan thầy. Ngài nói lên lòng yêu mến và sùng kính Thánh Tâm Chúa, mỗi người hãy biết trông cậy vào tình yêu vô biên của Thiên Chúa.

Sau Thánh lễ, vị đại diện cảm ơn quý cha, quý khách và mọi người hiện diện.

GIA ĐÌNH PTTT CHÚA GIÊSU GP BAN MÊ THUẬT MỪNG LỄ THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU

Hoàng Kha



Ngày 17/6/2022, hơn 500 đoàn viên thuộc 15 xứ đoàn trong Giáo phận đã quy tụ về giáo xứ Kim Châu, giáo hạt Giang Sơn tham dự lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu. Anh chị em dân tộc Stiêng từ các xứ đoàn vùng Phước Long, Đồng Xoài cách xa gần 300 cây số đến từ 5 giờ sáng.

Các đoàn viên vinh dự được chào đón cha Tổng linh hướng GDPTTTCG GP Ban Mê thuật Gioan Bt. Nguyễn Đình Lượng, BCH GDPTTT TGP Sài Gòn gồm Ông Giuse Trịnh Văn Tiến - trưởng ban; Chị Rosa Nguyễn Thị Thủy - thủ quỹ và chị Maria Đỗ Thị Lệ Thu - thư ký.

Lúc 8 giờ, các đoàn viên đã được học hỏi đề tài “Hướng tới

một Giáo hội Hiệp Hành: Hiệp thông-Tham gia-Sứ vụ”, do chị Maria Đỗ Thị Lệ Thu thuyết trình. “Hãy lắng nghe nhau và cùng nhau đi loan báo Tin Mừng. Hiệp hành không đâu xa mà ngay tại gia đình, trong giáo xứ và đoàn thể mình tham gia”, chị chia sẻ.

Ông Giuse Trịnh Văn Tiến, thay lời cho hơn 10.000 đoàn viên thuộc TGP Sài Gòn chúc mừng ngày lễ bốn mạng GDPTTT GP BMT, trong phần phát biểu, ông nói: “Mỗi cá nhân trong hội đoàn tự thánh hóa bản thân, sống theo linh đạo, cộng tác tích cực với Hội đồng Mục vụ giáo xứ, cộng tác với cha quản xứ trong các sinh hoạt, đó chính là Hiệp Hành”.

Huấn từ của cha tổng linh hướng Gioan Bt. nói rõ: “Các đoàn viên GĐPTTTCG cùng nhau đi tới tương lai, vừa đi chung với nhau và vừa chia sẻ niềm vui, chia sẻ hạnh phúc mà chúng ta đã nhận được từ bí tích Rửa tội với những người chưa nhận biết Chúa”.

Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu bắt đầu qua việc cung nghinh tượng Thánh Tâm lúc 10 giờ. Cha Dom Phạm Sỹ Hiện, quản xứ Kim Châu, quản hạt Giang Sơn chủ tế Thánh lễ. Đồng tế có cha tổng linh hướng, cha quản xứ Kim Phát Gioan Bt. Phạm Thế Truyền và 4 cha khác trong giáo phận.

Bài chia sẻ lời Chúa của cha chủ tế lôi cuốn người nghe. Cha nói: “Huy hiệu các đoàn viên đeo bên trái ngực, ngay trái tim, có ý nghĩa tình yêu phải bộc lộ ra bên ngoài. Tình yêu chúng ta dành cho người khác phải chân thành, không nhãn mác bên ngoài, không để quảng cáo. Tình yêu không cân, đong, đo, đếm. Tình yêu hết mình tận cùng bằng số giống như người mục tử tìm thấy con chiên lạc, vác lên vai trở về, vui mừng gọi xóm làng đến chia vui...”

Sau bài giảng lễ, cha tổng linh hướng Gioan Bt. chủ sự nghi thức tuyên hứa cho 116 tân đoàn viên

đến từ các xứ đoàn, trong đó hai xứ đoàn đông nhất là Quảng Nhiêu gồm 38 đoàn viên, Kim Phát 37 đoàn viên.

Cuối lễ, ông Gioan Nguyễn Tiến Hưng, trưởng BCH GĐPTTTCG GP BMT cảm ơn cha tổng linh hướng, cha quản xứ Kim Châu, quý cha đồng tế, quý tu sĩ hiện diện. Ông cảm ơn BCH TGP Sài Gòn lặn lội từ xa đến hiệp thông Thánh lễ và hướng dẫn chia sẻ đề tài học tập. Ông đặc biệt cảm ơn Ban Mục vụ HĐGX, ca đoàn và xứ đoàn Kim Châu đã cộng tác giúp đỡ tổ chức ngày trọng đại này.

Trong bữa cơm trưa, được sự đồng ý của cha tổng linh hướng, BCH GĐPTTTCG GP BMT đã có sáng kiến gây quỹ giúp đỡ người nghèo qua hình thức quay số trúng thưởng.

Các xứ đoàn đã lên cầu nguyện tại đài Thánh Giuse Kim Thành, một vài xứ đoàn vùng Phước Long, Đồng Xoài, Buôn Hồ... hôm nay có dịp thuận tiện đã lên hành hương đài Đức Mẹ Giang Sơn trước khi ra về.

Dự kiến, lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu năm 2023 sẽ tổ chức tại giáo xứ Tân Lập.

GIA ĐÌNH PTTT CHÚA GIÊSU GP THÁI BÌNH MỪNG LỄ THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU

Augustinô Đào Xuân Hành



Thánh lễ mừng kính Thánh Tâm Chúa Giêsu của đoàn thể GDPTTTCG giáo phận Thái Bình được tổ chức trọng thể vào lúc 09g00 thứ sáu, ngày 17.6.2022 tại thánh đường giáo xứ Thanh Châu, giáo hạt Nam Tiền Hải, do cha Tổng đại diện GP Thái Bình Phanxicô Nguyễn Tiến Tám, chủ sự. Đồng tế với ngài có quý cha: Tổng linh hướng GDPTTTCG

GP Thái Bình Giuse Đỗ Trọng Huy, cha Hạt trưởng giáo hạt Bắc Tiền Hải Vinh sơn Vũ Văn Hường, cha Hạt trưởng giáo hạt Nam Tiền Hải Đaminh Trần Văn Thỏa và 16 cha linh hướng các xứ đoàn trong giáo hạt. Ngoài ra, trong tình hiệp thông và chia sẻ niềm vui với cộng đoàn còn có cha Đaminh Nguyễn Văn Vàng - Tổng linh hướng GDPTTTCG GP Bùi Chu

và đại diện BCH GDPTTTCG GP Bùi Chu do ông cố Trưởng ban Giuse Trần Thế Việt làm trưởng đoàn.

Sau những giờ phút tĩnh tâm hướng lòng về Chúa Giêsu Thánh Thể qua giờ Cầu Thánh Thể thật sốt sắng, hơn 800 đoàn viên và cộng đoàn dân Chúa giáo xứ đã tiến hành cung nghinh tượng Thánh Tâm Chúa Giêsu từ đài Đức Mẹ Lavang của giáo xứ tiến lên cung thánh để khởi đầu cho Thánh lễ mừng kính Thánh Tâm Chúa Giêsu.



Chia sẻ trong Thánh lễ, cha Phanxicô đã mời gọi anh chị em đoàn viên và gia đình, hãy biết hợp nhất với Trái Tim yêu thương của Chúa trong đời sống hằng ngày cũng như

trong hoạt động tông đồ; biết chuyên tâm cầu nguyện và quan tâm chia sẻ cho mọi người, nhất là những người nghèo khó, bất hạnh để tình yêu của Thánh Tâm Chúa được lan tỏa đến với mọi người, mọi nơi.

Kết thúc Thánh lễ, thay mặt cộng đoàn, ông Vinh sơn Đình Công Phúc, Trưởng ban BCH GDPTTTCG GP Thái Bình ngỏ lời cảm ơn cha Tổng đại diện, quý cha TLH, quý cha linh hướng cũng như quý khách mời và cộng đoàn dân Chúa trong giáo xứ Thanh Châu đã yêu thương hiện diện và cầu nguyện, để Thánh lễ diễn ra được trang trọng và sốt sắng. Những lẵng hoa xinh tươi, rực rỡ là tâm tình tri ân, trân trọng và sâu lắng đã được dâng lên quý cha và quý khách thay lời muốn nói cùng hòa vào niềm vui rộn rã, hạnh phúc của những người tông đồ Thánh Tâm Chúa khắp nơi trong giáo phận được kết nối, hội ngộ, gặp gỡ nhau nơi bữa cơm hiệp thông nồng ấm trước lúc chia tay.

TÂN BCH GDPTTTCG GIÁO HẠT TỨ TRÙNG GIÁO PHẬN BÙI CHU - Nhiệm kỳ 2021-2025

Đaminh Ngô Đức Giang



Vào lúc 10g ngày 03.6.2022, quý cha trong giáo hạt Bùi Chu cùng với cha linh hướng GDPTTTCG giáo hạt Tứ Trùng Giuse Đình Quang Thành đã hiệp dâng Thánh lễ trọng thể kính Thánh Tâm Chúa Giêsu và bổ nhiệm tân BCH GDPTTTCG giáo hạt Tứ Trùng.

Đến tham dự Thánh lễ và chúc mừng có sự hiện diện của BCH GDPTTTCG GP Bùi Chu, do ông thư ký GDPTTTCG GP Bùi Chu Trần Thanh Bình làm trưởng đoàn; cùng với đại diện BCH của các xứ đoàn trong giáo hạt, quý chức Ban hành giáo và cộng đoàn dân Chúa.

Danh sách BCH GDPTTTCG giáo hạt Tứ Trùng Nhiệm kỳ 2021-2025

- | | |
|-----------------------|----------------------------|
| 1. Trưởng ban | : Ông Phêrô Vũ Hồng Tân |
| 2. Phó TB nội vụ | : Ông Vinh Sơn Mai Văn Thủ |
| 3. Phó TB ngoại vụ | : Ông Tôma Vũ Đình Giang |
| 4. Thủ quỹ | : Bà Maria Nguyễn Thị Ngời |
| 5. UB tông đồ, bác ái | : Ông Giuse Mai Văn Tường |

TÂN BCH GDPTTTCG XỨ ĐOÀN PHÚ HƯƠNG GIÁO HẠT ĐẠI ĐỒNG, GIÁO PHẬN BÙI CHU Nhiệm kỳ 2021-2025

Đaminh Ngô Đức Giang



Lúc 16g ngày 09.6.2022, tại thánh đường giáo xứ Phú Hương, giáo hạt Đại Đồng, cha chánh xứ Phaulô Đình Minh Lượng kiêm linh hướng GDPTTTCG xứ đoàn, đã chủ tế Thánh lễ tuyên hứa và ra mắt tân BCH GDPTTTCG xứ đoàn Phú Hương.

Đến tham dự Thánh lễ có đại diện BCH GDPTTTCG giáo phận Bùi Chu, do ông cố Giuse Trần Thế Việt làm trưởng đoàn; BCH GDPTTTCG giáo Hạt Đại Đồng và đoàn viên GDPTTTCG xứ đoàn Phú Hương.

Mở đầu Thánh lễ, cha xứ Phaulô chúc mừng, nêu lên ý nghĩa ngày tuyên hứa của tân BCH GDPTTTCG xứ đoàn.

Trong bài giảng, ngài nói về tình yêu vô biên của Thánh Tâm Chúa Giêsu dành cho nhân loại.

Sau bài giảng, ông phó ngoại vụ Giuse Nguyễn Văn xướng tên các thành viên tân BCH tiến tới trước bàn thờ. Cha linh hướng chủ sự nghi thức tuyên hứa và trao Ủy nhiệm thư cho tân BCH nhiệm kỳ mới, gồm:

- | | |
|----------------------|----------------------------------|
| 1. Đoàn trưởng | : Ông trùm Antôn Nguyễn Tất Tiên |
| 2. Đoàn phó nội vụ | : Ông trùm Đaminh Đình Văn Tinh |
| 3. Đoàn phó ngoại vụ | : Bà phân Maria Phạm Thị Bay |
| 4. Thư ký | : Ông quản Giuse Đình Văn Quang |
| 5. Thủ quỹ | : Bà chánh Maria Phạm Thị Vân |

XỨ ĐOÀN THÁNH LINH, GP BMT HÀNH HƯƠNG VỀ VỚI MẸ

TT GDPTTT GP BMT



Cuộc sống bắt đầu trở lại bình thường sau hơn hai năm dài chịu nhiều đau khổ, lo lắng, mất mát, nhất là phải quanh quẩn trong nhà vì dịch bệnh. Đến nay, dù vẫn còn có những hạn chế nhưng mọi sinh hoạt, đặc biệt là hoạt động du lịch đã được mở rộng góp phần tăng thu nhập cho người dân. Cũng vậy, các hoạt động tôn giáo được phép tổ chức trở lại. Tiếng chuông ban sáng, ban chiều lại ngân vang như kêu mời, nhắc nhở đoàn con trở lại Thánh đường để tạ ơn, chúc tụng và ngợi khen Thiên Chúa. Để đáp lại sự mong ước của các đoàn viên và anh chị em trong cộng đoàn. Ban chấp hành GDPTTTG xứ đoàn Thánh Linh đã tổ chức hành hương viếng Đức Mẹ.

Lúc 4g30 ngày 31.5.2022, quây quần chung quanh Mẹ Vô Nhiễm tại đài Đức Mẹ Lộ Đức của giáo xứ, chúng tôi dâng lên Mẹ chuyển hành hương với tất cả sự phó thác cậy trông. Thời gian trước ngày xuất phát, thời tiết bất thường: lúc mưa, lúc nắng, lúc mưa dầm kéo dài cả ngày! Nhưng Đức Mẹ đã ban ơn cách riêng và chúc lành cho đoàn hành hương. Chúng tôi đã lên đường dưới bầu trời nắng đẹp, mát mẻ. Chưa có chuyến hành hương nào trong giáo xứ có số lượng giáo dân tham gia đông như vậy; thường chỉ một xe khách nhưng lần này đoàn có 2 xe; riêng đoàn viên GDPTTTG đã trên 40 người.

Sau một đêm di chuyển, đoàn hành hương đã đến Trung tâm Hành hương Đức Mẹ Trà Kiệu. Thật là phấn khởi, khi sau Thánh lễ lúc sáng sớm, chúng tôi được tham gia vào đoàn rước tượng Đức Mẹ từ đồi Đức Mẹ trở về nhà thờ giáo xứ Trà Kiệu. Theo lệ hàng năm, vào ngày 31 tháng 5, giáo xứ Trà

Kiêu luôn tổ chức Đại hội Hành hương Đức Mẹ Trà Kiệu.

Tạm biệt giáo xứ Trà Kiệu, đoàn hành hương tiếp tục lên đường về linh địa La Vang, nơi mọi tín hữu luôn mong ước ít là một lần được về với Mẹ. Đoàn chúng tôi đã dành trọn một ngày ở tại thánh địa La Vang. Ngoài giờ đọc kinh kính viếng Mẹ, tham dự Thánh lễ để tạ ơn và cầu xin Mẹ, chúng tôi được tham quan nhà thờ mới. Dù chưa hoàn thành nhưng chúng tôi cũng hình dung được đây là một công trình rộng lớn, hoành tráng nhất nước. Qua đây cũng thấy được sự hiệp nhất của đoàn con cái Mẹ trong và ngoài nước. Chúng tôi rất cảm động và khâm phục nhóm 50 em dân tộc, đã tình nguyện rời nơi ở với gia đình (Lâm đồng) đến La Vang và ở lại một tháng để góp phần đem lại vẻ mỹ quan cho thánh địa. Trước khi từ giã Mẹ La Vang để tiếp tục chuyến hành hương, đoàn người chúng tôi đã đọc kinh tại linh đài Mẹ lần cuối. Tất cả chúng tôi sẽ không bao giờ quên được cảm xúc khi cùng hát bài “Mẹ ở con về”. Chúng tôi đã từ giã Mẹ ra về trong nước mắt. Trên đường

về, đoàn chúng tôi đã đến viếng Đức Mẹ Sao Biển và biết thêm được nhiều điều về sự tích tên gọi “Đức Mẹ Sao biển”.

Rời Đức Mẹ Sao Biển, trước khi về nơi xuất phát, chúng tôi đã dành nửa ngày sinh hoạt tại Trung tâm Hành hương Đức Mẹ Măng Đen và thăm nhà thờ gỗ Kon Tum. Trở lại Măng Đen lần này, tôi thật ngỡ ngàng và vui mừng khi thấy cảnh vật đã rất khác: nhà thờ gỗ và một vài công trình trong khuôn viên nhà thờ đã được tôn tạo lại. Khung cảnh đền Đức Mẹ vào lúc sáng sớm thật đẹp trong làn sương mù đang dần tan theo ánh nắng mặt trời đang lên báo hiệu một ngày nắng đẹp.

Qua chuyến đi ngắn ngủi chỉ ba ngày, nhưng mọi người chúng tôi cảm thấy thật vui và hạnh phúc vì đã được cùng nhau đứng dưới chân Mẹ đọc kinh dâng lời chúc tụng, ngợi khen, cảm tạ và xin Mẹ luôn cầu bầu cùng Chúa cho đoàn con cái của Mẹ luôn giữ vững đức tin, vững lòng cậy trông, phó thác cuộc hành trình về quê hương vĩnh cửu trong sự quan phòng của Chúa và Đức Mẹ.

GIA ĐÌNH PT TT CHÚA GIÊSU TGP SÀI GÒN MỪNG LỄ THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU

Văn Phượng & Tiến Dũng



Thánh lễ trọng thể mừng kính Thánh Tâm Chúa Giêsu do linh mục (Lm) Vinh sơn Nguyễn Văn Hồng - Tổng linh hướng Gia đình Phật tử Thánh Tâm Chúa Giêsu (GDPTTTCG) TGP Sài Gòn (TGP SG) chủ sự, diễn ra lúc 09g30 thứ Sáu, ngày 18.6.2022 tại thánh đường giáo xứ Thủ Thiêm, giáo hạt Thủ Thiêm.

Đồng tế với ngài có Lm Giuse Nguyễn Quốc Thắng - Phó Tổng linh hướng và Lm Đa Minh Trần Đức Công - đặc

trách phát triển ơn gọi và truyền giáo GDPTTTCG TGP SG cùng 12 Lm.

Hiệp dâng Thánh lễ có khoảng 500 đoàn viên và ân nhân GDPTTTCG TGP SG. Ngoài ra còn có đại diện GDPTTTCG các giáo phận Hải Phòng, Xuân Lộc.

Trước Thánh lễ, lúc 09g30, quý Lm đồng tế và các đoàn viên đã cung nghinh tượng Thánh Tâm Chúa Giêsu từ cuối nhà thờ, vòng qua cổng nhà

dòng Mến Thánh Giá Thủ Thiêm rồi trở về nhà thờ Thủ Thiêm thật nghiêm trang và sốt mến.



Đầu lễ, Lm Vinh Sơn giới thiệu Thánh Tâm Chúa Giêsu là chiếu chỉ tình yêu của Thiên Chúa dành cho nhân loại. Ngài mong tình yêu đó được thấm nhập vào tâm hồn mỗi người, biến đổi từng người trở nên con cái của Chúa Giêsu. Đoàn viên GDPTTTCG là những tông đồ đem tình yêu của Thánh Tâm Chúa Giêsu đến cho mọi người.

Trong bài giảng, linh mục Vinh sơn chia sẻ: Trong Cựu ước, Chúa đã dùng hình ảnh người mục tử để nói lên tình yêu của Thiên Chúa dành cho dân của Người. Qua lịch sử Giáo hội, Chúa muốn nói với loài người tình yêu của Thiên Chúa qua hình ảnh Thánh Tâm

Chúa Giêsu, qua hình ảnh LCTX.

Sau khi giải thích sự việc Chúa mạc khải qua Thánh nữ Magarita, hình ảnh Trái tim của Chúa được cuốn bao quanh bởi một vòng gai, Trái tim đó được đưa ra khỏi lồng ngực để trao ban cho loài người. Diễn tả này kêu gọi loài người ăn năn sám hối, làm tâm tình đền bù phạt tạ Thánh Tâm Chúa vì Trái Tim Chúa bị xúc phạm do tội lỗi của nhân loại ngày càng nhiều, hãy thánh hóa gia đình cho Thánh Tâm Chúa, hãy đặt Chúa làm vua của gia đình, để cứu rỗi các gia đình. Ngài chia sẻ tiếp: mỗi người là tông đồ của GDPTTTCG cố gắng bằng khả năng của mình, người thật việc thật đến với anh em, giới thiệu tình yêu của Thiên Chúa dành cho nhân loại, để một phần nào đó nói với con người hôm nay Chúa yêu thương loài người.

Hôm nay ngày lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu là lời nhắc nhở mỗi người nhất là đoàn viên GDPTTTCG: Chúa yêu thương con người, luôn chấp

nhận sự thiệt thòi, điều quan trọng là mỗi người hãy trở nên cánh tay nối dài để giới thiệu tình yêu thương của Chúa đến cho mọi người, để mọi người cảm nhận được Chúa yêu thương mình để đừng thờ ơ nguội lạnh, đứng trước tội lỗi đừng chán nản thất vọng mà hãy tín thác vào tình yêu của Chúa, tình yêu có sức mạnh biến đổi hoán cải tất cả mọi người để trở nên con cái yêu dấu của Thánh Tâm Chúa.

Cuối lễ, Anh Phêrô Nguyễn Hồng Thịnh, Phó nội vụ BCH, thay mặt BCH GDPTTTCG TGP SG có lời cảm ơn quý Lm đồng tế; đặc biệt chúc mừng kỷ niệm 30 năm Lm của cha TLH. Đồng thời, anh cũng cảm ơn

đại diện GDPTTTCG giáo phận Hải Phòng, Xuân Lộc cùng toàn thể đoàn viên, quý ân nhân, quý khách mời và HĐMV giáo xứ Thủ Thiêm.

Đáp từ, Lm Vinh sơn cảm ơn quý cha, đại diện GDPTTTCG giáo phận Xuân Lộc và Hải Phòng, đoàn viên GDPTTTCG TGP SG.

Tiếng hát bài “TRONG BÌNH AN” từ ca đoàn Xứ đoàn Minh Đức, giáo hạt Thủ Thiêm đã kết thúc thánh lễ lúc 11g00. Sau Thánh lễ quý Lm chụp hình lưu niệm với Ban thường vụ BCH GDPTTTCG TGP SG và quý khách, sau đó là tiệc hiệp thông mừng lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu.



GĐPTTTCG GIÁO HẠT PHÚ THỌ MỪNG LỄ THÁNH TÂM CHÚA

Văn Minh



“Được lời lãi cả thế gian mà đánh mất linh hồn thì nào có lợi ích gì” (Mc 8,36). Đó là câu lời Chúa đã được linh mục (Lm) Giuse Phạm Bá Lãm nhấn mạnh trong Thánh lễ mừng kính Thánh Tâm Chúa Giêsu của GĐPTTTCG giáo hạt Phú Thọ và xứ đoàn Tân Phước - diễn ra lúc 17g30 thứ Sáu, ngày 10.6.2022 tại nhà thờ Tân Phước.

Thánh lễ trọng thể do Lm. Giuse Phạm Bá Lãm - Hạt trưởng giáo hạt Phú Thọ - chủ

tế. Đồng tế cùng ngài có Lm. Đaminh Nguyễn Văn Minh, chánh xứ Tân Phước kiêm tân linh hướng GĐPTTTCG giáo hạt Phú Thọ; Lm Anphongsô Nguyễn Kim Thạch, Giáo phận Cần Thơ; Lm. Gioan Vianney Nguyễn Hữu Lợi, dòng Máu Châu Báu Chúa Kitô và Lm khách mời.

Hiện diện trong Thánh lễ có quý vị đại diện GĐPTTTCG TGP Sài Gòn, quý vị ân nhân, quý đoàn viên các xứ đoàn Tân Trang, Hòa Hưng, Phaolô, Bắc

Hà, Thánh Giuse, Thăng Long, Vĩnh Hòa, Phú Bình, Phú Hòa, Tân Phước, đại diện các hội đoàn và bà con giáo dân giáo xứ Tân Phước.

Trước Thánh lễ, lúc 17g, các đoàn viên cùng nhau qui tụ trong ngôi thánh đường để làm giờ thánh. Kế đó, các thành viên GDPTTTCG cùng cò đoàn cung nghinh tượng Thánh Tâm Chúa Giêsu chung quanh thánh đường, hòa trong tiếng kèn đồng rộn rã.



Đầu lễ, thay mặt giáo xứ Tân Phước, Lm. Đaminh có lời chào mừng các Lm đồng tế cùng các thành viên GDPTTTCG đã qui tụ về ngôi thánh đường để hiệp dâng Thánh lễ hôm nay. Sau đó, Lm. hạt trưởng cũng giới thiệu với cộng đoàn Lm. Đaminh Nguyễn Văn Minh là tân linh hướng của GDPTTTCG hạt Phú Thọ, thay cho Lm

Anphongsô Hoàng Ngọc Bao, xin nghỉ vì lý do sức khỏe.

Bài giảng trong Thánh lễ, Lm Giuse Phạm Bá Lãm đã dựa bài Tin Mừng (Mt 18,12-14) qua dụ ngôn “con chiên lạc” để phác họa đôi nét về dung nhan của vị Mục tử nhân lành đã hết lòng vì đàn chiên. Như vậy, nếu trong đoàn thể GDPTTTCG chúng ta có một người đi hoang, thì tất cả chúng ta cũng phải ra đi tìm kiếm cho bằng được người anh em ấy trở về với đoàn thể của mình.

Đúc kết bài giảng, Lm Giuse nhắn nhủ: Thành viên GDPTTTCG hãy luôn ý thức được rằng Chúa luôn luôn yêu thương chúng ta vô bờ bến. Vì vậy, chúng ta cũng phải yêu và giúp đỡ lẫn nhau để ngày một trở nên giống hình ảnh Thánh Tâm Chúa Giêsu.

Thánh lễ tiếp nối với lời nguyện tín hữu, dâng lễ vật và phụng vụ Thánh Thể.

Sau lời nguyện hiệp lễ, ông Giuse Phạm Quang Thúy - Trưởng ban, thay mặt GDPTTT hạt Phú Thọ và xứ đoàn Tân Phước ngỏ lời cảm ơn các Lm đồng tế, quý vị trong HĐMVGX Tân Phước, quý vị ân nhân, quý

vị khách mời, cùng các đoàn viên các xứ đoàn đã đến hiệp dâng Thánh lễ thật sốt sắng.

Đáp từ, Lm hạt trưởng chúc mừng bốn mạng GDPTTTCG giáo hạt Phú Thọ và xứ đoàn Tân Phước được nhiều hồng ân của Thánh Tâm Chúa.

Thánh lễ khép lại lúc 18g30. Sau Thánh lễ, các Lm cùng đại diện BCH giáo hạt chụp chung tấm hình lưu niệm và tham dự tiệc liên hoan tại hội trường giáo xứ.

GDPTTTCG GIÁO HẠT SÀI GÒN - CHỢ QUÁN MỪNG LỄ THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU

Bài & Ảnh: Nguyễn Hữu Sang



“Mỗi đoàn viên Gia đình Phạt Tạ Thánh Tâm Chúa Giêsu hãy chuyên cần cầu nguyện và làm việc tông đồ, hợp nhất với Thánh Tâm Chúa Giêsu...”

Đó là lời nhắn nhủ của Cha Phêrô Lê Văn Chính, linh hướng Gia đình Phạt tạ Thánh Tâm Chúa Giêsu giáo hạt Sài Gòn - Chợ Quán (GDPTTTTCG SG-CQ) trong Thánh lễ kính Thánh Tâm Chúa Giêsu vào lúc 17g30, thứ Sáu ngày 10.6.2022 tại nhà thờ Cầu Kho. Đồng tế với ngài có cha phó Gioan Baotixita Trần Phước Lộc.



Đến hiệp dâng Thánh lễ có gần 70 đoàn viên GDPTTTTCG của các xứ đoàn trong giáo hạt SG-CQ. Ngoài ra có đại diện Ban MVTT giáo hạt SG-CQ và bà con giáo dân giáo xứ Cầu Kho. Trước Thánh lễ, các anh chị em đoàn viên đã cung nghinh tượng Thánh Tâm Chúa Giêsu thật long trọng.

Trong đại dịch vừa qua, nhiều đoàn viên GDPTTTTCG SG-CQ đã kiên trì cầu nguyện và tham gia thiết thực các hoạt động thiện nguyện của giáo xứ. Các buổi họp được cố gắng duy trì qua hình thức trực tuyến. Và ngay sau khi “bình thường mới” được thiết lập, giờ chầu chung của GDPTTTTCG SG-CQ tiếp tục được duy trì vào lúc 14g30 mỗi Chúa nhật đầu tháng tại giáo xứ Cầu Kho.

Sau Thánh lễ, các đoàn viên GDPTTTTCG SG-CQ đã sốt sắng tham dự giờ chầu Thánh Thể. Sau đó chụp hình lưu niệm với cha linh hướng trước khi ra về.

GĐPTTTCG GIÁO HẠT XÓM MỚI THỰC THI BÁC ÁI

TT GĐPTTTCG Xóm Mới

“Qua nghĩa cử và tấm lòng quảng đại của cha linh hướng và quý vị, hội dòng chúng con cảm nhận được lòng thương xót của Chúa luôn tuôn đổ trên các cháu mồ côi, không nơi nương tựa”.



Trên đây là lời cảm ơn của soeur Têrêsa Phan Thị Nhan - Giám đốc Cơ sở Bảo trợ Xã hội Cô nhi Thiên Bình (Cô nhi Thiên Bình) - khi hội Gia đình PTTT Chúa Giêsu giáo hạt Xóm Mới (GĐPTTTCG XM) đến thăm và tặng quà cho các cháu.

Lúc 06g30 thứ Năm, ngày 09.6.2022, với sự đồng hành của cha Gioan Bt. Phạm Minh Đức - chánh xứ Thái Bình kiêm tân linh hướng GĐPTTTCG XM - đoàn gồm 80 người đã khởi hành đến Cô nhi Thiên Bình lúc 09g00.

Ra đón đoàn, có soeur Giám đốc, quý soeur với những bài hát sinh hoạt thật vui tươi của 150 cháu. Soeur Giám đốc bày tỏ niềm vui khi được cha tân linh hướng và đoàn đến thăm cơ sở. Soeur cho biết: “Đây là cơ sở do các nữ tu dòng Thừa Sai Bác Ái đảm trách, đang chăm sóc và nuôi dạy trên 150 cháu mồ côi cha mẹ hoặc bị bỏ rơi khi vừa lọt lòng. Khi khôn lớn, các cháu được đưa vào nhà trẻ, theo học mẫu giáo và văn hóa các cấp ở nhà trường. Bên

cạnh đó, cơ sở còn chăm sóc 24 cụ già không nơi nương tựa”.



Được phép của cha linh hướng, thay mặt đoàn, ông Đaminh Trần Tiến Công - Trưởng GDPTTTCG XM - có lời cầu chúc quý soeur luôn đón nhận được lòng thương xót của Chúa để có đủ nghị lực chăm lo cho các cháu. Đồng thời, đoàn cũng gửi đến quý soeur số tiền trên 87.500.000đ + 300USD cùng hiện vật gồm: quần áo, mì gói, giò chả, gạo... ước tính trên 30 triệu đồng. Ngoài ra, đoàn còn gửi đến 24 cụ, mỗi cụ một phong bì 400.000đ, tổng cộng là 9.600.000đ. Đây là sự đóng góp của 11 xứ đoàn trong giáo hạt Xóm Mới, cùng với quý ân nhân xa gần.

Nói tiếp, cha linh hướng chúc quý soeur được khỏe mạnh, luôn trung thành với ơn gọi và tôn chỉ hội dòng, để luôn hăng say dấn thân phục vụ tha nhân, cụ thể là các cháu. Đặc biệt, khi các thành viên trao cho 150 cháu, mỗi cháu

một phần quà do ân nhân ủng hộ, cha linh hướng đã đến gặp gỡ, cùng sinh hoạt và ca hát với các cháu thật vui nhộn, tạo bầu khí gần gũi, yêu thương. Bên cạnh đó, các bà mẹ cũng đến thăm hỏi, trò chuyện với các cháu, phân nào giúp các cháu cảm nhận được tình mẫu tử mà các cháu đang thiếu thốn.

Sau đó, đoàn đến thăm nơi ở của 24 cụ già neo đơn, không nơi nương tựa. Tại đây, đoàn đã tặng mỗi cụ 400.000đ. Các cụ rất vui khi được đoàn đến thăm và tặng quà.

Tạm biệt các cháu lúc 10g00, đoàn tiếp tục hành trình đến bãi tắm. Nơi đây, đoàn đã hướng về tượng đài Chúa Kitô Vua sốt sáng cử hành giờ cầu nguyện đền tạ Trái Tim Chúa Giêsu. Theo cha linh hướng, đây là hình thức truyền giáo rất tốt đẹp sau khi đoàn thể đã thực hiện việc bác ái thật ý nghĩa.

Sau khi nghỉ ngơi và tắm biển ở Bãi Sau, Vũng Tàu. Lúc 18g00, đoàn khởi hành về Xóm Mới, kết thúc một ngày được đón nhận, trao ban và trải nghiệm tình thương của Chúa đến với mỗi cá nhân, với mọi người trong năm “Hướng đến một Giáo hội Hiệp hành” này.

TRANG ÂN NHÂN

1/ Ân nhân Phép lành Tòa Thánh

2684	BCH GDPTTTCG Xđ. Tang Điền, giáo hạt Kiên Chính, GP Bùi Chu
2685	BCH GDPTTTCG Xđ. Phú Hương, giáo hạt Đại Đồng, GP Bùi Chu
2686	Bà Maria Phạm Thị Cần, Xđ. An Nghĩa, hạt Ninh Cường, GP Bùi Chu
2687	Ông Giuse Đoàn Văn Giạn, Xđ. An Nghĩa, giáo hạt Ninh Cường, GP Bùi Chu
2688	Ông trưởng Đaminh Mai Văn Tâm, Xđ. Tang Điền, giáo hạt Kiên Chính, GP Bùi Chu
2689	Bà Maria Trần Thị Bảy, giáp Đông, Xđ. Xuân Dương, giáo hạt Bùi Chu, GP Bùi Chu
2690	Bà Maria Trần Thị Hạt (Nường), họ La Vang, Xđ. Bùi Chu, giáo hạt Bùi Chu, GP Bùi Chu
2691	Bà Maria Trần Thị Xuân (Tắc), Xđ. Giáo Phòng, giáo hạt Đại Đồng, GP Bùi Chu.
2692	Bà Maria Ngô Thị Mến (Nhị), Xđ. Giáo Phòng, giáo hạt Đại Đồng, GP Bùi Chu
2693	Bà Maria Phạm Thị Ngọt, giáo khu Đông, Xđ. Quần Cống, giáo hạt Phú Nhai, GP Bùi Chu.
2694	Bà trưởng Maria Nguyễn Thị Huế (Giang), Xđ. Đại Đồng, giáo hạt Đại Đồng, GP Bùi Chu
2695	Bà trưởng Maria Trần Thị Rèn (Tuế), Xđ. Đại Đồng, giáo hạt Đại Đồng, GP Bùi Chu
2696	Ông phần Đaminh Trần Xuân Quyến, Xđ. Đại Đồng, hạt Đại Đồng, GP Bùi Chu
2697	Bà quản Maria Trần Thị Tươi, Xđ. Đại Đồng, giáo hạt Đại Đồng, GP Bùi Chu

2698	Ông phần Vin Sơn Trần Văn Đáp, Xđ. Đại Đồng, giáo hạt Đại Đồng, GP Bùi Chu
2699	Bà Maria Đinh Thị Ga, Xđ. Đại Đồng, giáo hạt Đại Đồng, GP Bùi Chu
2700	ÔB Vinh Sơn và Maria Nguyễn Thị Ga (Nhiên), Xđ. Giáo Phòng, giáo hạt Đại Đồng, GP Bùi Chu
2701	Bà trưởng Maria Nguyễn Thị The (Tăng), Xđ. Giáo Phòng, giáo hạt Đại Đồng, GP Bùi Chu
2702	Ông Phaolô Phạm Văn Tư, Xđ. Giáo Phòng, hạt Đại Đồng, GP Bùi Chu

2/ Quỹ Truyền giáo và Phát triển đoàn thể năm 2022

- Xứ đoàn Xóm Chiếu, giáo hạt Xóm Chiếu	1.000.000đ
- Xứ đoàn Thạch Đà, giáo hạt Xóm Mới	4.000.000đ
- Xứ đoàn Hạnh Thông Tây, giáo hạt Gò Vấp	2.000.000đ

TRANG BÁC ÁI

Ban Bác ái - Xã hội GDPTTTCG TGPSG chân thành cảm ơn sự giúp đỡ của quý ân nhân, đã hỗ trợ công tác bác ái của đoàn thể trong tháng 06.2022 gồm:

1/ Ân nhân giúp công tác Ban bác ái và người nghèo

- Xứ đoàn Bình Đông	500.000đ
- Ông Phaolô Trang Lập Quang, Xđ. Tùng Lâm, GP Đà Lạt	100.000đ

2/ Ân nhân giúp nôi cháo bệnh nhân B/v Phạm Ngọc Thạch:

- Xứ đoàn Bình Đông, giáo hạt Bình An	1.600.000đ
- Xứ đoàn Bình Hưng, giáo hạt Bình An	500.000đ
- Xứ đoàn Ba Thôn, giáo hạt Hóc Môn	100.000đ
- Xứ đoàn Bà Điểm, giáo hạt Hóc Môn	200.000đ
- Xứ đoàn Bạch Đằng, giáo hạt Hóc Môn	100.000đ

- Xứ đoàn Châu Nam, giáo hạt Hóc Môn	200.000đ
- Xứ đoàn Chợ Cầu, giáo hạt Hóc Môn	500.000đ
- Xứ đoàn Tân Đông, giáo hạt Hóc Môn	600.000đ
- Xứ đoàn Nam Hưng, giáo hạt Hóc Môn	300.000đ
- Xứ đoàn Tân Hưng, giáo hạt Hóc Môn	200.000đ
- Xứ đoàn Tân Mỹ, giáo hạt Hóc Môn	100.000đ
- Xứ đoàn Trung Chánh, giáo hạt Hóc Môn	100.000đ
- Xứ đoàn Trung Mỹ Tây, giáo hạt Hóc Môn	100.000đ
- Xứ đoàn Bình Thuận, giáo hạt Tân Sơn Nhì	300.000đ
- Xứ đoàn Thủ Đức, giáo hạt Thủ Đức	500.000đ
- Xứ đoàn Hà Đông, giáo hạt Xóm Mới	300.000đ
- Ông cố Giuse Phạm Minh Hùng, Xđ. Tân Lập, hạt Thủ Thiêm	100.000đ
- Chị Chi, Xđ. Vườn Chuối, giáo hạt Sài Gòn - Chợ Quán	100.000đ
- Chị Liên, Xđ. Vườn Chuối, giáo hạt Sài Gòn - Chợ Quán	100.000đ
- Chị Têrêsa Hà, Liên, Xđ. Vườn Chuối, giáo hạt SG - Chợ Quán	100.000đ
- 01 ân nhân giáo xứ Bắc Dũng, giáo hạt Xóm Mới giúp:	
* Nồi cháo Phạm Ngọc Thạch	500.000đ
* Công tác Ban bác ái	500.000đ
* Ủng hộ lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu	1.000.000đ

3/ Giúp "con dê núi" giáo xứ Đê Somei, GP Kontum

- Xứ đoàn Nữ Vương Hòa Bình, giáo hạt Xóm Mới	500.000đ
---	----------

4/ Giúp gia đình 6 người bị tâm thần thuộc GP Long Xuyên

- Xứ đoàn Châu Bình, giáo hạt Thủ Đức	500.000đ
- Ông cố Giuse Phạm Minh Hùng, Xđ. Tân Lập, hạt Thủ Thiêm	1.000.000đ
- Anh Xuân, xứ đoàn Tân Hưng, giáo hạt Hóc Môn	500.000đ
- 01 đoàn viên xứ đoàn Tân Hưng, giáo hạt Hóc Môn	1.400.000đ

HIỆP Ý CẦU NGUYỆN

Trong niềm cậy trông vào Chúa Giêsu Phục sinh, xin Thánh Tâm Chúa Giêsu sớm đưa linh hồn các ân nhân và đoàn viên Gia đình PTTT Chúa Giêsu chúng con về hưởng Nhan Thánh Chúa:

1/ Cụ Đaminh Mai Viết Châu, SN 1942. Đoàn viên GDPTTTTCG xứ đoàn Kiên Lao, giáo hạt Bùi Chu; ân nhân GDPTTTTCG GP Bùi Chu. Được Chúa gọi về ngày 07.4.2022.

2/ Bà Maria Mai Thị Lan, SN 1963. Đoàn viên GDPTTTTCG xứ đoàn Kiên Lao, giáo hạt Bùi Chu; ân nhân GDPTTTTCG GP Bùi Chu. Được Chúa gọi về ngày 09.4.2022.

3/ Ông Kiểm Vinhson Mai Thanh Lễ, SN 1960. Đoàn viên GDPTTTTCG xứ đoàn Kiên Lao, giáo hạt Bùi Chu; ân nhân GDPTTTTCG GP Bùi Chu. Được Chúa gọi về ngày 09.4.2022.

4/ Cụ trùm Maria Mai Thị Cao, SN 1936. Đoàn viên GDPTTTTCG xứ đoàn Kiên Lao, giáo hạt Bùi Chu; ân nhân GDPTTTTCG GP Bùi Chu. Được Chúa Gọi về ngày 24.4.2022.

5/ Ông trùm Phaolô Trần Văn Quán, SN 1951. Đoàn viên GDPTTTTCG xứ đoàn Phú An, giáo hạt Tương Nam; ân nhân GDPTTTTCG GP Bùi Chu. Được Chúa gọi về ngày 02.5.2022.

6/ Bà Maria Cao Thị Thi, SN 1954. Đoàn viên GDPTTTTCG xứ đoàn Quế Phương, giáo hạt Kiên Chính, GP Bùi Chu. Được Chúa gọi về ngày 06.5.2022.

7/ Bà Maria Nguyễn Thị Hiền (Tuân), SN 1971. Đoàn viên GDPTTTTCG xứ đoàn Xuân Phong, giáo hạt Tứ Trùng; ân nhân GDPTTTTCG GP Bùi Chu. Được Chúa gọi về ngày 09.5.2022.

8/ Bà Têrêsa Lương Thị Phong, SN 1956. Đoàn viên GDPTTTTCG xứ đoàn Kiên Lao, giáo hạt Bùi Chu; ân nhân GDPTTTTCG GP Bùi Chu. Được Chúa gọi về ngày 10.5.2022.

9/ Ông Đaminh Mai Viết Định, SN 1956. Đoàn viên GDPTTTTCG xứ đoàn Kiên Lao, giáo hạt Bùi Chu, ân nhân GDPTTTTCG GP Bùi Chu, được Chúa gọi về ngày 10.5.2022.

10/ Ông cố Phêrô Vũ Đức Tiến, SN 1931. Đoàn viên GĐPTTTCG xứ đoàn Tân Đông, giáo hạt Hóc Môn, TGP Sài Gòn. Được Chúa gọi về ngày 11.5.2022.

11/ Bà Maria Nguyễn Thị Rà, SN 1941. Nhạc mẫu anh Đaminh Savio Nguyễn Đức Hoàng, Đoàn phó ngoại vụ BCH GĐPTTTCG Xđ. Tam Hải, giáo hạt Thủ Đức, TGP Sài Gòn. Được Chúa gọi về ngày 21.5.2022.

12/ Bà Maria Ngô Thị Tô, SN 1928. Đoàn viên GĐPTTTCG xứ đoàn Hai Giáp, giáo hạt Quần Phương; ân nhân GĐPTTTCG GP Bùi Chu. Được Chúa gọi về ngày 22.5.2022.

13/ Bà Maria Bùi Thị Dâng, SN 1940. Đoàn viên GĐPTTTCG Xđ. Kim Thành, giáo hạt Quần Phương; Ân nhân GĐPTTTCG GP Bùi Chu. Được Chúa gọi về ngày 22.5.2022.

14/ Cụ cố Maria Hoàng Thị Hoa, SN 1922. Thân mẫu ông Giuse Hoàng Mạnh Hùng, nguyên thư ký BCH GĐPTTTCG giáo hạt Hóc Môn và xứ đoàn Trung Mỹ Tây, TGP Sài Gòn; cộng tác viên Nội san Lửa Mến. Được Chúa gọi về ngày 24.5.2022.

15/ Ông Đaminh Trần Văn Sách, SN 1955. Đoàn viên GĐPTTTCG xứ đoàn Hải Nhuận, giáo hạt Quần Phương, GP Bùi Chu. Được Chúa gọi về ngày 25.5.2022.

16/ Ông Vinhson Phạm Văn Cừ, SN 1943. Đoàn viên GĐPTTTCG Xđ. Hai Giáp, giáo hạt Quần Phương, GP Bùi Chu. Được Chúa gọi về ngày 27.5.2022

17/ Bà Maria Têrêsa Nguyễn Thị Mỹ Ngọc, SN 1965. Hiền thê ông Vincente Nguyễn Văn Hòa, quyền đoàn trưởng xứ đoàn Hòa Hưng, giáo hạt Phú Thọ, TGP Sài Gòn. Được Chúa gọi về ngày 30.5.2022.

18/ Cụ bà Maria Phạm Thị Ớn, SN 1920. Đoàn viên GĐPTTTCG xứ đoàn Bùi Môn, giáo hạt Hóc Môn, TGP Sài Gòn. Được Chúa gọi về ngày 02.6.2022.

19/ Ông Giuse Nguyễn Văn Đang, SN 1940. Đoàn viên GĐPTTTCG xứ đoàn Bùi Môn, giáo hạt Hóc Môn, TGP Sài Gòn. Được Chúa gọi về ngày 03.6.2022

20/ Cụ bà Maria Đỗ Thị Ràng, SN 1932. Nhạc mẫu anh Giuse Nguyễn Văn Hải, đoàn viên GĐPTTTCG Xđ. Trung Mỹ Tây, giáo hạt Hóc Môn, TGP Sài Gòn. Được Chúa gọi về ngày 03.6.2022.