



Hướng tới một Hội Thánh hiệp hành
hiệp thông | tham gia | sử vụ

NỘI SAN LỬA MẾN THÁNG 04-2022



Xin gửi về địa chỉ

noisanluamen@gmail.com

Thư từ, bài vở: Gửi về BBT
trước ngày 10 mỗi tháng

Tin tức: Gửi về BBT
trước ngày 15 mỗi tháng

**** Điện thoại liên lạc gửi bài vở**

Anh Chiến: 0913.868691

**** Điện thoại liên lạc mua báo:**

Chị Thủy: 0933.577870

Mục Lục

Đề tài	Trang
❖ Mục lục	01
❖ Hãy chạy đến cùng Thánh Giuse	02
❖ Suy niệm Lời Chúa	04
❖ Bồi dưỡng đức tin	12
❖ Chương trình học hỏi THĐGM XVI	19
❖ Alleluia - Mừng Chúa Phục Sinh	25
❖ Tin Giáo hội hoàn cầu	26
❖Ơn Cứu Độ	30
❖ Gia đình cầu nguyện	31
❖ Tận đáy cuộc đời	33
❖ Chút suy gẫm trong mùa Phục Sinh	38
❖ Ánh sáng Phục Sinh	43
❖ Lạm bàn về việc làm bác ái	44
❖ Trang Thanh niên	49
❖ Trang Thiếu nhi	52
❖ Trang sức khỏe gia đình	53
❖ Tin sinh hoạt GDPTTTCG khắp nơi	55
❖ Tin sinh hoạt GDPTTTCG TGP SG	59
❖ Trang ân nhân, bác ái	69
❖ Hiệp ý cầu nguyện	70

TÀI LIỆU HỌC TẬP CỦA GDPTTTCG VN

Lưu hành nội bộ

NHÂN DỊP LỄ THÁNH GIUSE SẮP TỚI, ĐỨC MẸ KHUYÊN TÔI: HÃY CHẠY ĐẾN VỚI THÁNH GIUSE LÀ ĐÁNG HAY CỨU GIÚP NHỮNG KẺ TÚNG NGHÈO

ĐGM GB. Bùi Tuần

1. Lúc này, tôi túng nghèo đủ thứ. Nhưng túng nghèo nhất là túng nghèo tình thương.

2. Tôi rất muốn nhận được nhiều tình thương, và cũng muốn cho đi nhiều tình thương.

3. Muốn là thế. Nhưng thực tế không được như thế.

Tôi vẫn nghèo về tình thương nhận được.

Tôi cũng thấy mình nghèo về tình thương cho đi.

4. Tôi đem tình hình đó trình bày với Thánh Giuse, Ngài giải quyết với tôi: *Đừng bao giờ cho mình là nghèo về yêu thương. Khi hiểu yêu thương là lo cho người khác, chứ không lo cho mình.*

5. Lúc này, Thánh Giuse đang giúp bao người coi việc mình lo cho kẻ khác là một niềm vui.

6. Họ lo cho người khác một cách kín đáo, thầm lặng; bằng những phục vụ nhỏ, riêng tư.

7. Yêu thương như thế là một sinh hoạt đầy ơn Chúa Thánh Thần. Chúa Thánh Thần ban cho họ sự khôn ngoan, với những phục vụ đúng việc, đúng cách, đúng nơi, đúng thời điểm.

8. Thánh Giuse xưa thế nào, thì nay cũng vậy.

Lúc này, Ngài không xa chúng ta đâu. Ngài không ngự trên ngai vàng trên trời nhìn xuống như cách chúng ta tưởng đâu. Nhưng Ngài ở bên chúng ta.

9. Tình hình lúc này diễn biến rất phức tạp. Đức Mẹ khuyên tôi hãy tin vào Thánh Giuse.

Tôi tin ở Ngài. Ngài đang giúp tôi yêu thương.

10. Ngài dạy tôi tăng trưởng về nhiều mặt là điều đáng mừng. nhưng tăng trưởng về yêu thương, là điều đáng mừng nhất.

11. Riêng tôi, lúc này tôi rất vui vì cảm nhận được rất rõ, Thánh Giuse đang cứu tôi, đang cứu Hội Thánh Việt Nam vượt qua cơn thử thách đầy kinh hoàng hiện giờ.

12. Xin hết lòng cảm tạ Chúa đã cho chúng ta được một người Cha hiền là Thánh Giuse.

13. Tôi có cảm tưởng là Thánh Giuse đang đón nhận vào mình Ngài mọi thứ đau khổ của chúng ta, để chúng ta có được một cuộc sống bình an, hạnh phúc.

14. Tôi đang thấy Thánh Giuse.

15. Thánh Giuse không là niềm vui riêng cho tôi, mà cho mọi người.

Long Xuyên, ngày 17.03.2022

THẬP GIÁ YÊU THƯƠNG

Jos. Nhật Quang



*Con quì đây, ngược nhìn lên thập giá
Nhớ chiều xưa trên đồi vắng Can-vê
Chúa treo thân chết nhục nhã ê chề
Vì nhân trần đắm chìm trong tội lỗi.*

*Ôi! Thập giá nguồn yêu thương cứu rỗi
Suối hồng ân, gột rửa bao nhớp nhơ
Dòng máu thấm, giá cứu chuộc mong chờ
Niềm vinh dự cho những ai đón nhận.*



*Ôi! Thập giá nguồn yêu thương vô tận
Một tình yêu thật huyền diệu bao la
Cho chúng sinh nguồn sức sống chan hòa
Được vinh quang trong Phục sinh chiến thắng.*

*Ôi! Thập giá nguồn yêu thương sâu lắng
Đường tình yêu, đường chân lý rạng ngời
Con vác đi dù nặng nhọc không ngại
Để cùng Ngài hưởng niềm vui sống lại.*



Suy Niệm Lời Chúa
Chúa Nhật

CHÚA NHẬT V MÙA CHAY - NĂM C

(Is 43,16-21; Pl 3,8-14; Ga 8,1-11)

Chúa nhật 03.04.2022

THA THỨ

Lm. Giuse Hoàng Văn Hòa, OP

Đứng trước tội lỗi của con người, Chúa Giêsu có thẩm quyền để lên án, nhưng Ngài không kết án. Trái lại, Ngài luôn tỏ lòng thương xót, tha thứ và phục hồi nhân phẩm cho những người lầm đường lạc lối.

Những kinh sư và Pharisiêu luôn tìm cách để chống đối và thử thách Chúa Giêsu. Hôm nay, họ dẫn đến trước mặt Chúa Giêsu một người đàn bà bị bắt quả tang đang ngoại tình. Theo luật Môsê, ai bị bắt quả tang ngoại tình thì sẽ bị ném đá cho đến chết. Một tình huống tiến thoái lưỡng nan, khó phân xử. Nếu Chúa Giêsu cho họ ném đá người đàn bà này theo luật quy định, thì Chúa Giêsu thiếu lòng nhân từ. Ngược lại, nếu Chúa Giêsu tha tội cho người đàn bà này thì phải chăng Chúa Giêsu rơi vào con đường chống đối với lề luật lúc bấy giờ. Những kinh sư và người Pharisiêu làm như thế để gài bẫy và đánh đổ Chúa Giêsu.



Biết rõ âm mưu và ý đồ đen tối của họ, Chúa Giêsu tỏ ra bình thản và dạy cho họ một bài học thâm thúy. Ngài không kết án người đàn bà này, cũng chẳng tha bổng cho bà. Ngài dạy cho những kinh sư và phái Pharisiêu biết rằng trước khi kết án hay luận tội người khác thì phải nhìn đến chính bản thân mình xem thế nào. Sau câu nói của Chúa Giêsu 'Ai trong các ông sạch tội, thì cứ việc lấy đá mà ném trước đi' (Ga 8,7), đoàn người bắt đầu rút lui, bắt đầu từ những người cao niên.

Câu chuyện đưa ra hai thái độ và hành động tương phản rõ nét. Những người có tội đầy mình thì không lo, chỉ lo rình rập để kết tội người khác. Ngược lại, Chúa Giêsu, Đấng vô tội, lại không bao giờ lên án những người đã phạm tội. Những kinh sư và người Pharisêu chẳng bao giờ cảm thông với những người yếu đuối và thấp cổ bé miệng trong xã hội lúc bấy giờ. Khi có cơ hội, họ có thể bóp chẹt cuộc sống của người khác, thậm chí cả mạng sống họ cũng không tha. Họ chuyên dựa vào lề luật để hành tội người khác hơn là tìm cách tha thứ cho người tội lỗi. Quả là một xã hội, trong đó luật lệ chi phối mọi sinh hoạt của con người đến nỗi ngộp thở.

Đoạn kết của câu chuyện mang lại cho độc giả một ý nghĩa nhân văn. Độc giả có thể một phần nào phán đoán hậu quả của tội ngoại tình mà người đàn bà đã vi phạm. Nhưng trước mặt Thiên Chúa, tội nhân luôn được tha thứ nếu biết ăn năn hối cải. Và Thiên Chúa sẽ chỉ cho họ con đường để hoàn lương, thay đổi lối sống cũ để trở nên tốt hơn. Đó là lòng thương xót bao dung của Thiên Chúa, Đấng đến thế

gian để cứu độ chứ không kết án con người.

Thánh Augustinô đã chỉ cho chúng ta một bí quyết để nhận ra lòng thương xót của Thiên Chúa và đừng bao giờ lên án hay kết tội người khác. Đó là chúng ta luôn 'đặt mình trước sự hiện diện của Thiên Chúa'. Thánh nhân nói : 'Chỉ còn lại hai: con người yếu hèn và Đấng đầy lòng thương xót'. Giây phút người đàn bà ngoại tình bị kết án chính là lúc chị gặp gỡ và cảm nhận lòng thương xót của Đức Giêsu 'Tôi cũng vậy, tôi không kết án chị đâu' (Ga 8,11). Và Chúa Giêsu đã phục hồi nhân phẩm cho chị để trở lại cuộc sống bình thường trong xã hội 'Chị cứ về đi và từ nay đừng phạm tội nữa!'. Thay vì luận tội hay kết án, nhưng Chúa Giêsu đã khích lệ tội nhân lên đường và sửa sai, thay đổi cách sống.

'Đặt mình trong sự hiện diện của Thiên Chúa' trong mùa Chay là cách thức cảm nghiệm tình thương và lòng thương xót của Thiên Chúa để lên đường và trở về. Nhận ra thân phận yếu đuối và bất toàn của con người, chúng ta đừng bao giờ lên án người khác để Thiên Chúa cũng không kết tội chúng ta.



Suy Niệm Lời Chúa
Chúa Nhật

CHÚA NHẬT LỄ LÁ - NĂM C (Is 50,4-7; Pl 2,6-11; Lc 22,14-23,56)

Chúa nhật 10.04.2022

TÌNH YÊU KHIÊM HẠ

Lm. Giuse Hoàng Văn Hòa, OP

Phụng vụ Tuần Thánh mời gọi chúng ta cùng Chúa Giêsu long trọng bước vào Đền Thánh Giêrusalem. Chúa Giêsu vào thành Giêrusalem lần này để hoàn thành mầu nhiệm Vượt qua, hầu đem lại ơn cứu độ cho con người. Độc giả sẽ nhận ra hai thái cực hoàn toàn khác nhau. Một bên là dân chúng, thượng hội đồng, binh lính, các môn đệ tỏ ra hung hãn, bắt lức, độc ác, phản bội... như đang phơi bày tội lỗi trước mặt toàn dân. Trái lại, bên kia là Chúa Giêsu hiền từ, khiêm nhường, cô đơn, trung thành... như muốn biểu lộ một tình yêu hiến dâng và tròn đầy cho nhân loại.

Hân hoan bước vào thành Giêrusalem, nhưng Chúa Giêsu lại ngồi trên lưng lừa con. Đó là cử chỉ khiêm hạ của người tôi trung mà ngôn sứ Isaia đã tiên báo. Chúa Giêsu có thể chọn một phương tiện hay cách thức khác để vào thành Giêrusalem,



nhưng Người không muốn. Trái lại, Chúa Giêsu muốn ứng nghiệm lời Kinh Thánh 'Hãy bảo thiếu nữ Xion: kìa đức vua của người đang đến với người, hiền hậu ngồi trên lưng lừa, lưng lừa con, là con của một con vật chở đồ' (Mt 21,5). Phần chúng ta, có khi nào chúng ta dám chọn cho mình sự khiêm hạ hoặc chịu thiệt thòi vì lợi ích hay nhu cầu của người khác chưa?

Dân chúng thấy Chúa Giêsu vào thành Giêrusalem thì vui mừng tung hô. Họ hân hoan chúc tụng Chúa đến độ cởi áo

ngoài, trải xuống đường như tấm thảm để Chúa đi qua. Trên tay, ai nấy đều cầm cành vạn tuế vẫy chào và tung hô. Số người đi theo Chúa để tán thành và ủng hộ mỗi lúc một thêm đông đến nỗi những người Pharisêu phải ghen tỵ. Thế nhưng, sau đó chính đám dân chúng này đã tố cáo Người và yêu cầu Philatô đóng đinh Người vào thập giá. Thế mà Chúa chẳng kết án họ. Lòng dạ con người đổi thay nhanh quá! Còn chúng ta, liệu chúng ta có trung thành với những gì đã cam kết với Thiên Chúa trong đời sống và ơn gọi của mỗi người?

Tình yêu khiêm hạ đã khiến Chúa Giêsu từ bỏ tất cả. Người chỉ muốn trao ban cho nhân loại một sự sống vĩnh cửu, phát sinh từ tình yêu nhưng không mà Thiên Chúa Cha muốn trao ban cho loài người. Trước sự khước từ của các môn đệ, Người cũng chấp nhận để thực thi thánh ý Chúa Cha. Giuđa, kẻ phản bội, vì ham tiền nên sẵn sàng bán đứng Thầy mình với giá ba mươi đồng bạc. Phêrô, vị tông đồ trưởng và thân tín của Chúa cũng tỏ ra hèn nhát.

Trước mặt kẻ thù, Phêrô không dám nhận mình là môn đệ của Chúa. Đối với chúng ta ngày hôm nay thì thế nào: Có bao giờ chúng ta đã từ chối Chúa trước mặt người khác chưa?

Trong Tuần Thánh, noi gương Chúa Giêsu, mỗi người có thể sống khiêm nhường trước mặt Thiên Chúa và anh chị em chúng ta. Chúa Giêsu khiêm tốn ngồi trên lưng lừa. Khi được người khác ca khen, tung hô, chúng ta cố gắng khiêm tốn chứ đừng huênh hoang, tự mãn. Chúa Giêsu bị các tông đồ phản bội và thất trung. Trong đời sống hôn nhân gia đình, người vợ hay người chồng hãy cố gắng chung thủy, đừng bội ước. Hãy nghĩ đến tương lai của con cái để xây dựng một gia đình hạnh phúc và bình an.

Cuối cùng, Chúa Giêsu khiêm tốn đón nhận cái chết trên thập giá để đem lại ơn cứu độ cho loài người. Trong hội đoàn, nhiều lúc chúng ta cũng cố gắng sống khiêm nhường và vui lòng đón nhận một chút thiệt thòi vì người khác thì cộng đoàn sẽ duy trì và bền vững.



CHÚA NHẬT I PHỤC SINH - NĂM C (Cv 10,34a.37-43; Cl 3,1-4; Ga 20,1-9)

Chúa nhật 17.04.2022

PHỤC SINH

Lm. Giuse Hoàng Văn Hòa, OP

Nếu có dịp xem chương trình “Như chưa hề có cuộc chia ly” trên đài truyền hình, chúng ta sẽ chứng kiến nhiều cảnh bồi hồi xúc động của những người cha, người mẹ sau bao năm lưu lạc, nay được nhìn thấy nhau; những cảnh nghẹn ngào nước mắt của chồng gặp lại vợ, hay vợ gặp lại chồng sau bao ngày chia ly, xa cách; những cảnh anh chị em sau bao ngày ngậm ngùi đau thương xa vắng, nay rộn rã tiếng cười vì được đoàn tụ. Đó là những người mà chúng ta vẫn còn chút hy vọng để được gặp lại mà niềm vui còn được trào dâng đến thế, huống chi là nếu một người chết sống lại thì niềm vui ấy phải nhân rộng biết chừng nào.

Hôm nay, toàn thể Giáo hội chúng ta hãy vui lên, hãy nhảy mừng, hãy hát lên, vì Đức Kitô của chúng ta đã phục sinh, Người đã sống lại từ cõi chết. Chúng ta vui mừng vì Đức Kitô



của chúng ta đã chiến thắng sự chết. Người đã sống lại và không bao giờ Người chết nữa. Và điều đặc biệt, khi Người sống lại, Người sẽ cho chúng ta sống lại như Người trong ngày sau hết.

Sau khi Chúa Giêsu được chôn cất trong mồ ba ngày, các môn đệ mong muốn ra phần mộ của Người để viếng thăm. Thế nên, mới sáng tinh sương ngày thứ nhất trong tuần, Maria Macdala, người thân yêu của Chúa Giêsu đã vội vã ra mộ Chúa. Bà là người đã theo sát Chúa đến cùng và có mặt dưới chân cây thập giá khi Chúa chịu chết. Sau đó, Phêrô và Gioan cũng chạy ra khi nghe tin báo

mất xác Chúa Giêsu. Phêrô, vị tông đồ trưởng của Nhóm Mười Hai, vốn gắn bó với Thầy mình, và được trao tác vụ thủ lãnh, cũng hối hả ra mộ. Cuối cùng, người môn đệ Chúa Giêsu thương mến, đứng dưới chân cây thập tự và được Chúa Giêsu trao Đức Maria, ông cũng chạy đến mộ Chúa Giêsu khi được báo tin. Tựu trung, cả ba nhân vật đều gắn bó với Chúa Giêsu khi Người còn sống.

Thế nhưng, đứng trước ngôi mộ trống, ba nhân vật trên đều có những thái độ khác nhau. Bà Maria Macdala cho rằng người ta đã lấy mất xác Chúa rồi vì thời bấy giờ cũng thường xảy ra việc đào mồ cướp của. Vì bận tâm lo lắng ai đã đánh cắp xác Chúa Giêsu, nên bà đã hối hả chạy về báo tin cho các môn đệ. Hành động đó chứng tỏ bà rất mực yêu mến Chúa Giêsu. Hai môn đệ kia cũng chạy kịp đến mộ và Phêrô vào mộ trước ông Gioan. Phêrô vào thẳng trong mộ và thấy những băng vải và khăn che đầu của Chúa xếp riêng ra một nơi. Tuy nhiên, Phêrô có

tin hay không, điều ấy Kinh Thánh không nói. Cuối cùng, Gioan cũng vào mộ và ông thấy tình cảnh giống như Phêrô đã thấy. Nhưng Gioan đã tiến một bước xa hơn so với Phêrô: ông đã thấy và ông đã tin. Có lẽ, Thánh Gioan khi sống với Chúa Giêsu, ông rất để ý đến những sinh hoạt của Chúa Giêsu, chẳng hạn như việc sắp xếp khăn che đầu và ông nhớ lại những lần Chúa Giêsu tiên báo về cái chết và sự phục sinh của Người. Do vậy, nhìn thấy cảnh tượng này, ông tin ngay.

Ngày hôm nay, chúng ta không được may mắn chứng kiến những cảnh tượng ấy, nhưng chúng ta tin rằng Chúa Giêsu đã thực sự phục sinh và chính Người đã dạy chúng ta rằng: “Phúc cho những ai không thấy mà tin”. Việc Chúa Giêsu phục sinh đã mang lại cho chúng ta niềm vui tốt độ. Niềm hy vọng phục sinh sẽ giải thoát con người khỏi quyền lực sự chết. Chúa Giêsu chiến thắng sự chết để chúng ta được tái sinh và nối lại tình thân với Người.





CHÚA NHẬT II PHỤC SINH - NĂM C (Cv 5,12-16; Kh 1,9-11a.12-13.17-19; Ga 20,19-31)

Chúa nhật 24.04.2022

LÒNG THƯƠNG XÓT

Lm. Giuse Hoàng Văn Hòa, OP

Sau khi chôn cất Chúa Giêsu, các tông đồ hoảng loạn, lo sợ, không dám ra ngoài. Giữa lúc các ông quy tụ trong phòng, Chúa Giêsu hiện đến và trao ban bình an. Kế đến, Chúa Giêsu sai các tông đồ ra đi và trao cho các ông quyền được tha tội 'Anh em tha tội cho ai, thì người ấy được tha, anh em cầm giữ ai, thì người ấy bị cầm giữ' (Ga 20,23). Như vậy, Chúa Giêsu đã thiết lập bí tích Giao hòa, dấu chỉ của lòng thương xót, để con người trở về với tình yêu của Thiên Chúa.

Mỗi lần hiện ra với các tông đồ, Chúa Giêsu đều trao ban bình an cho các ông. Lần này, Người trao ban Thánh Thần cho các ông để các ông đủ nghị lực và can đảm lên đường thi hành sứ vụ rao giảng Tin Mừng phục sinh. Bên cạnh đó, Chúa Giêsu còn trao cho các ông quyền chữa lành người bệnh và



trục xuất các thần ô uế. Tình thương và lòng trắc ẩn của Chúa Giêsu tuôn tràn trên những con người đau khổ, yếu đuối và bệnh tật. Tuy nhiên, đây chỉ là những dấu hiệu bên ngoài, chữa lành về mặt thể xác.

Nhờ ơn Chúa Thánh Thần, các tông đồ có thể chữa lành cho người ta về mặt tâm linh. Nói cách khác, Chúa Giêsu thiết lập bí tích Hòa giải và trao quyền cho các tông đồ thi hành sứ vụ tha tội cho những ai đã xúc phạm đến Thiên Chúa và hướng dẫn họ trở về với Hội Thánh. Qua bí tích Giải tội, chúng ta cùng sống lại với Đức

Kitô, và trở nên hiệp nhất với mọi thành phần trong Giáo hội. Do vậy, những ai xao lãng và thờ ơ với bí tích Hòa giải thì dễ rơi vào tình trạng xa lánh ơn Chúa.

Chúa nhật thứ hai Phục sinh được gọi là chúa nhật về lòng thương xót của Thiên Chúa. Thực vậy, Thiên Chúa yêu thương con người từ thuở bình minh của lịch sử. Ngài sẵn sàng tha thứ cho con người, dẫu cho con người có phạm tội hay bội ước. Trước mặt Thiên Chúa, chúng ta luôn là những đứa con yêu thương của Ngài. Thế nên, Ngài đã trao cho các tông đồ quyền tha tội cho chúng ta. Chúa Giêsu phục sinh không những mang nguồn bình an đến cho các tông đồ mà còn trao cho các ông sứ mạng của tình thương và lòng thương xót. Đó là cuộc sáng tạo và canh tân do Chúa Giêsu phục sinh, thực hiện nhờ ơn Chúa Thánh Thần để chuyển giao cho các tông đồ. Điều đó cũng minh chứng ơn cứu độ của Thiên Chúa dành cho con người khởi đi từ việc

xóa bỏ tội lỗi, ban ơn tha tội và dẫn đưa chúng ta vào vương quốc của Ngài.

Lòng thương xót của Thiên Chúa thì bao la và rộng lớn. Đứng trước lòng thương xót của Thiên Chúa, nhiều khi chúng ta khước từ hoặc làm ngơ. Thái độ hoán cải của chúng ta còn mơ hồ và hoài nghi. Thánh Tôma trong bài Tin Mừng hôm nay nêu gương cho cho chúng ta một thái độ hoán cải. Ông đã thốt lên với một niềm xác tín và chân thành 'Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con' (Ga 20,28).

Lòng thương xót của Chúa gọi cho chúng ta nhớ đến bí tích Giao hòa. Ý thức và sống giá trị của bí tích Giao hòa, đời sống đức tin của người tín hữu sẽ triển nở nhiều hơn. Bởi lẽ, trong cuộc sống, chúng ta hay rơi vào tình trạng tội lỗi. Nhưng nếu biết thành tâm hoán cải và chạy đến với bí tích Giao hòa, hay còn gọi là bí tích của lòng thương xót, chúng ta sẽ nhận được tình yêu của Thiên Chúa và ơn tha thứ của Người.



GIA ĐÌNH PHẬT TẠ THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU BỒI DƯỠNG ĐỨC TIN



Lm. Giuse Nguyễn Hữu An
Giáo phận Phan Thiết

LỊCH SỬ ƠN CỨU ĐỘ PHẦN II: BAN ƠN CỨU ĐỘ

Chương VIII: ĐỨC KITÔ ĐẾN THỰC HIỆN ƠN CỨU ĐỘ (tt)

V. ĐỨC GIÊSU THIẾT LẬP GIA ƯỚC MỚI VĨNH CỬU GIỮA THIÊN CHÚA VÀ DÂN MỚI.

3. Chén giao ước mới



Hôm trước ngày tử nạn, Đức Giêsu cùng với các môn đệ cử hành trước lễ Vượt qua của người Do Thái bằng một bữa tiệc chiên để nhớ lại cuộc vượt qua Ai Cập và giao ước Xinaï xưa. Tiếp theo đó, Người cử hành trước lễ tế Thánh giá, khi

Người cầm lấy bánh trao cho các môn đệ và nói: “Các con hãy cầm lấy mà ăn, này là Mình Thầy sẽ bị nộp vì các con”. Rồi người cầm lấy chén rượu và nói: “Này là chén giao ước mới trong Máu Thầy sẽ đổ ra vì các con”.

Những lời trên đây của Đức Giêsu có một tầm quan trọng vĩ đại nhất trong lịch sử cứu độ. Hai tiếng “giao ước mới” được ghi lại bởi ba Tin Mừng nhất lãm và Thánh Phaolô ám chỉ đích danh đến giao ước Xinaï với dân Israel trong máu các con vật được hiến tế. Giao ước cũ trong máu các con vật chỉ là hình bóng của giao ước mới trời vượt và

vĩnh viễn, vì được ký kết bằng Máu Con Chiên Thiên Chúa.

Qua lời nói của Đức Giêsu trong bữa tiệc ly, Người đã hiểu cái chết của Người là một hy tế xá tội. Chính nhờ đó Người trở thành Đấng trung gian giao ước mới đến thực hiện cách hữu hiệu sự hiệp nhất vĩnh viễn giữa Thiên Chúa và con người. Như thế là hoàn tất lời hứa về giao ước mới đã được Giêrêmia và Êdêkiel loan báo: nhờ Máu Đức Giêsu, tâm hồn nhân loại sẽ được biến đổi và Thánh Thần Chúa sẽ được ban xuống. Cái chết của Đức Giêsu vừa là hy tế vượt qua, hy tế giao ước và cũng là hy tế xá tội, ứng nghiệm những hình bóng của Cựu Ước.

Khi dạy các tông đồ: “Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy”, Đức Giêsu muốn Giáo Hội, hiền thê của Người, hiện đại hóa hy tế tình yêu qua mọi thời đại, để mọi người ở mọi thời được hiệp thông sâu xa vào giao ước vĩnh cửu và thụ hưởng những ân sủng của mầu nhiệm ấy.

4. Lễ tế trên núi sọ



Sau khi đã hiến tế Mình và Máu Người cách bí tích trong bữa tiệc ly, Đức Giêsu đi vào vườn Giết-sê-mani để bắt đầu lễ tế thực sự. Đây là lễ tế chính bản thân mình cùng với ý riêng để hoàn toàn vâng phục Thánh ý Chúa Cha. Thái độ phục tùng của Đức Giêsu bắt đầu từ vườn Giết-sê-mani đến núi Sọ, cho thấy Người đến để đền tội bất tuân của nguyên tổ loài người và các tội lỗi khác của cả nhân loại phát xuất từ hành vi bất tuân đầu tiên ấy. Thánh Phaolô đã viết: “Cũng vì một người không vâng phục mà muôn người trở thành tội nhân, thì bởi một Đấng vâng phục mà nhiều người được trở nên công chính” (Rm 5,19). Như thế cái chết của Người là một cuộc chiến thắng tội lỗi

mà tiêu biểu là sự bất tuân và kiêu căng.

Bị phản bội bởi một trong số các môn đệ, nhưng cái chết của Đức Giêsu không phải là một tai nạn ngoài ý muốn. Thánh Gioan cho thấy tại vườn Giết-sêmani Đức Giêsu đã tự trao nộp mình để chịu chết không một chống cự, rồi bị dẫn đến trước các tòa án Caipha và Philatô mà không tìm cách chạy tội, ứng nghiệm những gì ngôn sứ Isaia II đã loan báo trong bài ca thứ hai về Người Tôi Tớ Giavê “Nhu con chiên bị dẫn đến lò sát sinh mà không một tiếng kêu la”.

Bị hất hủi bởi chính dân mình, và mặc dù vô tội, Đức Giêsu đã bị kết án tử hình thập giá. Người vác thập giá tiến lên núi Sọ, thể hiện hình ảnh xưa Isaac vác củi lên núi Moriah để chịu sát tế, cũng như bước đường lưu đày của dân Israel xưa. Sau đó bị treo lên thập giá như con rắn đồng ngày xưa Mô-sê treo trong hoang địa để cứu sống những ai bị nọc độc rắn là ma quỷ.

Lễ tế trên núi Sọ là tột đỉnh của lịch sử cứu độ: Đức Giêsu là linh mục thượng phẩm đã đi vào trong bức màn để dâng lên Thiên Chúa trên bàn thờ thập giá một của lễ cao quý là chính Thân Xác thánh thiện của Người, một của lễ cao quý hơn mọi của lễ, vì đó là của lễ của tâm hồn vâng phục. Bấy giờ Đức Giêsu thốt lên: “Mọi sự đã hoàn tất” - cả Kinh Thánh, cả ý định của Thiên Chúa đã hoàn tất, ơn cứu độ thế giới đã hoàn tất.

Cũng như chiên vượt qua, người ta không đập gãy ống chân Người, nhưng đã dùng đồng đâm thủng cạnh sườn Người, nước và máu chảy ra làm phát sinh Giáo Hội, hiền thê của Người, cũng như xưa bà Eva đã phát sinh từ cạnh sườn Adam. Đức Maria đã chứng kiến cảnh tượng đó và được lời trời của Đức Giêsu, nên Mẹ đã trở thành Mẹ của Giáo Hội vừa mới khai sinh. Như thế, cái chết của Đức Giêsu là nguồn phát sinh sự sống cho mọi người sẽ được tái sinh bằng máu và nước, tức là Giáo Hội.

Cái chết của Đức Giêsu còn là một cái chết tự nguyện vì yêu thương nhân loại như Người đã nói: “Không có tình yêu nào cao quý cho bằng tình yêu của người thí mạng vì bạn hữu”. Như thế, qua cái chết tự nguyện trên thập giá, Đức Giêsu đã chiến thắng tội lỗi bằng tình yêu tha thiết đối với Thiên Chúa Cha và nhân loại. Và nhờ cái chết và Máu Người đổ ra trên thập giá, Người đã làm trung gian ký kết giao ước vĩnh cửu giữa Thiên Chúa và nhân loại.

VI. ĐỨC KITÔ PHỤC SINH: CHIẾN THẮNG SỰ CHẾT



Tuy nhiên công trình cứu độ không dừng lại nơi việc Đức Giêsu chịu chết để tẩy xóa tội lỗi bằng một lòng mến yêu và vâng phục cao cả. Đó mới chỉ là một khía cạnh của công trình cứu độ. Nếu vương quốc Satan gồm hai khía cạnh: tội

lỗi và sự chết, thì việc Đức Kitô chiến thắng khía cạnh thứ nhất là tội lỗi, tức là đồng thời Người cũng chiến thắng khía cạnh thứ hai là sự chết bằng cuộc phục sinh vinh hiển. Ngày thứ ba Người đã sống lại để đập tan quyền lực của sự chết.

Con người được Thiên Chúa tạo thành là để sống hạnh phúc. Nhưng Satan đã lôi kéo con người vào vòng tội lỗi, do đó con người phải chết cả xác lẫn hồn. Nếu vì tội bất tuân mà Adam cũ đã làm cho nhân loại phải chết, thì nhờ sự vâng phục, Adam mới là Đức Kitô đã giải phóng con người khỏi quyền lực sự chết (1Cr 15,21).

Trong cả ba lần loan báo cuộc tử nạn, Đức Giêsu đều báo trước cuộc phục sinh của Người. Trong nhiều dịp khác, Người cũng đề cập rõ rệt đến việc đó (Ga 10,17; 2,19,22). Vì thế, khi Đức Giêsu sống lại, các môn đệ nhớ lại những lời tiên báo đó nên tin vào Thánh Kinh và vào những lời Người phán.

Sau khi phục sinh, Người đã hiện ra nhiều lần với các môn đệ bằng chính thân xác

của Người, nhưng thân xác ấy giờ đây đã biến đổi, không còn lệ thuộc các điều kiện không gian, thời gian hay vật lý nữa.

Khi suy niệm về sự phục sinh vinh hiển của Đức Kitô, Thánh Phaolô đã có thể cười nhạo sự chết (1Cr 15,54-57). Đối với ngài, nó không còn gì đáng kinh hãi nữa. Giờ đây, nhờ sự cứu độ của Đức Kitô, sự chết chỉ là một bước từ thế giới này sang thế giới hạnh phúc vô cùng. Cái thảm kịch của nó đã bị bôi xóa đối với tất cả những ai được hưởng ơn phục sinh do Đức Kitô mang lại. Cho dù hiện tại người tín hữu còn phải tạm thời chịu chết về phần xác, nhưng một ngày kia thân xác ấy cũng sẽ được sống lại vinh hiển. Nhưng điều quan trọng là ngay từ bây giờ linh hồn con người đã được phục sinh trong ân sủng.

Thánh Phaolô đã mô tả cuộc chiến thắng của Đức Kitô trên Satan bằng những từ ngữ khiến ta liên tưởng đến các hoàng đế Rôma chiến thắng khái hoàn với những kẻ chiến bại bị xiềng kéo lê theo sau.

Cũng thế, Satan bị xích lại rồi đối với những ai thông phần sự chết và sự sống lại của Đức Kitô.

Câu chuyện về cái chết và cuộc phục sinh của Đức Kitô nhắc chúng ta nhớ lại hình ảnh Người Tôi Tớ trong Isaia II: “Nếu Người hiến mình làm lễ hy sinh đền tội, Người sẽ được thấy một dòng dõi trường tồn” (Is 52,13; 13,53).

Với cuộc phục sinh, Đức Kitô đã trở thành con đầu lòng của nhân loại bước vào thế giới sự sống vĩnh cửu, một thế giới được cứu độ. Người tạo cho mình một dân tộc thánh dõi theo vết chân Người (1Pr 2,9).

Sự sống lại của Đức Kitô mang lại một giải pháp cho vấn đề cứu độ đặt ra cho mỗi người chúng ta. Là đối tượng đầu tiên của đức tin chúng ta, sự sống lại cũng là nền tảng cho niềm hy vọng của chúng ta và xác định đích điểm cho niềm hy vọng ấy. Nhờ cuộc phục sinh, Đức Kitô đã tự chứng minh Người thực sự là Con Thiên Chúa, là Chúa và là Đấng Messia, là Đấng Cứu Thế

muôn dân trông đợi. Chính Người cho chúng ta ngay từ bây giờ được tham dự vào mầu nhiệm phục sinh của Người.

Tóm lại, với sự chết và cuộc phục sinh, Đức Kitô đã làm ứng nghiệm lời hứa của Thiên Chúa được coi là tiền Tin Mừng trong sách Sáng thế (St 3,15). Trong lời tiền Tin Mừng đó, Thiên Chúa đã phác họa một cuộc giao tranh giữa Satan và dòng giống người phụ nữ và cuối cùng dòng dõi người phụ nữ sẽ thắng. Quang cảnh núi Sọ nhắc ta nhớ đến quang cảnh vườn địa đàng thuở xưa, nhưng tình thế đã đổi ngược. Ngày xưa Eva đã phạm tội bất tuân dưới cây biết lành biết dữ và đã thua mưu chước Satan. Ngày nay Đức Maria, Eva mới, đã vâng phục đứng dưới cây thập giá của Đức Giêsu con Mẹ, nên đã chiến thắng Satan. Và với lời trời của Chúa Giêsu, Đức Maria đã trở thành Mẹ của nhân loại mới được cứu độ.

VII. ĐỨC KITÔ ĐƯỢC TÔN VINH VÀ TRAO BAN THÁNH LINH

Tử nạn, phục sinh và lên trời vinh hiển là ba khía cạnh không thể tách rời của cùng một mầu nhiệm: mầu nhiệm phục sinh. Theo Thánh Gioan, lúc Đức Giêsu bị treo lên thập giá cũng là lúc Người bước vào vinh quang. Bởi vì chính lúc Người chết, Người đã hoàn tất chương trình cứu độ và khai hoàn trong vinh quang. Người nói với tên trộm bị đóng đinh bên hữu: “Ngay hôm nay ngươi sẽ ở trên thiên đàng với Ta”. Như thế Người khai hoàn về Nước Trời đem theo những người được cứu độ ngay sau khi Người tắt thở. Tuy nhiên, Người vẫn còn tiếp tục hiện ra nhiều lần với các môn đệ sau ngày phục sinh để dạy dỗ và củng cố các ông. Biến cố Người lên trời được thuật lại trong các sách Tin Mừng và sách Công Vụ Tông Đồ được coi như chấm dứt thời gian của các lần hiện ra ấy, chứ không phải đợi tới ngày đó Người mới trở về cùng Thiên Chúa Cha. Như thế, việc Chúa Giêsu

về Trời phải được coi là một màu nhiệm hơn là một biến cố.



Đức Kitô được tôn vinh, điều đó có nghĩa là Người trở về trong ánh sáng siêu phàm của thế giới thần linh để tuân đố Thánh Thần xuống trên nhân loại mới. Tin Mừng Thánh Gioan khẳng định rằng Thánh Linh chưa được ban xuống khi Đức Kitô chưa được tôn vinh (Ga 7,39). Trong ngày Hiện xuống, dịp lễ Ngũ tuần, Thánh Linh đã được tuôn tràn xuống trên các môn đệ và công khai hiển hiện nơi thế gian. Biến cố này đã thêm sức mạnh cho các Kitô hữu đầu tiên để họ làm chứng cho Đức Kitô và cũng để khánh thành triều đại

hữu hình của Thánh Thần, đồng thời khánh thành Vương quốc Thiên Chúa ở trần gian.

Thánh Linh được ban xuống tâm hồn con người, Người sẽ thực hiện cuộc tái sinh thiêng liêng và nâng con người lên một cuộc sống mới cao cả hơn. Đồng thời Người cũng hướng dẫn cách cư xử của chúng ta (Rm 8,4). Chính Thánh Linh kết hợp chúng ta với Đức Kitô và với nhau trong Đức Kitô (1Cr 12,13). Sau hết việc ban Thánh Linh là một bằng chứng bảo đảm cho chúng ta nếm trước cuộc sống vinh hiển đang chờ đợi chúng ta ở bên kia thế giới. Như thế, Thánh Linh đến tiếp tục và hoàn tất công trình của Đức Kitô. Người chính là một cách thể hiện diện mới của Đức Kitô như lời Đức Kitô đã hứa: “Ta sẽ ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế”.

-Hết chương 8-



CHƯƠNG TRÌNH HỌC HỎI VỀ THƯỢNG HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC THỨ XVI, 2021-2023



LỜI NGỎ:

Chúng ta sẽ cùng nhau học hỏi chủ đề **Hướng đến một Giáo hội hiệp hành**: hiệp thông, tham gia, sứ vụ của Thượng Hội Đồng Giám Mục XVI, 2023. Chương trình học hỏi được trích từ 7 bài đầu do Nhóm Hiệp Hành giáo phận Long Xuyên

(giaophanlongxuyen.org) soạn dựa trên hai tài liệu chính: 1/ Tài liệu chuẩn bị; 2/ Cẩm nang. Đây là hai tài liệu Tòa Thánh gửi cho các giáo phận nghiên cứu, học hỏi để góp ý cho THĐGM

Chương trình học hỏi về THĐGM XVI của GĐPTTTCG TGP Sài Gòn được tiến hành như sau:

Tháng 03.2022: Học bài 1, 2, 3

Bài 1: Thượng HĐGM lần thứ XVI - 2023: Định nghĩa, nguồn gốc, khác biệt, chủ đề.

Bài 2: Giới thiệu cẩm nang & bối cảnh của THĐGM XVI & định nghĩa tính hiệp hành.

Bài 3: Mục đích và chủ đề THĐGM XVI

Tháng 04.2022: Học bài 4, 5, 6, 7

Bài 4: Các nguyên tắc của một tiến trình hiệp hành

Bài 5: Thái độ tham gia tiến trình hiệp hành

Bài 6: Các chướng ngại cần tránh trong tiến trình hiệp hành

Bài 7: Thượng Hội Đồng Giám Mục XVI diễn tiến thế nào.

Tháng 05.2022: Thảo luận, thu thập ý kiến của đoàn viên.

Tháng 06.2022: Đúc kết và gửi bản Thỉnh ý lên Tòa TGM Sài Gòn.

Ước mong những bài học ngắn gọn này sẽ giúp anh chị em chúng ta hiểu được ý nghĩa sâu xa của chủ đề THĐGM XVI và góp ý tích cực cho THĐGM.

HỌC HỎI THÁNG 03.2022

BÀI 1: THƯỢNG HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC LẦN THỨ XVI - 2023: ĐỊNH NGHĨA, NGUỒN GỐC, KHÁC BIỆT, CHỦ ĐỀ

1- Thượng Hội Đồng Giám Mục là gì?

Thượng Hội Đồng Giám Mục (THĐGM) là hội nghị các Giám Mục được tuyển chọn từ các miền khác nhau trên thế giới, nhóm họp định kỳ để cố vũ sự hiệp nhất mật thiết giữa Đức Giáo Hoàng Rôma và các Giám Mục, cũng như góp ý với Đức Giáo Hoàng về những vấn đề liên quan đến các hoạt động của Giáo Hội.

2- Nguồn gốc Thượng Hội Đồng Giám Mục?

THĐGM được Đức Giáo Hoàng Phaolô VI thiết lập ngày 15 tháng 9 năm 1965 qua Tựa sắc *Apostolica Sollicitudo*, nhằm đáp lại nguyện vọng của các nghị phụ Công đồng chung Vaticanô II. Thông thường, khoảng ba năm thì THĐGM thường lệ sẽ diễn ra một lần. Tuy nhiên, cũng có THĐGM ngoại lệ và THĐGM đặc biệt, tất cả đều do Đức Giáo Hoàng triệu tập.

3- Thượng Hội Đồng Giám Mục đóng góp gì cho Giáo Hội?

- Duy trì sự hợp nhất và cộng tác chặt chẽ giữa Đức Giáo Hoàng và các Giám Mục trên thế giới.

- Thông tin trực tiếp và chính xác về tình trạng và các vấn đề liên quan đến đời sống Giáo Hội hoàn vũ cũng như những việc Giáo Hội phải thực hiện trong thế giới hôm nay.

- Tạo điều kiện để thống nhất quan điểm, ít là về những điểm quan trọng trong giáo thuyết và đời sống Giáo hội.

4- Có bao nhiêu Thượng Hội Đồng Giám Mục đã diễn ra?

Cho đến nay, đã có 15 THĐGM thường lệ, 3 THĐGM ngoại lệ và 11 THĐGM đặc biệt.

5- Thượng Hội Đồng Giám Mục lần thứ XVI có điều gì khác với những lần trước?

Ngày 15 tháng 09 năm 2018, với ý muốn canh tân Thượng Hội Đồng Giám Mục, Đức Giáo Hoàng Phanxicô ban hành Tông hiến *Episcopalis communio* (Sự hiệp thông Giám Mục). Tông hiến quy

định rằng từ nay có thêm giai đoạn tham khảo ý kiến Dân Chúa ở các giáo hội địa phương với tiến trình kéo dài 3 năm theo 3 giai đoạn: giáo phận, châu lục và hoàn vũ.

Vì thế, THĐGM thường lệ lần thứ XVI là THĐGM đầu tiên áp dụng Tông hiến này. Có nghĩa là từ THĐGM này trở đi, các THĐGM không chỉ đơn thuần là một đại hội của các Giám Mục mà còn là hành trình dành cho tất cả các tín hữu thuộc các Giáo hội địa phương tham gia vào chức vụ tư tế, ngôn sứ và vương đế của Giáo hội hoàn vũ.

Đặc biệt, THĐGM lần này mong muốn người nghèo và người bị loại trừ trong Giáo hội cũng được thành ý: *“Cuối cùng, điều quan trọng cơ bản là người nghèo và người bị loại trừ cũng được cất tiếng nói, chứ không chỉ những người có vai trò hoặc trách nhiệm nào đó trong các giáo hội (địa phương). (trích “Tài liệu chuẩn bị, số 31).*

6- Chủ đề của Thượng Hội Đồng Giám Mục lần thứ XVI là gì?

Chủ đề của THĐGM lần thứ XVI là ***Hướng đến một Giáo hội hiệp hành: hiệp thông, tham gia, sứ vụ.***

Bài 2: GIỚI THIỆU CẨM NANG & BỐI CẢNH CỦA THĐGM XVI & ĐỊNH NGHĨA TÍNH HIỆP HÀNH

1. Giới thiệu cẩm nang.

Về chủ đề: Hướng đến một Giáo hội hiệp hành: Hiệp thông, tham gia, sứ mạng; chúng ta có hai tài liệu chính: 1/ “Cẩm nang” thực hành; và 2/ “Tài liệu chuẩn bị”. Đây là hai tài liệu Toà Thánh gửi cho các giáo phận nghiên cứu, học hỏi để góp ý cho THĐGM. Vậy, “Cẩm nang” có gì?

- Cẩm nang đề xuất những hỗ trợ thực hành giúp những người có trách nhiệm chuẩn bị và tập họp dân Chúa để họ có thể chia sẻ kinh nghiệm nơi Giáo hội địa phương. Cơ hội lắng nghe và đối thoại tại Giáo hội địa phương sẽ giúp mọi tín hữu khám phá lại bản chất hiệp hành của Giáo hội. Đây chỉ là những đề xuất, nói rõ hơn là những hướng dẫn cho Giáo hội địa phương, chứ không phải là những quy định phải theo.

- Để hướng đến một Hội thánh hiệp hành, việc đầu tiên cần làm là mời gọi mọi tín hữu trên toàn thế giới, bao gồm linh mục, tu sĩ nam nữ, giáo dân từ các giáo phận, giáo xứ, dòng tu tham gia, cùng nhau làm

việc, nhằm thúc đẩy sự hoán cải mục vụ và hiệp hành của mỗi Giáo Hội địa phương.

- Trên thế giới, nhiều vùng miền đã thiết lập được các tiến trình hiệp hành nhưng đối với một số vùng miền nào đó, điều này là mới mẻ, chưa biết đến. Vì vậy, trong quá trình học hỏi anh chị em sẽ được đề xuất những cách thực hành hữu ích và hiệu quả, có thể được thích ứng trong quá trình chúng ta “cùng nhau cất bước hành trình”.

- Tiến trình hiệp hành: lắng nghe, chia sẻ kinh nghiệm, cần được diễn ra trong khung cảnh linh thiêng: suy niệm Kinh thánh, cử hành phụng vụ và cầu nguyện. Cùng nhau làm việc trong tiến trình lắng nghe, như là một kinh nghiệm nhận biết tiếng nói của Chúa Thánh Thần

- Mọi người đều được mời gọi tham gia vì Giáo Hội Hiệp Hành chính là Giáo hội trong thiên niên kỷ thứ ba, như lòng Chúa mong ước.

2. Bối cảnh của THĐGM XVI

Thượng Hội Đồng Giám Mục XVI diễn ra trong bối cảnh:

- Thế giới : đại dịch toàn cầu, xung đột địa phương và quốc tế, biến đổi khí hậu, di cư, các hình thức bất công, phân biệt chủng tộc, bạo lực, bách hại, và gia tăng bất bình đẳng trên toàn nhân loại.-

- Giáo hội: lạm dụng tình dục, lạm dụng quyền lực, và lạm dụng lương tâm do một số đáng kể các giáo sĩ và người thánh hiến gây ra.

- Tuy bối cảnh thế giới và Giáo hội hiện nay có nhiều trở ngại cho việc triển khai Tiến trình hiệp hành, nhưng cũng là cơ hội thúc đẩy Hội thánh hồi sinh. Hơn nữa, giữa bối cảnh này, tính hiệp hành còn giúp Giáo hội có thể được đổi mới nhờ tác động của Chúa Thánh Thần; làm cho Giáo hội trở thành Dân Thiên Chúa hợp nhất với nhau cách sâu xa hơn để ra đi thực hiện sứ mạng Loan Báo Tin Mừng.

3. Hiệp hành là gì?

- **Hiệp hành** (*synodality*) nghĩa từ ngữ là: cùng nhau bước đi. Giải thích rộng hơn và sâu xa hơn thì Hiệp hành “diễn tả bản chất của Giáo hội là Dân Thiên Chúa đồng hành cùng nhau và tập hợp trong cộng đoàn được Chúa Giêsu qui tụ bằng quyền năng của Chúa Thánh Thần để loan báo Tin Mừng” (*Ủy ban thần học quốc tế*). Vì Hiệp hành là bản

chất của Giáo hội, nên tính Hiệp hành phải được thể hiện trong cách sống và làm việc ***bình thường*** của Giáo hội.

- Qua Bí tích Rửa tội, chúng ta đều được mời gọi tham gia tích cực vào đời sống Giáo hội. Mọi thành phần được mời gọi lắng nghe nhau để nhận ra sự thúc đẩy của Chúa Thánh Thần. Ngài hướng dẫn những nỗ lực nhân loại của chúng ta.

- Khi Giáo hội dẫn bước trên con đường hiệp hành này, chúng ta phải cố gắng đi sâu vào kinh nghiệm thực sự lắng nghe và biện phân, để trở thành Giáo hội mà Thiên Chúa kêu gọi chúng ta trở thành.

BÀI 3: MỤC ĐÍCH VÀ CHỦ ĐỀ CỦA THĐGM XVI

1. Mục đích Thượng Hội đồng này nhắm đến. Các mục tiêu của Tiến trình hiệp hành

a. Mục đích

- Thúc đẩy những trải nghiệm sống động về sự phân định, tham gia và đồng trách nhiệm, là nơi quy tụ mọi loại ân sủng khác nhau để phục vụ cho sứ mạng của Hội thánh trên toàn thế giới.

- Tạo niềm hứng khởi để con người mơ về một Hội thánh mà chúng ta được mời gọi trở thành, là làm cho niềm hy vọng được nảy nở, là khơi dậy niềm tin, là băng bó các vết thương, là tạo nên những mối tương quan mới mẻ và sâu sắc hơn, là học hỏi lẫn nhau, là xây dựng những nhịp cầu, là thắp sáng tâm trí, là sưởi ấm cõi lòng và phục hồi sức mạnh cho đôi tay để phục vụ sứ mạng chung của chúng ta (PD, 32).

- Canh tân não trạng và cơ cấu Giáo hội.

- Con đường hiệp hành nhằm phục vụ cho cuộc đối thoại của Thiên Chúa với nhân loại.

b. Mục tiêu

- Tạo cơ hội cho toàn Dân Chúa cùng nhau phân định cách tiến bước trên con đường trở thành một Hội thánh mang tính hiệp hành hơn trong tầm nhìn dài hạn.

- Lắng nghe những gì Chúa Thánh Thần đang nói với Hội thánh, bằng cách cùng nhau lắng nghe Lời Chúa trong Kinh thánh và Truyền

thống sống động của Hội thánh, bằng cách lắng nghe nhau, đặc biệt là những người bên lề, và phân định các dấu chỉ thời đại.

2. Chủ đề của Thượng Hội Đồng Giám Mục XVI: Hướng tới một Giáo hội hiệp hành: hiệp thông, tham gia, sứ mạng.

Những từ khoá của chủ đề **Giáo hội hiệp hành: hiệp thông, tham gia và sứ mạng**. Ba chiều kích này có mối quan hệ mật thiết với nhau, một tương quan năng động. Chúng làm phong phú và định hướng cho nhau. Cần hiểu rõ mối tương quan này cùng với ba chiều kích của nó.

Hiệp Thông: Nguồn cội sâu xa của sự hiệp thông trong Dân Chúa phát xuất từ tình yêu và sự hợp nhất của Thiên Chúa Ba Ngôi. Chính Chúa Kitô đã hoà giải chúng ta với Chúa Cha và hợp nhất chúng ta trong Chúa Thánh Thần. Vì thế, tất cả chúng ta đều có vai trò của mình trong việc phân định và thực hiện lời Chúa kêu gọi dành cho dân Ngài.

Tham Gia: Kêu gọi tất cả những ai thuộc về Dân Chúa: giáo dân, người được thánh hiến và giáo sĩ tham gia vào tiến trình hiệp hành, càng nhiều càng tốt, đặc biệt là những người ở bên lề. Sự tham gia này chính là tập lắng nghe nhau cách chân thành và tôn trọng, để từ đó, cùng nhau lắng nghe tiếng Chúa Thánh Thần. Tất cả các tín hữu đều có đủ tư cách và ân ban để phục vụ lẫn nhau và tham gia vào sứ mạng của Giáo hội.

Sứ mạng: Hội thánh hiện hữu để loan báo Tin Mừng. Sứ mạng của tất cả chúng ta là làm chứng cho tình yêu Thiên Chúa giữa toàn thể gia đình nhân loại.

Tiến trình hiệp hành mang chiều kích truyền giáo rõ nét. Mục đích của tiến trình này là giúp Hội thánh làm chứng cho Tin Mừng cách hữu hiệu hơn, đặc biệt với những người sống ở vùng ngoại vi của thế giới chúng ta xét về mặt tâm linh, xã hội, kinh tế, chính trị, địa lý và hiện sinh. Theo cách này, hiệp hành là con đường qua đó Hội thánh có thể hoàn thành cách hiệu quả hơn sứ mạng loan báo Tin Mừng cho thế giới, như nắm men làm cho nước Thiên Chúa mau đến.

(Còn tiếp)



AL-LÊ-LU-IA

MỪNG CHÚA PHỤC SINH



Al-lê-lu-ia! Al-lê-lu-ia!

Hỡi khắp cả muôn dân thiên hạ,
Ánh bình minh nhiệm lạ rạng
ngời
Loan tin Chúa sống lại rồi
Kèn vang loa dậy đất trời chuyển
rung.

Cả thiên quốc vui mừng khôn
sánh
Cao rao Vua Chí Thánh Giê-su
Ngài là Vua của muôn vua
Chúa trên các chúa, thiên thu
vững bền.

Muôn dân hỡi! mọi miền thế giới
Biển rộng, sông dài, núi, rừng
sâu:

“Tử thần! Chiến thắng người đâu,
Mà đem nọc độc gieo vào thế
gian?”

Chúa sống lại khải hoàn vinh
thắng

Anna Têrêsa Thùy Linh

Khởi nguồn từ chiều vắng đời cao
Can-vê những hạt máu đào
Khởi nguồn sống mới dạt dào
thánh ân.

Tình thập tự, xin vâng dâng hiến
Của lễ chiều thượng tiến Chúa
Cha

Lời, cơn hấp hối thốt ra:

“Chúng lầm không biết, xin tha tội
đời.”

“...Đã hoàn tất!” Trút hơi thở cuối
Chôn trong mồ chưa hết ba ngày
Giữa quân lính gác ngủ say
Chúa đã sống lại tràn đầy ánh
quang.

Chúa Phục sinh, thường hằng, cao
trọng
Sức sống từ mộ trống bắt đầu
Nếm xem bửu huyết ngọt ngào
Như mưa tuôn đổ, dạt dào hồng
ân.

Sáng danh Chúa là chân, thiện,
mỹ

Muôn muôn năm hiển trị ngàn
dân

Cùng Cha và Chúa Thánh Thần
Vinh quang thiên quốc, bình an
loài người.

Al-lê-lu-ia! Al-lê-lu-ia!

Do Lm. Giuse Nguyễn Xuân Quang, SDB

Chuyển ngữ

I/ CÁC BUỔI TIẾP KIẾN THỨ TƯ HÀNG TUẦN CỦA ĐỨC THÁNH CHA



- Trong buổi tiếp kiến chung sáng thứ Tư, ngày 23.02 Đức Thánh Cha (ĐTC) đã trình bày loạt bài giáo lý mới về chủ đề “Tuổi già”: Ý nghĩa và giá trị của tuổi già, được nhìn dưới ánh sáng lời Chúa. ĐTC nhận xét rằng, tuổi thọ gia tăng dẫn đến việc gia tăng số người cao tuổi trong thời đại chúng ta, và do đó cần phải suy tư lại về mối quan hệ giữa các thế hệ. Xã hội của chúng ta, với khuynh hướng vứt bỏ những gì bị cho là không hữu ích, thường đề cao sự trẻ trung và thậm chí coi người già như một gánh nặng không được mong muốn. Do đó, điều quan trọng là phải xem xét và đánh giá cao thành quả tinh thần mà khoảng thời gian sống này có thể mang lại cho chính người cao tuổi, cũng như những món quà mà họ có thể cống hiến cho cộng đồng mà họ là một phần không thể thiếu.

- Trong bài giáo lý tại buổi tiếp kiến chung sáng thứ Tư, ngày 02.03.2022, ĐTC tiếp tục về chủ đề ý nghĩa và giá trị của tuổi già, được nhìn dưới ánh sáng của lời Chúa. Cụ thể, ngài suy tư về đóng góp của người cao tuổi cho sự phát triển của một xã hội thực sự nhân văn, trong đó mỗi lứa tuổi có sự đóng góp của mình. ĐTC nói rằng, người già có nhiều điều để dạy chúng ta về ý nghĩa của cuộc sống; sự khôn ngoan của họ, trưởng thành theo thời gian, có thể giúp chúng ta đối mặt với những câu hỏi và thách đố luôn mới do xã hội đang phát triển nhanh chóng ngày nay đặt ra. Ngài cũng nhấn mạnh rằng sự liên kết giữa người trẻ và người già - điều không thể thiếu cho một cuộc sống xã hội lành mạnh - có thể giúp chúng ta, giữa nhịp sống điên cuồng ngày nay, nhớ rằng, như những con người được dựng nên theo hình

ảnh của Thiên Chúa, chúng ta được mời gọi có một cái nhìn toàn diện hơn về cuộc sống chung của chúng ta, tái khám phá sự hiện diện của Thiên Chúa ở giữa chúng ta và quan tâm đến nhu cầu của anh chị em chúng ta.

- Các buổi tiếp kiến chung sẽ không diễn ra như thường lệ bắt đầu từ thứ Tư ngày 09.03.2022 vì tình hình dịch bệnh Covid diễn biến phức tạp tại Roma. Ngay cả tĩnh tâm mùa Chay của Giáo triều cũng không có trong năm nay.

II/ SỨ ĐIỆP CỦA ĐỨC THÁNH CHA

Sứ điệp Mùa chay năm 2022 của Đức Thánh Cha

Sứ điệp Mùa chay năm nay của Đtc được công bố tại Phòng báo chí Tòa Thánh vào sáng thứ Năm, ngày 24.02, có chủ đề: *“Khi làm điều thiện, chúng ta đừng nản chí, vì đến mùa chúng ta sẽ được gặt, nếu chúng ta không sòn lòng. Vậy bao lâu còn cơ hội, chúng ta hãy làm điều thiện cho mọi người”* (Gl 6,9-10a).

(<https://gpbanmethuot.vn/thu-chung/su-diep-mua-chay-nam-2022.html>.)

ĐTC gửi sứ điệp video mời các bạn trẻ chuẩn bị Đại hội Giới Trẻ Thế Giới 2023



Cha đang hướng đến tháng 8.2023! Còn một năm và vài tháng nữa. Cha đang trông đến Bồ Đào Nha; đang nhìn đến Lisbon; đang nhìn đến Fatima; cha mong đợi đến cuộc gặp gỡ với các bạn... Và các bạn ở Bồ Đào Nha và ở các quốc gia khác, các bạn đang làm việc như những tình nguyện viên cũng hướng về cuộc gặp gỡ này. Chúng ta đã thoát ra khỏi cuộc khủng hoảng đại dịch, chúng ta rơi vào cuộc khủng hoảng kinh tế, và bây giờ chúng ta đang ở trong cuộc khủng hoảng chiến tranh, đó là một trong những điều tồi tệ nhất có thể xảy ra!

Giữa những khủng hoảng đó, các bạn phải chuẩn bị và cộng tác để sự kiện tháng 8.2023 là một sự kiện trẻ trung, một sự kiện mới mẻ, một sự kiện sinh động, một sự kiện mạnh mẽ, một sự kiện sáng tạo. Các bạn đừng sống dưới cái bóng của những cuộc gặp gỡ khác. Các bạn phải tạo ra cuộc gặp gỡ. Nếu các bạn không sáng tạo, nếu bạn không phải là những thi sĩ, cuộc gặp gỡ này sẽ không diễn ra tốt đẹp, nó sẽ không là nguyên bản, mà sẽ là bản sao của những cuộc gặp gỡ khác. Và như chân phước trẻ người Ý [Carlo Acutis] đã nói: mỗi người phải là một bản chính, đừng là bản sao. Và cuộc gặp gỡ này phải là nguyên bản, với sự đóng góp của mọi người. Các bạn phải tạo ra nó. Hãy can đảm và tiến bước!

III/ TIN GIÁO HỘI TOÀN CẦU

ĐTC Phanxicô: dành năm 2024 để hiệp nhau cầu nguyện, chuẩn bị cho Năm Thánh 2025

Trong thư gửi Đức tổng giám mục Rino Fisichella hôm 11/2/2022, ĐTC tuyên bố dành năm 2024 là năm cầu nguyện để giúp các tín hữu mở rộng tâm hồn đón nhận ơn thánh của Chúa. ĐTC cũng mời gọi các tín hữu giúp mang lại hy vọng cho con người đã bị thương tổn vì những hậu quả của đại dịch.

Giáo hội đang trong tiến trình chuẩn bị cho Năm Thánh 2025 để giúp Kitô hữu sống Năm Thánh trong toàn **bộ sự phong phú mục vụ của nó**. ĐTC nói rằng, Năm Thánh ngoại thường về Lòng Chúa Thương xót là một bước trong hành trình này, thời gian “cho phép chúng ta đánh giá lại tất cả sức mạnh và sự dịu dàng của tình yêu thương xót của Chúa Cha, để đến lượt chúng ta trở thành những chứng nhân của lòng thương xót.”

ĐTC tái kêu gọi cầu nguyện cho hòa bình ở Ucraina

Nói về bi kịch chiến tranh đang xảy ra trong những ngày gần đây, ĐTC mời gọi các tín hữu cầu xin **Chúa một cách tha thiết hơn**. Và ngài nhắc lại lời **kêu gọi ăn chay cầu nguyện**: “Vì lý do này, tôi xin tái mời gọi tất cả mọi người hãy thực hiện một ngày cầu nguyện và ăn chay vì hòa bình ở Ucraina vào ngày 2/3, Thứ Tư Lễ Tro. Một ngày để gần gũi với những đau khổ của người dân Ucraina, để chúng ta cảm nhận tất cả là anh chị em và cầu xin **Chúa cho chiến tranh kết thúc**.”

Giáo hội Congo vui mừng chào đón cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha



Ngày 03/3, Phòng Báo chí Toà Thánh thông báo ĐTC sẽ thực hiện chuyến tông du đến Cộng hòa Dân chủ Congo và Nam Sudan vào đầu tháng 7. Ngài sẽ thăm hai thành phố Kinshasa và Goma của Cộng hòa Dân chủ Congo từ ngày 02 đến 05/7 và sau đó thăm thủ đô Juba của Nam Sudan từ ngày 05 đến 07/7/2022. Trước niềm vui chung này, trong một thông cáo báo chí, Đức cha Marcel Utambi, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Congo nói đây là một cuộc viếng thăm quan trọng. Bởi vì ĐTC đến củng cố đức tin cho người tín hữu Công giáo và làm sống lại niềm hy vọng của người dân Congo, những người cần hoà bình, an toàn và sự tốt lành.

ĐTC mời gọi gần gũi với bệnh nhân ung thư và hỗ trợ gia đình họ

Ngỏ lời với các thành viên của Liên đoàn Ý chống bệnh ung thư, trước hết ĐTC ca ngợi lịch sử 100 năm thành lập của họ với hoạt động phục vụ những người đang chống chọi với bệnh ung thư, cùng với các gia đình chăm sóc họ. Lưu ý về cách Liên đoàn thích nghi với những thay đổi theo thời gian của xã hội và hệ thống y tế, và đã đóng vai trò là tiền thân của hoạt động chăm sóc giảm đau thời hiện đại, ĐTC ca ngợi nhóm đã luôn chọn chiến đấu chống lại căn bệnh cùng với bệnh nhân và những người chăm sóc họ, chọn là người thân cận với họ khi đứng trước một nền văn hóa thờ ơ.

ƠN CỨU ĐỘ

GB Trần Minh Chính

*Chúa dang tay trên cây Thánh giá
Mắt thâm bầm nhìn xuống đàn chiên
Trời âm u gió chiều lạnh quá
Thấm da thịt dấu vết tàn phai.*

*Thân Chúa ôi! Máu chảy ròng ròng
Đầu đội gai chịu nhiều đau đớn
Hình hài Ngài còn bị lưỡi đồng
Đâm thấu tim máu chảy nước trong.*

*Đồi Can-vê bóng mây bao phủ
Tiếng sấm gầm vang vọng trên cao
Đất chuyển rung như đời gió hú
Giữa núi rừng cùng muôn ngàn thú.*

*Chúa gục đầu nói tiếng Ab-ba
Mắt nhắm dần trôi lạc không gian
Thầm thì mãi con về với Cha
Rồi từ đó hơi thở hắt ra.*

*Chúa đã đến đem Ơn Cứu Độ
Hy sinh này được chết vì yêu
Cho loài người bớt cơn thống khổ
Mặc xác phàm chuộc lấy hư vô.*

*Nay Phục sinh Chúa đã về Trời
Mong trần thế sống đời sám hối
Biết hoán cải ăn năn hối tội
Đến mai sau nước Chúa rạng ngời.*



GIA ĐÌNH CẦU NGUYỆN

Giuse Nguyễn Văn Quỳnh



*“Mỗi duyên này Chúa đã se định
thì xin an bài cho họ được trăm năm hạnh phúc”.*

(Lời nguyện tiến lễ trong Lễ Cưới)

Nhiều chị em quan niệm, tình duyên là sự giao kết của số mệnh. Vì thế, vận mệnh tương lai của gia đình, các chị thường phó thác cho... thầy bói! Nhưng với người tỉnh táo, họ lại tin vào trái tim của mình. Điển hình như trường hợp của vợ chồng nhà giáo ưu tú Nguyễn Ngọc Đào - Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM và GS-TS Bùi Xuân Anh - giảng viên Trường ĐH Nông Lâm:

Trước khi cưới, gia đình thầy cô cũng đi coi tuổi, xem ngày. Thầy phán chắc nịch: *“Hai tuổi kỵ nhau, cưới rồi không bỏ nhau cũng chẳng ngóc đầu lên nổi”*. Bà con, họ hàng ngăn cản quyết liệt, nhưng thầy cô vẫn cưới nhau với niềm tin rằng: *“Hai người thương yêu nhau thì khó khăn nào cũng vượt qua được”*.

Năm sau, thầy cô sinh con đầu lòng. Nhiều người phán: *“Tuổi ba người là tam ky, gia đình sẽ lục đục, tan vỡ”*, và mách nước thầy cô phải gửi con gái nhờ người khác nuôi. Nhưng thầy cô không hề lung lạc. Đến nay, sau 30 năm chung sống, từ hai bàn tay trắng, thầy cô đã có một cuộc sống sung túc. Còn người đợc bà con xem là “oan gia” thì nay đã là một sinh viên giỏi giang, đang du học ở nước ngoài.

Anh chị thân mến!

Để gia đình có hạnh phúc, chúng ta không nên tin vào thầy bói, mà phải tin rằng: *“Mối duyên này Chúa đã se định”*. Hơn nữa, chúng ta còn phải tha thiết cầu xin Chúa chúc phúc cho cuộc hôn nhân của mình.

1. Cần thiết phải cầu nguyện

Như tất cả mọi thực tại khác trong đời sống Đức Tin, sự cầu nguyện không chỉ là một bổn phận đối với Thiên Chúa, mà còn là nhu cầu sinh tử của con người: như cá cần nước, như người cần khí thở.

Trong Kinh Tiền Tụng Chung số 4, Giáo hội đã nói lên sự cần thiết của việc cầu nguyện như sau: *“Thật ra, Cha không cần chúng con ca tụng. Nhưng đợc tạ ơn Cha lại là một hồng ân cao cả. Vì những lời ca tụng của chúng con không thêm gì cho Cha, nhưng đem lại cho chúng con ơn cứu độ đến muôn đời”*. Thật vậy, chỉ có cầu nguyện con người mới có thể sống xứng đáng và sống một cách sung mãn.

2. Cầu nguyện trong gia đình

Để thấy sự cần thiết của việc cầu nguyện trong gia đình, chúng ta nghe lại sách Tôbia mà Giáo hội trích đọc trong Lễ Hôn Phối. Trước khi gặp Tôbia, nàng Sara đã từng có bảy đời chồng, nhưng tất cả đều chết trong đêm tân hôn!

Thiên thần đợc Chúa sai đến tháp tùng Tôbia đã cho chàng biết rằng, bất hạnh xảy đến cho Sara đều bởi quỷ Átmôđiô gây nên, kẻ xúi giục vợ chồng kết hợp với nhau chỉ vì nhục dục. Bảy người chồng trước của Sara đã chết bất đắc kỳ tử vì họ đến với nàng bằng ước muốn xác thịt. Do đó, để tránh cho Tôbia khỏi rơi vào cái chết ấy, Thiên thần Raphaelen đã khuyên chàng cùng với vợ cầu nguyện trước khi hợp hoan, để nó không chỉ là hòa hợp trong thân xác mà là kết hợp trong yêu thương trước mặt Thiên Chúa.

Thật vậy, họ đã hiểu rằng, sự kết hợp vợ chồng cần phải được xây dựng trên nền tảng siêu nhiên, thì mới tốt đẹp và bền vững.

3. Lời cầu nguyện của Tôbia và Sara



Chúng ta hãy lắng nghe họ cầu nguyện: *“Lạy Chúa, chúc tụng Chúa là Đấng đã dựng nên Adam và Evà, vợ ông, để trợ giúp và nâng đỡ ông. Chúa đã nói: “Con người ở một mình không tốt, Ta hãy dựng nên một người giống nó”. Giờ đây, không phải vì sắc dục mà con cưới cô em đây làm vợ, song chỉ vì mến yêu dòng dõi những người biết ca tụng danh*

Chúa tới muôn đời” (Tb 8,6-7).

Sách Tôbia thuật lại rằng, sau lời cầu nguyện của Tôbia và Sara, quỉ Átmôđiô đã không làm gì được họ, cho nên đành rút lui. Bí quyết để được hạnh phúc mà Tôbia và Sara đã khám phá ra, đó là trước khi kết hợp trong thân xác, họ đã nên một trong tinh thần và trong ân sủng của Thiên Chúa nhờ lời cầu nguyện.

Anh chị thân mến!

Thánh Vịnh có câu: *“Ví như Chúa chẳng xây nhà, thợ nề vất vả cũng là uổng công” (Tv 126,1).* Nếu như xây nhà cần phải có Chúa, thì xây dựng gia đình cần phải có Chúa đến thế nào! Hãy cậy trông và tin tưởng vào Chúa, hãy tha thiết cầu nguyện với Người, anh chị sẽ được thỏa chí toại lòng. Đúng như lời Vua Thánh Đavít đã viết: *“Ai tin tưởng Chúa sẽ không hề thất vọng” (Tv 24, 3).*

Giáo hội cầu nguyện cho anh chị trong Lời nguyện tiến lễ: *“Mối duyên này Chúa đã se định thì xin cũng an bài cho họ được trăm năm hạnh phúc”.* Vì thế, anh chị hãy cảm tạ Thiên Chúa mỗi ngày. Hãy tin tưởng vào sự an bài của Thiên Chúa và xin Ngài gìn giữ gia đình anh chị bền vững trong tình yêu và hạnh phúc tràn đầy.

TẬN ĐÁY CUỘC ĐỜI

Giuse Huỳnh Bá Song



Bến phà kinh 1 nhỏ nhoi, đơn sơ ẩn mình sau những dãy hàng quán san sát bên bờ kênh Cái Sắn chạy dọc quốc lộ 80, mà nếu không có những “Thổ địa” của vùng kênh 8 Cái Sắn năm xưa, chắc chúng tôi sẽ không thể nào tìm ra được - một mái tôn trống trải che hộ họ, một tấm đan bê-tông chạy dài cắm đầu xuống mép nước, hình thành nên một bến phà đưa khách sang sông. Chuyến công tác đầu tiên của năm mới lại là một chuyến đi bác ái, trở về thăm lại những mảnh

đời bất hạnh mà thời gian qua đoàn thể đã đón nhận chia sẻ, chăm sóc nơi các giáo phận bạn, khiến trong lòng tôi tràn trở nỗi niềm - vừa háo hức muốn nhìn thấy những niềm vui trên bước đường phục vụ, vừa băn khoăn không biết hiệu quả có đáp lại lòng mong mỏi của cộng đoàn, nhất là những ân nhân đã luôn âm thầm cộng tác, đóng góp cho những chương trình chia sẻ, phục vụ người nghèo khó, bất hạnh của đoàn thể ở khắp trong và ngoài giáo phận.

Chuyến phà buổi sáng sớm chuyển mình sang sông với vồn vện bốn người khách trên hai chiếc xe gắn máy. Ngoài tôi còn có các anh trong BCH GDPTTTCG giáo phận Long Xuyên (GP LX): anh Trưởng ban Tôma Aquinô Nguyễn Ngọc Dũng, anh nguyên trưởng ban Đaminh Phạm Thanh Minh và anh Tổng thư ký Giuse Đào Duy Chính. Theo kế hoạch hoạt động bác ái của BCH GDPTTTCG TGP Sài Gòn (SG) năm 2022, được thăm và nắm lại tình hình các gia đình có hoàn

cảnh khó khăn, bất hạnh mà đoàn thể đỡ đầu, hỗ trợ, chăm sóc thời gian qua; các anh sẽ đưa tôi đến giáo xứ Antôn kinh 1A, giáo hạt Tân Hiệp, GP LX để thăm lại gia đình ông Nguyễn Văn Hoạch, ngụ tại nhà số 15 ấp Tân Hà A, xã Tân Hiệp B, huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang. Đây là một gia đình có hoàn cảnh bất hạnh, đáng thương nhất trong những gia đình có hoàn cảnh khó khăn, khốn khó mà BCH GDPTTTCG GP LX trong hoạt động phát triển, chia sẻ bác ái năm 2015 đã phát hiện và đề xuất lên BCH GDPTTTCG TGP SG nhờ hỗ trợ, giúp đỡ với một lý do duy nhất theo nhận định của cha chánh xứ giáo xứ Antôn kinh 1A lúc bấy giờ - cha Phêrô Phạm Văn Hào: “Gia đình này có một hoàn cảnh quá đặc biệt, không còn người chủ chốt điều hành để có thể tự chủ trong cuộc sống; các thành viên trong gia đình đều là những người mất khả năng suy nghĩ, kiểm soát hành vi... nên việc giúp đỡ không chỉ nhất thời mà có thể phải được tiếp tục một thời gian dài, và thêm nữa, họ không còn khả năng lao động kiếm sống cũng như quản lý tài chánh, nên phải có người của cộng đoàn giáo xứ thường xuyên phục vụ chăm sóc; điều này thực

sự quá khả năng vận động chia sẻ của GDPTTTCG GP LX.”

Đầu năm 2016, được sự đồng ý của cha Tổng linh hướng Vinh Sơn Nguyễn Văn Hồng, tôi và anh Trưởng ban Bác ái Giuse Trần Duy Cần cũng đã được các anh trong GP LX đưa đi trên con đường này, để đến thăm gia đình mà các anh giới thiệu. Trong một ngôi nhà lá lợp tôn, vách lá trống rỗng, ẩm thấp, không có bất cứ một vật dụng gì ngoài những chiếc giường gỗ ọp ẹp nằm rải rác các góc nhà với những chiếc mùng luôn buông rèm phủ kín. Đây là một gia đình có 6 thành viên, gồm hai vợ chồng và 4 người con trai, tất cả còn độc thân nhưng đều khuyết tật. Bước vào nhà, người chúng tôi gặp gỡ đầu tiên là ông Nguyễn Văn Hoạch, SN 1946, người chủ gia đình sau một cơn tai biến đang nằm bất động, sống đời thực vật lay lắt trên chiếc võng giăng mắc giữa gian nhà. Người duy nhất có khả năng tiếp hướng dẫn chúng tôi thăm các thành viên trong gia đình là anh con trưởng Nguyễn Văn Ngoạn, SN 1961, mắc bệnh tâm thần nặng, không ý thức được lời nói, việc làm... nhưng được cái là không quậy phá, có sức khoẻ có thể phụ nâng đỡ các thành viên gia đình những lúc

đau yếu, bệnh tật theo sự hướng dẫn của người chăm sóc. Nằm bất động trên một chiếc giường với chiếc đầu băng kín ở một góc phòng là bà Trần Thị Nghi, SN 1948, vợ ông Hoạch. Trước đây bà là thành viên duy nhất trong gia đình còn tỉnh táo, có khả năng lao động chăm sóc cơm nước cho chồng con, nhưng cách đây hơn tháng, trong lúc tắm rửa cho những người con tâm thần, bà bị trượt té, đầu đập xuống nền gạch gây chấn thương sọ não. Bà được mọi người trong giáo xứ đưa đi cấp cứu và sau khi ở bệnh viện về đã nằm liệt giường đến bây giờ. Ngồi bất động trên một chiếc ghế gỗ nơi cửa buồng, với đôi mắt lõm sâu luôn hướng về những nơi phát ra những tiếng nói với cái nhìn khao khát, chờ đợi là người con út Nguyễn Văn Mạnh, SN 1977, bị khiếm thị ngay từ lúc ra đời và tình trạng hiện tại cũng thuộc dạng tâm thần nhẹ. Do không thể thấy nên đôi tai của em chính là đôi mắt, luôn hướng về mọi nơi phát ra tiếng động để chờ đợi tiếng nói của những con người tốt bụng còn quan tâm đến cuộc đời đầy bất hạnh của mình. Hai thành viên còn lại của gia đình là các anh Nguyễn Văn Ngạn, SN 1967 và Nguyễn Văn Thành, SN 1970, cả hai đều là người tâm

thần nặng. Khi chúng tôi đến thăm gia đình thì cả hai đã bỏ nhà ra đi lang thang từ trước, một người được biết đang sống vạ vật ngoài lề đường ở giáo xứ kề bên, nhưng chưa có người giúp, nên chưa thể đem về nhà được và người còn lại thì đã biên biệt phương trời nào, từ lâu không còn biết tung tích.



Tiếp chúng tôi trong phòng khách nhà xứ, cha Phêrô cho chúng tôi biết, gia đình này trước đây vẫn là một hộ nông dân có cuộc sống lao động vườn ruộng bình thường như bao gia đình khác nơi đây, tuy cuộc sống vẫn còn nhiều khó khăn, vất vả. Nhưng kể từ khi ông Hoạch ngã bệnh rồi lần lượt những người con, những lao động chính của gia đình lần lượt phát bệnh tâm thần, thì gánh nặng gia đình đã trút lên đôi vai gầy guột của bà Nghi. Việc lao động kiếm sống bị đình trệ, tiền thuốc men chữa

bệnh cho chồng rồi cho con chồng chết, khiến của cải tích lũy trong nhà dần đội nón ra đi; mọi nguồn sống của gia đình không còn, đành phải hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ ít ỏi của giáo xứ, của sự chia sẻ khiêm tốn của các gia đình lân cận trong cộng đoàn, mà cuộc sống của chính họ cũng không dư dả gì; tất cả gánh nặng cuộc sống giờ đây đã trút hết lên vai một người đàn bà yếu đuối, phút chốc phải trở thành trụ cột của gia đình. Nỗi đau lại chồng chất nỗi đau, rồi một ngày đến lượt bà Nghi gặp nạn phải nằm một chỗ, mọi sự giúp đỡ của giáo xứ dù ít nhiều giờ cũng chỉ bằng không vì chẳng còn người tiếp nhận, lo liệu. Cha Phêrô băn khoăn vì giáo xứ không tìm được một người thân cận gần gũi nào của gia đình có khả năng để dám chấp nhận việc chăm sóc - Một gia đình chỉ cần một người thân ngã bệnh phải phục vụ đã là điều khó, đàn ông này cả nhà bốn năm người đều phải lo hết thì ai có đủ sức dám đứng ra đón nhận và vì vậy tất cả đành quay lưng... Giờ đây, gánh nặng khổ đau của gia đình này dường như đã chìm đến tận đáy gian khổ của kiếp người.

- Giáo xứ phải đứng ra lo thôi, nhưng khả năng xứ nghèo vẫn

quá hạn hẹp vì còn phải lo cho nhiều gia đình khó khăn khác - Cha Phêrô vui vẻ phân bua. Tôi chạy đến nhờ GDPTTTCG GP LX, các anh ấy lại nhờ đến các anh và may quá, các anh đã nhận lời. Thôi vậy, tôi đề nghị rồi các anh về bàn với cha Tổng Vinh Sơn xem có được không? -Giáo xứ Antôn lo cơm, GDPTTTCG TGP SG lo thức ăn, cố giúp gia đình này vượt qua cơn khốn khó. Phần thức ăn cho gia đình, tôi tính gói gém mỗi ngày chừng năm mươi nghìn, ví chi mỗi tháng một triệu rưỡi, nhờ các anh vận động xin ân nhân giúp cho. Riêng giáo xứ sẽ phân công một thành viên có lòng, có khả năng quán xuyến hỗ trợ sinh hoạt cho gia đình, dành thời gian giúp việc ăn uống, chăm sóc cho các thành viên này trong khả năng có thể. Tháng 6 năm 2016, số tiền hỗ trợ hàng tháng đầu tiên cho gia đình đã được ban Bác ái GDPTTTCG TGP SG chuyển xuống cho giáo xứ như đề xuất của cha Phêrô và kéo dài cho đến tận cuối năm 2021 - cần nắm lại tình hình để việc hỗ trợ được hiệu quả và phù hợp theo quyết định của Ban thường vụ GDPTTTCG TGP SG.

(Còn tiếp)

CHÚT SUY GẪM TRONG MÙA PHỤC SINH

Phaolô Trang Lập Quang
Xđ. Tùng Lâm - GP Đà Lạt



Trong nhiều ngày làm thuê cho một chủ vườn trồng hoa, Thiện luôn say đắm nhìn Duyên cũng là một người làm công thàng ở đây. Cô bé có khuôn mặt hình trái xoan cùng với sống mũi dọc dừa và đôi mắt bồ câu sáng long lanh. Tuy trong bộ áo quần lao động lấm lem những vết bẩn nhưng không làm suy giảm vẻ đẹp của Duyên và trông cô bé chẳng khác nào một cô chủ nhỏ

Ngược lại trước một thanh niên khỏe mạnh, hiền lành, luôn cần mẫn trong công việc đã gây nhiều ấn tượng cho cô bé. “Tình trong như nước mặt ngoài còn e”, nên sau vài lần trò

chuyện là những cuộc hẹn hò rồi yêu nhau tha thiết.

Biết được chuyện tình của Duyên, con trai gia chủ cũng yêu thương cô bé trở nên tức tối, liền đuổi việc Thiện cùng với những lời thiếu tế nhị.

-Mày hãy nhìn lại thân phận mày. Mày muốn Duyên phải khổ suốt đời, phải làm thuê làm mướn như mày phải không? Nếu mày yêu Duyên thật lòng thì hãy tránh xa Duyên ra để cô ấy tìm được một nơi sung sướng hạnh phúc.

Trước những lời ấy, Thiện rất đau khổ vì thật sự anh không thể nào mang đến cho Duyên một cuộc sống ấm no đầy đủ mà chỉ có sự lao nhọc, sự thiếu thốn trong cuộc sống hằng ngày. Cũng từ đó, khi nhìn lại thân phận nghèo khổ của mình, Thiện đã âm thầm rút lui không đến nơi hẹn hò nữa dù biết rằng con tim anh đã tan

nát. Thiện cũng biết con trai gia chủ đang đeo đuổi Duyên và chỉ có những người giàu có như anh ta mới đem đến cho Duyên một cuộc sống ấm no hạnh phúc.

Đã bốn đêm rồi Thiện thấy thật cô đơn trống vắng và nỗi đau khổ như xé nát trái tim anh, khi hình bóng của Duyên không thể xóa nhòa trong tâm trí. Anh ao ước được nghe giọng nói của Duyên cho dù chỉ một lần cho đỡ nhớ, nhưng từ trước đến nay anh cũng như Duyên chẳng dùng điện thoại di động nên dù có ao ước đến đâu anh cũng không thể nào nghe được tiếng nói của Duyên.

Nỗi nhớ càng lúc càng dâng cao nên anh lần mò đến nơi hẹn hò để tìm lại một chút dư âm. Trước mắt anh, một bóng người đang ngồi ủ rũ dưới gốc thông già như đợi chờ ai đó làm anh tự hỏi: “Nếu như Duyên đã chấp nhận lời tỏ tình của con trai gia chủ thì ở trong nhà chứ sao lại ngồi ở đây? Hay là Duyên chưa quên được mình?”. Nghĩ thế anh nhẹ nhàng bước tới.

- Em đợi ai vậy?

- Còn đợi ai nữa! Sao anh muốn xa lánh em?

- Anh yêu em thật lòng, chỉ muốn em được sung sướng hạnh phúc. Lấy anh em sẽ khổ suốt đời.

- Anh nghĩ sao về hạnh phúc? Không có tình yêu làm sao có hạnh phúc. Tiền có mua được tình yêu không?

- Nhưng không có tiền cuộc sống sẽ trở nên khó khăn làm sao hạnh phúc được?

- Nếu bằng lòng với những gì mình đang có sẽ tìm thấy an vui hạnh phúc. Chỉ bát cơm rau, chỉ túp lều tranh mà ấm nồng một tình yêu thì cuộc đời tươi đẹp biết bao. Còn sống trong nhung lụa, tiền bạc dư đầy mà thiếu vắng tình yêu có khác nào sống trong địa ngục trần gian.

- Vậy em có dám chấp nhận những khó khăn thiếu thốn để đương đầu với những lao nhọc trong cuộc sống hằng ngày không?

- Em chấp nhận tất cả! Hằng ngày ta vẫn cầu xin Chúa ban cho ta lương thực dùng đủ. Chỉ dùng đủ là tốt rồi. Sống trên đời

ai cũng phải làm việc kiếm tiền để nuôi sống bản thân và gia đình. Nhưng đồng tiền chỉ là phương tiện dùng để nó cuốn hút vào sự đam mê. Đã đam mê thì biết mấy cho vừa, càng giàu lại muốn giàu thêm chẳng bao giờ muốn dừng lại. Chính sự tham lam ích kỷ đã gây ra biết bao tội ác, bất công, bóc lột... Khi nhìn lên mình chẳng bằng ai, nhưng khi nhìn xuống thì mình còn hơn biết bao người. Nếu vợ chồng biết yêu thương nhau luôn bằng lòng với những gì mình đang có sẽ tìm thấy hạnh phúc, còn có khả năng chia sẻ được với những ai khổ hơn mình cho dù chỉ một ít như “bà góa dâng hai đồng xu” thì hạnh phúc sẽ tăng lên gấp bội, hạnh phúc trong hạnh phúc tràn đầy.

Qua những lời “lên lớp” của Duyên, Thiện biết Duyên là cô gái có trái tim nhân hậu, có tinh thần nghèo khó, luôn sống theo lời Chúa dạy. Từ đó anh cho rằng hạnh phúc không ở một nơi xa xôi hay trong sự giàu sang quyền lực, mà hạnh phúc đang ở bên cạnh ta, chỉ cần ta có một trái tim yêu thương luôn bằng lòng với những gì

mình đang có và anh cũng hiểu được giá trị đích thực của đồng tiền là bản thân nó chỉ phục vụ cho lòng yêu thương cho lòng nhân ái, nó sẽ biến chất trở nên xấu xa khi thỏa hiệp với sự tham lam ích kỷ của con người.

Những ngày sau đó Duyên xin nghỉ việc để cùng Thiện xây tổ ấm rồi dựng một mái nhà tranh ở bìa rừng bên cạnh con suối nhỏ để tiện cho sinh hoạt hằng ngày



Giữa chốn mây trời lộng gió, từng đàn ong bướm vờn quanh những cánh hoa rừng đang khoe sắc. Đâu đây tiếng róc rách của con suối nhỏ hòa với tiếng chim hót trên cành tạo cho khung cảnh nơi bìa

rừng thật sinh động và tràn đầy sức sống.

Đêm về, hai vợ chồng ngồi tựa vào nhau trước túp lều tranh bên con suối nhỏ để hai trái tim như hòa cùng một nhịp đập và luôn chan chứa một tình yêu nồng ấm. Họ cảm thấy thật hạnh phúc rồi quên đi những lao nhọc trong cuộc mưu sinh đầy vất vả.

Ngày ngày hai vợ chồng vào làng làm công nhật cho người ta và Duyên được một gia chủ giàu có “chiếu cố”, nên thường xuyên gọi cô đến giúp việc. Hôm nay Duyên không làm ở ngoài vườn mà dọn dẹp nhà cửa theo yêu cầu của gia chủ. Ông chủ nhà đưa Duyên vào một căn phòng rồi bất ngờ khóa cửa lại làm Duyên hết hoảng nhưng cô cố gắng tỏ ra bình tĩnh.

- Căn phòng này gọn gàng sạch sẽ đâu cần phải quét dọn. Em đi phòng khác nha.

- Cửa khóa rồi! Em ngoan ngoan đi.

- Chị nhà biết được thì to chuyện đó!

Tên chủ nhà cười ha hả.

- Vợ con anh đi du lịch Sapa, một tuần nữa mới về. Còn người làm thì anh cho về thăm nhà mấy hôm nữa mới tới. Ở đây chỉ có anh với em thôi. Em yên tâm đi. Người đẹp của anh.

- Không thả tôi ra, tôi hét to lên đó!

Tên chủ nhà vội mở nhạc lên rồi nói.

- Bây giờ em có la hét bể nhà cũng không ai biết đâu.

Lúc này Duyên như cá nằm trên thớt, còn tên chủ nhà có vẻ đắc ý nên cười khoái trá và lơ là cảnh giác. Bất thành lình Duyên mở cửa sổ nhảy vội ra ngoài rồi cầm đầu chạy thực mạng. Nhưng cô không ngờ phía sau khuôn viên ngôi biệt thự là một con suối lớn chắn ngang nên phải dừng lại. Lúc này tên chủ nhà cũng vừa chạy tới rồi mỉm cười tỏ vẻ đắc ý.

- Em có chạy đằng trời cũng không thoát đâu. Theo anh về phòng ngủ đi!

Tên chủ nhà vừa nói vừa bước tới, nhưng khi đến gần thì Duyên hét lên một tiếng rồi lao người xuống dòng suối làm hắn ta hết hoảng, vì không ngờ Duyên dám nhảy liều như vậy.

Một tiếng “ùm” lớn vang lên làm những người làm vườn bên kia bờ suối trông thấy nên hét toáng lên.

- Có người té suối! Có người té suối!

Người ta chạy trên bờ suối mỗi lúc một đông hơn để tìm cách cứu Duyên lên, nhưng dòng nước đang chảy xiết chẳng mấy chốc hình bóng của Duyên đã bị cuốn trôi mất hút.

Đã hai hôm nay Thiện cứ ngồi thẩn thờ bên bờ suối như kẻ mất hồn. Một vật nổi lềnh bềnh hay một khúc cây trôi theo dòng nước cũng làm anh chú ý và hy vọng đó là Duyên. Chỉ là hy vọng hảo huyền nhưng anh vẫn đợi chờ và đợi chờ trong vô vọng. Bất chợt một ý nghĩ ập đến, anh muốn lao người xuống dòng nước để theo vợ mình đến chốn vĩnh hằng thì có tiếng nói sau lưng.

- Sao anh không về nhà mà ngồi ở đây?

Thiện quay người lại rồi đứng phắt dậy và vội vàng dụi mắt.

- Có phải em không?

Vội dáng người tiều tụy, áo quần lại xốc xếch, Duyên mỉm cười nói.

- Em đây mà!

Thiện ôm chầm lấy Duyên, cho dù Duyên có là ma anh vẫn yêu thương vợ mình.

Lúc này Duyên kể lại chuyện tên chủ nhà xấu xa cho đến lúc cô nhảy xuống suối rồi bị cuốn trôi. Đến một đoạn cong của con suối cô cùng rác rến và những khúc cây bị dạt vào một khoảng rộng, nơi đây nước chảy rất chậm, chỉ có ở giữa dòng nước mới chảy xiết. Nhưng lúc này tâm thần cô đã hoảng loạn không còn biết gì nữa! Không hiểu do phản ứng tự nhiên hay do bản năng sinh tồn mà cô ôm một khúc cây trong vô thức rồi dần dần tỉnh lại cũng là lúc khúc cây từ từ ra khỏi khúc quanh và bị cuốn trôi vào giữa dòng nước. Khúc cây cùng cô trôi vùn vụt cho đến huyện Đơn Dương thì có người phát hiện và cứu cô lên. Sau khi chăm sóc tử tế rồi đợi cô khỏe hơn một tí họ mới đón xe cho cô về Đà Lạt.

Khi về đến túp lều tranh không thấy Thiện đâu, cô hốt

hoảng chạy đi tìm mà chưa kịp thay quần áo. Sau khi hỏi thăm vài người cô biết mấy hôm nay Thiên đang ngồi bên bờ suối.

Thiên ôm chặt Duyên vào lòng tay vuốt tóc rối của vợ trong sự yêu thương tột cùng và dâng tràn một nỗi mừng vui không sao diễn tả được.

Đó cũng nói lên nỗi đau xé lòng của những ai vừa mất đi người yêu thương cùng với sự nhung nhớ không thể nào nguôi ngoai và nỗi vui mừng tận nơi thẳm sâu trong con tim, khi người thân yêu ấy tưởng chừng đã đi vào chốn vĩnh hằng bỗng nhiên quay về trong hình hài nguyên vẹn.



Còn người Công giáo chúng ta luôn nói lên tâm tình của mình qua lời ca tiếng hát: “Là yêu Chúa! Là yêu Chúa suốt cả đời con”. Nhưng người ta có thật sự yêu Chúa, có cảm thấy đau nhói con tim trong Tam Nhật Thánh khi Chúa chịu đựng

biết bao đau đớn tột cùng, rồi chết trên cây thập giá để cứu chuộc chúng ta và có thật sự mừng vui khi Chúa từ cõi chết sống lại hay là dự lễ một cách thờ ơ lãnh đạm không một chút tâm tình! Chúa chết mặc Chúa, Chúa có sống lại cũng mặc Chúa chẳng có gì phải quan tâm. Điều quan tâm hiện nay là chuyện cơm áo gạo tiền, chuyện làm sao được thăng quan tiến chức và chuyện tương lai con cái trong việc học hành. Phải chăng người ta xem Tam Nhật Thánh và ngày Chúa Phục Sinh như một vở kịch được lập đi lập lại theo chu kỳ hằng năm mà không để lại một chút dư âm nào sau Thánh lễ.

Vì thế, trong mùa Phục Sinh này ta hãy nhìn lại chính mình và nhớ đến những hồng ân mà Thiên Chúa đã tuôn đổ trên chúng ta để cảm tạ tri ân Ngài và cũng để hâm nóng tình yêu với Thiên Chúa. Có yêu Chúa thật sự, yêu tận đáy lòng ta mới thực thi lời Ngài để lời ca tiếng hát của ta: “Là yêu Chúa! Là yêu Chúa suốt cả đời con” không còn là những lời sáo rỗng trong tâm hồn hay những lời trên môi miệng.

ÁNH SÁNG PHỤC SINH

Nguyễn Thanh Hà
Xứ đoàn Võ Đông

*Khi A-đam rời khỏi địa đàng
Thần chết thống trị trên thế gian
Loài người ràng buộc trong tội lỗi
Sống đau khổ chịu kiếp làm than.*

*Thiên Chúa hằng yêu thương con người
Dùng Ngôn sứ lau khô lệ rơi
Nhưng lòng người vẫn xa tình Chúa
Ngài sai con mình gánh tội đời.*

*Giêsu Con Đức Chúa tối cao
Ở Na-gia-rét ba mươi năm
Ba năm đi thi hành sứ vụ
Bị tử hình chết trên đồi cao.*

*Vì loài người nhận lấy khổ hình
Vâng ý Cha bỏ ý riêng mình
Ngài là Con Thiên Chúa hằng sống
Ba ngày sau sống lại hiển vinh.*

*Ánh sáng chiếu soi vào bóng đêm
Xua tan thất vọng nỗi ưu phiền
Yêu thương lan tỏa trong trời đất
Con người về với Cha nhân hiền.*

*Al-le-lu-ia Al-le-lu-ia
Trọn đời Thiên Chúa yêu thương ta
Cùng nhau xây dựng Mẹ Hội Thánh
Trong Hiệp Thông sứ vụ Hiệp Hành.*



LẠM BÀN VỀ VIỆC LÀM BÁC ÁI

Jos. Hoàng Mạnh Hùng



Theo Wikipedia, bác ái (tiếng Latinh: caritas), nghĩa là "tình yêu cao cả, rộng khắp", đôi khi cũng được gọi là đức mến. Theo thần học Kitô giáo được hiểu là "tình cảm để giữ mối liên hệ giữa con người với Thiên Chúa". Đối với nhà thần học Tôma Aquinô, bác ái "không chỉ là tình cảm đối với Thiên Chúa mà còn là tình cảm dành cho những người chung quanh chúng ta". Vì thế, ông nhận định rằng bác ái là nhân đức cao đẹp nhất trong ba nhân đức đối thần (gồm: đức tin, đức cậy và đức mến).

Thuật ngữ "caritas" cũng là gốc của thuật ngữ "charity" trong tiếng Anh, để chỉ những hoạt động giúp đỡ cộng

đồng, người yếu thế. Đối với những hoạt động như vậy, người Công giáo nói riêng và Kitô hữu nói chung thường sử dụng thuật ngữ "làm bác ái" để thay thế thuật ngữ tương ứng với "làm từ thiện" mà người ta thường dùng.

Trong xã hội ngày nay, chúng ta thấy có nhiều công việc từ thiện, và nhiều người làm việc từ thiện. Tại nhiều ngôi chùa, các nhà sư và những Phật tử thường xuyên làm việc từ thiện với nhiều hình thức khác nhau. Họ làm những việc từ thiện như thế vì cái Tâm, vì lẽ từ bi hỉ xả như đức Phật đã dạy.

Dịp Tết vừa qua chúng ta cũng thấy có những chuyến xe không đồng chở nhiều công nhân, sinh viên... về quê ăn Tết. Những người xa quê ở lại thành phố cũng được nhiều chương trình với những tên gọi khác nhau giúp đỡ để được hưởng những ngày Xuân ấm áp nghĩa tình. Rồi nhiều chương trình khác trên truyền hình, chẳng hạn như "Ngôi Nhà Mơ Ước", "Vượt Lên Chính Mình",

“Hát mãi ước mơ”... cũng đã mang lại niềm vui, sự ấm áp và tình yêu thương cho những mảnh đời khó khăn và bất hạnh.

Người Công giáo chúng ta từ trước đến nay cũng đã làm được rất nhiều việc bác ái, nhất là trong đợt đại dịch Covid-19 và cái Tết vừa qua. Tất cả đều xuất



phát từ lời dạy của Chúa Giêsu: “Thầy ban cho anh em một điều răn mới là anh em hãy yêu thương nhau; anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em” (Ga 13,34).

Nhưng bên cạnh đó cũng còn có những “hạt sạn” nảy sinh trong quá trình thực thi bác ái.

Nổi bật và “hoành tráng” nhất là số lượng các hội, nhóm đua nhau làm bác ái khiến công việc trở nên manh mún, nhiều khi dẫn đến trùng lặp địa chỉ người nhận, đoàn này mới đi đoàn khác đã đến. Rồi trên các trang mạng xã hội những hình ảnh, video clip, livestream... kêu gọi giúp đỡ và “đi làm bác ái” đua nhau xuất hiện, khiến người xem “rối não” không biết đâu là giả - thiệt!

Đồng ý là cũng phải đưa lên mạng xã hội để những nhà hảo tâm đã đóng góp thấy được việc làm của hội, nhóm mình nhưng chỉ cần 1 vài hình ảnh là đủ; không nên cùng lúc đưa lên vừa hình ảnh, vừa livestream, vừa video... để người xem phải mỏi tay vì like cho mình.

Chúa Giêsu đã dạy: “Vậy khi bố thí, đừng có khua chiêng đánh trống, như bọn đạo đức giả thường biểu diễn trong hội đường và ngoài phố xá, cốt để người ta khen. Thầy bảo thật anh em, chúng đã được phần thưởng rồi. Còn anh, khi bố thí, đừng cho tay trái biết việc tay phải làm, để việc anh bố thí được kín đáo. Và Cha của anh, Đấng thấu suốt những gì kín

đáo, sẽ trả lại cho anh.” (Mt 6,2-4).

Điều cốt lõi của những việc làm từ thiện, bác ái là âm thầm. Những người làm từ thiện phải nhắm đến đối tượng là những người được hưởng lợi ích của những việc bác ái, chứ không phải quy về cho chính bản thân, hội nhóm của mình. Nếu những việc làm từ thiện, bác ái quy về cá nhân, hội nhóm nào đó thì sẽ không mang lại lợi ích thiêng liêng gì và rốt cuộc thì cũng chỉ vì háo danh rồi “khua chiêng đánh trống” cho người ta khen mà thôi.



Người hoạt động bác ái phải khiêm tốn, không đặt mình vào vị trí cao hơn người khác, không lên mặt kẻ cả vì hoạt động bác ái là một hồng ân.

Khi giúp đỡ cho người khác là chính mình cũng được giúp đỡ và khả năng giúp được kẻ khác không phải do công đức của mình. (Thông điệp DEUS CARITAS EST của Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI, bản dịch Việt ngữ của Ủy Ban Giáo Lý Đức Tin HĐGMVN)

Ngay trong nội bộ đoàn thể, hội đoàn chưa thực sự bác ái với nhau; mới chỉ đồng hành với nhau chứ chưa hiệp hành trong việc bác ái. “Bằng mặt nhưng không bằng lòng”, vẫn còn có ý này, ý nọ, so sánh, phê bình... vì ý kiến của mình, “công trạng” của mình... chưa được coi trọng! Từ đó đưa đến việc kéo bè, kết phái gây chia rẽ, mất đoàn kết. “Chúng con hãy ý tứ trong mọi công việc, phải có tình bác ái. Những phê phán, chỉ trích, chúng con đừng đại dột bàn tán, a dua theo.” (SỐNG BÁC ÁI - ĐHY FX. Nguyễn Văn Thuận)

Khi chúng ta có bác ái đối với nhau thì mọi việc sẽ suôn sẻ hết và ngược lại. Bác ái là điều quan trọng nhất trong đời sống Kitô hữu, vì bác ái chứng minh thật sự chúng ta là người môn đệ của Chúa. Bác ái được khởi sự trong tư tưởng, lời nói, rồi mới tỏ ra qua việc làm. Thánh

Phaolô đã viết: "Sao bạn lại xét đoán người anh em?... Sao bạn khinh dể người anh em?... Vậy ta đừng xét đoán nhau nữa." (Rm 14,10-13).

Có nơi, theo thời theo thế để đòi hỏi những người lãnh đạo hội nhóm phải "sao kê", đòi hỏi việc bác ái phải dàn trải và công bằng theo kiểu cân đo đong đếm, tiêu chuẩn... cho mọi người. Tự cho mình đứng trên người khác, thay vì sẵn tay áo vào cùng nhau làm việc lại dùng khả năng lý luận, hoạt ngôn của mình nhận xét, phê phán. Đa số những nhà hảo tâm, có lòng bác ái đều không đòi hỏi những người thực hiện bác ái phải thế nọ mà chỉ những người "đạo đức giả" mới lên mặt kẻ cả soi mói, xét đoán công việc của người khác.

"Anh em đừng xét đoán, để khỏi bị Thiên Chúa xét đoán..." (x. Mt 7,1-5). Hoặc đúng hơn: đừng xét đoán, vì Thiên Chúa đã không xét đoán ta. Đây không phải là thứ luân lý thực dụng, nhưng là luân lý của Tin Mừng. Theo lời Chúa nói, lỗi của người bị xét đoán chỉ bằng cái rác, trong khi lỗi của người xét đoán to như cái xà. Và cái xà đầu tiên

chính là việc xét đoán. Phải lấy được cái xà trong mắt ta ra đã, rồi mới có thể nhìn rõ và lấy được cái rác trong mắt anh chị em. Tức là phải loại bỏ thái độ không yêu thương của ta trước, rồi điều chúng ta nhận xét mới hy vọng được đón nhận, và người anh chị em có lẽ mới để ta lấy cái rác trong mắt họ.

Những hạt sạn nêu trên tuy nhỏ và chỉ là cá biệt nhưng nếu ta không để ý thì nó cũng có thể gây ra những khó chịu không đáng có trong việc "hiệp thông, tham gia và sứ vụ" của người tông đồ đoàn thể. Xin Chúa ban cho mỗi người hoạt động bác ái ý thức giới hạn của mình là công cụ trong bàn tay của Chúa, phục vụ Ngài trong khả năng và sức lực Chúa ban, thực hiện những gì có thể làm vì Thiên Chúa điều khiển thế giới chứ không phải con người. Do đó, người làm việc bác ái không bao giờ kiêu căng như thể chính mình làm cho thế giới này tốt đẹp hơn. Sự kiêu căng coi thường con người sẽ không giúp xây dựng gì cả, nhưng chỉ đem đến phá hoại và thiệt hại. (Thông Điệp DEUS CARITAS EST)

HIỆP HÀNH CÙNG BẠN TRẺ

BCT



*Nỗi đau vò xé tâm can
Đại chi một phút bất an cả đời
Cầu mong bạn biết lẽ Trời
Tránh xa chạm bẫy ngọt lời yêu đương.*

Có một nỗi đau... còn đau hơn gấp bội trong mùa đại dịch Covid năm 2021 tại Sài Gòn năm vừa qua. Covid chỉ cướp đi những sinh mạng không đủ sức đề kháng và ở thời điểm, khi người ta chưa được tiêm ngừa Vaccine, còn bây giờ mọi công dân đều đã được chích ngừa đủ hai, ba liều Vaccine trợ giúp kháng thể tốt, đồng thời vẫn tuân thủ 5K, nên sống chung với dịch khá an toàn trong năm 2022 này.

Bạn có biết cái nỗi đau khủng khiếp xé lòng người...!?, cứ kéo dài dai dẳng hết năm này qua năm kia, ngay cả mùa Covid nó vẫn không bị hạn chế. Nỗi đau này lớn lắm, lớn còn hơn dịch bệnh Covid, bởi Cô Vi thì chỉ cướp đi số ngàn người mà xã hội có thể thống kê được, còn

những sinh linh bé nhỏ bị loại trừ từ vô số kể của các bào thai thì chẳng ai liệt kê được. Những nghĩa trang hài nhi từ Bắc vào Nam cũng chỉ là “Bề nổi”, còn bề chìm thì ôi thôi! quá tải... quá sức tưởng tượng... quá đau... đau lòng quá.

Nhà tôi thuộc giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, giáo hạt Tân Định, số 38 Kỳ Đồng, quận 3, Sài Gòn, do các cha dòng Chúa Cứu Thế đảm trách. Xóm giáo tôi ở có mấy anh chị em trong nhóm “Bảo vệ sự sống”, hầu như ngày nào chúng tôi cũng phải rơi lệ vì nhận được từng thùng, từng thùng đá ướp... các thai nhi đã bị hủy hoại cho lìa đời, dường như còn nhiều hơn các bé được sinh ra làm người nữa. Chúng tôi mà còn đau lòng thế này thì chắc hẳn Thiên Chúa, Ngài phải đau xót gấp ngàn ngàn lần..., bởi đó chính là công trình Chúa sáng tạo nên, là những bào thai hoàn toàn vô tội lại bị loại bỏ ngay khi chúng còn trong dạ mẹ. Vì đâu lại ra nông nổi này hỡi các bạn trẻ !?.

Trước đó, tôi may mắn gặp được vài bạn nữ trẻ đang có dự tính phá bỏ bào thai hai, ba tháng , chỉ vì “Sống thử ”với bạn trai! Sau khi biết bạn gái mình dính bầu thì phải tay bỏ rơi... bạn nữ vì thất vọng nên mới có ý định tiêu cực đó! Nhờ có mái ấm giúp cho các cô gái lầm lỡ được sinh con tốt đẹp, nên chúng tôi cũng cứu được một số hoàn cảnh mà mình kịp thời phát hiện! Nhưng vẫn vô cùng tiếc vì ngoài xã hội có quá nhiều trường hợp không sao biết hết.

Một lần trò chuyện với bạn nữ mà tôi tình cờ biết em qua người quen, vì biết muộn nên lỡ việc giữ lại thai nhi cho em, ngồi tâm sự thấy mắt em đỏ hoe theo giòng lệ tuôn trào, giây lát em bình tĩnh lên tiếng nói:

- Hẳn đâu phải loại thất học, hẳn là một bác sĩ có tiếng tăm cả vùng, ấy vậy mà đã dám cho em ăn một “quả lừa” to tướng. Em định trả thù... nhưng thôi, dù sao mình cũng là người có đạo, hơn nữa hẳn ngoại giao toàn mấy ông lớn nên khó mà đấu nổi. Bực quá, em chỉ biết loại trừ giọt máu của tên sở khanh này ra khỏi người em, để còn mong tìm được bạn đời tốt sau này mà thôi.

Tôi nhẹ nhàng hỏi:

- Khi bỏ thai em có cầu nguyện, nhớ đến Chúa và Mẹ không?

Em tư lự rồi e lệ đáp:

- Lúc đó em giận quá rồi mất khôn cô ạ! Chẳng nghĩ gì cả mà cứ làm liều thôi, giờ khỏe lại em mới tìm đến nhà thờ xin cha giải tội, vì thấy lương tâm mình cũng ray rứt.

Còn nữa, còn nữa... thật là nhiều hoàn cảnh rất tréo ngoe, chuyện lớn mà các bạn trẻ cứ coi như chuyện nhỏ, chuyện đùa. Tội giết người trong điều răn thứ năm là tội nặng, rất nặng, mà sao quá nhiều người không biết xem trọng, họ chỉ sợ luật đời chứ không sợ luật đạo! Vì luật đời “giết bào thai” coi như vô tội, chẳng ai thêm đề cập tới - Chỉ khi giết người đã hiện diện trong cuộc đời này thì mới lãnh án mà thôi. Chính từ đó đạo đức, lương tâm quá nhiều người bị băng hoại...

Trong một bài giảng lễ Chúa nhật gần đây dành cho giới trẻ, cha phụ trách nhóm “Bảo vệ sự sống” kể rằng: “Trong mùa Covid vừa qua, ai cũng rất lo sợ và buồn rầu vì bị phong tỏa, rồi mất mát người thân... nhưng đồng thời cũng vui mừng khi nhìn về mặt tích cực, là chúng ta có cơ hội được quan tâm giúp đỡ lẫn nhau. Các tình nguyện viên là linh mục, tu sĩ, và cả giáo dân đã dẫn thân vào tuyến đầu để giúp các bệnh nhân, nhất là phần tinh thần. Có điều thật chẳng hiểu ra sao, nhóm bảo vệ sự sống chúng tôi vẫn luôn phải nhận các thai nhi bị hủy diệt hằng ngày, dù đi lại rất khó khăn, nhưng chúng tôi phải tìm mọi cách để di chuyển thùng đá ướp thai nhi chết, đem thiêu, giữ cốt, để ở nhà nguyện bên Thanh Đa của nhà dòng. Dịch bệnh Covid vẫn không làm ai đó biết sợ, vẫn sống thác loạn, hưởng lạc thú nhục dục, xem bào thai như loài súc sinh, loại bỏ không thương tiếc!! Nếu cứ tiếp tục tội lỗi mãi thế này, chắc sẽ có ngày trái đất này bị hủy diệt hết thôi, như bài học nhớ đời trong Kinh Thánh nói về “Thành Xơ-đôm và Gô-mô-ra bị tiêu hủy, vì không chịu sám hối...” (St 19,1-29). Thật không còn biết nói gì hơn nữa!! đau lòng quá!!”.

*Phong trào “Sống thử” tệ ghê
Như liều thuốc phiện gây mê hãi hùng
Bạn ơi nghe tiếng Cha chung
Sống lời Chúa dạy, ung dung an bình.*

CÁCH DẠY CON ĐƠN GIẢN CỦA 6 NHÀ GIÁO DỤC NỔI TIẾNG - GIÚP TRẺ PHÁT TRIỂN TOÀN DIỆN (tt)

3. Phương pháp giáo dục Waldorf - Rudolf Steiner



YÊU THIÊN NHIÊN



NGHE NHỮNG CÂU CHUYỆN THÚ VỊ

Ý tưởng này được hình thành từ mong muốn tạo ra một đứa trẻ tự tin, yêu thích công việc và có thể tự mình khám phá những khả năng sáng tạo của bản thân. Tại các trường học áp dụng phương pháp giáo dục Waldorf, không hề có sự tồn tại của các bài kiểm tra và điểm số nhưng

chúng vẫn có thể vượt qua các kỳ như những học sinh thông thường khác.

Quan điểm của Rudolf Steiner thể hiện trong phương pháp giáo dục này:

- Không có cuốn sách nào có thể dạy cho phụ huynh cách giao tiếp với trẻ. Mỗi đứa trẻ là duy nhất, vì vậy với mỗi đứa trẻ khác nhau thì cần có sự đối xử và giao tiếp khác nhau.

- So với những phần học nhàm chán trong sách vở thì những câu chuyện thú vị sẽ dạy trẻ hiệu quả hơn.

- Trẻ em nên dành nhiều thời gian vui chơi ngoài trời hơn để học cách quan sát, nhìn nhận cảnh đẹp xung quanh cũng như sống hòa hợp với thế giới.

- Nhưng món đồ chơi đơn giản, các khối gỗ sẽ giúp trẻ phát triển trí tưởng tượng tốt hơn.

- Những công việc lặp đi lặp lại hằng ngày sẽ giúp trẻ học được tính kỷ luật hay những hành động quen thuộc sẽ giúp trẻ cảm thấy được yêu thương, an toàn. Mỗi ngày nên bắt đầu bằng một bài thơ. (tt)

DỰ PHÒNG TÁI PHÁT TÂM THẦN PHÂN LIỆT

BS Vũ Phong - Lancet 2020



Căn bệnh này có tỷ lệ tái phát cao. Sau một đợt bệnh cấp diễn rầm rộ, nếu được điều trị sớm và hợp lý, bệnh nhân có thể nhanh chóng trở nên gần như bình thường. Trong giai đoạn ổn định ấy có thể xuất hiện một đợt tâm thần phân liệt cấp diễn khác. Đó chính là đợt tái phát.

Tâm thần phân liệt là một bệnh loạn thần nặng, khá phổ biến ở hầu hết các nước trên thế giới (tỷ lệ 0,3-1% dân số). Bệnh thường phát sinh ở lứa tuổi 18-40; đây là lứa tuổi lao động nên bệnh ảnh hưởng rất lớn đến người mắc, gia đình và xã hội.

Tâm thần phân liệt là bệnh mạn tính; nguyên nhân gây bệnh chưa rõ ràng, việc điều trị cần kéo dài. Vì vậy, việc phòng bệnh và phòng tái phát là rất quan trọng.

Các biểu hiện của đợt tái phát: Bệnh nhân cảm thấy ngày càng căng thẳng, khó chịu, hay lo lắng vô cớ, đôi khi hoảng hốt, sợ hãi, làm đứng ngồi không yên, buồn bực khó chịu. Họ thay đổi tính nết, hay cáu giận vô cớ. Sinh hoạt hàng ngày thay đổi, bệnh nhân ăn uống thất thường, có thể từ chối ăn hoặc ăn những thứ mà trước đó họ hoàn toàn

không thích, đôi khi ăn uống bất thủ.

Bệnh nhân thường mất ngủ hoặc rối loạn chu kỳ thức - ngủ, trở nên thờ ơ với người thân, lười biếng, không tự chăm sóc bản thân, thu hẹp giao tiếp với mọi người. Xuất hiện sự bất bình thường trong lời nói: nói bâng quơ, không ăn nhập với hoàn cảnh, nói một mình. Trong tư duy có những ý nghĩ sai lầm, không đúng với thực tế hoặc không thể có được trong thực tế, có những hành vi kỳ dị, khó hiểu....

Có nhiều nhân tố gây tái phát tâm thần phân liệt:

- Uống thuốc không đều đặn, không đúng liều theo chỉ định của bác sĩ chuyên khoa tâm thần.

- Thiếu sự trợ giúp của gia đình, xã hội hay gặp phải thái độ khinh thường, xa lánh hắt hủi của mọi người xung quanh.

- Các sang chấn tâm lý (ly thân, ly hôn, mất mát về tình cảm, danh dự, bị xúc phạm, sỉ nhục...).

Khi có một hoặc nhiều triệu chứng đã mô tả ở trên, bản thân bệnh nhân và người nhà cần kiểm tra lại các nguyên nhân gây

tái phát. Nên báo cho bác sĩ điều trị biết để có chỉ định kịp thời, khám lại hoặc điều chỉnh liều thuốc cho phù hợp. Trường hợp nặng (có rối loạn hành vi, tác phong, có triệu chứng loạn thần nặng như hoang tưởng, ảo giác, có ý tưởng hoặc hành vi tự sát), cần đưa bệnh nhân đến ngay bệnh viện.

Phương pháp dự phòng tái phát phải dựa theo các nhân tố gây tái phát:

- Dùng thuốc đều đặn theo đúng chỉ định của bác sĩ chuyên khoa tâm thần, khám định kỳ theo hẹn.

- Báo ngay cho bác sĩ những biểu hiện bất thường ở bệnh nhân để có những thay đổi kịp thời.

- Quan tâm nâng đỡ bệnh nhân: Tạo điều kiện cho bệnh nhân có được việc làm phù hợp, được tham gia các hoạt động hàng ngày của làng, xóm...

- Tôn trọng, không nên có những thái độ khinh rẻ, coi thường bệnh nhân, giúp đỡ họ khi có yêu cầu nhằm loại trừ nguy cơ xảy ra các sang chấn tâm lý.

TIN SINH HOẠT XỨ ĐOÀN XUÂN PHONG GIÁO PHẬN BÙI CHU

Đaminh Ngô Đức Giang



Vào lúc 08g ngày 04.12.2021, BCH GDPTTTCG xứ đoàn Xuân Phong, giáo hạt Tứ Trùng, Giáo phận Bùi Chu đã họp nhau cầu nguyện và sinh hoạt tại thánh đường giáo xứ Xuân Phong.



Trong buổi họp, cha linh hướng đã trao bằng mãn nhiệm cho các Ủy viên BCH nhiệm kỳ trước và Ủy nhiệm thư cho các thành viên BCH nhiệm kỳ 2021-2025.

Sau buổi sinh hoạt, đại diện thành viên cùng BCH đã đến thăm hỏi và tặng quà cho các đoàn viên ốm đau, bệnh tật nhân

dịp cuối năm.

GIA ĐÌNH PTTTCG - GP HẢI PHÒNG HỌP THƯỜNG KỲ NĂM 2022

Ban TT GĐPTTTCG GP HP



Lúc 09g ngày 11.03.2022, Gia đình Phạt tạ Thánh Tâm Chúa Giêsu giáo phận Hải Phòng (GĐPTTTCG GP HP) đã tổ chức phiên họp thường kỳ tại nhà giáo lý giáo xứ An Thủy (huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương). Tham dự phiên họp có cha Tổng linh hướng Antôn Nguyễn Văn Ninh; các thành viên BCH giáo phận; BCH các giáo hạt Kẻ Sặt, Chính Toà, Nam Am; BCH liên xứ đoàn Tiên Lãng, BCH xứ đoàn An Thủy,.

Anh Trưởng BCH giáo phận Giuse Phạm Văn Hoá chủ tọa

phiên họp. Trải qua thời gian phải cách ly dịch bệnh năm 2021, qua các báo cáo của BCH các hạt: Những hoạt động tông đồ, bác ái của các xứ đoàn, cũng như các sinh hoạt hạt tuy có phần bị xáo trộn. Song BCH các xứ đoàn và giáo hạt luôn cố gắng tìm mọi phương cách để duy trì các toán cầu nguyện luân phiên tại các gia đình, cụ thể là chia nhỏ toán để cầu nguyện. Vẫn duy trì việc làm bác ái, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn trong giáo xứ; chung tay cùng BCH giáo phận làm bác ái với số

tiền giúp đỡ người nghèo trong dịp Tết Nguyên Đán và 2 tháng đầu năm 2022 với số tiền hơn 45 triệu đồng.

Tiếp theo, anh Trưởng Ban giáo phận ra phương hướng nhiệm vụ hoạt động tông đồ, bác ái thời gian tới với tinh thần của mùa Chay, cầu nguyện, giúp đỡ tha nhân và các sinh hoạt của xứ đoàn trở lại bình thường.



Nhân buổi họp đầu năm này, cũng là dịp bước vào mùa Chay Thánh, cha Tổng linh hướng chia sẻ với các anh chị trong các BCH GDPTTTCG: Là những người đang gánh trọng trách làm lãnh đạo, cần hiểu thêm về ý nghĩa căn bản của mùa Chay. Mùa Chay là gì? Mùa Chay có 3 điều chính yếu: "...Một là cầu nguyện để gắn bó tâm tình với Chúa, để Cha anh em biết. Hai là ăn chay, là sống khiêm nhường, tránh xa mọi cám dỗ, sống nội tâm. Ba là làm việc bác ái, để Cha

anh em sẽ trả công cho anh em. Tất cả những điều trên đều quy chiếu về ơn Cứu độ, vì loài người chúng ta. Tại sao Thiên Chúa Cứu độ chúng ta: Khi xưa Adam và Eva được Thiên Chúa yêu thương, ban cho đất vườn Êđen tươi tốt (*Kinh Thánh Sáng Thế*), nhưng ông bà bất tuân, chống lại Thiên Chúa, nhưng sau đó, vì tình thương Thiên Chúa Cứu độ con người, nghĩa là nối lại mối tương quan con người với Thiên Chúa, con người với nhau và với vũ trụ này, muốn con người đi vào đời sống nội tâm. Thiên Chúa không những nối lại mối tương quan ấy mà con nâng cấp lên. Do vậy, cầu nguyện để trở về với Chúa, trở về với nội tâm, và làm bác ái mang lại hiệu năng và mối tương quan với vũ trụ, với tha nhân để được hưởng ơn Cứu độ mà Thiên Chúa luôn giành cho loài người chúng ta..." Rất mong anh chị em trong BCH GDPTTTCG luôn xác tín mọi việc tốt chúng ta làm vì tha nhân để được Thiên Chúa ban ơn Cứu độ.

Phiên họp kết thúc tốt đẹp trong niềm vui bài Thánh ca: "Thánh Tâm Chúa Giêsu, nguồn êm ái dịu dàng, xin hãy ban xuống lòng con, ngọn tin yêu một Chúa..."

TIN SINH HOẠT GP LONG XUYÊN

Đào Duy Chính



Được tin cha cố Giuse Trương Trung Hưng

Ngài là vị linh mục đã nâng đỡ đoàn thể GDPTTTCG Việt Nam hình thành và phát triển tại GP Long Xuyên từ những ngày đầu
Đã được Chúa gọi về ngày 14.02.2022. Hưởng thọ 72 tuổi.

Đại diện cha Đaminh Phạm Khắc Bao - TLH GDPTTTCG GP LX
Cùng đại diện BCH GDPTTTCG Việt Nam
Anh Giuse Huỳnh Bá Song - Trưởng BCH GDPTTTCG Việt Nam

Và GDPTTTCG GP Long Xuyên gồm:

- Anh Tôma Aquinô Nguyễn Ngọc Dũng, Trưởng BCH
- Anh Đaminh Phạm Thanh Minh, TB xây dựng và phát triển
- Anh Giuse Đào Duy Chính, Thư ký
- Cùng đại diện 21 xứ đoàn GDPTTTCG trong giáo phận

Đã đến kính viếng và cầu nguyện cho ngài

Nguyện xin Thánh Tâm Chúa Giêsu giàu lòng thương xót
Sớm đón nhận linh hồn cha cố Giuse vào hưởng Nhan Thánh Chúa

GĐPTTTCG TGP SÀI GÒN SINH HOẠT THÁNG 3 NĂM 2022

Thảo Qua



Ban Chấp hành Gia đình Phạt tạ Thánh Tâm Chúa Giêsu Tổng giáo phận Sài Gòn - TPHCM (BCH GĐPTTTCG TGP) đã có buổi sinh hoạt thường kỳ vào lúc 08g30, ngày 12.03.2022 tại hội trường giáo xứ Thủ Thiêm, giáo hạt Thủ Thiêm.

Đến tham dự có linh mục Tổng linh hướng Vinh Sơn Nguyễn Văn Hồng, đại diện Ban thường vụ, các ban chuyên trách, các giáo hạt: Bình An, Chí Hòa, Gò Vấp, Phú Thọ, Sài Gòn -

Chợ Quán, Tân Định, Tân Sơn Nhì, Thủ Đức, Thủ Thiêm và Xóm Mới.

Trước buổi sinh hoạt, các thành viên đã lên nhà thờ Châu Minh Thánh Chúa cách trọng thể.

Học tập

Sau kinh khai mạc, chị Maria Đoàn Thị Lệ Thu đã giới thiệu chủ đề “Hướng đến một Hội Thánh hiệp hành: hiệp thông, tham gia, sứ vụ” của THĐGM lần thứ XVI-2023. Chị đã giới thiệu

khái quát về THĐGM là gì, nguồn gốc THĐGM, đóng góp của THĐGM cho Giáo hội, và đặc biệt có sự khác biệt của THĐGM lần này với các THĐGM trước đây, là mọi thành phần dân Chúa đều được tham gia đóng góp ý kiến.

Linh mục TLH Vinh Sơn bổ sung: Chúa Kitô mới là Đấng lãnh đạo Giáo hội, Đức Giáo Hoàng chỉ là đại diện. Từ trước tới nay, THĐGM là lấy ý kiến của giám mục giáo phận. Hiện nay ĐGH nhấn mạnh cần phải lắng nghe ý kiến của giáo dân để không có ý kiến nào bị bỏ lọt, vì có nhiều ý kiến của giáo dân mà Tòa Thánh chưa nghe được.

Báo cáo

Nối tiếp, đại diện BCH GDPTTTCG các giáo hạt: Chí Hòa, Phú Thọ, Gò Vấp, Thủ Thiêm, Tân Sơn Nhì, Xóm Mới, Bình An báo cáo tóm tắt tình hình sinh hoạt của GDPTTTCG giáo hạt trong thời Covid vừa qua. Trong đó có thay đổi một số cha linh hướng: Lm. Đaminh Đặng Quốc Hưng - chánh xứ Lộc Hưng kiêm linh hướng GDPTTTCG giáo hạt Chí Hòa, Lm. Gioan Baotixita Nguyễn Mạnh Toàn - chánh xứ giáo xứ Bác Ái

kiêm hướng GDPTTTCG giáo hạt Gò Vấp, Lm. Gioan Bt. Phạm Minh Đức - chánh xứ giáo xứ Thái Bình kiêm linh hướng GDPTTTCG giáo hạt Xóm Mới.

Tiếp đến, ông Phó trưởng BCH Phêrô Nguyễn Hồng Thịnh báo cáo tóm tắt công tác của đoàn thể trong thời gian qua: Có một số xứ đoàn thay đổi cha linh hướng, vì thế BCH các cấp cần cộng tác với các ngài để hoạt động tốt hơn; Trong thời gian giãn cách xã hội vì Covid, vì nhiều vị sợ không dám tiếp xúc, nên chúng ta không thể trực tiếp đến thăm các linh mục và tu sĩ nghỉ hưu trong TGP được; Đối với thành viên BCH hiện còn tên nhưng không làm việc, BCH cần đến gặp gỡ xem họ còn cộng tác hay không? Nếu không, thì tìm người khác thay thế. Cuối cùng, là chúc mừng bốn mạng cha Phó Tổng linh hướng, các anh trong Ban thường vụ và BCH các cấp nhận Thánh Giuse làm bốn mạng.

Công tác sắp tới

Anh Giuse Huỳnh Bá Song - Phó trưởng BCH ngoại vụ thay mặt anh Giuse Trịnh Văn Tiến - Trưởng ban BCH GDPTTTCG

TGP triển khai những công tác sắp tới:

- Chương trình tập huấn với chủ đề “Hướng tới một Hội Thánh hiệp hành” không tổ chức học tập trung mà tổ chức trong buổi họp BCH GDPTTTCG TGP. BCH các giáo hạt và xứ đoàn cử người theo học, sau đó về truyền đạt lại cho đoàn viên theo tài liệu do BCH GDPTTTCG TGP SG phát hành.

- BCH GDPTTTCG TGP chính thức sinh hoạt lại từ tháng 3 năm 2022. Đề nghị:

1/ Đối với các xứ đoàn:

Kiểm tra lại số đoàn viên chính thức, dự bị, qua đời...; Kiện toàn lại BCH các xứ đoàn, liên toán, toán. Nếu thiếu thành viên BCH, xin ý kiến cha linh hướng để chọn bổ sung hay thay thế (Trừ đoàn trưởng); Việc sinh hoạt lại của các xứ đoàn còn tùy theo tình hình thực tế và theo sự chỉ đạo của cha linh hướng; Trước khi họp xứ đoàn, BCH xứ đoàn cần họp trụ bị và thông qua cha linh hướng trước, để ngài biết và đồng hành; Kiểm tra lại và chỉ sử dụng tài liệu sinh hoạt, giờ kinh, giờ cầu... do BCH GDPTTTCG TGP phát hành.

2/ Đối với cấp giáo hạt:

Kiện toàn tổ chức nhân sự; Cử người xuống tham dự họp của các xứ đoàn để nắm bắt cụ thể, có kế hoạch hỗ trợ cho những xứ đoàn gặp khó khăn; Nếu có xứ đoàn phát triển mới, tái sinh hoạt, xin báo cho BCH GDPTTTCG TGP để được hỗ trợ; Vận động và mời gọi các đoàn viên có năng lực, lòng nhiệt thành tại các xứ đoàn tham gia các ban chuyên môn (nhất là Ban huấn luyện tông đồ) của BCH GDPTTTCG TGP; Trước khi họp BCH, phải có họp trụ bị với linh mục linh hướng, báo cho thành viên BTV phụ trách từng khu vực: Anh Tiến phụ trách Thủ Đức, Thủ Thiêm, Hóc Môn; Anh Thịnh phụ trách Sài Gòn-Chợ Quán, Bình An, Phú Thọ, Phú Nhuận; Anh Song phụ trách Gò Vấp, Tân Định, Tân Sơn Nhì, Gia Định, Xóm Chiếu; Chị Thủy phụ trách Chí Hòa, Xóm Mới.

Huấn đức của cha Tổng linh hướng

Trước hết, ngài nhận xét: Giờ Cầu Thánh Thể là cái hồn của buổi sinh hoạt. Vì thế, sinh hoạt hàng tháng tại các xứ đoàn, BCH xứ đoàn cần phải có hồn tông đồ và nhờ ơn Chúa ban trong giờ Cầu Thánh Thể.

Ngài gợi ý: Khi họp BCH GDPTTTCG TGP, trừ trường hợp đặc biệt, còn ngoài ra, chúng ta nên quy tụ về giáo xứ Thủ Thiêm, vì bầu khí giờ Châu Thánh Thể trong nhà thờ rất tốt để chúng kín múc ơn của Chúa; sau đó chúng ta gặp gỡ, trao đổi và nghe huấn đức của cha TLH, đó là của ăn tinh thần; sau cùng chúng ta dùng bữa nhẹ với nhau là bữa ăn vật chất.

Ngài chia sẻ thêm: Việc chuyển các linh mục là chuyện bình thường nhưng sẽ có sự xáo trộn tùy từng giáo xứ. Vì thế, đoàn viên GDPTTTCG xứ đoàn phải là cầu nối để giữa cha tân chánh xứ và giáo dân sớm hòa hợp, giúp ngài ổn định và

phát huy cái hay, cái tốt góp phần xây dựng giáo xứ ngày càng tốt đẹp. Khi tham gia như vậy, chắc chắn cha xứ sẽ yêu mến đoàn thể của mình, sẽ giao việc trong giáo xứ cho đoàn thể mình, đó là cơ hội cho đoàn thể phát triển. Ngoài ra, chúng ta cũng cần quan tâm đến số lần và chất lượng việc đến thăm quý cha nghỉ hưu. Các ngài rất cần sự đến thăm, động viên, an ủi... và hãy lắng nghe các ngài nói hơn là nghe chúng ta nói.

Kết thúc

Phiên họp BCH GDPTTTCG TGP kết thúc lúc 11g00 sau phép lành của linh mục Tổng linh hướng.



GĐPTTTCG GIÁO HẠT TÂN SƠN NHÌ SINH HOẠT THÁNG 02.2022

Bài & Ảnh: Thảo Qua



Sau một thời gian dài ngừng sinh hoạt do dịch bệnh Covid -19, mặc dù dịch bệnh vẫn còn, nhưng tạ ơn Chúa chúng ta có thể yên tâm được với sự tuân thủ “5K”. Được sự đồng ý của cha linh hướng, Ban Chấp Hành GĐPTTTCG (BCH) giáo hạt Tân Sơn Nhì (TSN) sinh hoạt trở lại vào lúc 08g30 ngày 24.02.2022, tại hội trường giáo xứ Phú Trung, giáo hạt Tân Sơn Nhì.

Đến tham dự có linh mục Phanxico Xavie Trần Văn Thi - linh hướng GĐPTTTCG giáo hạt,

Ông Giuse Huỳnh Bá Song - Trưởng BCH Việt Nam kiêm phó ban ngoại vụ BCH GĐPTTTCG TGP Sài Gòn - đặc trách GĐPTTTCG TSN, Ban thường vụ BCH GĐPTTTCG giáo hạt TSN và đại diện BCH các xứ đoàn: Bình Thuận, Gò Mây, Hy Vọng, Martinô, Phú Thọ Hòa, Phú Trung, Tân Châu, Tân Hương, Tân Phú, Tân Thái Sơn, Tân Việt.

Trước buổi sinh hoạt, các thành viên tham dự nửa giờ cầu Thánh Thể tại nhà cầu Thánh Thể giáo xứ Phú Trung

cách trọng thể, nghiêm trang, sốt mẩn.

Trong sinh hoạt, các thành viên đã trao đổi, đóng góp nhiệt thành, và thống nhất:



- Đọc kinh Đền tạ tại các gia đình tùy điều kiện cụ thể của mỗi xứ đoàn.

- Năm nay không thực hiện Bác ái mùa chay.

- Thăm quý linh mục hưu tại Nhà an dưỡng Phát Diệm, số 212 Lê Đức Thọ - P15 - Gò Vấp vào ngày 02.04.2022.

- Tổ chức Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu tại giáo xứ Phú Trung.

- Bổ sung anh Giuse Nguyễn Thanh Hoài - phó BCH

xứ đoàn Phú Trung làm Phó Nội vụ BCH GDPTTTCG TSN.

- Họp BCH giáo hạt thường kỳ ngày 31.03.2022.

Ngoài ra, nhiều thành viên các xứ đoàn đã tâm tình về những sự kiện xảy ra và hoạt động của xứ đoàn trong thời kỳ covid.

Ông Giuse Huỳnh Bá Song nhắc nhở mọi suy nghĩ hành động cần luôn có Chúa ở trong lòng và kiện toàn tổ chức lại các xứ đoàn.

Linh mục linh hướng cho thấy việc sinh hoạt tôn giáo còn nhiều khó khăn. Do đó ngài căn dặn các xứ đoàn cố gắng sinh hoạt trong điều kiện cụ thể, thực tế của mỗi giáo xứ và mời gọi tất cả cùng cầu xin Chúa cho đất nước được bình an và đại dịch mau chấm dứt để đoàn thể sinh hoạt trở lại như trước đây.

Buổi sinh hoạt kết thúc lúc 10g30 sau phép lành của cha linh hướng. Sau đó là chụp hình lưu niệm và cha con cùng ăn với nhau bữa cơm thanh đạm sau thời gian dài xa cách.

GĐPTTTTCG GIÁO HẠT CHÍ HÒA SINH HOẠT THÁNG 2 & 3 NĂM 2022

GB Trần Minh Chính



Họp BCH định kỳ

Sau thời gian giãn cách vì đại dịch Covid-19 và việc sinh hoạt tôn giáo trở lại bình thường, BCH GĐPTTTTCG giáo hạt Chí Hòa đã tổ chức buổi họp định kỳ tháng 2 năm 2022 vào ngày thứ Sáu, 18.02.2022.

Năm nay, cha Đaminh Đĩnh Văn Vãng nghỉ hưu, và cha Đaminh Đặng Quốc Hưng - chánh xứ giáo xứ Lộc Hưng - là tân linh hướng GĐPTTTTCG giáo hạt, nên địa điểm sinh hoạt tại giáo xứ Lộc Hưng.

Tới tham dự buổi họp có cha tân linh hướng Đaminh; anh Giuse Huỳnh Bá Song - Trưởng BCH GĐPTTTTCG Việt Nam kiêm phó ngoại BCH GĐPTTTTCG TGP Sài Gòn; cùng các thành viên BCH GĐPTTTTCG giáo hạt Chí Hòa.

Buổi họp đã bàn về vấn đề tái sinh hoạt của GĐPTTTTCG các xứ đoàn và giáo hạt sau thời gian giãn cách xã hội do dịch bệnh.

Thăm các cha nghỉ hưu



Đặc biệt, trong buổi họp, BCH GDPTTTCG giáo phận đã phân công cho GDPTTTCG giáo hạt Chí Hòa đến thăm các cha hưu tại nhà hưu dưỡng Chí Hòa. Nhận thấy đây là nghĩa cử đền ơn đáp nghĩa với quý cha đã hy sinh phục vụ giáo hội và nay đã lớn tuổi, nên BCH GDPTTTCG giáo hạt Chí Hòa đã thống nhất sẽ tổ chức đến thăm quý cha vào ngày 05.03.2022.

Với sự tùy lòng đóng góp của các xứ đoàn và quỹ của đoàn thể giáo hạt, đoàn đã chuẩn bị quà đến thăm 18 cha hưu tại đây. Tuy nhiên, vì tình hình dịch bệnh, nên BCH cử 4 người

đại diện đến thăm quý cha.

Khi đến nơi, đoàn chỉ thăm được 14 cha, vì 04 cha đi vắng, trong đó có cha nguyên linh hướng Đaminh đang đi hành hương Đức Mẹ Tà Pao, nên đoàn không gặp được ngài.

Ban chấp hành đã chúc các cha luôn hồn an xác mạnh, để năm sau chúng con sẽ lại đến thăm các ngài.



GĐPTTTCG GIÁO HẠT XÓM MỚI CHÀU THÁNH THỂ ĐẦU THÁNG 03.2022

Hải Vân



Lúc 15g30 thứ Năm đầu tháng, ngày 03.03.2022, GĐPTTTCG giáo hạt Xóm Mới đã tổ chức giờ chầu Thánh Thể tại nhà thờ Thái Bình với chủ đề: Thánh Thể, mầu nhiệm vượt qua của Chúa Giêsu - do cha tân linh hướng Gioan Baotixita Phạm Minh Đức chủ sự.



Được biết, đây là lần đầu tiên ngài gặp gỡ các thành viên BCH của các xứ đoàn trong giáo hạt Xóm Mới.

Trong phần chia sẻ, cha tân linh hướng đã dành thời gian để lắng nghe các xứ đoàn báo cáo đôi nét sinh hoạt của các xứ đoàn về tổng số đoàn viên, lễ bốn mạng, sinh hoạt định kỳ, các công tác đang đảm nhiệm tại giáo xứ, công tác thực thi bác ái...

Đúc kết, ngài bày tỏ niềm vui khi đảm nhận linh hướng đoàn thể GĐPTTTCG giáo hạt Xóm Mới. Ngài mong muốn các xứ đoàn

tiếp tục duy trì và phát huy hơn nữa thế mạnh, hạn chế mặt yếu để đoàn thể vững mạnh. Ngài nhắc nhở: “Muốn đạt được mục đích trên, chúng ta phải có lòng yêu mến Thánh Tâm Chúa Giêsu thì sinh hoạt đạo đức mới hiệu quả. Chúa Thánh Thần vẫn làm việc nơi các xứ đoàn, nên chúng ta cần gặp gỡ, phân định, chia sẻ kinh nghiệm sống đức tin để giúp nhau thăng tiến và giúp đỡ mọi người.”

Sau khi lãnh phép lành Thánh Thể, giờ cầu Thánh Thể kết thúc lúc 16g15 cùng ngày.



Sau đó, BCH giáo hạt và Trưởng các xứ đoàn đã ngồi lại hội ý với nhau về chương trình họp quý 1 năm 2022. Đồng thời lên kế hoạch tổ chức thăm các cha hưu dưỡng tại nhà An dưỡng Phát Diệm và quý nữ tu dòng Mến Thánh Giá Gò Vấp vào đầu tháng 04.2022.

Năm nay, ngoài 2 đơn vị trên, mọi người nhất trí sẽ đến thăm các cha nguyên linh hướng GDPTTTCG giáo hạt Xóm Mới và các xứ đoàn đã nghỉ hưu.

TRANG ÂN NHÂN

1/ Ân nhân GDPTTTCG TGP Sài Gòn

929	Bà Maria Vũ Thị Kim Nguyệt, Xđ. Bình Đông, giáo hạt Bình An, TGP SG
930	Ông Giuse Lý Văn Tùng, Xđ. Bình Đông, giáo hạt Bình An, TGP Sài Gòn
931	Ông Giuse Lý Hoàng Long, Xđ. Bình Đông, giáo hạt Bình An, TGP Sài Gòn
932	Ông Gioan Bt. Nguyễn Hữu Bình, Xđ. ,giáo hạt Xóm Mới, TGP SG

2/ Ân nhân GDPTTTCG TGP Sài Gòn

929	Đoàn viên GDPTTTCG xứ đoàn trung Mỹ Tây, giáo hạt Hóc Môn, TGP SG
-----	---

3/ Quỹ Truyền giáo và Phát triển đoàn thể năm 2022

- Xứ đoàn Cầu Lớn, giáo hạt Hóc Môn 600.000đ

TRANG BÁC ÁI

Ban Bác ái - Xã hội GDPTTTCG TGPSG chân thành cảm ơn sự giúp đỡ của quý ân nhân, đã hỗ trợ công tác bác ái của đoàn thể trong tháng 03.2022 gồm:

1/ Ân nhân giúp công tác Ban bác ái và người nghèo

- Xứ đoàn Trung Mỹ Tây, giáo hạt Hóc Môn 2.000.000đ
- Xứ đoàn Bình Đông, giáo hạt Bình An 500.000đ
- Ông Phaolô Trang Lập Quang, Xđ. Tùng Lâm, GP Đà Lạt 100.000đ

2/ Ân nhân giúp nôi cháo phục vụ bệnh nhân B/v Phạm Ngọc Thạch:

- Xứ đoàn Cầu Lớn, giáo hạt Hóc Môn 500.000đ
- Xứ đoàn Chợ Cầu, giáo hạt Hóc Môn 300.000đ
- Xứ đoàn Châu Nam, giáo hạt Hóc Môn 100.000đ
- Xứ đoàn Tân Hiệp, giáo hạt Hóc Môn 100.000đ
- Xứ đoàn Tân Hưng, giáo hạt Hóc Môn 100.000đ
- Xứ đoàn Tân Mỹ, giáo hạt Hóc Môn 300.000đ
- Xứ đoàn Bình Đông, giáo hạt Bình An 1.000.000đ
- Xứ đoàn Bình Hưng, giáo hạt Bình An 330.000đ
- Xứ đoàn Bình Thuận, giáo hạt Tân Sơn Nhì 300.000đ
- Xứ đoàn Hà Đông, giáo hạt Xóm Mới 300.000đ

- Bà Anna Hà Trần, Xđ. Vườn Chuối, giáo hạt SG - CQ	500.000đ
- Ông Giuse Nguyễn Kim Khánh, Xđ. Sao Mai, giáo hạt Chí Hòa	200.000đ
- Chị Chi	100.000đ
- Chị Liên	100.000đ
- Chị Nguyệt (Tháng 2 & 3 năm 2022)	1.000.000đ
- 01 ân nhân giáo xứ Bắc Dũng, giáo hạt Xóm Mới giúp:	
* Nồi cháo Phạm Ngọc Thạch	500.000đ
* Công tác Ban bác ái	500.000đ

3/ Giúp “con dê núi” giáo xứ Đê Somei, GP Kontum

- Xứ đoàn Nữ Vương Hòa Bình, giáo hạt Xóm Mới	500.000đ
---	----------

HIỆP Ý CẦU NGUYỆN

Trong niềm cậy trông vào Chúa Giêsu Phục sinh, xin Thánh Tâm Chúa Giêsu sớm đưa linh hồn các ân nhân và đoàn viên Gia đình PTTT Chúa Giêsu chúng con về hưởng Nhan Thánh Chúa:

Cha Tổng linh hướng và Ban chấp hành GDPTTTCG TGP Sài Gòn cùng Ban biên tập Nội san Lửa Mến thành thật chia buồn với gia đình:

1/ CỤ CỐ MARIA TRẦN THỊ NHU (CỤ CỐ VẬN) SN 1929.

Thân mẫu cha Giuse Trần Thiện Tín
cha giáo ĐCV Đức Mẹ Vô Nhiễm, giáo phận Bùi Chu
và anh Giuse Trần Thanh Bình - Tổng thư ký GDPTTTCG GP Bùi Chu
Được Chúa gọi về ngày 13.03.2022.

2/ CỤ BÀ ANNA PHẠM THỊ XUỐT, SN 1930.

Đoàn viên GDPTTTCG xứ đoàn Hà Nội;
ân nhân GDPTTTCG giáo hạt Xóm Mới, TGP Sài Gòn.
Thân mẫu anh Giuse Trịnh Văn Tiến - Trưởng BCH GDPTTTCG TGP SG
Được Chúa gọi về ngày 10.03.2022.

**Nguyện xin Thánh Tâm Chúa Giêsu sớm đón nhận linh hồn
Cụ cố Maria và cụ bà Anna vào hưởng Nhan Thánh Chúa.**

1/ Ông Giuse Huỳnh Văn Lực, SN 1963. Đoàn viên GDPTTTCG xứ đoàn Phú Thọ Hòa, giáo hạt Tân Sơn Nhì, TGP Sài Gòn. Được Chúa gọi về ngày 02.07.2021.

2/ Ông Giuse Huỳnh Văn Tiếp, SN 1948. Đoàn viên GDPTTTCG xứ đoàn Phú Thọ Hòa, giáo hạt Tân Sơn Nhì, TGP Sài Gòn. Được Chúa gọi về ngày 15.09.2021.

3/ Cụ bà Maria Phạm Thị Am, SN 1936. Đoàn viên GDPTTTCG xứ đoàn Châu Nam, giáo hạt Hóc Môn, TGP Sài Gòn. Được Chúa gọi về ngày 21.01.2022.

4/ Ông Tôma Vũ Đình Hưng, SN 1936. Đoàn viên GDPTTTCG xứ đoàn Tân Mỹ, giáo hạt Tứ Trùng, GP Bùi Chu. Được Chúa gọi về ngày 01.02.2022.

5/ Cụ ông Đaminh Nguyễn Văn Thìn, SN 1940. Đoàn viên GDPTTTCG xứ đoàn Bạch Đằng, giáo hạt Hóc Môn, TGP Sài Gòn. Được Chúa gọi về ngày 03.02.2022.

6/ Ông Gioan Nguyễn Văn Chính, SN 1952. Đoàn viên và ân nhân GDPTTTCG xứ đoàn Nam Hưng, giáo hạt Hóc Môn, TGP Sài Gòn. Được Chúa gọi về ngày 06.02.2022.

7/ Cụ ông Giuse Đình Văn Chí, SN 1933. Đoàn viên GDPTTTCG xứ đoàn Bạch Đằng, giáo hạt Hóc Môn, TGP Sài Gòn. Được Chúa gọi về ngày 10.02.2022

8/ Ông Gioan Baotixita Đình Văn Thành, SN 1940. Đoàn viên GDPTTTCG xứ đoàn Tân Hương, giáo hạt Tân Sơn Nhì, TGP Sài Gòn. Được Chúa gọi về ngày 14.02.2022 .

9/ Ông Phêrô Trần Văn Hiến, SN 1941. Đoàn viên GDPTTTCG xứ đoàn Ninh Sa, giáo hạt Tứ Trùng, GP Bùi Chu. Được Chúa gọi về ngày 16.02.2022.

10/ Bà Maria Ngô Thị Tin, SN 1941. Đoàn viên GDPTTTCG xứ đoàn Trung Thành, giáo hạt Quần Phương; ân nhân GDPTTTCG GP Bùi Chu. Được Chúa gọi về ngày 16.02.2022.

11/ Cụ kiểm Maria Mai Thị Đức (cụ Tý), SN 1947. Phu nhân cụ Micae Mai Văn Đức, TB Phụng vụ GDPTTTCG GP Bùi Chu. Đoàn viên GDPTTTCG xứ đoàn Kiên Lao, giáo hạt Bùi Chu; ân nhân GDPTTTCG GP Bùi Chu. Được Chúa gọi về ngày 18.02.2022.

12/ Ông cố Phêrô Nguyễn Văn Tình (Ông cố Nguyễn Doãn Sang), SN 1935. Đoàn viên GDPTTTCG xứ đoàn Tam Hà, giáo hạt Thủ Đức, TGP Sài Gòn. Được Chúa gọi về ngày 22.02.2022.

13/ Ông Giuse Nguyễn Văn Lạc, SN 1948. Đoàn viên GĐPTTTCG xứ đoàn An Nghĩa, giáo hạt Ninh Cường; ân nhân GĐPTTTCG GP Bùi Chu. Được Chúa gọi về ngày 23.02.2022.

14/ Bà Maria Nguyễn Thị Khiêm, SN 1952. Đoàn viên GĐPTTTCG xứ đoàn Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, giáo hạt Xóm Mới, TGP Sài Gòn. Được Chúa gọi về ngày 26.02.2022 do tai nạn lật ca nô tại Cửa Đại, Đà Nẵng.

15/ Cụ trùm Đaminh Mai Viết Điều, SN 1940. Đoàn viên GĐPTTTCG xứ đoàn Kiên Lao, giáo hạt Bùi Chu; ân nhân GĐPTTTCG GP Bùi Chu. Được Chúa gọi về ngày 27.02.2022.

16/ Ông Đaminh Mai Phúc Hân, SN 1960. Đoàn viên GĐPTTTCG xứ đoàn Châu Bình, giáo hạt Thủ Đức, TGP Sài Gòn. Được Chúa gọi về ngày 27.02.2022.

17/ Ông Giuse Trần Văn Thành, SN 1966. Đoàn viên GĐPTTTCG xứ đoàn Long Bình, giáo hạt Thủ Thiêm, TGP Sài Gòn. Được Chúa gọi về ngày 28.02.2022.

18/ Ông Giuse Maria Trần Văn Anh, SN 1968. Đoàn viên GĐPTTTCG xứ đoàn Thánh Nguyễn Duy Khang, giáo hạt Thủ Đức, TGP Sài Gòn. Đã được Chúa gọi về ngày 01.03.2022.

19/ Cụ quản Giuse Trần Văn Chuẩn, SN 1917. Đoàn viên GĐPTTTCG xứ đoàn Tây Cát, giáo hạt Kiên Chính; ân nhân GĐPTTTCG GP Bùi Chu. Được Chúa gọi về ngày 02.03.2022.

20/ Ông Giuse Đỗ Văn Phó, SN 1956. Đoàn viên GĐPTTTCG xứ đoàn An Nghĩa, giáo hạt Ninh Cường; ân nhân GĐPTTTCG GP Bùi Chu. Được Chúa gọi về ngày 04.03.2022.

21/ Ông Đaminh Mai Văn Mam, SN 1948. Đoàn viên GĐPTTTCG xứ đoàn Trung Thành, giáo hạt Quần Phương; ân nhân GĐPTTTCG GP Bùi Chu. Được Chúa gọi về ngày 06.03.2022.

22/ Ông Giuse Khổng Hà Giang, SN 1948. Đoàn viên và nguyên thủ quỹ GĐPTTTCG xứ đoàn Thánh Nguyễn Duy Khang, giáo hạt Thủ Đức, TGP Sài Gòn. Được Chúa thương gọi về ngày 10.03.2022.

23/ Bà Maria Phạm Thị Là, SN 1949. Là nhạc mẫu anh Gioan Đoàn Văn Hùng - Phó ngoại vụ GĐPTTTCG xứ đoàn Bùi Môn, giáo hạt Hóc Môn, TGP Sài Gòn. Được Chúa gọi về ngày 13.3.2022.

24/ Bà Maria Trần Thị Lệ Sơn, SN 1948. Đoàn viên GĐPTTTCG xứ đoàn Châu Nam, giáo hạt Hóc Môn, TGP Sài Gòn. Được Chúa gọi về tháng 03.2022.