



Hướng tới một Hội Thánh hiệp hành  
hiệp thông | tham gia | sử vụ

## **NỘI SAN LỬA MẾN THÁNG 03-2022**



**Xin gửi về địa chỉ**

[noisanluamen@gmail.com](mailto:noisanluamen@gmail.com)

**Thư từ, bài vở:** Gửi về BBT  
trước ngày 10 mỗi tháng

**Tin tức:** Gửi về BBT  
trước ngày 15 mỗi tháng

**\*\* Điện thoại liên lạc gửi bài vở**

**Anh Chiến: 0913.868691**

**\*\* Điện thoại liên lạc mua báo:**

**Chị Thủy: 0933.577870**

# Mục Lục

<b>Đề tài</b>	<b>Trang</b>
❖ Mục lục	01
❖ Các con hãy yêu thương nhau	02
❖ Suy niệm Lời Chúa	04
❖ Bồi dưỡng đức tin	12
❖ Ý nghĩa dây Pallium	22
❖ 5 bài học từ Thánh Giuse	24
❖ Ý nghĩa của tro trong ngày lễ Tro	27
❖ Tin Giáo hội hoàn cầu	31
❖ Đường thập giá	35
❖ Êm ấm thuận hòa	36
❖ Vọng cổ hương	39
❖ Cho con là...	46
❖ Đấng toàn năng tình yêu	47
❖ Trang Thanh niên	52
❖ Trang Thiếu nhi	56
❖ Trang sức khỏe gia đình	57
❖ Tin sinh hoạt GDPTTTCG khắp nơi	59
❖ Tin sinh hoạt GDPTTTCG TGP SG	63
❖ Trang ân nhân, bác ái	70
❖ Hiệp ý cầu nguyện	71

**TÀI LIỆU HỌC TẬP CỦA GDPTTTCG VN**

Lưu hành nội bộ

**ĐỨC MẸ DẠY TÔI: LÚC NÀY HƠN BAO GIỜ HẾT  
HÃY SỐNG LỜI CHÚA DẠY:  
“NGƯỜI TA CỨ DẤU NÀY, MÀ NHẬN BIẾT CÁC  
CON LÀ MÔN ĐỆ THẦY  
LÀ CHÚNG CON YÊU THƯƠNG NHAU”.**

*(Ga 13,35)*

**ĐGM GB. Bùi Tuần**



**1.** Hãy nhắc lại lời Chúa dạy trên đây trong các sinh hoạt tôn giáo như:

- Trong sinh hoạt phụng vụ.
- Trong sinh hoạt mục vụ.
- Trong sinh hoạt truyền giáo.
- Trong sinh hoạt từ thiện.

**2.** Hãy thương yêu nhau bằng:

- Các việc làm cụ thể và quảng đại.
- Các việc phục vụ thầm lặng.
- Thái độ tránh kết án, nói xấu nhau.

**3.** *Hãy thương yêu nhau, bằng việc cầu xin Chúa soi đường mở lối cho chúng ta biết ứng xử với nhau một cách khôn ngoan trong cuộc sống thường ngày.*

**4.** *Hãy thương yêu nhau bằng việc cầu xin Chúa ban ơn cho chúng ta biết đón nhận Chúa vào tâm hồn chúng ta, để chính Chúa chia sẻ cho chúng ta tình yêu thương xót của Chúa.*

**5.** *Hãy thương yêu nhau bằng sự chúng ta được ơn biết nhìn nhận Chúa hiện diện trong những người khổ đau, để phục vụ họ như phục vụ chính Chúa.*

**6.** *Hãy thương yêu nhau bằng sự chúng ta biết cùng với Đức Mẹ lo hạnh phúc cho những kẻ khác, như Đức Mẹ đã làm trong tiệc cưới Cana.*

**7.** *Hãy thương yêu nhau bằng sự chúng ta biết khiêm nhường rửa chân cho nhau, như Chúa Giêsu đã quỳ xuống rửa chân cho các môn đệ của Ngài.*

**8.** *Hãy thương yêu nhau bằng sự chúng ta biết cùng với Đức Mẹ đứng dưới thập giá mà nhiều môn đệ Chúa hiện giờ như đang bị đóng đinh vào do những khổ đau dưới nhiều hình thức.*

**9.** *Đúng là như vậy. Hiện giờ nhiều môn đệ Chúa chung quanh đây đang như bị đóng đinh vào thập giá vô hình do nhiều khổ đau gây nên, mà chẳng biết chia sẻ với ai.*

**10.** *Hãy yêu thương nhau, bằng những tế nhị. Có những tế nhị nhỏ mà đã cứu được kẻ khác trong những gian nan khổ khó.*

**11.** *Thực tế cho thấy: nhiều người tại Việt Nam hôm nay đã gặp được Chúa, nhờ thấy được nơi các môn đệ Chúa một cuộc sống yêu thương nhau.*

*Long Xuyên, ngày 17.02.2022*





## CHÚA NHẬT I MÙA CHAY - NĂM C (Đnl 26,4-10; Rm 10,8-13; Lc 4,1-13)

Chúa nhật 06.03.2022

### CHIẾN ĐẤU

Lm. Giuse Hoàng Văn Hòa, OP

Để thành công trong cuộc đời, đôi khi chúng ta phải đương đầu với những gian nan vất vả. Để lớn lên trong đời sống đức tin, chúng ta cần chuyên chăm trong đời sống cầu nguyện. Và để thắng được những cơn cám dỗ của ma quỷ, chúng ta không ngừng chiến đấu nội tâm.

Bước vào đời sống công khai rao giảng, Chúa Giêsu cũng chịu những thử thách cám dỗ. Điều đó minh chứng rằng Người cũng mang thân phận con người như chúng ta. Tuy nhiên, trước những cơn cám dỗ, con người thường thất bại, trong khi Chúa Giêsu vượt thắng trên tất cả. Chúa Giêsu chiến thắng những cơn cám dỗ nhờ vào việc áp dụng Lời Chúa.

Thánh sử Luca đưa ra ba cơn cám dỗ trong hoang địa giống như Thánh Matthêu đã trình thuật về việc Chúa Giêsu chịu ma quỷ cám dỗ. Song thứ



tự các cơn cám dỗ của Luca khác với thứ tự ở Thánh Matthêu. Cơn cám dỗ thứ hai của Matthêu trở thành cơn cám dỗ thứ ba trong Luca. Tuy trung, cả ba cơn cám dỗ đều liên quan đến khuynh hướng ham muốn của con người.

Trước tiên, ma quỷ cám dỗ về của cải, vật chất, tức là lòng ham của cải cách bất chính và quá đáng. Của cải có thể là tiền bạc, đồ ăn thức uống, lương thực. Tiền bạc của cải có sức quyến rũ con người cách mãnh liệt. Cũng thế, khi con người rơi vào tình trạng đói ăn thì cơm bánh sẽ lôi cuốn con người để

thỏa mãn cơn đói khát. Biết Chúa Giêsu nhịn đói 40 ngày, ma quỷ xảo trá đã dùng bánh để nhử mời Chúa Giêsu. Ma quỷ muốn con người nô lệ cho xác thịt, chỉ ham muốn và thỏa mãn những gì cho đời sống thể lý hơn là nhu cầu cho đời sống tâm linh. Biết rõ âm mưu của ma quỷ, Chúa Giêsu dùng chính Lời Chúa để chống trả lại cơn cám dỗ: 'Người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh'.

Thứ hai, ma quỷ lôi cuốn Chúa Giêsu vào con đường ham muốn quyền lực. Sống ở đời, ai mà chẳng ham muốn quyền lực. Tuy nhiên, quyền lực đôi lúc làm con người quên đi các giá trị nhân bản mà đánh mất bản thân. Quả thế, quyền lực là một thứ cám dỗ rất nguy hiểm. Khi có quyền lực, người ta dễ muốn thống trị người khác. Ngày nay, quyền lực không chỉ giới hạn trong gươm giáo, súng đạn mà còn xuất hiện trong lĩnh vực kinh tế. Nhiều quốc gia muốn nắm giữ tất cả thị trường tiêu thụ nhằm thu lợi nhuận cho chính mình hơn là chia sẻ hoặc hợp tác. Vì ham hố quyền lực,

con người dễ trở thành nô lệ cho ma quỷ và đánh mất tự do. Sau đó, Chúa Giêsu đã vạch trần âm mưu xảo trá của ma quỷ: 'Người phải bái lạy Đức Chúa là Thiên Chúa của người, và phải thờ phượng một mình Người mà thôi'.

Sau hai lần thất bại, ma quỷ xảo trá và ghê gớm đến độ trưng dẫn hai câu lời Chúa trong thánh vịnh 91 để thách thức Chúa Giêsu ra tay thực thi những điều kỳ lạ. Tuy nhiên, với lập trường cứng rắn và dựa trên Lời Chúa trong sách Đệ Nhị Luật, Chúa Giêsu đã giáng một đòn rất mạnh trên ma quỷ và cảnh cáo chúng vì đã xúc phạm đến Thánh danh Thiên Chúa 'Người chớ thử thách Đức Chúa là Thiên Chúa của người'.

Tóm lại, trước những cơn cám dỗ của ma quỷ, chúng ta thấy được lòng kiên định và dứt khoát của Chúa Giêsu. Người đã dựa trên ánh sáng của Lời Chúa để chống trả lại các cơn cám dỗ. Đó là một thứ vũ khí vô cùng quý giá, giúp chúng ta thoát khỏi mưu thâm chước độc của ma quỷ.



## CHÚA NHẬT II MÙA CHAY - NĂM C (St 15,5-12.17-18; Pl 3,17-4,1; Lc 9,28b-36)

Chúa nhật 13.03.2022

Lm. Giuse Hoàng Văn Hòa, OP

‘Qua đau khổ sẽ đạt tới vinh quang’, quả thực, để trở thành một bác sĩ lành nghề, người sinh viên phải chuyên chăm nỗ lực. Để trở thành một ngôi sao trong làng âm nhạc, người ca sĩ phải khổ tâm rèn luyện. Và để trở thành vua bóng đá, chắc chắn người cầu thủ không ngừng khổ luyện đêm ngày. Cũng thế, vốn mang thân phận con người, Chúa Giêsu cũng trải qua đau khổ để đạt đến vinh quang. Tuy nhiên, vinh quang của Chúa Giêsu đã được mạc khải trước khi người bước vào cuộc khổ nạn.

Nhằm củng cố niềm tin cho các môn đệ, Chúa Giêsu đã tỏ cho các ông một phần vinh quang của Người sau Phục sinh. Đó là biến cố biến hình trên núi. Người hé mở cho các ông thấy được chân lý khổ nạn không phải là tận cùng, nhưng chỉ là bước đệm dẫn tới vinh quang. Và chính Người đã đi



trộn con đường từ thập giá đến vinh quang.

Trong biến cố biến hình có cuộc hội ngộ của ba vị ngôn sứ. Ngôn sứ Môsê dẫn đưa dân Israel ra khỏi Ai Cập và tiến về miền Đất Hứa. Cũng vậy, ngôn sứ Êlia đi từ Bơ-e Se-va qua sa mạc để tới núi Khô-rép. Hai vị ngôn sứ thời Cựu ước hiện ra đàm đạo và nói về cuộc xuất hành mà vị ngôn sứ của thời đại mới, tức Chúa Giêsu, sẽ hoàn thành tại Giêrusalem. Và Chúa Giêsu sẽ thực hiện cuộc xuất hành đó qua cái chết, sự phục sinh và thăng thiên của Người. Cuộc Vượt qua của Chúa Giêsu mang giá trị vĩnh cửu, giải thoát con người khỏi

tội lỗi và sự chết, đồng thời đưa con người tiến về vương quốc của Cha Người.

Trong cuộc biến hình trên núi, một cảnh huy hoàng được diễn ra trước mặt các môn đệ đến nỗi Phêrô muốn ở lại để chiêm ngắm. Qua biến cố này, Chúa Giêsu muốn mạc khải cho ba môn đệ thấy rõ chân tính của Người. Bước vào cuộc khổ nạn, Chúa Giêsu chấp nhận cái chết nhục nhã trên thập giá để cứu độ con người, nhưng sau đó Người sẽ vinh quang hiển hách. Nói cách khác, con đường tiến về vinh quang của Thiên Chúa là con đường trải qua đau khổ và sự chết. Việc biến hình của Chúa Giêsu mang ý nghĩa chuẩn bị cho các môn đệ một thái độ tin tưởng vào Thầy của mình. Các môn đệ sẽ không chán nản, thất vọng khi thấy Thầy của mình bị đánh đòn, nhục mạ và bị giết chết. Trái lại, họ sẽ thấy Người sống lại từ cõi chết và bước vào chốn vinh quang của Thiên Chúa Cha. Như vậy, cuộc biến hình của Chúa Giêsu là lời mời gọi các môn đệ cũng như

chúng ta vững tin để bước theo Người.

Mùa Chay mời gọi chúng ta hoán cải, ăn năn sám hối. Ăn năn sám hối nhằm dứt bỏ những sai lầm tội lỗi, vốn làm chúng ta xa rời Thiên Chúa. Hoán cải để trở về với Thiên Chúa là Đấng nhân lành và hay thương xót. Tuy nhiên, thái độ và tâm tình ăn năn sám hối cũng chưa đủ, mà cần thay đổi não trạng và suy nghĩ của nếp sống và con người cũ, sao cho phù hợp với thánh ý Thiên Chúa. Thánh ý Thiên Chúa chính là việc chúng ta lắng nghe và thực hành Lời của Người, giống như Thiên Chúa Cha, trong biến cố hiển dung, đã phán cùng các môn đệ : 'Đây là Con Ta, Người đã được Ta tuyển chọn. Các ngươi hãy vâng nghe lời Người' (Lc 9,35).

Mong sao các anh chị em trong GDPTTTCG luôn chiếu tỏa gương sáng của đời mình cho những người chung quanh bằng lối sống bác ái và yêu thương. Đó chính là lúc vinh quang của Thiên Chúa được tỏ rạng nơi chúng ta.



Suy Niệm Lời Chúa  
Chúa Nhật

## CHÚA NHẬT III MÙA CHAY - NĂM C

(Xh 3,1-8a.13-15; 1Cr 10,1-6.10.12; Lc 13,1-9)

Chúa nhật 20.03.2022

### SÁM HỐI

Lm. Giuse Hoàng Văn Hòa, OP

Trước cái chết bất ngờ và bi thảm của người khác, thiên hạ thường cho rằng họ chết là vì hậu quả của tội lỗi. Những phán đoán sai lạc khiến cho người quá cố lại chết thêm một lần nữa, và gia đình của họ lại càng thêm đau khổ. Trái lại, với cái nhìn nhân hậu, Chúa Giêsu khẳng định không phải như thế và đồng thời khuyên nhủ người ta hãy ăn năn sám hối.

Nghe câu chuyện những người Galilê bị quan Tổng trấn Philatô giết chết khi đang dâng lễ vật, Chúa Giêsu loại trừ liên kết giữa tội lỗi với cái chết của những người kém may mắn này. Thay vào đó, Chúa Giêsu kêu gọi người đời hãy hoán cải, canh tân đời sống để tránh những sai lầm hơn là kết án. Cũng thế, câu chuyện 18 người bị tháp Silôê đè bẹp cũng không do hậu quả của tội lỗi. Trước biến cố đau thương ấy, Chúa Giêsu mời gọi những người còn sống hãy sám hối ăn năn, thay vì phán đoán.



Bởi lẽ, cái chết sẽ đến bất ngờ và vào giờ con người không tưởng. Cho nên, lời mời gọi sám hối là điều cần thiết và quan trọng đối với đời sống người Kitô hữu.

Cuộc sống của con người hiện nay trên thế giới cũng đang rơi vào tình trạng nguy kịch vì dịch bệnh Covid. Biết bao quốc gia đã rơi vào tình trạng thảm hại vì công dân của họ ra đi trong nước mắt và đau thương. Vợ xa chồng không một lời ly biệt. Chồng vĩnh biệt vợ không kịp nhìn mặt lần cuối. Có những cha mẹ chẳng kịp trăng trối, để lại đàn con nheo nhóc. Biết bao gia đình ly tán không phải vì chiến tranh, nhưng là vì dịch



bệnh thế kỷ. Vậy phải chăng họ cũng là những người tội lỗi? Ai dám phán đoán điều ấy!

Trước những biến cố đau thương của người khác, đôi lúc chúng ta cũng có thái độ xét đoán và nghi ngờ như những người Do Thái năm xưa. Đó là một thái độ lạnh lùng và nghiêm khắc, thiếu đức ái. Thiên Chúa dạy chúng ta đừng bao giờ xét đoán người khác, để đừng bị Thiên Chúa phán xét. Khi có cái nhìn xét đoán như thế, chúng ta thường rơi vào tâm trạng yên trí hơn là cảnh tỉnh. Trong khi đó, Chúa Giêsu đòi hỏi chúng ta một thái độ tích cực, nghĩa là tìm hiểu thánh ý Thiên Chúa qua những biến cố hơn là kết án những nạn nhân.

Những biến cố thảm hại, những sự kiện đau buồn đang xảy ra trên thế giới là những tiếng chuông cảnh tỉnh, nhắc nhở chúng ta thoát khỏi con đường tội lỗi và dơ bẩn. Chúa nói gì với tôi qua những biến cố ấy. Chúa gọi cho chúng ta thông điệp gì nơi sự kiện đau buồn này. Tất cả những vấn nạn ấy đòi hỏi mỗi người lối sống ý thức

hơn là ỷ lại sức mình. Bởi lẽ, tự sức mình, đôi khi chúng ta không thấy được khiếm khuyết mà chúng ta đang đắm chìm trong tội lụy. Như cây vả kia cũng thế, nó vẫn sống một cách nhớn nhợ. Nhưng nó không biết rằng đã ba năm nay nó sống khô cằn và không sinh hoa kết trái. Thấy thế, ông chủ tính ra tay chặt phứt đi cho khuất mắt, kéo ăn hại đất. Thế nhưng, người thợ làm vườn xin ông chủ gia hạn thêm một năm xem thế nào, may ra sang năm nó có trái.

Hình ảnh cây vả không trái cho chúng ta suy nghĩ về đời sống đạo hiện nay. Cây trồng phải sinh hoa kết trái cho con người. Con người sống phải đem lại lợi ích cho cuộc đời. Đừng bao giờ sống cằn cỗi như cây vả không trái. Ngược lại, đời sống Kitô hữu đòi hỏi chúng ta cần sám hối thường xuyên để cho thấy sự yếu đuối và mỏng giòn của con người mà cậy trông vào Thiên Chúa. Mùa Chay mời gọi chúng ta hoán cải bằng cách tiếp đón tình yêu vô biên của Thiên Chúa và đón nhận sự tha thứ mà Người sẽ ban cho chúng ta.





Suy Niệm Lời Chúa  
Chúa Nhật

## CHÚA NHẬT IV MÙA CHAY - NĂM C (Gs 5,9a.10-12; 2Cr 5,17,21; Lc 15,1-3.11-32)

Chúa nhật 27.03.2022

### LÒNG NHÂN HẬU

Lm. Giuse Hoàng Văn Hòa, OP

Lịch sử cứu độ diễn tả tình yêu vô biên của Thiên Chúa đối với con người. Giờ tưởng niệm cuộc khổ nạn của Đức Kitô sắp đến, phụng vụ càng hướng chúng ta đến tình yêu khôn tả của Đấng đã hiến dâng mạng sống mình vì nhân loại. ‘Lòng nhân hậu’ của Thiên Chúa chính là chủ đề mà các bài đọc hôm nay muốn đề cập. Thiên Chúa, trong bài đọc thứ nhất, đã đưa dân Israel thoát cảnh nô lệ bên Ai Cập, rồi đưa họ vào đất hứa ‘Hôm nay Ta đã cất khỏi các người ô nhục của người Ai Cập’ (Gs 5,9a). Cũng thế, trong bài đọc thứ hai, Thánh Phaolô giúp chúng ta hiểu rõ hơn tình yêu của Chúa Cha thông qua Người Con ‘Trong Đức Kitô, Thiên Chúa cho thế gian được hòa giải với Người’ (2 Cr 5,19). Và bài Tin Mừng nhấn mạnh đến lòng nhân hậu của người cha trước sự phung phá của người con thứ và sự ganh tỵ của người con cả.



Người cha trong dụ ngôn đã để lại cho độc giả nét đẹp cao thượng và nhân hậu. Lời nói và hành động của ông trong suốt câu chuyện đã để lại nhiều ấn tượng khó quên. Hai hành động ‘chạy ra ôm cổ đưa con thứ’ và ‘mở tiệc ăn mừng’ của người cha thật bao dung và nhân hậu.

Khi tác giả diễn tả ‘chạy ra ôm cổ’ cho thấy tấm lòng cao thượng của người cha, bất chấp tất cả, mặc kệ dư luận hay những lời đàm tiếu của thiên hạ. Hành động ‘chạy’ còn minh chứng một tình yêu vô biên của người cha dành cho con. Có lẽ từ

lúc người con bỏ nhà ra đi, người cha, chiều nào cũng ra đầu làng để ngong ngóng tin tức hay bóng dáng của đứa con ngộ nghịch trở về. Thế nên, khi người con trở về, tình yêu đã khiến ông quên hết những sai lầm của con mình. Trong vòng tay của ông, lúc này chỉ có tình thương. Tình thương của một người cha đáng kính mong mỗi đứa con từng ngày, tưởng như vĩnh viễn không còn gặp lại nó nữa. Với ông, con mình dù tốt hay xấu, nó vẫn là đứa con máu mủ ruột rà. Một người cha trần gian mà còn thương mến đứa con phá phách như thế, huống chi người Cha trên trời. Cho nên, Thiên Chúa luôn luôn yêu thương và không bao giờ từ bỏ chúng ta. Ngay cả khi chúng ta tội lỗi và phản bội, Người vẫn liên li, ngong ngóng và đợi chờ chúng ta nơi bí tích Giao Hòa.

Chấp nhận sự trở về của người con thứ là một nghĩa cử rất nhân hậu của người cha. Đàng này, ông còn mở tiệc ăn mừng và sai gia nhân phục hồi lại quyền làm con cho anh ta. Khi người con thứ từ bỏ nhà ra đi, anh tự coi mình như đã mất quyền làm con của cha, và không còn liên đới với gia đình. Thế

nên, khi anh trở về, người cha đã trao lại cho anh tất cả những gì như anh đã có trước kia. Người cha vui sướng đến tột cùng và thốt lên: ‘Con ta đây đã chết mà nay sống lại, đã mất mà nay lại tìm thấy’ (Lc 15,24). Một niềm vui khôn xiết, tận đáy lòng của một người cha khi tìm lại đứa con đã mất: tha thứ và mở tiệc ăn mừng. Cũng thế, Thiên Chúa, người Cha trên trời của chúng ta còn cao thượng hơn thế nữa. Người sẽ tha thứ cho tất cả những ai biết chạy đến với người với lòng sám hối ăn năn. Và Người sẽ mời chúng ta tham dự vào bàn tiệc thiên quốc, nơi ấy không bao giờ bị mai một.

Tóm lại ‘trên trời sẽ vui mừng vì một người tội lỗi hối cải, hơn là vì chín mươi chín người công chính không cần phải hối cải’ (Lc 15,7). Với người tội lỗi, Thiên Chúa luôn mở rộng vòng tay để đón nhận và tha thứ. Tấm lòng bao dung và nhân hậu của người cha trong dụ ngôn minh chứng lòng thương xót vô biên của Thiên Chúa đối với con người. Thời gian mùa Chay thôi thúc chúng ta quay về với tình thương của Thiên Chúa, dẫu có lúc chúng ta sai lầm, phản bội và tội lỗi.

# GIA ĐÌNH PHẬT TẠ THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU BỒI DƯỠNG ĐỨC TIN



lm. Giuse Nguyễn Hữu An  
Giáo phận Phan Thiết

## LỊCH SỬ ƠN CỨU ĐỘ PHẦN II: BAN ƠN CỨU ĐỘ Chương VIII: ĐỨC KITÔ ĐẾN THỰC HIỆN ƠN CỨU ĐỘ (tt)

### III. ĐỨC KITÔ RAO GIẢNG VÀ THIẾT LẬP NƯỚC TRỜI

#### 1. Vị tiền hô



Trước khi Đấng Cứu Thế công khai xuất hiện, Thiên Chúa đã sai đến một vị tiền hô là Gioan Tẩy Giả. Từ trong hoang địa, Gioan, vị tiền hô đã kêu gọi:

“Anh em hãy ăn năn sám hối, vì Nước Trời đã gần đến” (Mt 3,1). Đúng là giọng của một ngôn sứ từ lâu đã vắng bóng trong lịch sử (Tv 74,9). Lời kêu gọi của Gioan gợi lên trong lòng các thánh giả một niềm hy vọng tràn trề: từ lâu người ta chờ đợi vị tiền hô mà ngôn sứ Malakhi đã loan báo (Ml 3,1).

Rất nhiều người Do Thái lúc đó mong chờ một sự can thiệp của Thiên Chúa để khôi phục vương quốc Israel. Họ trông đợi Đấng Messia mà các ngôn sứ đã loan báo. Họ nghĩ rằng Người sẽ đem lại cường thịnh và huy hoàng cho dân tộc thánh Thiên Chúa đã chọn, rồi dân đó sẽ trở thành dụng cụ cứu độ cho mọi dân tộc khác. Chúng ta dễ hiểu

được tâm trạng đó của người Do Thái, bởi vì suốt lịch sử Israel, đức tin và tổ quốc chỉ là một, luật tôn giáo cũng là luật luân lý và ơn cứu độ phải dành cho Israel trước tiên.

## **2. Đức Kitô rao giảng Nước Trời**



Sau thời gian ẩn dật 30 năm tại Nazaret, Đức Giêsu đã đến sông Giođan để chịu phép rửa bởi Gioan Tẩy Giả, lúc đó vào khoảng năm 27, sau đó Đức Giêsu vào hoang địa ăn chay, cầu nguyện và suy niệm. Trong thời gian chay tịnh đó, Đức Giêsu đã trải qua và chiến thắng ba mâu thuẫn nội tại của bản tính con người, thường gọi là ba chức cảm dỗ. Thái độ của Người đối với các chức cảm dỗ ấy còn cho thấy rằng ngay từ ngưỡng cửa của đời sống công khai, Chúa đã

khước từ vai trò Vua Messia vinh hiển theo kiểu thế trần. Rồi Người khai mạc giáo huấn của Người bằng chính những lời của vị tiền hô: “Các ngươi hãy ăn năn sám hối vì Nước Trời đã gần đến” (Mt 4,17).

Trong suốt thời gian 3 năm hoạt động công khai, Người tập trung vào việc loan báo, trình bày mầu nhiệm Nước Trời và những điều kiện để gia nhập Nước ấy.

### **a. Nước Trời bắt đầu hiện diện**

Trước hết Đức Giêsu cho thấy Nước Trời đã đến gần, hay nói đúng hơn, đang hiện diện giữa nhân loại. Khi nói thế, Người có ý ám chỉ rằng Nước Trời đã bắt đầu hiện diện cùng với sự hiện diện của Người trên trần gian. Nước Trời trước tiên là chính Người. Trong các bài giảng, Người hay dùng chữ “hôm nay”, đó là từ ngữ mang nhiều âm hưởng Thánh Kinh, nói lên tính hiện thực của ơn cứu độ và sự ứng nghiệm của các lời sấm ngôn sứ cũng như thời viên mãn của các lời hứa.

### **b. Bản chất của Nước Trời**

Nước Trời, hay vương quốc Thiên Chúa, là một thực tại

huyền nhiệm mà chỉ Đức Giêsu mới có thể cho ta biết bản chất của nó. Nhưng Người chỉ mạc khải cho những kẻ bé mọn. Vì là một mầu nhiệm, nên Nước Trời không thể được mô tả cách trực tiếp và trọn vẹn, do đó Chúa Giêsu phải dùng nhiều dụ ngôn khác nhau để dẫn đưa con người dần dần tiếp cận các khía cạnh khác nhau của Nước Trời.

Vì hiểu các lời sấm cánh chung của Cựu Ước theo sát mặt chữ, nên Do Thái giáo đã tưởng rằng Nước Trời sẽ đến ngay trong vinh quang. Nhưng Đức Giêsu đã hiểu hoàn toàn khác. Nước Trời đến khi lời Thiên Chúa được ngỏ cho con người cách trọn vẹn qua Đức Giêsu Kitô. Tựa như một hạt giống được gieo xuống đất, Nước Trời phải lớn lên. Nó sẽ tăng trưởng do năng lực riêng của nó như một hạt giống. Nó sẽ nâng thế giới lên như men trong bột. Khởi điểm của nó thật tương phản với tương lai được hứa cho nó. Quả thế, Đức Giêsu chỉ ngỏ lời cho những người Do Thái xứ Palestin. Và ngay trong dân đó, Nước Trời chỉ ban cho đàn chiên bé nhỏ là các môn đệ (Lc 12,22). Nhưng chính Nước Trời ấy sẽ trở thành một cây to, ở đó chim

trời sẽ đến làm tổ, nó sẽ nhận vào lòng hết thảy chư dân, bởi nó không liên kết với một dân nào ngay cả với dân Do Thái. Hiện hữu ở cõi trần này trong mức độ Lời Thiên Chúa được con người đón nhận (Mt 13,23), nó có thể được xem như một thực tại vô hình. Thực sự người ta không thể thấy nó đến như một hiện tượng nào đó (Lc 17, 20). Thế nhưng nó vẫn biểu hiện ra bên ngoài, như lúa lẫn lộn với cỏ lùng trong một cánh đồng. Chính đàn chiên nhỏ bé đã đón nhận nó sẽ đem lại cho nó một khuôn mặt trần thế, khuôn mặt của một Israel mới, của một Giáo Hội xây trên Phêrô và Phêrô đã nhận lãnh cả đến những chìa khóa của vương quốc trên Trời (Mt 12,18). Chỉ có điều cần lưu ý là cơ cấu trần thế này chẳng phải là cơ cấu của một vương quốc nhân loại: Chúa Giêsu đã lẫn tránh khi người ta muốn tôn Người lên làm vua và Người chấp nhận tước hiệu Messia trong một ý nghĩa hoàn toàn đặc biệt.

### ***c. Các giai đoạn liên tiếp của Nước Trời***

Nói rằng Nước Trời được mời gọi tăng trưởng, điều đó giả thiết rằng Nước Trời cần đến

thời gian. Hẳn rằng theo một nghĩa nào đó, thời gian đã hoàn tất và Nước Trời đã đến rồi. Kể từ Gioan Tẩy Giả, kỷ nguyên Nước Trời đã được khai mạc (Mt 11,12). Đó là thời của tiệc cưới (Mc 2,19; Ga 2,1-11) và của mùa màng (Mt 9,37; Ga 4,35). Nhưng các dụ ngôn về sự tăng trưởng (hạt giống, hạt cải, men, lúa và cỏ lùng, lưới cá - x. Mt 13) cho ta thoáng thấy một trì hạn giữa lúc khai mào Nước Trời trong lịch sử và lúc thể hiện hoàn hảo của nó ở cuối lịch sử. Hơn thế nữa, hiện thời Nước Trời phải gánh chịu bạo lực (Mt 11,12), vì người ta muốn ngăn cản nó tỏa chiếu bằng việc rao giảng Tin Mừng. Vì thế, khoảng cách từ thời Chúa Giêsu lên trời cho đến ngày Người quang lâm là thời gian của lời chứng, thời của Giáo Hội. Vào cuối thời kỳ này, Nước Trời sẽ đến trong viên mãn (Lc 21,31), lúc đó lễ vượt qua sẽ hoàn tất, sẽ là ngày



thu hoạch, lúa sẽ được đưa vào kho lẫm, sẽ là bữa tiệc cánh chung, trong đó mọi người từ mọi nơi sẽ vào dự tiệc cưới với các tổ phụ.

#### ***d. Các điều kiện để được vào Nước Trời***

Nước Trời là ân huệ tuyệt hảo của Thiên Chúa, là giá trị chủ yếu mà mọi người phải sở đắc bằng tất cả những gì họ có. Nhưng có nhiều người sẽ bị loại như cá xấu trong mẻ lưới, như cỏ lùng trong ruộng lúa, như lép trên sân đập, như người đi ăn cưới không có áo cưới. Vì thế muốn được vào Nước Trời, con người cần phải đáp ứng một số điều kiện.

Muốn vào Nước Trời phải có một tâm hồn khó nghèo, một thái độ bé thơ, một sự tích cực tìm kiếm Nước Trời và sự công chính, sẵn sàng chịu bách hại, sẵn sàng hy sinh tất cả những gì mình có. Tất một lời, muốn vào Nước Trời, con người phải chu toàn thánh ý Thiên Chúa, đặc biệt trong lãnh vực bác ái huynh đệ, và phải hoán cải, tái sinh.

Để cô đọng những điều kiện đó, Chúa Giêsu đã công bố hiến chương Nước Trời mà chúng ta quen gọi là tám mối phúc thật.

Việc Đức Kitô ban hiến chương Nước Trời trên núi khiến người ta liên tưởng đến Môsê ngày xưa trên núi Xinaï. Như thế Đức Giêsu đã xuất hiện như một Môsê mới, một người ban bố luật thần linh.

Nhưng Môsê chỉ là hình bóng báo trước Đức Kitô là nhà lập pháp đích thực và tuyệt hảo, bởi vì Đức Kitô đã vượt qua Môsê. Người đến không phải để hủy bỏ luật Môsê nhưng để làm cho các khoản luật ấy nên hoàn thiện bằng cách nội tâm hóa chúng. Người đòi hỏi con người phải giữ luật Chúa không chỉ bằng hình thức bên ngoài, nhưng bằng lòng yêu mến thực sự đối với Thiên Chúa và tha nhân, tức là bằng tận đáy lòng, tận nội tâm. Vì thế Người cực lực đả kích lối giữ luật vụ hình thức và nặng tính giả hình của các luật sĩ và biệt phái, đồng thời kêu gọi con người hoán cải, thực hiện một cuộc métanoia, tức là thay đổi con người cũ để trở về tình trạng nguyên tuyền ban sơ. Nước Trời là rượu mới, cần phải được tiếp nhận bằng bình mới, tức là não trạng mới.

Người đã vượt qua luật công bằng của Môsê để đề cao đức bác ái và coi nó ngang hàng

với luật mến Chúa. Lòng mến Chúa sẽ được biểu lộ bằng lòng mến tha nhân và con người sẽ bị xét xử căn cứ vào thái độ của mình đối với đồng loại. Người nói rộng luật bác ái đến độ không biên giới và cho thấy một hình thức đặc biệt của nó là sự tha thứ.

Như thế vương quốc Thiên Chúa mà Đức Kitô rao giảng là vương quốc của lòng từ bi, mở rộng cho mọi kẻ tội lỗi biết sám hối ăn năn. Đó là vương quốc của tình yêu, trong đó mọi người được mời gọi noi gương Thiên Chúa là Đấng trọn lành.

### ***3. Đức Kitô củng cố lời rao giảng bằng các phép lạ***

Bằng lời rao giảng, Đức Kitô đã loan báo và trình bày bản chất Nước Trời, đồng thời đưa ra những điều kiện để người ta có thể gia nhập vào đó. Bằng các phép lạ, Người cho thấy rằng vương quốc thiên sai mà các ngôn sứ đã loan báo nay đã hiện diện trong chính bản thân Người (Mt 11,4).

**a.** Trước hết, các phép lạ là những dấu chỉ mạc khải con người đích thực của Người. Thánh Marcô đã trình bày các phép lạ như những sự “mở mắt”,



bởi vì chúng là phương tiện để các tông đồ khám phá ra Đức Giêsu là ai. Nhờ các phép lạ mà các tông đồ từng bước một đã được đưa dẫn đến chỗ tin tưởng vững chắc rằng Đức Giêsu thực sự là Đấng Messia muôn dân trông đợi.

**b.** Sau nữa, các phép lạ còn mạc khải những yếu tố của ơn cứu độ hay của Nước Trời mà Đức Giêsu đem đến. Vì thế, đối với Thánh Gioan, phép lạ hóa bánh ra nhiều là dấu chỉ cho thấy người dân Nước Trời được nuôi dưỡng bằng bánh bởi trời đích thực; phép lạ chữa lành người mù từ thuở mới sinh là dấu chỉ cho thấy Đức Kitô đem đến cho trần gian ánh sáng chân lý đích thực có sức dẫn dắt con người; phép lạ làm cho Lazarô sống lại là dấu chỉ cho thấy sự sống vĩnh cửu mà Nước Trời đem lại cho những kẻ thuộc về Đức Kitô.

**c.** Cuối cùng, các phép lạ là dấu chỉ cho thấy Nước Trời đã đến, đã chiến thắng vương quốc Satan và giải thoát con người khỏi quyền lực ác thần. Vương quốc Satan gồm 4 yếu tố đặc trưng: chính Satan; tội lỗi phát xuất từ Satan; sự chết do tội gây ra và bệnh tật đưa đến sự chết.

Trong chương 8 và 9, Thánh Matthêu trình bày một loạt các phép lạ như những đợt tấn công vào vương quốc Satan và chứng tỏ quyền năng ưu việt của Đức Kitô đối với nó: “Ví bằng Ta nhờ Thần Khí Thiên Chúa mà trừ quỷ thì quả là Nước Thiên Chúa đã đến trên các ngươi” (Mt 12,28).

Như thế, với Đức Kitô là kẻ mạnh hơn, ma quỷ đang bị tước dần khí giới. Sự thất bại của nó đã bắt đầu và sẽ hoàn thành trong ngày chung thẩm và trong ngày ấy Nước Trời đạt đến sự viên mãn của nó.

#### **IV. ĐỨC KITÔ KHAI NGUYÊN VÀ ĐẶT NỀN TẢNG CHO NƯỚC TRỜI**

**1.** Để thiết lập Nước Trời ở trần gian, Đức Giêsu đã bắt đầu kêu gọi một số người đi theo Người. Trong số đó, Người chọn riêng 12 người mà Người gọi là tông đồ để biến họ thành nền tảng của Nước Trời. Khi chọn 12 tông đồ, Đức Giêsu có ý cho thấy Nước Trời là Israel mới tiếp nối Israel cũ phát sinh từ 12 chi tộc Israel.

**2.** Sau khi tuyển chọn các tông đồ và các môn đệ, Người cho họ ở gần Người để thường xuyên huấn luyện họ trong suốt

3 năm, mặc khải cho họ những mầu nhiệm Nước Trời mà những người khác không hiểu được.



3. Người cho họ được cộng tác với Người trong công cuộc rao giảng Tin Mừng ngay khi Người còn tại thế, đồng thời chia sẻ cho họ những quyền năng trên ác thần, cung cấp cho họ những phương tiện để thông hiệp với Thánh Thần của Người, nhờ đó họ có thể thực hiện được những phép lạ như Người đã làm.

4. Hơn thế nữa, Người đã xây dựng Nước Trời trên nền đá và Người hứa rằng quyền lực Satan sẽ không thể làm chuyển lay được. Người ban cho các tông đồ quyền tha tội, là quyền chỉ dành riêng cho một mình Thiên Chúa. Giáo Hội đã trở thành bí tích tha tội cho muôn dân và là sự hiện diện đích thực của Thiên Chúa trên trời.

5. Qua việc hủy bỏ sự ly dị, Đức Giêsu đã nối kết dân mới ở

trần gian với Thiên Chúa bằng một sợi dây bền chặt bất khả phân ly mà mỗi dây hôn phối là hình bóng. Cũng như vợ chồng nên một thân thể, thì Đức Kitô và Giáo Hội của Người cũng chỉ là một thân thể.

6. Đức Giêsu hứa ban Thánh Thần cho Israel mới và các môn đệ đã nhận được Thánh Thần sau khi Đức Giêsu lên trời để trở thành những chứng nhân đích thực. Và với Thánh Thần, Đức Giêsu thực sự ở lại với các môn đệ cho đến ngày tận thế.

7. Như Israel cũ ngày xưa đã được nuôi dưỡng trong hoang địa bằng manna, thì nay Israel mới được nuôi dưỡng bằng của ăn bởi Trời đích thực là Bí Tích Thánh Thể. Người cho các môn đệ và Giáo Hội có quyền biến bánh thành Mình Người để làm của ăn thiêng liêng qua mọi thế hệ.

## V. ĐỨC GIÊSU THIẾT LẬP GIAO ƯỚC MỚI VĨNH CỬU GIỮA THIÊN CHÚA VÀ DÂN MỚI

Ngày xưa tại núi Xinaï, Môsê đã làm trung gian để ký một giao ước giữa Giavê với dân Israel. Lễ ký kết ấy được thực hiện bằng máu của các con vật tế sinh. Với

giao ước ấy, Israel đã thực sự trở thành dân riêng của Chúa, nhưng đó chỉ là giao ước tạm thời. Nay Đức Giêsu đến thiết lập giao ước mới và vĩnh cửu giữa Thiên Chúa và dân mới là Giáo Hội bằng chính Máu do cái chết tự nguyện của Người. Người vừa là trung gian, vừa là hy lễ.

### **1. Đức Giêsu báo trước cuộc tử nạn của Người**



Ngay sau lời tuyên tín của Phêrô tại Cêsarê Philipphê và lời hứa của Chúa sẽ xây dựng Hội Thánh trên nền tảng đức tin Phêrô, thì Người liền loan báo cái chết của Người tại Giêrusalem. Người cho biết Người sẽ lên Giêrusalem và tại đó Người sẽ bị đau khổ nhiều bởi các kỳ lão, tư tế... bị giết chết, rồi ngày thứ ba sẽ sống lại (Mt 16,21). Các môn đệ không thể nào hiểu được lời loan báo ấy. Nhưng con đường thập giá là con đường duy nhất đưa đến ơn cứu độ: “Nếu hạt lúa mì rơi xuống đất mà không thối đi...”.

Và Người muốn các môn đệ cũng bước đi trên con đường đó để cộng tác với Người vào công trình cứu độ: “Ai muốn theo Ta, thì hãy từ bỏ mình, vác thập giá mình mà theo. Ai muốn giữ mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai đành mất mạng sống mình vì Ta và vì Nước Trời thì sẽ được sống”. Con đường thập giá dẫn đến ơn cứu độ là con đường chính Thiên Chúa đã vạch ra và đã được ám chỉ trong Cựu Ước qua các lần xuất hành thứ nhất và thứ hai, cũng như đã được các ngôn sứ, đặc biệt là Isaia II và Giêrêmia, đã loan báo và mô tả.

Đồng thời với sự việc loan báo cuộc tử nạn, Đức Kitô cũng loan báo cuộc phục sinh của Người. Cuộc biến hình trên núi Tabor sau lời loan báo tử nạn tại Cêsarê Philipphê là một bằng chứng: giờ tử nạn cũng là giờ vinh hiển. Sau khi Chúa phục sinh, các môn đệ mới hiểu được ý nghĩa của các lời loan báo trên.

### **2. Những nguyên nhân gần và ngoại tại của cuộc khổ nạn**

Tại Cêsarê Philipphê Chúa Giêsu đã loan báo Người sẽ bị khổ nạn tại Giêrusalem do các thượng tế, luật sĩ, kỳ mục và biệt

phái. Đó là những hạng người mà Đức Giêsu đã thường xuyên đùng độ trong suốt 3 năm rao giảng của Người và do đó họ là những người nhúng tay vào cuộc khổ nạn của Người. Đành rằng cái chết của Đức Kitô đã được Thiên Chúa vạch ra từ trước, nhưng chính tội ác của con người là lý do sâu xa của cái chết ấy và thái độ thù nghịch của những hạng người trên là nguyên nhân gần của cuộc khổ nạn.

Trước hết là thầy thượng tế rồi đến các trưởng tế, các tư tế, các luật sĩ. Đó là những người đã có vai trò lớn trong dân kể từ sau thời lưu đày. Cả hai thành phần giáo sĩ và luật sĩ đó đều có đại diện trong Thượng hội đồng gồm 70 vị, cùng với các kỳ hào trong dân. Họ vừa là pháp viện vừa là hàn lâm viện thần học. Họ tạo thành một giai cấp thượng lưu sống trên xương máu đồng bào, chỉ biết chất những gánh nặng luật lệ kèn càng trên vai dân mà chính bản thân họ không hề biết đưa ngón tay lay thử. Vì thế, họ đã trở thành đối tượng đột phá của Đức Giêsu và do đó họ căm thù Người.

Thứ đến là phái Pharisiêu và Sadducêô mà chúng ta đã thấy xuất hiện trong thời gian kháng chiến chống Hy Lạp. Chính họ là thành phần mà Đức Giêsu va chạm hằng ngày. Những người Pharisiêu vốn chủ trương khắc khổ và tỉ mỉ về lề luật đã góp phần bảo tồn truyền thống Israel trong thời ly loạn. Nhưng sự câu nệ hình thức và chủ nghĩa quốc gia cực đoan của họ đã nghịch hẳn với giáo huấn của Đức Giêsu vốn thiên về nội tâm và bác ái đại đồng. Do đó, họ thường hay bắt bẻ Người và cũng thường bị Người vạch mặt. Còn phái Sadducêô gồm những nhà quý phái và các gia đình thượng tế thân Rôma lại chủ trương cấp tiến và tự do hơn về phương diện tôn giáo cũng như chính trị. Do đó họ cho rằng Đức Giêsu là một nhà cách mạng nguy hiểm có thể gây rắc rối cho chính quyền Rôma. Chỉ còn lại đám bình dân mà cả hai phái trên đều khinh bỉ thì lại theo Đức Giêsu khắp nơi và được Người dạy dỗ.

(còn tiếp)



# THÁNH GIUSE

Nguyễn Thanh Hà  
Xứ đoàn Võ Đông



*Làng Na-gia-rét nghèo  
Có bác thợ Giuse  
Sống một đời công chính  
Dẫu cuộc sống gieo neo.*

*Con đi lạc ba ngày  
Đau đớn lòng mẹ cha  
Sửng sốt khi tìm thấy  
Không một tiếng rầy la.*

*Biết bạn mình có thai  
Toan tính bỏ đi xa  
Thánh thần đến báo mộng  
Vâng ý đón về nhà.*

*Là cột trụ gia đình  
Thương vợ con hết mình  
Giuse Đấng công chính  
Luôn phục vụ hy sinh*

*Vào một đêm tối đen  
Trong hang đá Be-lem  
Nhìn Con Chúa giáng thế  
Chấp nhận cảnh đơn hèn.*

*Xin cho lòng chúng con  
Khát vọng và chờ mong  
Được giống Gia Đình Thánh  
Thắm tình Chúa sắt son.*

*Vượt ngàn dặm xa xôi  
Bôn ba nơi xứ người  
Dẫu nhọc nhằn sinh kế  
Luôn phó thác Chúa Trời.*

*Đời dâu bể khôn lường  
Hạnh phúc trộn đau thương  
Mong trở nên dấu chỉ  
Của lòng Chúa xót thương.*

# Ý NGHĨA DÂY PALLIUM



## Lịch sử dây Pallium

Theo sử gia Tertullian, dây Pallium được sử dụng trễ nhất là vào năm 220 sau Chúa Giáng Sinh; khi cuốn Liber Pontificalis ghi nhận rằng Đức Giáo Hoàng Marcus đã cho phép Đức Giám mục thành Ostia đeo dây Pallium vì ngài chủ tọa lễ đăng quang Giáo Hoàng. Đến thế kỷ thứ 8, truyền thống các Tổng Giám Mục Chính Tòa đeo dây Pallium bắt đầu thịnh hành.

Cấu trúc và hình dạng dây Pallium thay đổi theo thời gian. Dây Pallium ngày nay có hình thể như chữ Y, phía trên quần thành hình tròn choàng qua hai bên vai, và có hai giải thả xuống phía trước ngực và phía sau lưng. Chiều ngang rộng bằng 3 đốt ngón tay. Trên dây Pallium có thêu 6 hình Thánh giá màu đen, hai thánh giá ở hai bên vai, 2 thánh giá trước ngực và 2 thánh giá sau lưng.

## Việc thực hiện dây Pallium hàng năm

Vào ngày lễ Thánh Nữ Agnes, tức là ngày 21 tháng Giêng hàng năm, chiên con được Đức Giáo Hoàng thánh hiến. Lông các con chiên được thánh hiến này được đưa về nhà Dòng kín Santa Cecilia bên Ý để dệt thành dây Pallium.

Chiều trước ngày lễ kính hai Thánh Tông đồ Phêrô và Phaolô, những chiếc dây Pallium này được đưa đến bàn thờ trước mộ Thánh

Phêrô nằm bên dưới bàn thờ chính của đền thờ Thánh Phêrô tại Vatican và được giữ cẩn thận trong hộp ngay sát cạnh di tích Xương Thánh của Thánh Phêrô. Như thế dây Pallium được đụng chạm với di tích Xương Thánh của vị Tông Đồ.

### **Ý nghĩa thần học của dây Pallium**

Dây Pallium được Đức Giáo Hoàng, các vị Tổng Giám Mục Chính Tòa và Đức Thượng Phụ Công Giáo nghi lễ La Tinh tại Giêrusalem mang trên vai; có một ý nghĩa thần học sâu xa đã được Đức Thánh Cha Bênêđictô thứ 16 giải thích trong lễ đăng quang Giáo Hoàng của ngài hôm 24.05.2015. Ngài nói:

“Biểu tượng của dây Pallium còn cụ thể hơn nữa: len chiên nhằm tiêu biểu cho những con chiên lạc lối, yếu đuối mà vị mục tử vác lên vai ngài và đem đến những nguồn nước sự sống. Đối với các Nghị Phụ của Giáo Hội, dụ ngôn con chiên đi lạc mà vị mục tử tìm kiếm trong sa mạc, là một hình ảnh của mầu nhiệm Chúa Kitô và Giáo Hội. Nhân loại – nghĩa là mỗi một người trong chúng ta – là con chiên lạc trong sa mạc không còn biết lối về. Con Thiên Chúa không thể để điều này xảy ra; Ngài không thể bỏ mặc con người trong điều kiện thê thảm như vậy. Ngài nhảy trên đôi chân mình và từ bỏ vinh quang thiên quốc để tìm kiếm con chiên này và theo nó đến tận cùng của Thánh Giá. Ngài mang nó lên vai và gánh vác nhân loại; Ngài gánh vác tất cả chúng ta – Ngài là mục tử nhân lành đã thí mạng vì đàn chiên. Điều mà dây Pallium này chỉ ra đầu tiên và trên hết là tất cả chúng ta được gánh vác bởi Đức Kitô. Nhưng đồng thời nó cũng mời gọi chúng ta gánh vác lẫn nhau.”

“Người mục tử phải được linh hứng bởi lòng nhiệt thành thánh thiện của Đức Kitô: không thể có chuyện người mục tử thờ ơ trước cảnh quá nhiều người đang sống trong sa mạc. Và có quá nhiều loại sa mạc. Có những sa mạc của nghèo đói, sa mạc của đói khát, sa mạc của bỏ rơi, của cô đơn, của tình yêu bị huỷ diệt. Có những sa mạc của đêm đen Thiên Chúa, sự trống rỗng của các linh hồn không còn nhận thức được phẩm giá và mục đích đời người. Những sa mạc bên ngoài thế giới đang lớn dần vì những sa mạc bên trong đã trở thành quá mê mông.”

# 5 BÀI HỌC TỪ THÁNH GIUSE

By Raindy Hain  
Chuyên ngữ: Son Trịnh



Tôi là cha của một thiếu niên 12 tuổi, bị bệnh tự kỷ. Nhiều lúc tôi cảm thấy hối hận vì đã không quan tâm và kiên nhẫn cho đủ đối với con của tôi. Tôi đã không hướng dẫn nó cách để đối diện với những thách đố của xã hội ngày nay. Vợ của tôi cũng đặt trọn niềm tin tưởng nơi tôi, thế nhưng nhiều lúc tôi cảm thấy chưa thể đáp ứng được kỳ vọng của cô ấy, tôi chưa thể làm cho cô ấy những điều mà đáng ra cô ấy đáng được hưởng. Ngày lễ mừng các người cha gần kề, tôi biết từ vài tuần qua, tôi cần phải tự sửa đổi để trở nên tốt lành hơn.

Cách đây vài tuần, sau khi tham dự Thánh Lễ, tôi nán lại vài phút để cầu nguyện, xin Thánh Giuse can thiệp và giúp đỡ. Là một người cha và là một người chồng Công giáo, ai là người tốt hơn để tôi học hỏi ngoài vị Thánh bảo trợ của các gia trưởng? Từ lâu tôi đã từng bị Thánh Giuse thu hút và gương sống của thánh nhân khuyến khích tôi biết từng phục hơn và tin tưởng hơn vào những gì Chúa hứa ban. Tuy rằng tôi đã từng bị giằng co với những thách đố tự mình gây ra trong việc



dạy dỗ con cái và trong đời sống hôn nhân, những thiếu sót của tôi đã có giảm bớt khi tôi cầu nguyện với Thánh Giuse và suy niệm về những tấm gương anh dũng của Ngài trong việc lo lắng cho Đức Giêsu và Đức Maria.

Khi suy tưởng đến cuộc đời của Thánh Giuse và tha thiết cầu nguyện trong mấy tuần qua, trách nhiệm đối với gia đình tôi đã có tiến bộ, và tôi đã tìm lại được sự bình an, cái bình an mà đã từng xa rời tôi khi tôi để cho công việc làm và những thúc ép ngoài xã hội xâm chiếm tâm tư và thời khóa biểu của tôi. Và đây là năm bài học quan trọng tôi đã học được từ Thánh Giuse khi tôi chú ý đến những phần đầu của tôi:

### **1. Thánh Giuse vâng phục.**

Thánh Giuse đã vâng phục Thánh Ý Chúa Cha trong suốt cuộc đời. Thánh Giuse vâng nghe lời Thiên thần Chúa báo mộng về việc Đức Maria mang thai đồng trinh và đã nhận đem Đức Maria về làm người bạn trăm năm (Mt 1,20-24). Ngài vâng lời đem gia đình qua Ai Cập để tránh nạn sát hại con trẻ của Hêrôđê tại Belem (Mt 2,13-15). Sau đó, Ngài lại vâng lời Thiên thần đem gia đình qua Israel (Mt 2,19-20) và định cư tại Nazareth với Đức Maria và Hài Nhi Giêsu (Mt 2,22-23). Hỏi rằng đã có bao nhiêu lần cái sự tự hào và cái ý chí cản trở ta vâng theo ý Chúa?

### **2. Thánh Giuse vị tha.**

Với sự hiểu biết kém cỏi ta có về Thánh Giuse, ta thấy Thánh nhân chỉ quan tâm lo cho Đức Maria và Đức Giêsu, không bao giờ lo cho bản thân mình. Chúng ta nghĩ rằng đó là những hy sinh của Thánh nhân, nhưng thực tế, đó là tình thương yêu vị tha. Sự cố gắng hiến cho gia đình là mẫu gương mà các gia trưởng phải noi theo, nếu các gia trưởng này để cho những ràng buộc vô trật tự của thế gian làm hư nát sự chú tâm và cản trở những ơn gọi của họ.

### **3. Thánh Giuse dẫn dắt bằng gương sáng.**

Kinh Thánh không ghi lại bất kỳ lời nói nào của Thánh Giuse, nhưng qua những hành động, chúng ta vẫn thấy tỏ tường Thánh nhân là người công chính, yêu thương và trung tín. Thường chúng ta nghĩ rằng chúng ta sẽ có ảnh hưởng đối với người khác qua lời nói, nhưng quả thật, họ quan sát chúng ta qua những hành động nhiều

hơn. Mọi quyết định và mọi hành động của Thánh nhân đều đáng cho các người đàn ông thời nay phải noi theo.

#### **4. Thánh Giuse người làm việc cần mẫn.**

Thánh nhân chỉ là một người thợ mộc phục vụ cho khách hàng trong xóm nhỏ. Thánh nhân dạy dỗ người con nuôi là Chúa Giêsu giá trị của lao động. Chúng ta biết rằng lòng khiêm nhường của Thánh Giuse được ghi chép trong Thánh Kinh bằng sự chuyên cần làm việc hầu nuôi sống Thánh Gia. Chúng ta đều học được bài học quý giá từ Thánh nhân, cũng là Thánh bảo trợ công việc làm, về giá trị của công việc làm hàng ngày, hầu vinh danh Thiên Chúa, phục vụ gia đình và đời sống xã hội.

#### **5. Thánh Giuse người lãnh đạo.**

Nhưng ngài không lãnh đạo theo hình thức các nhà lãnh đạo thời nay. Thánh nhân lãnh đạo khi là người chồng biết yêu thương vợ con và quyết tâm đi tìm nơi trú ẩn cho Đức Maria đã đến lúc sinh con Chúa là Hài Nhi Giêsu, sau khi bị các quán trọ tại Bêlem từ chối. Thánh nhân là người lãnh đạo khi tin tưởng và vâng theo ý Chúa Cha trong mọi việc, nhận Đức Maria đang mang thai làm vợ, và sau đó đem gia đình sang Ai Cập lánh nạn cách an toàn. Ngài lãnh đạo khi làm việc chuyên cần trong xưởng mộc để nuôi sống gia đình. Ngài lãnh đạo khi dạy dỗ Chúa Giêsu mọi công việc làm trong xưởng và cách sống sao cho xứng đáng là con người.

Là một người đàn ông Công giáo, chúng ta có trách nhiệm phải trở nên vững mạnh trong vai trò người cha và người chồng, người lãnh đạo trong giáo xứ, người phục vụ tốt lành trong cộng đoàn và người khiêm nhường bước theo Chúa Kitô. Hãy nhìn vào gương Thánh cả Giuse, quan thầy của các người cha trong gia đình, của các công nhân và của Giáo hội hoàn cầu, với lòng vâng phục, lòng khiêm nhường, biết quên mình, lòng can đảm và lòng thương yêu dành cho Đức Maria và Chúa Giêsu. Nếu chúng ta có thể bắt chước Thánh Giuse, dù chỉ một phần nhỏ mỗi ngày, chúng ta vẫn có thể trở nên như những người mà Chúa Cha muốn chúng ta trở nên.

(Nguồn: giaophanthanhhoa.net)

# Ý NGHĨA CỦA TRO TRONG NGÀY LỄ TRO?

Lm. William Saunders

Lm. Phaolô Nguyễn Minh Chính chuyên ngữ  
từ Tạp chí [ArlingtonCatholic Herald](#)

Tro dùng trong phụng vụ có từ thời Cựu Ước. Tro biểu tượng cho sự u buồn, cái chết và sự thống hối.



Chính Chúa Giêsu cũng nhắc đến tro: khi dân các thành phố từ chối thống hối dù đã chứng kiến những phép lạ và nghe Tin Mừng, Ngài nói: “*Vì nếu các phép lạ đã làm nơi các người mà được làm tại Tia và Sidôn, thì họ đã mặc áo vải thô, rắc tro lên đầu tỏ lòng sám hối*” (Mt 11,21). Chẳng hạn, trong sách Esther, Mordecai mặc áo vải thô và xúc tro khi nghe chiếu chỉ của vua Ahasuerus (hay Xerxes, 485-464 BC) ra lệnh giết hết người Do Thái

trong Đế quốc Ba Tư (Et 4,1). Ông Gióp (câu chuyện được viết vào khoảng giữa thế kỷ thứ 7 và 5 trước Công nguyên) cũng mặc áo vải thô và xúc tro khi sám hối (G 42,6). Khi tiên báo thành Giêrusalem bị quân Babylon chiếm đóng, Daniel (khoảng năm 550 BC) viết: “*Tôi ăn chay, mặc áo vải thô và rắc tro lên đầu rồi ngẩng mặt lên Chúa Thượng là Thiên Chúa, để dâng lời khẩn nguyện nài van*” (Đn 9,3). Vào thế kỷ thứ 5 trước Công nguyên, sau khi

Giona rao giảng về sự thống hối và hoán cải, cả thành Ninivê ăn chay và mặc áo vải nhặm, ngồi trên đống tro (Gn 3,5-6). Những bằng chứng trong Cựu Ước này cho thấy từ lâu đã có sử dụng tro cũng như ý nghĩa biểu tượng của nó được nhìn nhận.

Giáo hội sơ thời tiếp tục sử dụng tro vì các ý nghĩa biểu tượng của nó. Trong cuốn *De Poenitentia* (về sự thống hối), Tertullian (khoảng năm 160-220) quy định người thống hối phải *“sống u buồn sâu thẳm trong sự thô ráp của áo vải nhặm và tro bụi dơ dáy”*. Eusebius (260-340), sử gia danh tiếng của Giáo hội sơ thời, đã thuật lại trong cuốn *Lịch sử Giáo Hội* về một người bội giáo tên là Natalis đã mặc áo vải thô và xúc tro, quỳ gối trước Đức Giáo hoàng Zephyrinus để xin tha thứ. Trong suốt thời kỳ giáo hội sơ thời này, tro được rắc lên đầu những người bị buộc phải thú tội và sám hối công khai.

Vào thời Trung cổ (khoảng thế kỷ thứ 8) những người hấp hối được đặt nằm dưới đất trên tấm vải rắc đầy tro. Linh mục

rảy nước thánh trên người hấp hối và nói: *“Hãy nhớ mình là tro bụi và sẽ trở về bụi tro”*. Sau đó, linh mục hỏi: *“Anh (chị) có bằng lòng với vải thô và tro bụi để mình chứng lòng thống hối trước mặt Thiên Chúa trong ngày phán xét không?”*. Người hấp hối trả lời: *“Con xin bằng lòng”*. Đây là những bằng chứng cho thấy ý nghĩa biểu trưng cho tang chế, cái chết và thống hối.

Cuối cùng, người ta dùng tro để đánh dấu Mùa Chay bắt đầu, một thời gian chuẩn bị 40 ngày (không kể ngày Chúa Nhật) hướng đến lễ Phục Sinh. Nghi thức “Ngày lễ tro” được tìm thấy trong cuốn *Nghi thức bí tích Grêgory* (thế kỷ thứ 8). Khoảng năm 1000, một linh mục Anglo-Saxon tên là Aelfric rao giảng rằng: *“Trong lễ luật mới lần cũ đều nói rằng người sám hối tội lỗi phải xúc tro và mặc vải thô. Vậy thì bây giờ chúng ta phải rắc tro trên đầu để tỏ lòng thống hối vì tội lỗi chúng ta trong suốt mùa Chay tịnh này”*. Để củng cố quan điểm của mình, Aelfric kể lại câu chuyện về một người đàn ông không tham dự và xúc tro trong ngày thứ Tư lễ tro, liền bị

chết ít ngày sau đó trong cuộc săn lợn. Ít ra là từ thời Trung cổ, Giáo hội đã dùng tro để đánh dấu sự bắt đầu của Mùa Chay thống hối, nhắc lại cái chết và sự u buồn vì tội lỗi chúng ta.

Trong phụng vụ thứ Tư lễ tro hiện hành, chúng ta dùng tro đốt từ các cành cây được phát vào ngày Chúa nhật Lễ Lá năm trước. Vị linh mục làm phép tro và xúc trên trán các tín hữu theo dấu Thánh giá và nói: *“Hãy nhớ mình là bụi tro và sẽ trở về bụi tro”* hay *“Hãy sám hối và tin vào Tin Mừng”*. Bắt đầu mùa Chay thánh chuẩn bị cho lễ Phục Sinh, chúng ta phải nhớ ý nghĩa của tro mình lãnh nhận: thống hối vì tội lỗi mình. Chúng ta hướng tâm hồn về với Chúa là Đấng chịu khổ nạn, chịu chết và sống lại để ta được cứu rỗi. Chúng ta làm mới lại lời hứa khi chịu phép rửa tội, bỏ lối sống cũ và sống đời sống mới trong Đức Kitô. Cuối cùng, hãy nhớ rằng thế gian này sẽ qua đi, chúng ta cố gắng sống Nước Trời ngay từ bây giờ và hướng đến ngày hoàn tất trên Thiên Đàng. Điều chính yếu là chúng ta chết cho chính mình

và sống cuộc sống mới trong Đức Kitô.

Khi nhớ lại ý nghĩa của tro bụi và cố gắng sống ý nghĩa ấy trong suốt thời gian mùa Chay này, chúng ta phải để cho Chúa Thánh Thần lay động để tỏ lòng bác ái đối với tha nhân. Sứ điệp mùa Chay năm 2003, Đức Thánh Cha đã nói: *“Tôi hy vọng các tín hữu sẽ tìm thấy mùa Chay này là thời gian thuận tiện để làm chứng cho Tin Mừng đức ái khắp mọi nơi, vì ơn gọi đức ái là trái tim của Phúc âm hóa”*. Ngài cũng lấy làm tiếc về “thời đại này đang bị tính vị kỷ cám dỗ, nó ẩn nấp trong trái tim con người ... Ước muốn thái quá về của cải đã ngăn cản con người mở lòng ra với Đấng Tạo Hóa và với anh chị em mình”.

Trong mùa Chay, các hành vi của tình yêu trao ban cho những ai đang thiếu thốn sẽ phải là một phần trong sự thống hối, hoán cải và đổi mới của chúng ta, bởi vì những hành vi đó cấu thành tình liên đới và sự công bằng để xây dựng Nước Trời trong thế gian này.

**Nguồn: [gpquinhon.org](http://gpquinhon.org)**

# CÁT BỤI ĐỜI CON

Anna Têrêsa Thùy Linh  
Xứ đoàn Tân Lập

Lạy Thiên Chúa con đây cát bụi  
Tháng năm dài tội lỗi vong ân  
Mỏng giòn yếu đuối muôn vàn  
Ngã sa, chao đảo, phù vân, vô thường.

Đời héo úa chán chường vô vọng  
Mãi đắm chìm thung lũng vực sâu  
Long đong bất hạnh, cơ cầu  
Điều lành, nhân đức nào đâu giữa mài.

Ngươi là chi? Hỡi loài cát bụi!  
Đời nổi trôi, lâm lũ hoang đàng  
Hong ân cứu độ trao ban  
Lòng Cha nhân thứ, chứa chan khôn lường.

Hằng chậm giận, mau thương tha thứ  
Nhắc nhở con: “Phải nhớ sẵn sàng!”  
Lệ nhòa thống hối ăn năn  
Gối quỳ, tay chấp nài van khẩn nài.

Xin tha thứ tháng ngày vấp phạm  
Nâng đỡ con can đảm đứng lên  
Sắt son yêu mến, cậy, tin,  
Mùa chay tịnh, mãi trung kiên giữ Lời.

Từ nay quyết sống đời đức hạnh  
Đầy Thánh Thần vững mạnh tin trung  
Hy sinh, tịnh ý, chay lòng  
Hồn con đau đáu khát mong quê trời.

Lời lan tỏa khắp nơi - Thánh Ý  
Là đường, chân, thiện, mỹ muôn năm  
Cho con chúc tụng vinh danh  
...Mẹ ơi! Mẹ chỉ đường lành con đi.



**Do Lm. Giuse Nguyễn Xuân Quang, SDB**  
*Chuyển ngữ*

## **I/ CÁC BUỔI TIẾP KIẾN THỨ TƯ HÀNG TUẦN CỦA ĐỨC THÁNH CHA**

- Trong buổi tiếp kiến chung sáng thứ Tư, ngày 12.01.2022 Đức Thánh Cha đã tiếp tục loạt bài giáo lý về Thánh Giuse khi suy tư về cuộc đời của thánh nhân như một người lao động và phẩm giá của lao động. Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu cầu nguyện, nhờ sự chuyển cầu của Thánh Giuse Lao động, cho việc bảo vệ các quyền cơ bản của tất cả người lao động, để nâng cao nhận thức về giá trị của sức lao động con người, và cho một trật tự kinh tế sẽ thúc đẩy phẩm giá và sự thịnh vượng của tất cả các dân tộc. Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu nghĩ đến tất cả những người lao động trên thế giới, những người đang phải vật lộn để kiếm sống hoặc nuôi gia đình, và những người thường xuyên gặp phải bất công, bóc lột và nguy cơ thất nghiệp. Ngài mời gọi toàn Giáo hội suy nghĩ cách thế để lao động không theo lý luận đơn thuần của lợi lộc nhưng để nó được thực hiện như quyền lợi và nghĩa vụ căn bản của con người.

- Trong buổi tiếp kiến chung sáng thứ Tư 19.01.2022, Đức Thánh Cha tiếp tục loạt bài giáo lý về Thánh Giuse với suy tư về vai trò của thánh nhân như là một người cha yêu thương, dịu hiền, phản ánh sự dịu hiền của Thiên Chúa. Đức Thánh Cha nói rằng tình phụ tử của thánh Giuse có tầm quan trọng trong cuộc sống của Chúa Giêsu. Các Tin Mừng cho thấy Chúa Giêsu hay dùng hình ảnh của một người cha trần thế để nói về Cha trên trời của Người và tình yêu của Chúa Cha. Điều này được thể hiện đặc biệt qua dụ ngôn người cha nhân hậu trong Tin Mừng thánh Luca (15,11-32). Dụ ngôn không chỉ nói về tội lỗi và sự tha thứ nhưng còn về tình yêu được canh tân và cứu lấy những mối quan hệ bị đổ vỡ.

- Trong buổi tiếp kiến chung sáng thứ Tư 26.01.2022, tiếp tục loạt bài giáo lý suy tư về Thánh Giuse, Đức Thánh Cha suy tư về thánh nhân trong những giấc mơ được thuật lại trong Tin Mừng Thánh Mátthêu, những giấc mơ mà qua đó Thiên Chúa nói với Thánh Giuse và

mạc khái ý của Người cho thánh nhân. Đức Thánh Cha nhận định rằng gương mẫu của Thánh Giuse về việc mở lòng đón nhận tiếng nói của Thiên Chúa giúp chúng ta tìm thấy sự khôn ngoan để đối phó với những điều không chắc chắn trong cuộc sống của chúng, tìm thấy can đảm để đối mặt với những tình cảnh nguy hiểm khó khăn, và tìm thấy sự tin tưởng để phó thác, ngay cả nỗi sợ hãi của chúng ta, cho sự chăm sóc quan phòng của Thiên Chúa.

## **II/ SỨ ĐIỆP CỦA ĐỨC THÁNH CHA**

### **1/ Đức Thánh Cha gửi sứ điệp cho Ngày Thế giới Truyền thông lần thứ 56**



Trong Sứ điệp cho Ngày Thế giới Truyền thông Xã hội lần thứ 56 sẽ được cử hành vào ngày 29.05.2022, có chủ đề “Hãy lắng nghe bằng con tim”, được công bố ngày 24.01, ngày lễ kính nhớ Thánh Phanxicô de Salê, bốn mạng các nhà báo, Đức

Thánh Cha Phanxicô nhấn mạnh những điểm quan trọng: lắng nghe bằng con tim, lắng nghe là điều kiện giao tiếp tốt, và lắng nghe trong Giáo hội.

### **2/ Đức Thánh Cha gửi sứ điệp video Ngày Tình Huynh đệ Nhân loại lần thứ hai**

Trong sứ điệp video cho Ngày Tình Huynh đệ Nhân loại lần thứ hai, 04.02.2022, Đức Thánh Cha khẳng định “tất cả chúng ta đều sống dưới cùng một bầu trời, vì vậy tất cả đều là anh chị em”; và “hôm nay là thời điểm thích hợp để chúng ta cùng nhau bước đi, để cử hành sự hiệp nhất của chúng ta, để nói với xã hội rằng thời kỳ của tình huynh đệ đã đến”. Để đạt được điều này, theo Đức Thánh Cha, tất cả phải thúc đẩy một nền văn hóa hòa bình, khuyến khích phát triển bền vững, khoan dung, hòa nhập, hiểu biết lẫn nhau và liên đới. Bởi vì, “tất cả chúng ta đều sống dưới cùng một bầu trời, không phụ thuộc nơi ở và cách sống, màu da, tôn giáo, tầng lớp xã hội, giới tính, tuổi tác, sức



khỏe và điều kiện kinh tế. Tất cả chúng ta khác nhau nhưng chúng ta đều giống nhau, và đại dịch đã chứng minh điều này”. Tất cả đều sống dưới cùng một bầu trời, và trong Chúa, đều là thụ tạo của Người, vì thế phải nhìn nhận nhau là anh chị em. Các tín đồ của các tôn giáo phải giúp mọi người ngược nhìn lên cao và cầu nguyện. Hãy ngược nhìn lên Trời cao, vì ai thành tâm tôn thờ Thiên Chúa thì cũng yêu mến người lân cận.

## TIN GIÁO HỘI TOÀN CẦU

### 1/ Lần đầu tiên ĐTC chính thức trao thừa tác vụ đọc sách và giúp lễ cho nữ giới



Trong Thánh lễ Chúa Nhật thứ III mùa Thường niên, 23.01, Chúa Nhật Lời Chúa, được cử hành tại đền thờ thánh Phêrô, lần đầu tiên Đức Thánh Cha trao các thừa tác vụ đọc sách và giúp lễ cho

một số nữ giáo dân.

Đặc biệt, trong Thánh lễ, một số giáo dân nam, và lần đầu tiên một số giáo dân nữ, được trao thừa tác vụ đọc sách và giúp lễ. Trong Tông thư *Spiritus Domini - Thần Khí của Thiên Chúa*, được ban hành ngày 10.01.2021, và thư của Đức Thánh Cha gửi Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức tin, Đức Thánh Cha quyết định rằng các thừa tác vụ đọc sách và giúp lễ được trao cho các giáo dân nam và nữ theo một hình thức cố định và được thiết lập chính thức qua một bài sai. Trước đây, hai thừa tác vụ đọc sách và giúp lễ chỉ dành cho nam giới bởi vì nó được xem như bước chuẩn bị cho việc lãnh nhận thánh chức. Cụ thể, trong Thánh lễ, hai người từ miền Amazon ở Peru, và một số ứng viên từ Brazil, Ghana, Ba Lan và Tây Ban Nha được Đức Thánh Cha chính thức trao thừa tác vụ giáo lý viên; trong khi thừa tác vụ đọc sách được Đức Thánh Cha trao cho một số giáo dân nam nữ từ Hàn Quốc, Pakistan, Ghana và Ý.

## 2/ Đánh giá tiến trình Thượng Hội đồng sau 3 tháng khai mạc

Theo đánh giá ban đầu của Hội đồng Thường vụ của Thượng Hội đồng Giám mục, ba tháng sau khi khai mạc tiến trình Thượng Hội đồng, đã có 98% các Hội đồng Giám mục và Công đồng của các Giáo hội Đông phương trên toàn thế giới đã chỉ định một người hoặc nhóm để thực hiện tiến trình Thượng Hội đồng. Có nhiều giáo phận và các tổ chức Giáo hội đã bắt đầu tiến trình Thượng Hội đồng. Người giáo dân và đặc biệt là đời sống thánh hiến thể hiện lòng nhiệt thành to lớn, và điều này được chuyển thành vô số sáng kiến nhằm thúc đẩy sự tham vấn và phân định của Giáo hội. Đặc biệt, tiến trình được hoan nghênh nhiệt tình ở các nước Châu Phi, Châu Mỹ Latinh và Châu Á. Việc kéo dài giai đoạn lắng nghe của Dân Chúa đặc biệt được đánh giá cao.

### **Những khó khăn**

*Tiến trình Thượng Hội đồng cũng có những khó khăn. Trên thực tế, có sự lo sợ và dè dặt giữa một số nhóm tín hữu và giữa các giáo sĩ; cũng có một số giáo dân nghi ngờ về việc đóng góp của họ có thực sự được xem xét. Tình hình đại dịch hiện nay cũng tạo thành một trở ngại đáng kể, hạn chế rất nhiều các cuộc gặp mặt trực tiếp. Việc tham vấn với Dân Chúa không thể chỉ giới hạn thành một bảng câu hỏi đơn giản vì thách đố thực sự của tính hiệp hành chính là sự lắng nghe lẫn nhau và sự phân định của cộng đồng.*

### **Những thách đố**

*Tiến trình Thượng Hội Đồng cũng cho thấy một số thách đố thường gặp, ví dụ như: 1) nhu cầu đào tạo, đặc biệt là trong việc lắng nghe và phân định để Thượng Hội đồng thực sự là một tiến trình thiêng liêng và không bị thu hẹp thành một cuộc tranh luận nghị viện; 2) tránh tự quy chiếu trong các buổi họp nhóm vì việc lắng nghe lẫn nhau, vốn là nền tảng của việc cầu nguyện và lắng nghe Lời Chúa, chỉ có thể dẫn đến việc mở lòng cho người khác để loan báo Tin Mừng; 3) nhu cầu tìm ra những cách thức mới để cải thiện sự tham gia của giới trẻ; 4) sự tham gia của những người không thuộc các tổ chức Giáo hội; và cuối cùng, 5) sự mất phương hướng được thể hiện bởi một bộ phận giáo sĩ.*

# ĐƯỜNG THẬP GIÁ

GB Trần Minh Chính

Đường Thập giá dọc ngang khúc khuỷu  
Bên lưng đồi gió hú chiều nay  
Mây u sầu, bầu trời đen tối  
Bóng một người, mọi người có hiểu?

Ngồi trên đá âm thầm cầu nguyện  
Bốn mươi ngày chay tịnh ăn năn  
Vì biết trước thân phận yếu đuối  
Sẽ một ngày bao nỗi truân chuyên.

Vườn Giết-Si cây dầu thẳng đứng  
Làm chứng nhân Chúa đến nơi này  
Lòng dạ rói, chân tay bủn rủn  
Ngước lên trời nước mắt rưng rưng.

Thầm thì mãi Chúa Cha có thấu  
Vì Ngài biết thân này tan nát  
Bao roi đòn máu chảy thân sâu  
Bởi vết hằn của những cây dâu.

Đường thập giá, Chúa con chịu đựng  
Bởi thế trần loài người thống khổ  
Mới xuống trần giúp đỡ đưa lưng  
Cho thân này dập nát và sung.

Ôi Thánh giá! Mọi người chiêm ngắm  
Là mầu nhiệm Nhập Thể làm Người  
Ta vui mừng và nhìn say đắm  
Tôn vinh Ngài ghi mãi trong tâm.



# ÊM ẨM THUẬN HÒA

Giuse Nguyễn Văn Quỳnh

*“Trên hết mọi đức tính, anh em phải có lòng bác ái:  
Đó là mối dây liên kết tuyệt hảo”.* (Cl 3, 14)



Dì Năm nổi tiếng là dữ dằn với chồng. Lần nào đi xưng tội, dì cũng xưng tội chửi chồng. Một hôm dì xưng tội xong, cha xứ ngạc nhiên hỏi:

- Có phải dì Năm đó không?
- Dạ đúng, con là dì Năm đây.

Cha xứ mừng rỡ:

- Tạ ơn Chúa! Bao năm nay, lần nào dì cũng xưng tội chửi chồng, sao hôm nay không thấy xưng tội ấy nữa? Làm thế nào dì chữa được tội đó vậy?

- Thưa cha, đơn giản thôi! Tháng này con không chửi ổng vì con mới đi bác sĩ thẩm mỹ để bơm môi.

- Trời, thì ra là thế!

**Anh chị thân mến!**

Thánh Phaolô dạy: *“Trên hết mọi đức tính, anh em phải có lòng bác ái: Đó là mối dây liên kết tuyệt hảo”* (Cl 3,14). Những mâu thuẫn vợ chồng, làm sao tránh khỏi. Chúng ta phải lấy đức bác ái, lòng yêu thương ra mà hóa giải thì mọi việc sẽ lại tốt đẹp. Một trái chanh rất chua, nhưng nếu ta biết cách chế biến, nó sẽ thành ly nước chanh ngon ngọt.

Người ta thường nói: *“Quen quá hóa nhàm”*. Trước đây, hai người là tình nhân, tâm hồn rạo rức, muốn chiếm hữu nhau, nên ăn nói ý tứ, cư xử lịch thiệp, để chứng tỏ mình có phong cách hơn người. Sau khi *“Ván đã đóng thuyền”*, thì tình yêu không còn nồng nàn như trước, lại thêm gần gũi nhau hằng ngày, nên sẽ thấy rõ những khuyết điểm của nhau.

Nhà thơ Xuân Diệu đã ví von rằng: *“Tình chỉ đẹp khi còn dang dở, tình hết vui khi đã vẹn câu thề”*. Đó cũng là tâm lý bình thường của con người. Chúng ta thường hay quên cái mình đang có, để đi tìm cái mình chưa được!

Vậy, để cho gia đình êm ấm thuận hòa, xin anh chị lưu ý những điểm quan trọng sau đây:

### **1. Tỏ lòng kính trọng nhau**

Người xưa có câu: *“Phu phụ tương kính như tân”*, có nghĩa là vợ chồng trọng nhau như khách quý. Quý trọng nhau, nghĩa là từ lời nói đến cách cư xử luôn tỏ ra lịch sự nhã nhặn, luôn tạo bầu khí vui tươi trong gia đình; nhất là, biết khen ngợi những tính tốt của nhau, luôn trân trọng những ân huệ mà bạn đời dành cho mình.

### **2. Tổ chức sinh hoạt gia đình**

Vợ chồng nên thảo luận để xếp đặt các phòng ốc cho ngăn nắp. Mỗi người đều có nhiệm vụ trong gia đình. Người lớn việc lớn, người nhỏ việc nhỏ. Ai cũng phải chu toàn công việc của mình. Nếu người này bận việc riêng, thì người khác sẽ phụ giúp. Yêu thương, chăm sóc lẫn nhau, đó là dấu hiệu của một gia đình hạnh phúc.

### **3. Đối xử với họ hàng đôi bên**

Hãy kính yêu họ hàng đôi bên. Đối xử với bên nội cũng như bên ngoại phải cho đồng đều, không nên thiên vị, kỳ thị, *“Nhất bên trọng,*

*nhất bên khinh*". Khi kết hôn, hai vợ chồng đã trở nên một, thì cha mẹ nào cũng là cha mẹ của mình. Vì thế, hỗn láo hay khinh miệt cha mẹ của vợ hay của chồng, đều là bất hiếu. Muốn giữ được mối quan hệ tốt đẹp với họ hàng đôi bên, anh chị hãy nhìn vào những điểm tốt của nhau để khen ngợi. Thường xuyên đi lại, thăm hỏi nhau, nhất là những ngày kỷ niệm, giỗ tết.

### **Anh chị thân mến!**

Người ta thường ví von cuộc sống hôn nhân qua bốn chữ "mật": Khi còn đang tìm hiểu nhau, người ta gọi là "Thời kỳ bí mật". Đến giai đoạn đính hôn là "Thời kỳ thân mật". Lúc sau thành hôn là "Thời kỳ trắng mật". Và cuối cùng, là "Thời kỳ dập mật". Điều đó nói lên tình yêu Hôn nhân luôn *"Thiên biến vạn hóa"*. Lúc mới yêu nhau thì:

*"Làm sao giải nghĩa được tình yêu,  
Có nghĩa gì đâu một buổi chiều,  
Nó chiếm hồn ta bằng nắng nhạt,  
Bằng mây nhè nhẹ gió hiu hiu".*

Nhưng đã yêu nhau rồi thì lại than thở: *"Yêu là chết ở trong lòng một ít"*.

Có thể nói, cuộc sống hôn nhân như tấm chăn mùa Đông, phải co vào kéo ra làm sao để cả hai cùng ấm. Hôn nhân cũng như cái quạt máy mùa Hè, phải biết quay hướng nào, tốc độ gió ra sao để cả vợ lẫn chồng cùng mát. Có như thế, anh chị mới tìm được hạnh phúc:

*"Đôi ta như thể con tầm,  
Cùng ăn một lá cùng nằm một nong.  
Đôi ta như thể con ong,  
Con quẩn con quýt con trong con ngoài".*

Muốn cho gia đình luôn êm ấm thuận hòa, xin anh chị hãy sống theo lời Thánh Phaolô: *"Trên hết mọi đức tính, anh em phải có lòng bác ái: đó là mối dây liên kết tuyệt hảo"* (Cl 3,14).

Chúc anh chị luôn vui sống và lớn lên trong tình yêu của Chúa vì *"Thiên Chúa là tình yêu"*; nhờ đó, anh chị chiếm hữu được hạnh phúc đích thực từ hôm nay nơi trần thế và mai sau trên Nước Trời.

# VỌNG CỔ HƯƠNG

**Giuse Huỳnh Bá Song**



Thánh lễ đã tan, bài ca kết lễ bằng tiếng Khmer được mọi người xướng lên trầm bổng tha thiết. Vị linh mục xúc động nói lời cảm tạ các soeur và cộng đoàn nơi đây đã đón tiếp và tạo điều kiện thuận lợi cho đoàn hành hương từ Việt Nam sang, có được một Thánh lễ ấm cúng và đượm thấm tình yêu thương ngay trên đất nước chùa tháp này. Mọi người cùng cha vây quanh bàn thờ chụp chung bức ảnh kỷ niệm. Các soeur cộng đoàn mẹ Thérésa Calcutta, cộng đoàn Mến Thánh Giá, Lasan... là người Ấn, người Korea, người Pháp, người Ý... đa chủng tộc, vui vẻ bắt tay cảm ơn cha, các thành viên trong đoàn và mọi người dự lễ. Chẳng mấy chốc, ngôi thánh đường đã trở lại

không gian thường nhật - Trống vắng và thầm lặng. Tôi nhìn quanh và bước ra ngoài ban công nhà thờ quan sát, lạ nhỉ, cộng đoàn người Việt hiện diện trong Thánh lễ hôm qua, đã khẩn thiết mời cha sáng sớm hôm nay cố gắng dâng thêm một Thánh lễ nữa, để họ có dịp hội tụ về đây tham dự thêm một lễ tiếng Việt cho đỡ nhớ. Hẹn thế mà sao chẳng thấy bóng dáng một người nào. Thôi đành vậy! Có lẽ lại bận rộn công việc làm ăn, đường xá xa xôi cách trở nên không về tham dự được. Mong có dịp khác sẽ gặp lại nhau vậy. Cả đoàn lục tục xuống cầu thang để ra về.

- Chúng con xin mời cha và các anh xuống dùng bữa sáng với chúng con.

Ơ hay! Thật ngạc nhiên. Trong sảnh ngay dưới lòng ngôi nhà thờ gỗ mang dáng dấp của một căn nhà sàn bản địa, được dùng làm phòng sinh hoạt của giáo xứ - đông đảo bà con người Việt, già trẻ, trai gái đủ cả đang quây quần bên nhau chờ đón

đoàn. Những bà mẹ già với chiếc khăn rằn cổ hữu trên vai, đọng trên môi nụ cười móm mém, những chàng trai, cô gái ánh mắt rạng rỡ, thân thiện mau mắn gật đầu chào và có cả đông đảo các em nhỏ do cha mẹ đưa đến, đang ríu rít đùa giỡn vui vẻ trên sân. Mọi người hân hoan chào hỏi nhau, tay bắt mặt mừng như đã từng thân thiết - Niềm xúc động dâng trào trong lòng tất cả mọi người - Tình dân tộc, nghĩa đồng bào là đây.

Buổi ăn sáng đã được chuẩn bị xong. Trên chiếc bàn vuông trái khăn trắng tinh tươm: Những bộ chén đĩa bóng loáng, những thố cơm gạo mới bốc hương thơm ngào ngạt, đĩa thịt gà kho gừng vàng rộm béo ngậy, tô canh chua nghi ngút khói, mang hương vị quê nhà... đã được dọn ra. Cả đoàn hết sức ngạc nhiên trước tình huống này. Ngỡ bà con không đến, thế mà giờ đây có cả một sự chuẩn bị đón tiếp hết sức rộn ràng. Dự định sáng nay sau Thánh lễ, nếu không gặp lại mọi người trước khi trở lại Phnom Penh, đoàn sẽ tìm một quán hủ tiếu Nam Vang đúng nghĩa nào đó ở đây để ăn cho biết hủ tiếu Nam Vang tại gốc ra sao? Không ngờ giờ đây

lại có một cuộc hội ngộ thú vị, vô cùng xúc động này, nhất là lại được mời một bữa cơm mang đậm dấu ấn quê hương. Mọi người vừa chuẩn bị bữa ăn vừa cố gắng bày tỏ tâm tình của những người con xa quê nhà tha phương kiếm sống. Các giọng nói rất âm hưởng Nam bộ của những con người miệt đồng Cà Mau, Cần Thơ, Đồng Tháp... của những vùng quê miệt vườn Tiền Giang, Long Xuyên, Vĩnh Long... lần lượt xen kẽ vang lên. Đó là những Kitô hữu đã vì cuộc sống, điều kiện kinh tế khó khăn phải rời quê hương, tha phương cầu thực nơi đất khách quê người; nhưng từ nơi sâu thẳm của tâm hồn, dù ở bất cứ hoàn cảnh nào trong trái tim vẫn luôn có Chúa, Chúa là lẽ sống, là niềm tin vào tương lai của cuộc đời họ. Chính niềm tin đó đã hội tụ họ về nơi đây - Nơi ngôi thánh đường bằng gỗ quý có dáng dấp của một ngôi chùa, đặc trưng sự hội nhập văn hóa của Giáo hội địa phương trên đất bạn. Tuy phong cách, sinh hoạt có khác với quê nhà, nhưng với mọi người thì nào có xá chi, vì với họ, nơi nào có Chúa hiện diện, chính nơi đó có hạnh phúc và bình an, có tình đồng hương yêu thương, chia sẻ



ở những người con cùng cha xa xứ. Vị linh mục hết sức cảm động, sững sờ trước nỗi niềm tin, cậy, trông đơn sơ và chân tình ấy. Đây không phải là lần đầu tiên ngài đến làm lễ cho cộng đoàn người Việt nước ngoài. Ngài đã đi nhiều nước, đã làm lễ cho nhiều anh em người Việt xa quê ở nhiều nơi, nhưng lần đầu tiên ở đây, ngài đã gặp gỡ, gần gũi với một cộng đoàn Kitô hữu hết sức chân phương, mộc mạc và thắm đậm tình quê, tình người như thế này.

Thế là đã rõ, họ đã dám hy sinh một Thánh lễ có linh mục từ bên nhà sang, âm thầm cùng nhau chuẩn bị một bữa tiệc nhỏ, đơn sơ nhưng chân tình, để nói lên tấm lòng của những người con xa xứ, muốn dùng bữa cơm này làm buổi họp mặt, gặp gỡ với cha và những người anh em mang hơi ấm của quê hương - Không dự được lễ, tiếc lắm - Nhưng không được gặp cha và các anh, không được mời một bữa ăn đạm bạc, không được trò chuyện, hàn huyên thì về nhà sẽ băn khoăn, hối tiếc vô cùng. Và lại, chiều hôm qua, mọi người ở đây đã được dự lễ cùng cha rồi nên tất cả quyết định, sáng nay tập họp nơi đây để chuẩn bị bữa

cơm đón cha và các anh. Dự lễ thì chắc chắn không kịp rồi vì thời gian có hạn, nên đành vậy. Giờ thì thật hả dạ rồi!

Bữa cơm đã được dọn xong. Ơ hay! Sao chỉ có sáu người ăn như thế này? Chúng tôi không muốn ngồi ăn một mình đâu!

Liếc nhìn qua bàn, vị linh mục ngạc nhiên, thất vọng thốt lên:

- Định nhịn miệng đãi khách sao? Không được đâu, ông bà, anh chị và các cháu hãy ngồi vào bàn cùng chúng tôi.

Anh Tư, người đại diện cho bà con ân cần mời cha:

- Xin cha và các anh tự nhiên dùng bữa, được gặp mặt nơi đây, được mời cha và các anh một bữa điểm tâm ngon miệng là chúng tôi đã hạnh phúc lắm rồi!

Mọi người cũng nhao nhao mời đoàn vào bàn. Thôi thì đành chịu vậy, nhập gia tùy tục, nhất là sau khi qua anh Tư nói nhỏ bên tai, được biết rằng: bữa cơm chỉ được chuẩn bị vừa đủ cho sáu người thôi.

- Bà con cho chúng tôi ăn gì mà hấp dẫn thế này?

Vị linh mục vui vẻ ngồi vào bàn, nhìn quanh các món ăn đang bốc khói nóng hổi; cách bày biện khá đẹp mắt, chu đáo, mang đậm niềm vui và tấm lòng yêu thương sốt mến của mọi người. Chị Thảo, người phụ nữ hôm qua đã tha thiết mời cha và đoàn nán lại, là người đã sốt sắng liên lạc, mời gọi mọi người hôm nay đến họp mặt và cũng là người có sáng kiến tổ chức bữa cơm này, hân hoan phát biểu:

- Hôm qua, vừa được cha và các anh đồng ý hôm nay lại đến, con đã vội vã báo tin cho mọi người. Tất cả đã bàn với nhau nên làm một cái gì đó để tỏ tấm lòng của chúng con. Nhưng tiếc quá, làm sao có được những món ăn như ở quê nhà, vả lại... chị ngưng ngưng bỏ lỡ ý - Khuya nay chị em đã xúm lại nấu nướng, người một tay quỳnh quáng cả lên, chỉ sợ không kịp. May quá, lễ vừa xong cũng vừa kịp dọn ra đây. Chỉ mấy món đơn sơ, mong cha và các anh thông cảm.

Thật vậy, hai con gà vừa kho gừng, vừa nấu canh chua thay cá với bắp cải, đĩa khô cá tra phòng là đặc sản địa phương, thế mà cả đoàn đã ăn một bữa cơm thật ngon lành - ngon vì lạ miệng, mà



cũng có thể vì có lẽ khó tìm được một bữa ăn như thế này khi trở lại quê hương - ngon vì mỗi món ăn lại có thêm hương vị của những lời thăm hỏi, hàn huyên, mỗi chén cơm lại có thêm vị ngọt của những lời tâm tình, chia sẻ; nhưng hơn cả, chính vì bữa cơm đã chứa đầy tấm lòng vọng cổ hương của những người con xa xứ, tìm đến người đồng hương nơi đây để thỏa nỗi nhớ quê nhà. Bữa ăn ngon ngọt ngào đậm dẫu ấn hạnh phúc lan tỏa, tình cảm sâu lắng hòa quyện vào nhau của những người phục vụ và cả những người được phục vụ. Những tâm tình hết sức đời thường, mộc mạc về đời sống đạo, về cuộc sống lao động thường nhật... đã lộ ra những vất vả, khó nhọc trăm bề của những người con, những người Kitô hữu khi tha phương nơi đất khách.





Bữa ăn chưa xong thì những đĩa trái cây đủ màu xinh xắn đã được dọn ra. Mọi người xúm quanh tranh thủ thăm hỏi...

- Tụi con rất mong có cha người Việt của mình sang giải tội.

Vị linh mục ngạc nhiên:

- Sao vậy? Anh chị có khó khăn việc xưng tội với các cha nước ngoài sao?

- Đúng đó cha! Tiếng Khmer tụi con biết chỉ đủ dùng cho giao tiếp, chứ dùng trong Hội Thánh thì con đâu có rành. Đôi lúc các cha giải tội, chúng con có hiểu gì lắm đâu.

- Chữ Khmer thì không biết đọc, thiếu Kinh Thánh tiếng Việt để tối về tụi con đọc kinh với nhau, nhất là thiếu truyện tranh các Thánh tiếng Việt để dạy cho

mấy đứa nhỏ biết thêm về các Thánh, và gìn giữ không quên tiếng Việt. Các soeur Việt Nam trước đây có dạy thêm cho các cháu, nhưng thiếu thốn sách vở đọc thêm ở nhà, nên kết quả cũng không cao, học trước quên sau. Mong cha và các anh giúp cho.

Chúng tôi ghi nhận sự việc, một điều tuy đơn giản, nhưng nếu suy nghĩ sâu sắc thì thấy đây là một ý kiến đáng quan tâm hỗ trợ, hội nhập văn hóa nhưng không quên bản sắc, truyền thống dân tộc, cả đến tương lai thế hệ mai sau trong đời sống Đức tin và nguồn cội.

Một chị vừa gọt quả lê, vừa tâm tình thủ thỉ, nghe sao mà nao cả lòng:



- Chiều qua, nghe cha giảng bài Phúc âm bằng tiếng mình, tối về cả đêm con không ngủ được – Nhớ những ngày đi lễ ở quê nhà,

nhớ từng giọng xướng kinh, nhớ cả tiếng Amen thân thương mà giờ đây nghe sao mà ngọt ngào, êm ái quá! Nếu không vì đời sống ở quê còn quá khó khăn, thiếu thốn; chắc sáng nay con đã bỏ hết ở đây để về lại quê rồi. Qua đây không dám bỏ đạo, may quá còn có nhà thờ này để còn được có Chúa ở trong lòng. Nhưng làm lễ theo bốn đạo ở đây cũng thấy làm sao ấy, lúc đầu rất khó khăn, tiếng Khmer chỉ biết chút ít nên lâu dần mới quen.

Ngừng một lát cho bớt xúc động, chị tiếp lời:

- Gặp cha và các anh sang chúng con mừng lắm. Đêm qua tụi con thức nói chuyện đến khuya. Tính tới, tính lui, muốn đãi cha và các anh món gì cho ngon, cho lạ để được thỏa lòng. Nhưng khổ nỗi, tụi con đứa nào cũng chưa khá giả, không dám mời cha và các anh vô tiệm vô quán, nên đành làm tạm bữa cơm này để nói lên chút lòng thành của chúng con.

Mọi người chột im lặng - miên man suy nghĩ trước lời tâm sự, trước thực trạng cuộc sống còn nhiều vất vả, lo toan của đa số anh chị em - Tiếng vả lại... buông lơ giữa chừng của chị

Thảo đã có lời giải đáp, cũng như riêng tôi đã hiểu được sự ngại ngùng, lúng túng của anh chị em lúc nãy, khi mình vô tình xin số điện thoại của mọi người để tiện liên lạc sau này. Đời ở nhà thuê quanh năm suốt tháng, người đi theo việc, nơi ở có khi nào ổn định đâu mà có được số nhà, nói chi đến số điện thoại... Người ngưng ngưng bây giờ lại chính là tôi.

Vâng, đêm rồi khi có dịp trò chuyện với anh Học, mình mới biết thêm: mỗi con người, mỗi gia đình trôi dạt tha phương đến đây, tuy khác nhau về quê quán nhưng đều có chung một hoàn cảnh, một số phận - nghèo không cục đất chọi chim, cả cuộc đời chỉ chìm trong thiếu thốn, khó nghèo. Tìm sang đây với một hy vọng đổi đời, tìm mọi cách lao động để mong kiếm sống: làm thuê, buôn bán, chạy chợ đập đổi qua ngày. Cái tính cần cù, chịu thương, chịu khó của người dân nghèo miền quê lam lũ thì ở cái đất du lịch này cũng dễ thở, có đồng ra, đồng vào nhưng mấy năm sau này cũng bắt đầu thấy khó khăn - Mật thì ít mà ruồi thì nhiều, vật giá ngày càng leo thang mà cửa nhà thì phải thuê, phải mượn -

Tốn kém muôn bề nên cho dù cật lực, vất vả quanh năm cũng chỉ đắp đổi, kiếm sống qua ngày. Cũng có người may mắn vượt lên số phận nhưng đó chỉ là số ít, đại đa số vẫn còn nhiều khó khăn, hiểm khi dư dả để có dịp trở về thăm họ thăm hàng. Chỉ có ở hoàn cảnh xa quê triền miên của anh chị em mới thấy nỗi nhớ da diết quê cha đất tổ, mới thấy được cái mừng vui lớn lao khi gặp được người mình, và mới thấy được cái hạnh phúc vô bờ khi được hội ngộ với những người anh em con chung một Cha.

Bèo dạt mây trôi, niềm vui nỗi buồn nào rồi cũng đến hồi phải kết thúc - Những lời chào, những ánh mắt, những cái vẫy tay... tất cả rồi cũng rời xa theo những vòng lăn bánh của chiếc xe khách hai tầng cao nghều lướt đi thăm lặng. Bầu trời Siem Reap bỗng trở mình nặng hạt, những cơn mưa trắng xóa phủ mờ nhạt nhòa thành phố mù sương, khuất mờ những làng mạc, những cánh đồng mênh mông thẳng tắp hai bên đường - Để lại sau lưng những hàng cây thốt nốt vươn mình cao vút, những đền đài, tượng đá kỳ diệu của nền văn hóa Ankor hùng vĩ,

và cũng đã để lại bên đường những người Kitô hữu anh em tha phương mà mình vừa gặp mặt - Một nỗi buồn không tên len lỏi tràn ngập tâm hồn.

Nỗi buồn càng nhân lên khi chập chờn thiếp đi trên chuyến xe trở về đất nước, chợt nhớ lại tâm tình sâu lắng của một bà mẹ xa quê ở cái tuổi sắp gần đất xa trời, nước mắt lưng tròng, đứng bên bệ cửa nhà thờ bịn rịn lúc chia tay: *"...biết được về đây dự lễ gặp được cha và quý ông cũng chẳng vui đi được bao nỗi nhớ. Nhưng biết rồi mà không đến gặp thì nỗi nhớ và nỗi tiếc sẽ còn lớn hơn, sẽ theo hoài trong suốt những ngày tháng ly hương còn lại ở nơi này..."*. Cũng như lời tâm sự mộc mạc của người em gái tuổi thanh xuân vừa rời quê mẹ, chia sẻ với mọi người mà như tự sự với chính mình: *"...Chúa ở nơi nào cũng là Chúa của mình, mà sao tiếng Chúa thốt ra nơi quê nhà bao giờ cũng mềm vị ngọt, bao giờ cũng gần gũi, thân thương, sâu lắng hơn..."*.

Chúa ơi! Nơi trời cao Chúa có lắng nghe được tiếng lòng của những người con tha phương nơi đất khách.

# CHO CON LÀ...

Jos. Nhật Quang



*Cho con là chim én  
Báo tin mùa Xuân sang  
Trên bầu trời mênh mang  
Đem niềm vui đây đó.*



*Cho con là ngọn gió  
huyền những lời yêu thương  
Đến tình người bốn phương  
chung xây tình hiệp nhất.*



*Cho con là nắng ấm  
lười muôn lòng giá băng  
Ơm vàng cánh đồng xanh  
Tràn niềm tin sức sống.*



*Cho con là hạt giống  
Gieo rắc khắp trần gian  
Lời Tin Mừng bình an  
Để danh Cha tỏa sáng.*

# ĐÁNG TOÀN NĂNG TÌNH YÊU

Phaolô Trang Lập Quang  
Xđ. Tùng Lâm - GP Đà Lạt



Năm ấy, giáo xứ của Hưng cử hành một Thánh lễ rất long trọng để giới thiệu Ban chấp hành mới cùng với các trưởng, phó giáo họ vừa mới đắc cử trước cộng đồng.

Các ông ấy đều là những người hy sinh công sức, hy sinh việc nhà để phục vụ mọi người trong giáo xứ. Đôi lúc họ còn bỏ tiền túi ra vì công việc chung nên ai cũng quý trọng.

Trong số các ông được rước lên trước cung thánh, có một người đi ưỡn ngực ra, môi thì mím chặt, cầm lại hất lên, mắt ông nhìn thẳng và hơi nheo lại

với vẻ mặt thật nghiêm nghị. Thoạt trông người ta có cảm giác như ông ta đang tự cho mình là một nhân vật quan trọng. Đúng! Quan trọng thật! Vì các ông ấy hy sinh rất nhiều để phục vụ cộng đồng dân Chúa nên được mọi người nể mặt và đang có một chức danh.

Riêng ông ấy có phải vì Chúa mà phục vụ hay vì một chức danh với quan niệm “mua danh ba vạn - bán danh chỉ một đồng”. Cũng có thể do tính bẩm sinh mà ông tỏ ra nghiêm nghị như muốn thể hiện mình trước hàng xứ. Điều này chỉ có ông mới biết

và ông lại là trưởng giáo họ của Hưng.

Thông thường, mỗi khi có cha xứ mới về, ít nhiều gì cũng có một chút thay đổi nhỏ trong công việc, tùy theo cách nghĩ của mỗi cha. Nhưng tất cả chỉ nhằm một mục đích là giúp cho giáo xứ được thăng tiến về nhiều mặt và triển nở trong đời sống đức tin. Trước đây, trong việc đóng góp cho giáo xứ, các cha tiền nhiệm đều tùy lòng hảo tâm của mỗi người. Còn cha xứ mới về, ngoài những khoản đóng góp khác, ngài đã ra một quyết định là bắt buộc mỗi người, bất kể giàu hay nghèo, đều phải đóng góp tám mươi ngàn đồng trong một năm, gọi là tiền nhân danh.

Cứ sau tết Nguyên Đán một ít, thường rơi vào tháng hai hay tháng ba dương lịch, là các ông trưởng, phó giáo họ bắt đầu thu tiền nhân danh, cũng là lúc bước vào mùa Chay.

Chị Hưng ra chợ bán ít hàng nông sản rồi ghé nhà ông trưởng giáo họ để đóng tiền nhân danh.

- Nhà chị có tất cả là năm người phải không?

- Dạ không! Chỉ có bốn người. Hai vợ chồng với hai đứa con.

- Còn đưa con trong bụng chị không tính sao? Được mấy tháng rồi?

- Dạ ba tháng! Mà... mà nhân danh là tên người. Em chưa sinh làm gì có tên có tuổi mà đóng tiền nhân danh.

- Tiền nhân danh là tiền đóng cho cả năm. Vài tháng nữa chị cũng sinh rồi. Lúc đó nó đã có tên có tuổi.

Trên khuôn mặt ông trưởng giáo họ lúc này, đôi mắt kính trễ xuống gần chạm cái chóp mũi. Ông đưa tay nâng cặp kính lên đặt cho ngay ngắn vào sống mũi rồi nói chậm rãi.

- Trường hợp chị có thai, chị đóng cho nó một nửa. Vậy là châm chước lắm rồi đó.

Với dáng vẻ ấy đúng là một ông quan.

Sau khi đóng tiền nhân danh xong, trong túi chị chỉ còn ba ngàn đồng. Bất chợt đôi mắt chị đỏ hoe, ngán lệ khi nghĩ đến hai đứa con hí hửng chạy ra đón chị rồi hệt hẫng, vì không có một chút gì cho chúng khi mẹ từ chợ về.

Dù biết rằng giáo xứ nào cũng có nhiều việc phải giải quyết bằng tiền và có tiền mới



có thể làm việc bác ái. Vì thế, bất cứ người giáo dân nào cũng có bốn phận đóng góp cho giáo xứ để duy trì hoạt động. Nhưng đối với những gia đình giàu có thì tiền nhân danh chỉ là những đồng tiền lẻ. Còn đối với những gia đình có thu nhập thấp, tuy mỗi người chỉ đóng có tám mươi ngàn, nhưng gia đình nào có mười người phải đóng đến tám trăm ngàn. Ngoài tiền nhân danh ra, còn có nhiều khoản tiền khác phải đóng cho Giáo hội và cho xã hội. Nhất là trong thời Covid hiện nay, khi nền kinh tế suy sụp nghiêm trọng, có biết bao người thất nghiệp, thì những người có thu nhập thấp phải lao đao trong cuộc sống hằng ngày.

Ông trưởng giáo họ là một người nhiệt thành trong công việc, luôn thực hiện đúng luật đã ban hành! Ông chỉ biết luật và luật nhưng lại thiếu vắng một luật quan trọng nhất, đó là luật yêu thương. Đạo chúng ta là đạo yêu thương, vì thế mọi việc làm, mọi hoạt động đều quy chiếu về một chữ “yêu”.

Đóng tiền nhân danh là một việc tốt để giáo xứ duy trì hoạt động và luôn có hoa nến... để tôn vinh Thiên Chúa, đồng thời cũng có kinh phí để thực hiện

những việc bác ái. Nhưng ông trưởng giáo họ lại thực hiện một cách cứng nhắc, thiếu tình người, đã biến tiền nhân danh trong mùa Chay là mùa yêu thương có một chút gì đó gần giống như chuyện thuế thân trong thời Pháp thuộc. Vì thế, tin mà không hiểu đó là cuồng tín.



Mùa Chay còn gọi là mùa yêu thương hay là mùa bốn mươi, vì Chúa Giêsu đã đi vào sa mạc bốn mươi ngày đêm để chịu sự cám dỗ của ma quỷ. Mùa Chay là mùa chiến đấu quyết liệt với cái tôi ích kỷ của mình, chiến đấu với đam mê tội lỗi để chống lại sự cám dỗ của Satan bằng việc ăn năn sám hối, làm việc bác ái và cầu nguyện xin ơn Thánh Thần trợ giúp.

Nhưng sám hối là gì? Sám là thú tội, là xin lỗi và hối là trở lại, là quay về. Sám hối là trở về thú tội cùng Thiên Chúa và xin lỗi những ai mà ta đã làm phiền

lòng, để giao hòa cùng Thiên Chúa và giao hòa với anh em, làm cho mỗi tương quan giữa người với người trở nên tốt đẹp hơn. Bởi vì cuộc sống con người được dệt bằng những mối tương quan, và trong mùa Chay, Giáo hội luôn mời gọi chúng ta ngoài việc ăn chay hãm mình, còn phải biết thực thi bác ái và sống yêu thương. Sống yêu thương là làm cho tình yêu thấm sâu vào những mối tương quan giữa người với người để đón nhận nguồn ánh sáng của Chúa Giêsu bùng lên trong tâm hồn mỗi người chúng ta, rồi thể hiện qua lời nói việc làm, luôn mang lấy tâm tình của Ngài. Vì thế, mùa Chay còn được gọi là mùa yêu thương.



Trong mùa Chay, chúng ta hãy học Chúa Giêsu đi vào sa mạc, nhưng là sa mạc trong nội tâm chúng ta. Nơi tĩnh lặng tách biệt với những xáo động bên ngoài, ta mới dễ dàng nghe tiếng Chúa và thực thi lời Ngài,

để chống lại những cám dỗ của ma quỷ, đồng thời khám phá ra dung mạo của Thiên Chúa là Cha chỉ có yêu thương và yêu thương.

Trong nội tâm chúng ta ma quỷ luôn cám dỗ bằng những mưu chước rất xảo quyệt và tinh vi, chúng luôn kêu gọi những ước muốn, những điều ta khát khao rồi đưa ta vào cạm bẫy. Ngay cả Chúa Giêsu mà ma quỷ còn dùng những lời Kinh Thánh để cám dỗ Ngài, nhưng những lời ấy chỉ đúng có một nửa: Quỷ đem Người đến thành thánh, đặt Người trên nóc đền thờ rồi nói với Người: “Nếu ông là con Thiên Chúa thì gieo mình xuống đi! Vì đã có lời chép rằng, Thiên Chúa sẽ truyền cho thiên sứ lo cho bạn và thiên sứ sẽ tay đỡ tay nâng cho bạn khỏi vấp chân vào đá”

Đức Giêsu đáp: “Nhưng cũng đã có lời chép rằng: Ngươi chớ thử thách Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi” (Mt 4,5-7).

Vì thế, ta phải tỉnh thức cầu nguyện trước những cơn cám dỗ của ma quỷ. Hãy tìm lấy sức mạnh trong Chúa và trong uy lực toàn năng của Người. Hãy mang toàn bộ binh giáp, vũ khí của Thiên Chúa để có thể đứng

vững trước những mưu chước của ma quỷ. Vì chúng ta chiến đấu không phải với phạm nhân, nhưng là với những quyền lực thần thiêng, với những bậc thống trị thế giới tối tăm này và với những thần linh quái ác. Bởi đó, anh em hãy nhận lấy toàn bộ binh giáp, vũ khí của Thiên Chúa; như thế anh em có thể vận dụng toàn lực để đối phó và đứng vững trong ngày đen tối.

“Vậy hãy đứng vững. Lưng thắt đai là chân lý, mình mặc áo giáp là sự công chính, chân đi giày là lòng hăng say loan báo Tin Mừng bình an: Hãy luôn cầm khiên mộc là đức tin, nhờ đó anh em sẽ có thể dập tắt mọi tên lửa của ác thần. Sau cùng hãy đội mũ chiến là ơn cứu độ và cầm gươm của Thần Khí ban cho, tức là Lời Thiên Chúa” (Ep 6,10-17).

Từ đó ta cũng khám phá ra dung mạo của Thiên Chúa là Đấng yêu thương đã ban tặng cho thế gian Con Một của Ngài là Đức Giêsu và Đức Giêsu chính là Lời của Thiên Chúa. Vì thế Đức Giêsu cũng là Thiên Chúa.

Tất cả nhân loại đều xác tín Thiên Chúa là Đấng Toàn Năng và từ ngàn xưa con người luôn phác họa Thiên Chúa như một

thần linh oai hùng, dũng mãnh, luôn thưởng phạt công minh, luôn trừng trị kẻ có tội bằng những tai họa long trời lở đất. Nhưng Đức Giêsu là Lời của Thiên Chúa cũng là Đấng Toàn Năng, tại sao lại chết một cách ô nhục trên cây thập giá mà không tự cứu được mình? Vậy Đức Giêsu có phải là Đấng Toàn Năng không?

Có hiểu được mầu nhiệm thập giá. Có biết được giá máu của Chúa Giêsu đã đổ ra là biểu tượng của một tình yêu chân thật. Có hiểu được tình yêu cao cả của Chúa Giêsu lúc sắp chết trên cây thập giá mà vẫn cầu nguyện: “Lạy Cha xin tha cho họ, vì họ không biết việc họ làm” (Lc 23,34). Lúc đó, ta mới xác tín Ngài là Đấng Toàn Năng nhưng là Đấng Toàn Năng của tình yêu.

Chúa Giêsu đã chết cho con người, bây giờ con người cũng phải chết đi cho Chúa bằng cái chết mỗi ngày của hận thù, của ghét ghen... Chỉ khi nào con người dám chết đi cái tôi của mình, dám chết cho tình yêu, khi ấy con người mới nhận biết Chúa Giêsu là Đấng Toàn Năng nhưng là Đấng Toàn Năng của tình yêu.

# BẢO VỆ SỰ SỐNG

BCT



*Em ơi sự sống bào thai  
Có quyền năng Chúa không ai giỏi bằng  
Cầu ơn giữ được bình an  
Bảo vệ sự sống chứa chan phúc lành.*

Tình yêu của đôi bạn được vun đắp từ hồi còn ngồi trên ghế giảng đường đại học. Sau ngày tốt nghiệp ra trường, Cường và Lan đều may mắn tìm được việc làm đúng theo chuyên ngành của mình. Mỗi tuần họ dành ra hai buổi tối để đến nhà thờ học “Giáo lý hôn nhân”; riêng Lan còn phải học thêm lớp “Giáo lý dự tòng” vì bạn muốn được vào đạo để kết hôn với Cường.

Sau một năm, khi kết thúc hai khóa học dự tòng và hôn nhân, Lan đã được lãnh nhận đầy đủ các Bí tích: Rửa tội, thêm sức... Đôi bên gia đình cha mẹ đã chuẩn bị chu đáo cho ngày cưới của con mình. Một Thánh lễ hôn phối được tổ chức long trọng trong nhà thờ, có đầy đủ họ hàng thân quyến đến tham dự thật ấm áp, trang nghiêm. Cô dâu chú rể rất đẹp đôi, họ ngồi chăm chú nghe từng lời cha

giảng lễ nói về bậc sống hôn nhân gia đình ngày nay...

Đám cưới của Cường và Lan vào một ngày đẹp trời trong khuôn viên nơi nhà hàng gần sông khá thú vị. Mọi người tới dự tiệc cưới cùng chúc mừng cho cặp đôi được hạnh phúc trọn đời bên nhau, sống tốt đạo đẹp đời, sớm có con cho nội ngoại đôi bên được vui cửa vui nhà. Ngày cưới, cô dâu chú rể xem ra thật hạnh phúc bên nhau, cả hai đều cúi đầu cảm ơn những lời chúc mừng rất tốt lành của phụ huynh và bạn bè thân hữu gần xa.

Về sống chung với nhau dưới mái nhà có ông bà, cha mẹ, anh chị em chồng, ai cũng mến thương Lan bởi cô ngoan hiền lại giỏi giang từ việc ngoài đời lẫn đảm đang việc nhà, biết cách đối nhân xử thế khá là chuẩn mực. Lan là mẫu phụ nữ vừa truyền thống lại vừa hiện đại,

luôn biết dung hòa thích nghi trong mọi hoàn cảnh, từ ngoài môi trường xã hội và khi về nhà đều có cách ứng xử tốt đẹp với từng đối tượng mà cô gặp gỡ, chung sống với mình.

Sau ngày cưới hai năm, Lan đã mang thai như những người vợ khác, chồng cô rất quan tâm chăm sóc người bạn đời của mình, anh còn nhắc nhở Lan nên đi khám thai định kỳ hàng tháng, và anh còn nhiệt tình sẵn sàng gác lại mọi công việc để chở vợ mình đến bệnh viện khám thai. Khi qua tháng thứ ba, sau buổi siêu âm và nhận kết quả tại bệnh viện lớn có uy tín trong cả nước, thấy Lan bước ra ngoài trong vẻ sần nảo qua từng bước chân lạng quạng, Cường liền chạy lại đỡ tay vợ và hỏi gấp:

- Em ơi! Có vấn đề gì sao!?

Lan im lặng ngồi xuống băng ghế đá gần đó, vài phút sau cô mới nghẹn ngào thốt lời:

- Ông xã ơi! bác sĩ đề nghị em bỏ cái thai này, vì kết quả siêu âm nội soi... cho thấy đứa bé trong bụng bị bệnh xương thủy tinh rất nguy hiểm, nếu cứ để sinh ra sẽ phải lãnh hậu quả khó lường...

Cường nghe thế thì tim thót lại, anh nắm chặt tay vợ, sau vài

phút lấy lại bình tĩnh mới lên tiếng:

- Thôi, giờ mình cứ về nhà đi rồi hãy tính em ạ, chúng ta là con cái Chúa, hãy cầu nguyện xin ơn Chúa soi sáng và giúp mình giải quyết vấn đề này.

Nỗi lo lắng của vợ chồng Cường được đem ra bàn hỏi cho cả hai bên gia đình. Ba mẹ Lan ngoại đạo nên họ đồng ý cho Lan bỏ bào thai theo lời khuyên của bác sĩ; còn phía nhà Cường là gốc người công giáo nên cứ phân vân, do dự, không dám quyết định vấn đề này!! Họ đề nghị hai vợ chồng đi khám và siêu âm kỹ lại ở bệnh viện Quốc tế cho chắc chắn... Cường đã kiên nhẫn chở vợ đi khám thêm vài lần theo ý của ba mẹ, nhưng tất cả đều ra kết quả giống nhau: "Thai nhi bị xương thủy tinh" có nguy cơ chết non sau này, yêu cầu bỏ thai sớm để khỏi phải đau lòng hối tiếc.

Vợ chồng Cường - Lan buồn rầu lắm, nhưng cả hai vẫn lưỡng lự chưa chịu thuận theo lời bác sĩ. Họ về nhà trong trạng thái sần đầu tê tái, nước mắt Lan cứ rùng rùng tuôn chảy, ai nhìn thấy cũng không khỏi xót xa thương cảm. Thế rồi, tình cờ hai vợ chồng đi dự lễ ngày Chúa

nhật, gặp được người bạn trong hội đoàn, sau khi nghe Lan tâm sự nổi lòng, bạn ấy chỉ dẫn vợ chồng Lan đến Dòng Chúa Cứu Thế, xin gặp cha phụ trách nhóm “Bảo vệ sự sống” để trình bày hoàn cảnh này, ngài sẽ định hướng rõ ràng cho hai người được bình an. Vợ chồng Cường cảm ơn người bạn thân và mau mắn chạy xe đến tìm gặp cha. Sau khi lắng nghe lời trình bày quá bức xúc của cả hai vợ chồng, ngài từ tốn dẫn họ vào nhà thờ quỳ gối cầu nguyện ít phút. Khi ra ngoài, ngài mới mở lời:

- Hai con có hết lòng tin tưởng vào quyền năng của Thiên Chúa không?

Cả hai đều đồng thanh đáp:

- Dạ thưa cha có ạ!

Cha tươi cười lên tiếng:

- Thế thì vợ chồng con cứ yên tâm giữ lại bào thai, vì đó chính là hoa quả tình yêu của hai con, là sự sống đã được hình thành từ một nắm đất mà Thiên Chúa sáng tạo nên, và cho dù nắm đất ấy có tròn hay méo thì nó vẫn rất ưu ái trong tình yêu của Thiên Chúa.

Lan chột xin thưa:

- Cha à! Nhưng đứa bé bị xương thủy tinh, sớm muộn gì rồi nó cũng tan vỡ biến khỏi trần

gian này, vậy con giữ lại làm chi cho thêm đau đớn kéo dài. Thà chịu đau một lần bây giờ khi nó chưa sinh ra đời, còn hơn tới lúc đó con phải chứng kiến... thì con chịu sao nổi hả cha?

Anh chồng phụ họa thêm:

- Đúng rồi đó cha, chắc Chúa sẽ hiểu cho hoàn cảnh của vợ con bây giờ để miễn tội đúng không hả cha?

Linh mục phán một câu chắc nịch:

- Sai rồi anh chị à! Đứa bé trong bụng chị nó vô tội không được phép hủy bỏ đâu nhé. Trước đây tôi đã gặp vài trường hợp tương tự hoàn cảnh như của chị, bác sĩ siêu âm cũng kêu là bào thai không bình thường, đứa bé bị dị tật này nọ ghê gớm lắm, phải bỏ thai chứ nếu để sinh ra bé dị dạng thì khổ lắm... Tôi đã khuyên họ giữ thai lại và sốt sắng cầu nguyện với Chúa, nhờ lời cầu bầu của Thánh Giêrado, làm việc lành phúc đức... họ đã nghe lời và thực hành, kết quả sau chín tháng mười ngày, đứa bé được sinh ra hoàn toàn khỏe mạnh. Khi cháu hơn một tuổi, bố mẹ nó bằng con tới đây dự lễ và gặp chào tôi rất vui vẻ, hạnh phúc, thấy đứa

bé xinh đẹp mạnh khỏe đáng yêu lắm kìa.

Vợ chồng Cường chăm chú nghe cha kể chuyện, nhưng rồi Lan lại thốt lên:

- Bác sĩ giỏi lắm, mấy bệnh viện thai sản họ siêu âm cho con bằng máy móc tối tân hiện đại ngày nay, và đều cho ra bệnh án của thai nhi quá rõ ràng, giờ mà con giữ thai lại để sinh thì ba mẹ cũng không bằng lòng vì rất lo sợ.

Cha bỗng nghiêm nét mặt và nói giọng rất quả quyết:

- Tôi sẽ đứng ra chịu trách nhiệm về vấn đề này, anh chị cứ sinh bé đi. Nếu sau đó bé bị xương thủy tinh thật sự, hãy đem bé đến tôi nuôi cho hoàn toàn miễn phí, vì nhà dòng chúng tôi có mấy mái ấm dành cho các bé khuyết tật do các soeur chăm sóc, dưỡng nuôi.

Cường nghe vậy nên mạnh dạn thưa:

- Con của con thì con nuôi, chứ sao lại để cha nuôi được nè.

Cường nắm chặt tay vợ và nói: “Cha đã hứa điều tốt đẹp như thế thì em cũng hãy yên tâm về thưa lại cùng ba mẹ, anh là anh quyết định theo chỉ dẫn của cha rồi đó, vì có lời Chúa “Ai tin thì sẽ được...”. Em cố gắng xin Chúa

thêm lòng tin mạnh mẽ cho chúng ta, để nhận được hồng ân Chúa ban nhé em.

Sau giờ được gặp gỡ, chuyện trò với cha rất cởi mở thân tình, vợ chồng Lan đã hết lòng cảm ơn và xin cha giúp lời cầu nguyện. Họ ra về trong sự bình an thư thái vì nhận được lời chúc lành của cha phụ trách nhóm “Bảo vệ sự sống”. Cả vợ lẫn chồng đã quyết tâm giữ lại bào thai cho tới ngày sinh, không cần đi bệnh viện tái khám gì nữa để khỏi lo lắng, sợ sệt, mà tự ở nhà dưỡng thai theo đúng phương pháp khoa học trong sách vở hướng dẫn và sống Tin Mừng theo lời Chúa dạy.

Đến ngày Lan mãn nguyệt khai hoa, thật chẳng điêu ngoa chút nào, mà hoàn toàn chính xác như lời tiên đoán của cha hôm nào. Đứa bé được sinh ra đời với tiếng khóc oe oe vang rộn và vui mừng. Bé mạnh khỏe, cường tráng như ba của nó ngày xưa vậy. Thế là, nhờ hai vợ chồng đã vững tin vào Chúa và đã ứng nghiệm lời Chúa: “Ai tin thì sẽ được...”. Cường rất hạnh phúc và mau lẹ điện thoại báo tin vui đến cha. Tạ ơn Chúa đã biến đổi cho “Xương thủy tinh” thành ra “Hoa thủy tiên”.

## Cách dạy con đơn giản của 6 nhà giáo dục nổi tiếng giúp trẻ phát triển toàn diện (tt)

### 2. Phương pháp giáo dục Reggio - Loris Malaguzzi



Nhà tâm lý người Ý Loris Malaguzzi đã đưa ra một nhận định rằng: Một đứa trẻ có thể nói hàng trăm ngôn ngữ, tức là chúng có thể nói chuyện với cả thế giới và thể hiện cảm xúc, suy nghĩ của mình theo nhiều cách khác nhau: thông qua các bản vẽ, trò chuyện, ca hát hay những trò chơi.

Song thực tế là người lớn lại đang cố gắng hạn chế những ngôn ngữ này của trẻ. Vì thế, cha mẹ cần lắng nghe con cái họ nhiều hơn và dạy họ cách sử dụng những “ngôn ngữ” đặc biệt đó trong cuộc sống hằng ngày.

Quan điểm của Loris Malaguzzi thể hiện trong phương pháp giáo dục này:

- Không có câu trả lời nào là sai cả, chỉ có những quan điểm khác nhau về một vấn đề mà thôi. Vậy nên đừng nói với trẻ rằng chúng đã sai mà hãy hỏi tại sao chúng lại nghĩ như vậy, sau đó nói cho chúng nghe về một cách suy nghĩ khác nữa.

- Trước khi bắt đầu giải thích một điều gì đó hãy hỏi thử xem con đã biết về điều đó hay chưa. Nếu bạn nói với con về những điều con đã biết thì sẽ rất dễ gây mất hứng thú và trẻ sẽ không muốn nghe bạn.

- Đặt ra cho trẻ các câu hỏi và yêu cầu chúng trả lời một cách tỉ mỉ. Bằng cách này, trẻ sẽ dần học được cách suy nghĩ cũng như thể hiện suy nghĩ của mình.

- Hãy để trẻ được đưa ra sự lựa chọn của riêng mình về màu sắc quần áo, ba lô,... *(còn tiếp)*



# HỘI CHỨNG VÙI LẤP VÀ NHỮNG THẢM HỌA...

BS Vũ Phong - WHO 2020



Hội chứng vùi lấp (crush syndrome) còn được gọi là hội chứng tiêu cơ vân do chấn thương (traumatic rhabdomyolysis) hay hội chứng Bywater (Bywaters' syndrome) là một tình trạng lâm sàng xuất hiện sau một chấn thương đụng giập khối cơ tại các chi và thân mình với ước tính khối lượng cơ khoảng 74% ở chi dưới, 10% ở chi trên và 9% ở thân mình.

Những thương tổn gây ra

Thương tổn cơ bản của hội chứng vùi lấp là những tổn thương cơ do đụng giập. Các bó cơ bị chấn thương, xuất huyết, chảy máu. Các tế bào cơ bị vỡ giải phóng ra myoglobin, các

chất điện giải như kali, canxi, phosphate, thromboplastin, creatine và creatine kinase. Các chất này hoạt hóa quá trình viêm tại chỗ và tràn vào máu hoạt hóa tạo hàng loạt phản ứng viêm giải phóng các chất trung gian của quá trình viêm (các cytokine) cũng như các chất hoạt mạch gây sốc, tắc nghẽn ống thận làm thận bị suy cấp. Việc các mao mạch bị tổn thương khiến những phần cơ đã đụng giập bị thiếu máu nên nhanh chóng hoại tử, nhiễm khuẩn, viêm nhiễm phù nề. Sau đó, hệ thống tuần hoàn được tái lập lại và kết quả là hàng loạt "chất độc" từ vùng cơ chết tràn vào máu gây nên một bệnh cảnh lâm sàng hết sức nặng nề.

Và di chứng để lại...

Sau một chấn thương có đè ép, nạn nhân được đưa ra từ đồng đổ nát, từ xe cộ bị tai nạn... có thể vẫn tỉnh táo, thậm chí vẫn đi lại được và trên người chỉ

đơn thuần có vết bầm tím, xây xát mà không có vết thương lớn nào. Nhưng sau đó một vài giờ, nạn nhân bắt đầu thấy mệt, tim đập nhanh, da xanh tái, đầu chi lạnh, vã mồ hôi, đau cơ toàn thân, sau đó rơi vào tình trạng sốc: mạch nhanh, huyết áp tụt. Sau khi được hồi sức, huyết áp có thể lên chút ít nhưng nước tiểu bệnh nhân bắt đầu ít dần, màu đỏ sậm hoặc như màu bia đen (có myoglobin do cơ giải phóng ra). Trong vòng từ 24-48 giờ, bệnh nhân rơi vào tình trạng sốc nặng với biểu hiện nhiễm độc, rối loạn nước điện giải (tăng kali, hạ canxi máu) và thăng bằng kiềm toan (pH máu giảm - toan máu nặng). Song hành với tình trạng này luôn có những rối loạn nhịp tim thường trực do toan máu và tăng kali, hạ canxi máu. Bệnh cảnh lâm sàng sẽ càng tồi hơn nếu bệnh nhân có kèm các chấn thương khác như đụng giập phổi, gãy xương lớn, chấn thương tạng...

Những việc cần làm:

- Nhanh chóng tiến hành hồi sức hô hấp nạn nhân bằng các phương pháp như cho dẫn lưu tư thế, thở oxy hoặc thở máy; hồi sức tuần hoàn bằng bù đủ

dịch, cho các thuốc vận mạch để nâng huyết áp lên và phần cơ bản không thể thiếu là đánh giá ngay khả năng suy thận cấp thông qua định lượng men CK máu, myoglobin niệu và lượng nước tiểu hàng giờ để tiến hành bài niệu cưỡng bức hoặc lọc máu sớm. Trong những trường hợp có sốc nặng và rối loạn thăng bằng kiềm toan nhiều, lọc máu liên tục (CVVH) là một chọn lựa tốt. Có thể cắt lọc, loại bỏ những chỗ cơ bị đụng giập, hoại tử nhiều để tránh giải phóng các chất độc vào máu và bội nhiễm thêm vi khuẩn. Kết hợp điều trị những thương tổn phổi hợp như gãy xương, đụng giập phổi, vỡ tạng... nếu có.

- Phòng tránh thảm họa do bị vùi lấp chủ yếu là việc dự phòng các tai nạn giao thông, tai nạn lao động, tai nạn sinh hoạt cũng như có phương án phòng tránh tốt những thảm họa thiên nhiên như động đất, sạt lở đồi núi... Việc chú ý phát hiện sớm các dấu hiệu của hội chứng vùi lấp để điều trị kịp thời ngay khi chưa có suy thận cấp cũng là một biện pháp tốt làm giảm mức độ nặng của bệnh.

## GDPTTTCG GIÁO HẠT KIÊN CHÍNH, GP BÙI CHU TỔNG KẾT NĂM 2021

Daminh Ngô Đức Giang



Vào lúc 9g00 ngày 11.01.2022, tại xứ đoàn Tây Cát, GDPTTTCG giáo hạt Kiên Chính, GP Bùi Chu đã tổ chức hội nghị tổng kết sinh hoạt năm 2021. Đến tham dự có cha Giuse Trần Trung Hiếu - chánh xứ Tây Cát kiêm linh hướng GDPTTTCG giáo hạt Kiên Chính; BCH GDPTTTCG GP Bùi Chu, BCH GDPTTTCG giáo hạt Kiên Chính và đại diện BCH các xứ đoàn trong giáo hạt.

Sau kinh khai mạc, ông Trưởng ban Giuse Đình Văn Rùng báo cáo tổng kết sinh hoạt năm 2021 và dự thảo phương hướng hoạt động năm 2022. Nối tiếp đã có nhiều ý kiến tham luận đóng góp từ các đại biểu đại diện các xứ đoàn, đặc biệt là lời phát biểu động viên khích lệ của ông cố Giuse Trần Thế Việt - Trưởng BCH GDPTTTCG GP Bùi Chu.

Kết thúc, các thành viên dâng lời cầu nguyện cho mọi thành viên luôn hăng say làm việc và tin tưởng nơi Thánh Tâm Chúa Giêsu, để loan truyền tình thương của Chúa giữa thế giới hôm nay.

# **GDPTTTCG GIÁO HẠT PHÚ NHAI, GP BÙI CHU TỔNG KẾT NĂM 2021**

**Daminh Ngô Đức Giang**



Được sự đồng thuận của quý cha linh hướng GDPTTTCG các xứ đoàn trong giáo hạt Phú Nhai, GP Bùi Chu, vào lúc 8g00 ngày 13.01.2022 tại thánh đường giáo xứ Nam Điền, GDPTTTCG giáo hạt Phú Nhai đã tổ chức hội nghị tổng kết năm 2021

Đến tham dự hội nghị có cha linh hướng GDPTTTCG giáo hạt Phú Nhai Giuse Vũ Tiến Tặng; ông cố Giuse Trần Thế Việt - trưởng BCH GDPTTTCG GP và ông Giuse Nguyễn Văn Lạc - phó nội vụ cùng các thành viên BCH GDPTTTCG giáo hạt và các xứ đoàn.

Sau kinh khai mạc và lời giới thiệu của ông thư ký Giuse Trần Thanh Bình, cha Giuse Vũ Tiến Tặng đọc và chia sẻ lời Chúa.

Nối tiếp, ông trưởng BCH GDPTTTCG giáo hạt Giuse Trần Tiến Nguyên báo cáo hoạt động tài chánh trong năm 2021 và phương hướng cho năm 2022.

Ông cố Giuse Trần Thế Việt - Trưởng BCH GDPTTTCG GP Bùi Chu - phát biểu động viên, đặc biệt là BCH của các xứ đoàn năm mới cố gắng phát huy vai trò và nhiệm vụ của từng thành viên BCH là quy tụ đoàn viên của mình cầu nguyện, làm việc bác ái.

BCH GDPTTTCG giáo phận có quà chúc tết tới cha linh hướng giáo phận, quý cha quản hạt, linh hướng các xứ đoàn và các anh chị trưởng các xứ đoàn.

Buổi tổng kết khép lại lúc 11g sau phép lành của cha linh hướng Giuse. Sau đó cha con sum họp trong bữa cơm thân mật của ngày đầu năm mới.

# **GĐPTTTCG GIÁO HẠT ĐẠI ĐỒNG, GP BÙI CHU TỔNG KẾT NĂM 2021**

**Daminh Ngô Đức Giang**



Được sự đồng thuận của cha Giuse Phạm Văn Hy - linh hướng GĐPTTTCG giáo hạt Đại Đồng, GP Bùi Chu - vào lúc 09g00 ngày 26.01.2022, GĐPTTTCG giáo hạt Đại Đồng, GP Bùi Chu đã tổ chức hội nghị tổng kết năm 2021.

Đến tham dự hội nghị có ông cố Giuse Trần Thế Việt - Trưởng BCH GĐPTTTCG GP Bùi Chu - làm trưởng đoàn; ông chánh trương giáo xứ đền thánh Đại Đồng; quý khách mời cùng các thành viên BCH tân cựu và thành viên BCH các xứ đoàn.

Sau phần giới thiệu thành phần tham dự và kinh khai mạc, ông phó ngoại vụ Daminh Đình Văn Bào báo cáo sinh hoạt, thực thi bác ái, tài chánh trong năm và phương hướng đề ra cho năm mới.

Sau phần phát biểu của đại diện BCH GĐPTTTCG GP Bùi Chu, ghi nhận và chúc mừng sinh hoạt của GĐPTTTCG giáo hạt Đại Đồng và các xứ đoàn, là những ý kiến tham luận, đóng góp của các thành viên trong các xứ đoàn bổ khuyết cho văn bản trong năm mới.

Kết thúc hội nghị, ông tân Trưởng BCH giáo hạt có lời cảm ơn và tiếp thu những ý kiến đóng góp tốt đẹp để thực thi trong năm mới.

Sau đó, mọi người sum vầy trong bữa cơm thân mật trước khi ra về.

# XỨ ĐOÀN THANH XÁ, GP ĐÀ LẠT ĐÓN NHẬN TÂN ĐOÀN VIÊN

**Dom. Nguyễn Văn Hoàng**

Ngày 05.01.2022, cha Giuse Đình Quang Vinh, quản xứ kiêm linh hướng GĐPTTTCG xứ đoàn Thanh Xá, GP Đà Lạt đã dâng Thánh lễ và đón nhận 06 tân đoàn viên tuyên hứa gia nhập đoàn thể, nâng tổng số đoàn viên lên 76 người.

Trong thời gian qua, dù dịch bệnh Covid-19 bùng phát, nhưng được sự động viên và hỗ trợ của bà Maria Nguyễn Thị Xuân - đoàn viên xứ đoàn Thanh Xá kiêm Trưởng ban Bác ái - Xã hội GĐPTTTCG Giáo Phận Đà Lạt - sinh hoạt của xứ đoàn vẫn ổn định, tiếp tục thực hiện công tác bác ái, từ thiện... giúp cho các trại trẻ em mồ côi và các gia đình khó khăn vì dịch bệnh vùng Gia Lai, Kon Tum.

Cầu chúc mọi thành viên xứ đoàn tiếp tục đem Tin Mừng và tình yêu Thánh Tâm Chúa Giêsu đến cho nhiều người.



## GIA ĐÌNH PTTT CHÚA GIÊSU TGP SÀI GÒN HỌP MẶT TÂN NIÊN NHÂM DẦN 2022

Thảo Qua



***“Cả cuộc đời chúng ta phải là một lời tạ ơn Thiên Chúa và cảm ơn đời”.*** Linh mục Vinh Sơn Nguyễn Văn Hồng - Tổng linh hướng GDPTTTCG TGP SG đã nhấn mạnh như thế, khi ngài chủ sự Thánh lễ tạ ơn Chúa trong ngày họp mặt tân niên Nhâm Dần của BCH GDPTTTCG TGP SG, được cử hành lúc 10g ngày 12.02.2022 tại nhà thờ giáo xứ Thủ Thiêm, giáo hạt Thủ Thiêm.

Đồng tế với ngài có linh mục Giuse Nguyễn Quốc Thắng - Phó tổng linh hướng; linh mục Đa Minh Trần Đức Công - đặc trách phát triển GDPTTTCG TGP SG.

Đến hiệp dâng Thánh lễ có Ban thường vụ, đại diện BCH các giáo hạt và các ban chuyên môn GDPTTTCG TGP SG.

Đây là ngày họp mặt lại đầu tiên sau thời gian dài không

sinh hoạt do đại dịch Covid-19 hoành hành trên khắp thế giới, đặc biệt là tại TP Hồ Chí Minh. Buổi sinh hoạt diễn ra gồm 02 phần:

### **Phần I: Họp mặt đầu năm**

Sau kinh khai mạc, anh Giuse Huỳnh Bá Song - Phó trưởng ban ngoại vụ - đã thay lời BCH GDPTTTCG TGP SG chúc mừng năm mới và cảm ơn cha TLH Vinh Sơn, cha phó TLH Giuse đã đồng hành với đoàn thể trong những năm qua, đặc biệt trong mùa đại dịch Covid-19. Đồng thời, anh cũng chúc mừng các thành viên, thân nhân và ân nhân một năm mới bình an trong ơn Thiên Chúa, dẫn thân trong cộng đoàn, mở lòng trong chia sẻ, hy sinh trong niềm vui, chứng nhân trong cuộc sống, khiêm nhường trong đường đời, hiệp hành trong sứ vụ và có Chúa trong cuộc đời.



Đáp từ, Lm TLH bày tỏ niềm vui vì được mọi người đến đây họp mặt, để dâng Thánh lễ tân niên tạ ơn Chúa và xin Chúa chúc lành cho năm mới. Ngài tâm tình: “Chúng ta biết rằng dịch bệnh vẫn còn. Vì thế, khi họp nhau dâng Thánh lễ tạ ơn nhân ngày đầu năm mới, chúng ta cần tuân thủ 5K để có thể khởi động sinh hoạt trở lại.”

Sau đó, thay mặt thành viên hiện diện, anh Giuse Trịnh Văn Tiến - Trưởng BCH GDPTTTCG TGP SG - chúc tết cha TLH Vinh Sơn và cha phó TLH Giuse.

Nối tiếp, sau khi cảm ơn cha TLH, quý cha và BCH, cùng đoàn viên GDPTTTCG các nơi đã hỏi thăm, cầu nguyện cho ngài khi ngài phát hiện bị ung thư vào ngày 20.5.2020 và đến nay bện đã ổn. Cha phó TLH Giuse chia sẻ: “Bệnh tật, dịch bệnh... ai cũng bị như nhau. Nhưng chính trong lúc khó khăn, bị bệnh hiểm nghèo... ngài đã phát hiện ra sự bình an của người có Chúa trong lòng. Khi đó ta sẽ nói với Chúa: Chúa ơi! Chúa cùng con vượt qua căn bệnh hiểm nghèo ngày; Chúa cùng con thoát khỏi cơn đại



dịch Covid này... khi đó chúng ta sẽ an tâm, phó thác và tin tưởng vào lòng thương xót của Chúa.”

Kết thúc, ngài cầu chúc mọi người năm mới bình an, luôn có Chúa ở cùng để sống thánh thiện và đẹp lòng Chúa.

## Phần II: Thánh lễ tạ ơn



Thánh lễ tạ ơn tân niên được cử hành lúc 10g. Trong bài giảng, linh mục TLH Vinh Sơn nhấn mạnh: “*Cả cuộc đời chúng ta phải là một lời tạ ơn Thiên Chúa và cảm ơn đời*”. Ngài diễn giảng:

- Chúng ta tạ ơn Chúa vì những ơn lành Chúa đã ban cho chúng ta, ngay cả khi gặp sự dữ, thất bại... tất cả đều do sự quan phòng đầy yêu thương của Thiên Chúa đối với chúng ta.

- Chúng ta tạ ơn Chúa vì qua cơn đại dịch vừa qua, chúng ta đều cảm nhận khi có Chúa trong lòng, chúng ta được bình an và tin tưởng vào lòng thương xót của Chúa.

- Chúng ta tạ ơn Chúa và cảm ơn đời, vì tin tưởng vào sự an bài của Thiên Chúa, chúng ta đã mạnh dạn dẫn thân phân phối lương thực, rau củ quả... cho bà con để cùng Chúa và mọi người vượt qua cơn đại dịch.

Kết luận, từ lời Chúa “*Hãy học với Ta, vì Ta hiền lành và khiêm nhường*” (Mt 11,29), ngài mời gọi mọi người hãy sống khiêm tốn và phó thác vào Chúa để cảm nghiệm và mở rộng tâm hồn loan báo tình thương của Chúa đến cho mọi người.

Thánh lễ tiếp tục với phần lời nguyện tín hữu và phụng vụ Thánh Thể.

Tiếng hát bài “Tạ ơn Chúa với Mẹ” từ cộng đoàn đã kết thúc Thánh lễ lúc 11g00. Sau đó, quý cha và cộng đoàn chụp hình lưu niệm và dùng bữa cơm thân mật trước khi ra về.

# **GĐPTTTCG GIÁO HẠT PHÚ THỌ CHÚC TẾT CÁC LINH MỤC**

**Văn Minh**



Hòa trong niềm vui chào đón Xuân Nhâm Dần 2022, vào lúc 8g00 sáng thứ Bảy, ngày 22.01.2022, Ban Chấp hành Gia đình Phật tử Thánh Tâm Chúa Giêsu (GĐPTTTCG) giáo hạt Phú Thọ, đã cùng nhau qui tụ về giáo xứ Bắc Hà để chúc tết linh mục (Lm) Anphongsô Hoàng Ngọc Bao - chánh xứ Bắc Hà kiêm linh hướng GĐPTTTCG giáo hạt Phú Thọ - bước sang năm mới được nhiều sức khỏe và tràn đầy hồng ân Thiên Chúa. Đồng thời, vị đại diện cũng gửi đến ngài bó hoa tươi cùng món quà nhỏ. Dù giá trị vật chất tuy không lớn nhưng gói ghém tấm lòng hiếu thảo của những người con đối với vị mục tử.

Đáp từ, Lm Anphongsô cảm ơn và chúc mừng thành viên BCH GĐPTTTCG giáo hạt Phú Thọ sang năm mới được dồi dào sức khỏe, lòng hăng say phục vụ giáo xứ, giáo hạt và siêng năng tham dự Thánh lễ cầu nguyện cho Giáo hội được bình an và ngày một phát triển.



Sau khi chia tay Lm Anphongsô, thành viên BCH đến chúc tết Lm Hạt trưởng Giuse Phạm Bá Lãm, cùng các Lm trong giáo hạt Phú Thọ. Tại giáo xứ Hòa Hưng, ông Giuse Nguyễn Văn Sơn, Phó BCH thay mặt chúc tết Lm Giuse Phạm Bá Lãm bước sang năm mới được tràn đầy

hồng ân và cùng giáo xứ Hòa Hưng ngày một phát triển. Qua đây, Lm Hạt trưởng cũng nói lên những sự kiện của Giáo hội trong năm Nhâm Dần 2022, Giáo hội mời gọi mọi thành phần dân Chúa thực hiện và xây dựng một Giáo hội hiệp hành, hiệp thông, tham gia và sứ vụ.

Kế đó, BCH đến chúc tết Lm Đaminh Nguyễn Văn Minh, tân linh hướng GDPTTTCG xứ đoàn Tân Phước. Sau lời chúc của ông Trưởng ban, Lm Đaminh chia sẻ: Gia đình PTTTCG là một đoàn thể Công giáo Tiến hành có tổ chức, mục đích, tôn chỉ và linh đạo tông đồ giáo dân của Giáo hội.



- Đền tạ những sai sót, lỗi lầm của bản thân và người khác xúc phạm đến Thánh Tâm Chúa.

- Thực thi sứ mạng yêu thương, giúp đỡ cho người có hoàn cảnh khó khăn, khô khan và nguội lạnh trở về với Thánh Tâm Chúa.

- Loan báo Tin Mừng và giới thiệu tình yêu thương của Thánh Tâm Chúa đến cho muôn người trong lòng xã hội hôm nay.

# **GDPTTTCG GIÁO HẠT XÓM MỚI, TGP SÀI GÒN CHÚC TẾT CHA TÂN LINH HƯƠNG VÀ QUÝ CHA**

**Hải Vân**



Lúc 09g thứ sáu, ngày 28.01.2022, BCH GDPTTTCG giáo hạt Xóm Mới đã đến chào và chúc tết cha Gioan Bt. Phạm Minh Đức - tân linh hương GDPTTTCG giáo hạt Xóm Mới - tại giáo xứ Thái Bình.

Sau khi anh trưởng BCH Đaminh Trần Tiến Công giới thiệu thành phần hiện diện và chúc tết cha tân linh hương, ngài ngỏ lời cảm ơn, chúc tết mọi người và bày tỏ niềm vui vì được đồng hành với đoàn thể GDPTTTCG giáo hạt để tiếp tục làm việc đạo đức, thực thi bác ái, tôn sùng Thánh Tâm Chúa Giêsu. Ngài mong muốn mọi người cùng cộng tác với ngài, tích cực hoạt động tông đồ và hiệp nhất, yêu thương nhau, góp phần cho đoàn thể ngày càng phát triển và vững mạnh.

Sau khi chụp hình lưu niệm với cha tân linh hương, đoàn đến giáo xứ Hà Đông chúc tết cha hạt trưởng Gioan Bt. Vũ Mạnh Hùng. Thay mặt đoàn, anh trưởng BCH có lời chúc tết và cảm ơn cha Hạt trưởng đã ưu ái cử cha tân chánh xứ Thái Bình làm tân linh hương

cho GĐPTTTCG giáo hạt Xóm Mới, ngay sau khi cha Giuse Đỗ Mạnh Cường - nguyên chánh xứ Thái Bình kiêm linh hướng GĐPTTTCG - nhận bài sai về chánh xứ Chợ Cầu, giáo hạt Hóc Môn.

Cha Hạt trưởng cảm ơn và mong mọi thành viên tích cực cộng tác với cha tân linh hướng, để đoàn thể GĐPTTTCG xứng đáng là một đoàn thể lớn và vững mạnh trong giáo hạt.

Tạm biệt cha Hạt trưởng, đoàn đến giáo xứ Chợ Cầu chúc tết cha nguyên linh hướng Giuse Đỗ Mạnh Cường. Cha con vui vẻ trong ngày hội ngộ và cùng chúc nhau một năm mới mạnh khỏe, tràn đầy hồng ân của Chúa và luôn tin tưởng, phó thác vào lòng thương xót của Chúa.

Đoàn đã kết thúc buổi chúc tết quý cha lúc 12g cùng ngày.



## TRANG ÂN NHÂN

### 1/ Quỹ Truyền giáo và Phát triển đoàn thể năm 2022

- Xứ đoàn Tân Hưng, giáo hạt Hóc Môn 3.000.000đ

## TRANG BÁC ÁI

Ban Bác ái - Xã hội GDPTTTCG TGPSG chân thành cảm ơn sự giúp đỡ của quý ân nhân, đã hỗ trợ công tác bác ái của đoàn thể trong tháng 02.2022 gồm:

### 1/ Ân nhân giúp quỹ bác ái & người nghèo

- Ông Giuse Trần Kim Hoàn, Xđ. Kim Thượng, GP Xuân Lộc 200.000đ
- Ông Giuse Nguyễn Kim Khánh, Xđ. Sao Mai 200.000đ
- Ông Vincente Nguyễn Vũ Kim Khanh, Xđ. Sao Mai 100.000đ
- Ông Phalô Trang Lập Quang, Xđ. Tùng Lâm, GP Đà Lạt 100.000đ

### 2/ Ân nhân giúp nôi cháo phục vụ bệnh nhân B/v Phạm Ngọc Thạch:

- Xứ đoàn Bình Đông, giáo hạt Bình An 1.200.000đ
- Xứ đoàn Tân Mỹ, giáo hạt Hóc Môn 700.000đ
- Xứ đoàn Chợ Cầu, giáo hạt Hóc Môn 500.000đ
- Xứ đoàn Tân Hiệp, giáo hạt Hóc Môn 200.000đ
- Xứ đoàn Bình Thuận, giáo hạt Tân Sơn Nhì 250.000đ
- Xứ đoàn Hà Đông, giáo hạt Xóm Mới 300.000đ
- Xứ đoàn Thủ Đức, giáo hạt Thủ Đức 500.000đ
- Ông Giuse Nguyễn Kim Khánh, Xđ. Sao Mai 200.000đ
- Ông Vincente Nguyễn Vũ Kim Khanh, Xđ. Sao Mai 100.000đ
- Bà Anna Hà Trần, Xđ. Vườn Chuối, giáo hạt SG - CQ 500.000đ
- Chị Chi 100.000đ
- Bà Têrêsa Hà 200.000đ
- Bình Hiếu, em anh Khoa, GP Ban Mê Thuật 1.000.000đ

## HIỆP Ý CẦU NGUYỆN

*Trong niềm cậy trông vào Chúa Giêsu Phục sinh, xin Thánh Tâm Chúa Giêsu sớm đưa linh hồn các ân nhân và đoàn viên Gia đình PTTT Chúa Giêsu chúng con về hưởng Nhan Thánh Chúa:*

Cha Tổng linh hướng và Ban chấp hành GĐPTTTCG TGP Sài Gòn cùng Ban biên tập Nội san Lửa Mến thành thật chia buồn với gia đình:

**1/ Bà cố Anna Trần Thị Cúc**, SN 1937. Thân mẫu linh mục Matthêu Phạm Trần Thanh - Chánh xứ kiêm linh hướng GĐPTTTCG giáo xứ Gò Mây - giáo hạt Tân Sơn Nhì, TGP Sài Gòn. Được Chúa gọi về ngày 03.02.2022.

**2/ Ông Gioan Baotixita Đinh Xuân Thái**, SN 1946. Đoàn viên GĐPTTTCG xứ đoàn Hợp An, giáo hạt Xóm Mới, TGP Sài Gòn. Là cộng tác viên Nội san Lửa Mến từ những số báo đầu tiên. Đã được Chúa gọi về ngày 05.01.2022.

Nguyện xin Thánh Tâm Chúa Giêsu sớm đón nhận linh hồn **bà cố Anna và ông Gioan Baotixita** vào hưởng Nhan Thánh Chúa.

**1/ Cụ bà Maria Hoàng Thị Cẩm**, SN 1931. Thân mẫu anh Phêrô Nguyễn Văn Thức, Đoàn phó nội vụ GĐPTTTCG xứ đoàn Tân Quy, giáo hạt Hóc Môn, TGP Sài Gòn. Được Chúa gọi ngày 21.12.2021.

**2/ Ông Giuse Vũ Năng Bảo**, SN 1947. Đoàn viên GĐPTTTCG xứ đoàn Mỹ Hòa, giáo hạt Thủ Thiêm, TGP Sài Gòn. Được Chúa gọi về ngày 22.12.2021.

**3/ Ông Gioakim Vũ Ngọc Tạo**, SN 1970. Đoàn viên GĐPTTTCG xứ đoàn Tân Đông, giáo hạt Hóc Môn, TGP Sài Gòn. Được Chúa gọi ngày ngày 24.12.2021.

**4/ Cụ ông Phêrô Phạm Văn Chỉ**, SN 1942. Nguyên thủ quỹ BCH GĐPTTTCG giáo hạt Hóc Môn; Đoàn phó nội vụ GĐPTTTCG xứ đoàn Lạc Quang, giáo hạt Hóc Môn, TGP Sài Gòn. Được Chúa gọi ngày 09.01.2022.

**5/ Cụ Trưởng Maria Quách Thị Hợi**, SN 1916. Đoàn viên và ân nhân GĐPTTTCG xứ đoàn Trung Linh, giáo hạt Bùi Chu, GP Bùi Chu. Được Chúa gọi về ngày 18.01.2022.

**6/ Cụ Anna Nguyễn Thị Hân.** Thân mẫu chị Têrêsa Trương Thị Thanh Huyền - nguyên thư ký BCH GDPTTTCG giáo hạt Tân Sơn Nhì và Anh Vincente Trương Tứ Hải, đoàn trưởng GDPTTTCG xứ đoàn Tân Châu, giáo hạt Tân Sơn Nhì - TGP Sài Gòn. Được Chúa gọi về ngày 12.01.2022.

**7/ Ông Vincente Đặng Công Quận,** SN 1970. Đoàn viên GDPTTTCG xứ đoàn Thánh Nguyễn Duy Khang, giáo hạt Thủ Đức, TGP Sài Gòn. Được Chúa gọi về ngày 20.01.2022.

**8/ Bà Maria Vũ Thị Lệ Thủy,** SN 1966. Đoàn viên và ân nhân GDPTTTCG xứ đoàn Thủ Đức, giáo hạt Thủ Đức, TGP Sài Gòn. Được Chúa gọi về ngày 22.01.2022.

**9/ Cụ Micae Ngô Khắc Ruyệt,** SN 1940. Đoàn viên và ân nhân GDPTTTCG xứ đoàn Kiên Lao, giáo hạt Bùi Chu, GP Bùi Chu. Được Chúa gọi về ngày 22.01.2022.

**10/ Cụ Giuse Mai Đăng Cao,** SN 1929. Đoàn viên và ân nhân GDPTTTCG xứ đoàn Kiên Lao, giáo hạt Bùi Chu, GP Bùi Chu. Được Chúa gọi về ngày 22.01.2022.

**11/ Ông Phêrô Nguyễn Văn Viết,** SN 1941. Đoàn viên GDPTTTCG xứ đoàn Tam Hà, giáo hạt Thủ Đức, TGP Sài Gòn. Được Chúa gọi về ngày 24.01.2022.

**12/ Ông quản Giuse Đặng Xuân Hải,** SN 1946. Đoàn viên và ân nhân GDPTTTCG xứ đoàn Phù Sa, giáo hạt Phú Nhai, GP Bùi Chu. Được Chúa gọi về ngày 28.01.2022.

**13/ Ông Carôlô Nguyễn Văn Minh,** SN 1939. Cựu đoàn trưởng GDPTTTCG xứ đoàn Thiên Ân, giáo hạt Tân Sơn Nhì, TGP Sài Gòn. Được Chúa gọi về ngày 28.01.2022.

**14/ Ông Martinô Nguyễn Ngọc Thái,** SN 1977. Phó ngoại vụ BCH GDPTTTCG xứ đoàn Tân Việt, giáo hạt Tân Sơn Nhì, TGP Sài Gòn. Được Chúa gọi về ngày 08.02.2022.

**15/ Bà Catarina Nguyễn Trọng,** SN 1949. Nhóm trưởng 3 GDPTTTCG xứ đoàn Bò Ót, giáo hạt Long Xuyên, GP Long Xuyên.

## **Lời Chúa**

*Trước hết hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa và đức công chính của Người, còn tất cả những thứ kia, Người sẽ thêm cho. (Mt 6,33)*